

# Christenvervolging in Syrië

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 16 december 2014 )(Laatste bewerking: 20 juli 2019)

Zoals praktisch [overal in de islamitische wereld](#) zijn ook de christenen in Syrië [doelwit van moslimbarbaren](#). “We snijden jullie koppen eraf en zetten ze in de moskee, opdat alle moslims ze zien en trots zijn” zo dreigen ze via internet. Eeuwen lang leefden moslims, christenen, Alawieten en andere geloofsgemeenschappen op redelijk harmonieuze wijze samen. Duizenden christenen zijn uit hun huizen verdreven, hun bezittingen geroofd, verkracht en vermoord, waaronder talloze kinderen. In de stad Homs bijvoorbeeld zijn praktisch alle kerken geplunderd. Van de oorspronkelijke 80.000 christenen in deze stad zijn er nog slechts enkele honderden over.

Christenen worden op een rij gezet en de mitrailleur erover, mensen worden van daken en bruggen gesmeten. Kinderen vanaf 1 jaar oud worden gemarteld en geëxecuteerd en hun gedode lichamen op internet gezet en aan de horden journalisten aangeboden. Het gebruik van barbaars geweld blijkt een zeer gewaardeerde eigenschap onder de volgelingen van de islam en daarom wordt er naar hartenlust verkracht, geplunderd, vernietigd en vermoord. Ze schamen zich nergens meer voor maar zijn eerder trots op hun misselijk makende daden. Sommigen in het Westen spreken van gematigde ‘Syrische rebellen’ maar dat is uitsluitend geschikt voor een gehoor [van onbenulligen](#). De oorlog in Syrië wordt gevoerd door een doodscultuur. Het is niet een oorlog die gaat over democratie en vrijheid. Beelden op You Tube tonen de meest onwaarschijnlijke barbaarsheden van de takfiristen, jihadististen, criminelen, psychopaten, gedrogeerde beulen, kindermoordenaars en verkrachters en complete verwoeste steden.



De stad Aleppo, voor een groot deel verwoest.

De bevolking van Syrië wordt geconfronteerd met de gruwelijkste vormen van barbaarsheid. Huizen worden platgebrand, oogsten vernietigd, mensen in koelen bloede vermoord of levend begraven en bezittingen geroofd. De verwoestingen die de islamitische barbaren aanrichten zijn met geen pen te beschrijven. Hele dorpen en delen van steden zijn veranderd in puinhopen en de Syrische samenleving veranderd in een nachtmerrie. Het lijden van het Syrische volk is onbeschrijfelijk. De internationaal gerespecteerde Duke professor [Bruce Lawrence](#)

zegt dat er geen connectie bestaat tussen de Islam en terrorisme. Het is maar dat u het weet.

De christenen in Syrië hebben lange tijd in Syrië in relatieve rust kunnen leven omdat de Alawitische overheid hen beschermde tegen islamitisch geweld, maar sinds het begin van de opstand tegen het bewind van Assad op 15 maart 2011, is de christelijke minderheid het slachtoffer van “disproportioneel geweld en misbruik” door moordende moslimbendes. Hen wacht het vooruitzicht nooit meer te kunnen terugkeren naar hun huizen van waaruit ze zijn verdreven. Zelfs in de opvangkampen in onder meer Jordanië worden de christenen geconfronteerd met intimidatie, fictieve huwelijksvoorstellen om hun dochters te ontvoeren, en verbaal en fysiek religieuze vervolging.

## Kinderen van christenen in een vluchtelingenkamp in Jordanië

Geloof het of niet maar deze door de duivel gemotiveerde barbaren mochten zich verheugen op steun van de Obama-administratie. Dat was gedurende zijn presidentschap het beleid zoals de wereld is gaan ervaren. Obama's Washington was openlijk supporter van wat men in het Westen de [Free Syrian Army](#) noemt. De narcist Obama was bepaald [geen vriend van de christenen](#). De free Syrian Army werd door Obama als “gematigd” beschouwd, maar overal waar ze verschenen is het leven voor de christenen in een hel veranderd.

Zo vielen deze ‘gematigden’ in juli 2013 de door christenen bewoonde plaats [Oum Sharshouh](#) binnen, staken hun huizen in brand, terroriseerden de bewoners, en dwongen 250 christelijke families de plaats te verlaten. Op 28 mei 2013 vielen 350 zwaar bewapende ‘[gematigden](#)’ van het "Vrije Syrische leger" het dorp al-[Duwayr/Douar](#) aan de grens met Libanon binnen. Onder luid geschreeuw sleurden deze nietsontziende barbaren vrouwen en meisjes, met hun handen op de rug gebonden, naakt uit hun huizen en verzamelden hen op het



centrale plein waar ze werden verkracht en koelbloedig vermoord. Het precieze dodental is niet bekend maar foto's tonen een gruwelijk beeld en verwoestingen.

De moordpartij kreeg nauwelijks aandacht in de media en de kerkleiders zwegen zoals ze altijd zwijgen wanneer waar dan ook in de diverse islamitische landen christenen worden vervolgd en vermoord. Terwijl hun geloofsgenoten barbaarse gruwelijkheden ondergingen en het christendom verder uitgeroeid, snurkten de gezaghebbende theologen in het Westen rustig door of lispelen een paar niet ter zake doende vrome gebeden. Ook

sommige moslims lijden zwaar onder de gruwel van de "bevrijding". Een soennitische vader uit Homs vertelde hoe zijn enige zoon Fawad student was aan de universiteit van Homs. Op een dag verdween hij spoorloos. Na een tijd werden zij gebeld met de vraag of zij hun zoon terugwilden. De vader beloofde alles te geven of te doen om hun zoon terug te krijgen. De volgende dag werd er op de deur geklopt. De ouders kregen een foto van hun zoon en een plasticzak, waarna een auto in grote vaart wegreed. In de zak zat het in stukken gehakte lichaam van hun zoon.

In september 2013, een dag nadat de Amerikaanse minister en Scull&Bones satanist John Kerry de loftrompet stak over het "Vrije Syrische leger" als "een echte gematigde oppositiepartij" zette dit leger een aantal video's op het internet van hun aanval het eeuwenoude christelijke dorp Maaloula, een van de plaatsen waar nog steeds Aramees wordt gesproken, de taal van Jezus.

Ontvoeringen, executies en moorden zijn de normaalste zaak van de wereld geworden. Het is nauwelijks te geloven dat deze figuren daarbij de steun ondervonden van Obama, van Europa en de verschillende Arabische landen. Met regelmaat openbaarde zich de satanische aard van de jihadisten. In [deze video](#) wordt een jong onschuldig Syrisch meisje midden op straat langzaam door moslims gewurgd. [Let op: schokkende beelden.](#) In Aleppo werden [twee Armeense christenen](#) door moslims uit een bus gesleept. De jihadisten keerden even later met een doos terug, waar 'cakejes' in zouden zitten. Toen de doos werd geopend, lagen daar echter de twee hoofden van de christenen in. Klik [hier](#) voor andere schokkende moordpartijen.

De door deze barbaren gepleegde gruwelijkheden zijn uitgegroeid tot ongekende vormen. Op zondag 23 juni 2013 werd de katholieke priester [François Murad in het dorpje Gassanieh](#) een op zeer gruwelijke wijze door een stel koppensnellers van Jabhat al-Nusra publiekelijk onthoofd.



[François Murad gruwelijk vermoord door een stel islamitische barbaren](#)

In videomateriaal dat online werd verspreid, wordt getoond hoe de priester vastgebonden en op de grond geduwd wordt terwijl een man langzaam zijn hoofd afsnijdt met iets [wat lijkt op een keukenmes](#). Te horen is hoe enkele tientallen omstanders, waaronder kinderen, zingen 'Allah Akbar' terwijl de onthoofding plaatsvindt. En wat te denken van de gruwelijkheden aan het adres van drie priesters uit Al-Raqqa. Eerst werden hun lichamen 'bloedvrij' gemaakt, door hun bloed in een emmer op te vangen en die vervolgens te verbranden zodat hun 'onrein levensgif' de grond

niet zou raken.

Op 21 oktober 2013 waren christenen het doelwit van moordende jihadisten in de plaats Sadad. Daarbij werden volgens de Syrisch-orthodoxe aartsbisschop Selwanos Boutros Alnemeh van Homs en Hama, 45 christenen vermoord onder wie vrouwen en kinderen. 2500 families konden vluchten, 1500 families werden als menselijk schild gegijzeld. Huizen, overheidsgebouwen, hospitalen, scholen werden vernield. De Syrisch orthodoxe kerk van de heilige Theodorus werd door de Jihadisten onteerd en ingenomen. Overal slagzinnen vol beschimpingen tegen christenen en het christelijk geloof. Ouderen, vrouwen, kinderen werden gewurgd. De lijken van de

onschuldige slachtoffers werden in massagraven gedumpt. Dit veroorzaakte een nieuwe vloedgolf van christenen die vertrokken. De Jihadisten hielden Sadad een week bezet voordat het regeringsleger erin slaagde het terug te veroveren. “Wij hebben vertwijfeld om hulp geroepen, maar niemand heeft ons gehoord, zegt de aartsbisschop.

[Ninar Odisho](#) was nog in zijn woonplaats Al-Thawrah achter gebleven om te verhinderen dat jihadisten het huis van zijn familie zouden plunderen en verwoesten. De familie was, net zoals de meeste andere christenen na de verovering van de plaats door de Jihadisten, gevlucht. Op 21 september 2013 kwamen enkele slachters van Al-Nusra op Ninar af. Die bevond zich in gezelschap van twee islamitische vrienden. Ze vroegen het drietal naar hun religie en lieten de beide moslims gaan. De 26 jarige Ninar sloegen ze dood omdat hij christen was.



Ninar Odisho

Toen de Libanese Maronitische patriarch Bechara Rai tijdens een bezoek aan Frankrijk [waarschuwde](#) voor de gevolgen van de eventuele val van Assad voor de christenen, was het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken het niet met hem eens. De Amerikaanse regering ging nog een stap verder en zegde alle geplande ontmoetingen tussen Rai en Amerikaanse regeringsfunctionarissen af, tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten. Het westen heeft geen enkele aandacht voor het

lot van deze christenen en de kerkleiders in onder meer Europa verheffen hun stem al evenmin.

Voor de islamitische terreurgroep IS(IS) had zich ten doel gesteld de christenen in Syrië volledig uit te roeien, aldus de Duitse tak van Open Doors. De Syrisch-orthodoxe metropoliet van Homs en Hama, aartsbisschop Silvanus Petros Al-nehmeh, sprak van “de ergste misdaden tegenover christenen die hij had meegemaakt.” Volgens de zendingsorganisatie 222Ministries zou in de Syrische plaats Kobani een 5-jarige jongen zijn geëxecuteerd door de hellehonden van IS(IS). De jongen zou liedjes over Jezus hebben gezongen. Ook zouden dorpelingen door IS zijn opgesloten in hun huizen, waarna de huizen en brand werden gestoken en ze levend verbrandden.

Hoewel het Kalifaat verslagen is zijn er nog steeds duizenden islamitische koppensnellers in Syrië actief. Zo werd op dinsdag 9 juli 2019 in de Syrische plaats al-Yaqoubiyeh in de provincie Idlib, het lichaam gevonden van de 60-jarige christelijke Armeense vrouw [Suzan Der Kirkour](#). Onderzoek wees uit dat zij herhaaldelijk was verkracht en daar gestenigd tot de dood. De moslimverkrachters waren leden van de terreurgroep Jabhat al-Nusra. Volgens de website van International Christian Concern (ICC), bleek uit autopsie dat Suzan werd gemarteld en herhaaldelijk verkracht. Al-Yaqoubiyeh is een christelijk dorp, maar de meeste vrouwen zijn vertrokken vanwege gewelddadige agressie van de moslimterroristen.

Terug naar: [Inhoud](#)