

OPROEP tot voorbede voor volk en overheid

De nieuwe wet op de euthanasie is - naar mijn stellige overtuiging - één van de bewijzen dat het Nederlandse volk het geloof in God, de Schepper en Eigenaar van het leven en zijn Zoon, onze Heiland, massaal heeft verlaten. In onze droefheid over deze gang van zaken zullen wij ons niet tot passiviteit en gelatenheid laten verleiden, maar juist willen overgaan tot ernstig en vurig gebed. Ik vraag daarom uw aandacht voor het volgende.

Ook al is de wet op euthanasie op 10 april door de Eerste Kamer goedgekeurd, het blijft toch van zeer groot belang dat Christenen volharden in smekingen en gebeden voor de Koningin, de regering en het volk. Ik roep daarom alle bijbelgetrouwe Christenen op niet te verslappen, maar de 'wapenen van de Geest' met geloof, moed en beleid te hanteren. En, laat ons niet vergeten: Wij strijden niet tegen vlees en bloed, maar tegen geestelijke machten en krachten in de hogere sferen. Intussen kan ik niet anders dan constateren dat dit volk door gebrek aan kennis van de wil van God en respect voor de Heer, in oud Nederlands, 'de vreze des Heren,' ten onder dreigt te gaan; zie Hosea 4:6.

Broeders en zusters in de Here Jezus Christus, de schreeuw uit Jesaja 63:17: "Waarom liet Gij ons afdwalen, HERE, van Uw wegen, verharddet Gij ons hart, zodat wij U niet vreesden," mag in ons hart niet verstommen.

Ik doe een oproep aan alle bijbelgetrouwe Kerken, Reformatorisch, Evangelisch, Pinksteren, Volle Evangelie en de nieuwere Charismatische Gemeenten, enz. enz. regelmatig speciale Gebedsavonden voor regering en volk te beleggen en te blijven zoeken naar mogelijkheden om dit lokaal ook gezamenlijk te doen. En laten alle Christenen meer tijd in gebed in gezin en in privé voor dit doel doorbrengen. Laat er gebeden worden dat de Geest van God krachtig zal werken op allen, die in de regering ons volk leiden, vooral voor hen, die zijn woord liefhebben en respecteren. Bid dat hun stem door de Heilige Geest met grote kracht zal doorwerken. Bid voor de bekering van ons volk. Het is laat geworden, maar nog niet te laat. De lamp van God is in ons land nog niet uitgegaan; 1 Samuel 3:3. De kerk, het zout van de aarde en het licht op de berg, functioneert nog in ons land; zie Mattheus 5:13-15.

Met het op de Schrift gefundeerde geloof dat God geen behagen heeft in de dood van de goddeloze, maar veeleer daarin, dat hij leeft, doe ik bij deze de oproep aan alle waarachtig wedergeboren gelovigen in Nederland. Gebruik de komende weken, zowel in prive als in kerkelijke bidstonden, om voorbede voor regering en het gehele volk te doen.

De Heer, onze God, zegene u en zij ons volk genadig..

Leusden, 11 april 2001 T. J. de Ruiter (Predikant Elim Pinkstergemeente Hilversum)

De 'Stille Tocht' van dinsdag, 10 april in Den Haag

Een impressie van T. J.de Ruiter

De opkomst voor deze 'Stille Tocht' overtrof de verwachtingen van de organisatoren van het 'Platform Zorg voor Leven.' De stroom mensen, waaronder zeer veel scholieren uit alle delen van het land, groeide gestaag aan en bereikte bij de aanvang van de tocht 10- a 11.000 mensen. De politie dacht aanvankelijk dat de stoet in drieën zou moeten worden gesplitst omdat 'Het Plein' deze menigte niet kon bevatten. Maar oproepen vanaf het podium om vooral geen openingen te laten werden opgevolgd en uiteindelijk stond de gehele menigte op 'Het Plein.' De rij sprekers werd geopend door Kars Veling, lijsttrekker van de ChristenUnie. De toespraken waren krachtig, bijbelgetrouw en in waardige stijl. Het publiek kon niet nalaten af en toe te applaudisseren. Er was gebeden om redelijk weer en zonneschijn en zowaar tijdens het aanhoren van de toespraken brak de zon door en verwarmde ons allen.

De meeste mensen kwamen ongetwijfeld uit de Reformatorische kerken, maar we herkenden ook Pinkster- en Volle Evangeliegelovigen, zelfs uit steden als Stadskanaal en Groningen. Wij ontmoetten o.a. br. Peter Sleebos, voorzitter van de Broederschap van Pinkstergemeenten, ds. O. Bottenbley uit Drachten, die ook een van de sprekers was en predikanten uit verschillende kerken. Het was een ontroerend gebeuren, waarbij sommigen de zakdoek moesten gebruiken om de tranen te drogen. Tijdens de stille momenten tussen de toespraken werd het hoofd in gebed gebogen. Na beëindiging van de bijeenkomst mocht de enorme stoet toch met speciale permissie van de Burgemeester van den Haag door het Binnenhof trekken, waar wij ook br. D. L. Dorenbos aantreffen met de stand van zijn Stichting Schreeuw om leven.

Deze geweldloze manifestatie was een waardig getuigenis van het geloof in Jezus Christus, de Weg, de Waarheid en het Leven en geeft hoop op een nieuwe toekomst in het Nederlandse Christendom. De weg naar eenheid op de grondslag van de genade van Jezus Christus, zullen wij blijven vervolgen. Het gebed van de Heer van de Kerk is onze grote Schriftuurlijke inspiratie: "Vader, ik wil dat zij allen één zijn."

Reacties kunnen naar het volgende e-mail adres:

crm.message@worldmail.nl