



Thomas Watson

## Over Gods wetenschap

"De HEERE is een God der wetenschappen en Zijn daden zijn recht gedaan", 1 Samuël 2:3 (Eng. vert.: "Zijn daden worden gewogen"). Heerlijke dingen worden van God gesproken; Hij gaat onze gedachten en de lofprijzing der engelen verre te boven. Gods heerlijkheid ligt voornamelijk in Zijn deugden, die de onderscheiden stralen vormen waardoor de Goddelijke natuur uitblinkt. Onder andere glansrijke volmaaktheden is deze niet de minste: "De HEERE is een God van wetenschap", of zoals in het Hebreeuws: "een God van wetenschappen". Door de heldere spiegel van Zijn eigen Wezen heeft Hij een volledig begrip en een volmaakte kennis van alle dingen; de wereld is voor Hem een doorzichtig lichaam. Hij ontleedt het hart. "Ik ben het, Die nieren en harten onderzoek", Openbaring 2:23. De wolken zijn geen bedekking voor Hem, de nacht is geen gordijn dat ons voor Zijn gezicht verbergt. "De duisternis verduistert voor U niet", Psalm 139:12. Wij kunnen geen woord fluisteren of God hoort het. "Als er nog geen woord op mijn tong is, zie, HEERE, Gij weet het alles", Psalm 139:4. Er kan niet de minste gedachte in ons opkomen of God neemt die waar. "Ik weet hun gedachten", Jesaja 66:18. Gedachten klinken in Gods oren even luid als woorden in onze oren. Al onze werken, al zijn ze nog zo listig bedreven of in het geheim uitgevoerd, zijn zichtbaar voor de ogen van de Alwetende. "Ik weet hun werken", Jesaja 66:18. Achan verborg het Babylonisch kleed in de aarde, maar God bracht het aan het licht, Jozua 7:21. Minerva (Romeins godin van wijsheid) was in zulke merkwaardige kleuren geschilderd dat, naar welke kant men zich ook keerde, de ogen van deze godin je altijd aankeken. Waar men zich ook heenwendt, Gods oog is ook zo op ons gericht. "Hebt gij wetenschap van de opwegingen der dikke wolken; de wonderheden Desgenen, Die volmaakt is in wetenschappen?", Job 37:16. God weet alles wat gekend kan worden, Hij weet ook wat in de toekomst zal gebeuren. Hij heeft Israëls verlossing uit Babel voorzien en ook dat een maagd zou zwanger worden. Hierdoor bewijst de Heere dat Hij waarlijk God is, in tegenstelling tot de afgoden. "Verkondigt dingen, die hierna komen zullen, opdat wij weten, dat gij goden zijt", Jesaja 41:23.

- De volmaaktheid van Gods wetenschap gaat alles te boven. Hij is de Oorsprong, het Toonbeeld van alle kennis; anderen ontlenuen hun kennis aan Hem. De engelen ontsteken hun lamp aan deze heerlijke Zon.
- Gods wetenschap is zuiver. Zij wordt niet bezoedeld door het voorwerp. Hoewel God de zonde kent, is dat slechts om die te haten en te straffen. Er kan zich geen kwaad vermengen of zich verenigen met Zijn kennis, net zo min als de zon verontreinigd kan worden door de dampen die vanuit de aarde opstijgen.

- God verkrijgt Zijn kennis gemakkelijk, zonder enige moeilijkheid. Wij studeren en doen onderzoek naar kennis. "Zo gij haar zoekt als zilver", Spreuken 2:4. De lamp van Gods wetenschap is zo oneindig helder, dat alle dingen voor Hem verstaanbaar zijn.
- Gods wetenschap is onfeilbaar; er is geen enkel gebrek in Zijn kennis. Menselijke kennis is onderworpen aan dwaling. Een dokter kan zich vergissen in de oorzaak van een ziekte. Maar God kan niet dwalen in Zijn kennis, Hij kan niet bedriegen en ook niet bedrogen worden. Hij kan niet bedriegen omdat Hij de Waarheid is; en Hij kan niet bedrogen worden omdat Hij de Wijsheid is.
- God heeft Zijn kennis immer volkomen. Onze kennis verkrijgen wij langzamerhand, stap voor stap. Wij redeneren van het gevolg naar de oorzaak. God weet alle verleden, tegenwoordige en toekomstige dingen ineens, uno intuito; alle dingen ziet Hij in één totaalbeeld. God bewaart al Zijn kennis, Hij verliest er niets van. God is reminiscencia, zowel als intelligentia. Hij kan niets vergeten en begrijpt alles. Veel dingen verliezen wij uit ons geheugen, maar Gods wetenschap duurt eeuwig. Zaken die duizend jaar gelegen tot stand gebracht zijn, zijn voor Hem even kortgeleden alsof ze een minuut geleden gebeurd zijn. Derhalve is Zijn kennis volmaakt.

*Maar, staat er niet in Genesis 18:21 "Zal Ik nu afgaan en bezien, of zij naar hun geroep, dat tot Mij gekomen is, het uiterste gedaan hebben, en zo niet, Ik zal het weten. "*

Het kan toch niet zo zijn dat God er niet van af wist, omdat er sprake is van een geroep, maar de Heere spreekt daar op de wijze van een Rechter, Die eerst de oorzaak wil onderzoeken vóór Hij het vonnis uitspreekt. Als Hij een rechtszaak heeft, gaat Hij niet in het wilde weg te werk, alsof het Hem onverschillig is hoe het uitvalt, maar Hij treedt rechtvaardig tegen de overtreders op. "Hij stelt het gericht naar het richtsnoer en de gerechtigheid naar het paslood", Jesaja 28:17.

Maar in Hoséa 13:12 staat: "Efraïms ongerechtigheid is samengebonden, zijn zonde is opgelegd." Engelse vert. "Zijn zonde is *verborgen*."

Antwoord. Dat wil niet zeggen dat zijn zonde voor God verborgen is, maar zijn zonde wordt opgelegd, dat is, zij wordt opgeschreven, opgelegd tot de dag van afrekening. Dat dit de betekenis is, blijkt uit de voorafgaande woorden: "Zijn ongerechtigheid is samengebonden." Zoals de griffier van de rechtbank de aanklachten van de misdadigers samenbundelt en ze in de rechtzitting tevoorschijn haalt om ze in het gerechtshof voor te lezen, zo bindt God de zonden van de mensen samen en op de dag des oordeels zal deze bundel geopend worden en zullen al hun zonden aan het licht gebracht worden voor engelen en mensen. Gods wetenschap is oneindig. Dat kan ook niet anders, want Hij Die alles het aanzijn heeft gegeven moet wel een helder inzicht in alles hebben. "Zou Hij, Die het oor plant, niet horen? Zou Hij, Die het oog formeert, niet aanschouwen?", Psalm 94:9. Degene die een uurwerk of een werkstuk maakt, kent de hele samenstelling ervan. God Die het hart heeft gemaakt, kent er alle bewegingen van. Hij is vol ogen, zoals de raderen bij Ezechiël en zoals Augustinus het ook zegt: totus oculus; "allesziend". Dat moet ook wel, want Hij zal de "Rechter der ganse aarde" zijn, Genesis 18:25. Er zullen zoveel zaken Hem voorgelegd worden en er zullen zoveel personen geoordeeld worden, dat Hij een volmaakte kennis moet hebben, anders zou Hij geen recht kunnen oefenen. Een gewone rechter kan geen rechtspraak uitoefenen zonder rechtscollege; het college moet de zaak onderzoeken en een uitspraak doen, maar God kan rechtspreken zonder college. Hij weet alles in en van Zichzelf en behoeft geen getuige om Hem te informeren. Een rechter beoordeelt alleen feiten, maar God oordeelt het hart. Hij oordeelt niet alleen boze daden, maar ook boze voornemens. Hij ziet het verraad des harten en straft dat.

Eerste toepassing.

Is God oneindig in wetenschap? Is Hij een licht en is er geen duisternis in Hem? Wat zijn dan degenen vervreemd van God die duisternis zijn en in wie geen licht is, die ontbloot zijn van kennis zoals de heidenen die nooit van God gehoord hebben. Maar zijn er niet velen onder ons die leven als gedoopte heidenen? Voor wie het nodig is dat ze de eerste beginselen van Gods Woord gaan onderzoeken? Het is droevig dat, nadat de Zon van het Evangelie in onze omgeving zolang heeft geschinen, het deksel tot op de huidige dag nog op hun hart ligt. Degenen die in onwetendheid gehuld zijn, kunnen voor de Heere geen redelijke godsdienst beoefenen, Romeinen 12:1.

Onkunde is de moeder van goddeloosheid. De geleerden zeggen wel: "Iedere zonde berust op onwetendheid." "Zij gaan voort van boosheid tot boosheid, maar Mij kennen zij niet, spreekt de HEERE", Jeremia 9:3. Waar onkunde in het verstand heerst, woeden lusten in de hartstochten. "Ook is de ziel zonder wetenschap niet goed", Spreuken 19:2. Die hebben geen geloof en geen vreeze Gods. Geen geloof: want kennis gaat altijd vóór het geloof uit. "Die Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen", Psalm 9:11. Een mens kan evenmin geloven als hij geen kennis heeft, als het oog zien kan zonder licht. Hij kan ook geen vreeze Gods hebben, want hoe kan men Hem vrezen Die men niet kent? Het bedekken van Hamans gezicht was een droevig voorteken van zijn dood. Als er onwetendheid op het verstand van de mens ligt, is dat een deksel op zijn gezicht, een fatale voorbode van zijn ondergang.

Tweede gebruik.

Als God een God der wetenschappen is, besef dan de dwaasheid van huichelarij. "Huichelaars doen niet werkelijk goed, zij maken slechts een vertoning", zegt Melanchton. Zij doen zich bij de mensen mooi voor, maar zij bekommeren er zich niet om hoe boos hun hart is; zij leven in verborgen zonden. Zij zeggen: "Hoe zou God het weten?", Psalm 73:11.

"God heeft het vergeten; Hij heeft Zijn aangezicht verborgen, Hij ziet niet in eeuwigheid", Psalm 10:11. Maar in Psalm 147:5 staat: "Zijns verstands is geen getal" (is oneindig, Eng. vert.) Er is voor Hem een opening om in het binnenste van de mens te zien; Hij heeft de sleutel voor het hart; Hij aanschouwt alle zondige werkingen van de menselijke geest, zoals wij in een glazen bijenkorf de bijen in hun raten zien werken. "Hij ziet in het verborgene", Matthéüs 6:4. Zoals een koopman zijn schulden in zijn boek schrijft, zo heeft God Zijn gedenkboek waarin Hij elke zonde aantekent. Jeróbeams huisvrouw vermomde zich opdat de profeet haar maar niet zou kennen, maar hij herkende haar wel: "Waarom stelt gij u dus vreemd aan?", 1 Koningen 14:6. De huichelaar denkt dat hij bij de Heere met leugen en bedrog kan aankomen, maar God zal hem ontmaskeren. "Want God zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is", Prediker 12:14. "Omdat zij een dwaasheid deden in Israël ... en Ik ben Degene, Die het weet en een Getuige daarvan, spreekt de HEERE", Jeremia 29:23.

Maar ach, de hypocriet hoopt dat hij zijn zonde kan bemantelen en maken dat hij alles onschuldig kan voorstellen. Absalom verbergt zijn verraad onder het voorwendsel van een godsdienstige gelofte. Judas bedekt zijn haat jegens Christus en zijn hebzucht onder het voorwendsel van "milddadigheid jegens de armen", Johannes 12:5. Jehu gebruikt de godsdienst als een opstap tot zijn ambitieus voornemen, 2 Kronieken 10:16. Maar God kijkt dwars door deze vijgenbladeren heen. U kunt een echt zondaar zien onder de gulden vertoon van een hypocriet. "Hun ongerechtigheid is niet verholen van voor Mijn ogen", Jeremia 16:17. Hij Die een oog heeft om te zien, heeft ook een hand om te straffen.

Derde gebruik.

Is God zo oneindig in wetenschap, dan moesten wij altijd beseffen dat wij onder Zijn alwetend oog verkeren. "Wij moesten leven alsof wij altijd volledig gezien worden", zegt Seneca. Laten wij Davids uitzicht altijd voor ogen houden: "Ik stel den HEERE geduriglijk voor mij", Psalm 16:8. Seneca gaf Lucilius de raad, dat, wat hij ook deed, hij zich moest voorstellen dat enige achtenswaardige Romeinen vóór hem stonden, dan zou hij niets oneerbaars doen. De gedachte aan Gods alwetendheid zou veel zonden kunnen voorkómen. Zal het oog van een mens ons weerhouden van de zonde en zal niet Gods oog dit nog veel meer doen? "Zou hij ook wel de koningin verkrachten bij mij in het huis?", Esther 7:8. Zouden wij zondigen onder het oog van de rechter? Zouden de mensen zulke ijdele taal spreken, als zij bedachten dat God hen hoorde? Latimer sloeg tijdens zijn verhoor acht op ieder woord, als hij de pen achter de schermen hoorde krassen. Wat zouden mensen eveneens acht slaan op hun woorden, als zij zouden bedenken dat God het hoorde en dat de pen in de hemel alles opschreef? Zouden de mensen vreemde lusten najagen, als zij geloofden dat God hun goddeloosheid aanschouwde en hen ervoor zou doen boeten in de hel? Zouden zij in hun handel bedrog plegen en valse gewichten gebruiken als zij bedachten dat God hen zag en hun oordeel zou verzwaren omdat zij hun gewichten lichter maakten?

Als wij beseften dat wij onder Gods alwetend oog verkeren, zou dat eerbied teweegbrengen in onze godsdienst. God ziet de gestalte en de gesteldheid van ons hart als wij voor Zijn aangezicht verschijnen. Wat moest ons dat onze afzwervende gedachten doen terugroepen! Wat zou dat de godsdienstplichten moeten verlevendigen en geestelijk doen zijn! Het zou de wierook moeten doen ontbranden! "De twaalf geslachten dienden geduriglijk God nacht en dag", Handelingen 26:7, met de meeste ijver en nauwgezetheid van geest. Als wij bedenken dat God tegenwoordig is, zou dat vleugelen aan het gebed geven en olie aan de vlam van onze Godsvrucht.

#### Vierde gebruik.

Is Gods wetenschap oneindig? Benaarstig u dan om oprecht te zijn, wees zoals u voorkomt! "De HEERE ziet het hart aan", 1 Samuël 16:7. De mens beoordeelt het hart aan de daden, God oordeelt de daden aan het hart, of het hart oprecht is! God ziet of er geloof is en verdraagt het gebrek. Asa had zijn smetten, maar zijn hart was recht voor de HEERE, 2 Kronieken 15:17. God zag zijn oprechtheid en vergaf zijn zwakheid. Oprechtheid in een christen is als de kuisheid in een vrouw, hetgeen vele gebreken goedmaakt. Oprechtheid maakt onze plicht aangenaam, zoals de muskusroos tussen het linnen, waardoor het lekker ruikt. Zo sprak Jehu ook tot Jónadab: "Is uw hart recht, gelijk als mijn hart met uw hart is? En hij zeide: Het is, ja het is; geef uw hand. En hij gaf zijn hand en hij deed hem tot zich op den wagen klimmen.", 2 Koningen 10:15 Zo is het ook, als God ziet dat ons hart recht is, dat wij Hem liefhebben en Zijn eer op het oog hebben, dan zegt Hij, wel, geef Mij uw gebeden en tranen; nu zult u tot Mij komen in de wagen der heerlijkheid. Oprechtheid maakt onze godsdienst van goud en God werpt het goud niet weg, Hoewel er iets aan het gewicht moge ontbreken. Is God alwetend en ziet Zijn oog voornamelijk het hart aan, doe dan de gordel der waarheid aan en leg deze nooit af.

#### Vijfde gebruik.

Is God een God van oneindige wetenschap, dan is er troost:

1. Voor de heiligen persoonlijk.
2. Voor de Kerk in het algemeen.

1. Voor de heiligen persoonlijk, met betrekking tot persoonlijke Godsvrucht. Christen, gij zondert uren af voor God, uw gedachten zijn op Hem, als uw Schat gevestigd. God neemt notitie van elke goede gedachte. "Er is een gedenkboek voor Zijn aangezicht geschreven, voor

degenen, die aan Zijn Naam gedenken", Maleáchi 3:16. Gij gaat in uw binnenkamer en bidt tot uw Vader in het verborgen; Hij hoort ieder gezucht en gesteun. "Mijn zuchten is voor U niet verborgen", Psalm 38:10. Gij maakt het zaad van uw gebed nat met uw tranen, de Heere legt elke traan in Zijn fles. "Leg mijn tranen in Uw fles", Psalm 56:9. Als de verborgenheden van alle harten geopenbaard zullen worden, zal God met eer de ijver en toewijding van Zijn volk vermelden, Hij Zelf zal hun lofprijzing bekendmaken. "Alsdan zal een iegelijk lof hebben van God", 1 Korinthe 4:5.

- De oneindigheid van Gods wetenschap is een troost, voor het geval de kinderen Gods geen klare kennis van zichzelf hebben. Zij vinden zoveel verdorvenheden, dat zij oordelen geen genade te hebben. "Is het zo? Waarom ben ik dus?", Genesis 25:22. Als ik genade bezit, waarom is mijn hart dan zo doods en aardsgesind? O, bedenk dat God oneindig is in wetenschap, Hij kan genade bespeuren waar gij dat niet kunt. Hij kan genade zien, die verborgen ligt onder verdorvenheden, zoals de sterren verborgen kunnen zijn achter een wolk. God kan die heiligheid in u zien, die u in uzelf niet kunt onderscheiden; Hij kan de bloem der genade in u zien, hoewel het onkruid daar bovenuit groeit. "Omdat in hem wat goeds voor den HEERE is", 1 Koningen 14:13. God ziet iets goeds in Zijn volk, als zij in zichzelf geen goed zien; en Hoewel zij zichzelf veroordelen, Hij zal hen vrijspreken.
- Het is een troost in geval van persoonlijk onrecht, ons aangedaan. Het is het lot van Gods kinderen om te lijden. Als het Hoofd met doornen gekroond is, moeten de voeten niet over rozen gaan. Als Gods kinderen door een waar louteringsvuur gaan, is het in dit leven; maar dat is hun troost, dat God ziet wat voor onrecht hun aangedaan wordt. De appel van Zijn oog is aangeraakt, en zal Hij daar niet gevoelig voor zijn? Paulus werd door wrede handen gezeseld. "Driemaal ben ik met roeden gezeseld geweest", 2 Korinthe 11:25, alsof u een schooier de zoon des konings ziet geselen. God aanschouwt dit. "Ik heb hun smarten bekend", Exodus 3:7. De goddelozen verwonden de rug van de kinderen Gods en gieten er dan edik in, maar God schrijft hun wreedheid op. Gelovigen zijn lidmaten van Christus' mystieke lichaam; en voor elke druppel vergoten bloed van Gods kinderen, legt God een druppel toorn in Zijn fiool.

2. Er ligt troost in voor de Kerk in het algemeen. Als God een God der wetenschappen is, ziet Hij alle samenzweringen van de vijanden tegen Sion en Hij kan ze verijdelen. De goddelozen zijn listig, zij hebben hun behendigheid ontleend aan de oude slang; zij graven diep om hun raadslagen voor God te verbergen, maar Hij ziet hen en kan hen gemakkelijk tegenwerken. De draak wordt in Openbaring 12:3 beschreven met zeven hoofden, om te tonen hoe hij steeds plannen beraamt tegen de Kerk. Maar van God staat in Zacharia 3:9 dat Hij zeven ogen heeft om te tonen dat Hij alle plannen en kriegslisten van de vijanden ziet. Als zij in trotsheid handelen, kan Hij hen altijd een slag voor zijn. "Komt aan", zei Farao, "laat ons wijselijk handelen", Exodus 1:10, maar hij heeft nooit zo dwaas gedaan als toen hij dacht dat hij zo wijs handelde. "En het geschiedde in dezelve morgenwake, dat de HEERE in de kolom des vuurs en der wolk zag op het leger der Egyptenaars; en Hij verschrikte het leger der Egyptenaars", Exodus 14:24. Wat kan dit, als most in de wijnstok, de Kerk des HEEREN vertroosten in haar strijdende staat. De HEERE doorziet alle raadslagen en samenzweringen van de vijand; Hij ziet hen in hun gang en kan hen opblazen in hun eigen schacht.