

Gebed van een stervende

*Ik ga, o God, dan nu verschijnen voor Uw ogen.
Voor Uwe richterstool hebt Gij mijn dag gezet.
Gesarde Rechter, kan deez' schender van Uw wet,
Laas, hopen dat Gij hem ten hemel zult verhogen?*

*Tree op Uw gunsttroon tot mijn vonnis, zie 't vermogen
Van 't geen mijn Heiland won tot zuiv'ring van mijn smet.
Niet op mijn schuld, maar op Zijn opschuld zij gelet.
Was in Zijn Godd'lijk bloed mijn schuldig doen en pogen.*

*Verlosser van de mens, wees Midd'laar nu voor mij.
Mijn arme ziel geraak' thans in Uw handen vrij.
Zij hoopt haar vrijborg in uw heilzaam kruis te erlangen.*

*Mijn zonden en de hel mij baren harde strijd.
Maar Heiland, zaligheid is doru U licht t' ontvangen.
De mens die U omhelst, wordt door 't geloof bevrijd.*

Pieter de la Ruë