

Zoveel kwaads tegen zoveel Licht bedreven

*"In dit leven is een pad, slechts door weinigen betreden;
Maar die ooit die weg betrad, wordt geleid naar 't Hemels Eden.
't Is een weg van droef geweest, maar van zoete vreugde tevens,
vaak door donk're neev'len heen; 't is de nauwe weg des levens!
Heer', dat mij de laagste plaats op die heilweg zij gegeven:
Niemand heeft ooit zoveel kwaads tegen zoveel Licht bedreven!"*

*Op de heuvel Golgotha staat een kruispaal opgeheven.
Als ik daarheen d'ogen sla, wordt mij alle schuld vergeven.
Onder d'ijzeren nagelpunt, die Uw voeten houdt verbonden,
Zij een plaatsje mij vergund, waar 'k mag treuren om mijn zonden.
Geef mij er de laagste plaats, zo Gij mij een plaats wilt geven;
Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel Licht bedreven!"*