

Hij, Die droeg mijn zonden
Die mij redde van de dood
Die mijn pijn droeg in Zijn wonden
zonder klacht
Hij was een Jood..

Hij, Die wist van al mijn zorgen
Die mij tilde uit de nood,
en Die in een nieuwe morgen
stralend schijnt
Hij was een Jood..

Hem, voor Wie men zich zal buigen
klein en groot
Die Gods liefde kwam betuigen
werd geboren,
als een Jood.

Hij, Die alles heeft verdragen,
en óns in Zijn armen sloot.
Hij zal zeker van ons vragen
wat wij deden
met de Jood

Hannah M.



Hij, Die droeg mijn zonden,
Die mij redde van de dood,
Die mijn pijn droeg in Zijn wonden,
zonder klacht,
Hij was een Jood.

Hij, Die wist van al mijn zorgen
Die mij tilde uit de nood,
en Die in een nieuwe morgen,
stralend schijnt,
Hij was een Jood,

Hij, Die spoedig zal regeren,
Die mij licht en leven bood.
Hem, Die ieder zal vereren,
als de Koning,
was een Jood.

Hem, voor Wie men zich zal buigen,
klein en groot.
Die Gods liefde kwam getuigen,
werd geboren,
als een Jood.

Hij, Die alles heeft verdragen,
en óns in Zijn armen sloot.
Hij zal zeker van ons vragen,
wat wij deden,
met de Jood.

Hannah M.