

De vlucht

*De Gij besloot te zoeken,
Hij ontkomt U niet,
al kruipt hij in de hoeken
van moeite en verdriet.*

*Gij weet hem wel te vinden
in arbeids schuur,
waar hij zich als een linde-
blad drukt aan de muur.*

*En mocht hij zich verschuilen
in liefde en plicht,
een kever in rozentuilen
tussen schaduw en licht,*

*Gij schudt hem uit de bloemen
met tedere spot,
tot hij U zal noemen:
Mijn Heer en mijn God!*

*Willem de Mérode
Uit: "Naam die oplicht in de nacht"*