

## *Aan Zijn voeten*

*Heer en Heiland! aan Uw voeten  
Buig ik mij aanbeddend neêr,  
Om te bidden en te boeten  
Om te juichen tot Uw eer.  
Ach, waar elders zou ik gaan?  
Dreigend blikte de wereld me aan  
En ik voel nog al de wonden  
Van haar zorgen, van haar zonden.*

*Maar Gij zaagt mij in de verte,  
Dwalend schaap, die u niet zocht!  
Diep bewogen met mijn smarte,  
Riept Gij, of ik volgen mocht.  
Trouwe Herder! met Uw bloed  
Hebt Gij al mijn schuld geboet,  
Want Gij droegt me in stervende armen  
Naar den schoot van Gods erbarmen.*

*J.J.L. ten Kate*

*geciteerd door C.H. Spurgeon in een preek over Lukas VII:38.*