

MEL 1988 (NR 196)

Mei 1988

HEMELVAARTSDAG

"O HEERE! de Koning is verblijd over Uw sterkte; en hoezeer is Hij verheugd over Uw heil!"

(Psalm 21 : 2)

Ontsluit u voor den Vorst der eere,
gij, poorten der gerechtigheid!
Ontvangt der legerscharen Heere
in Zijne Midd'laarsmajesteit!
Jezus daalde neder,
maar nu keert Hij weder
in Zijn heerlijkheid
waar Hij voor de zijnen
tot Hij zal verschijnen
bidt, en plaats bereidt.

De Heere sprak tot mijnen Heere:
Zit aan Mijn rechterhand met Mij.
Dat alle hoogheid zich verneere
voor 't machtwoord dezer heerschappij.
Dien de mensen hoonden
en met doornen kroonden,
leeft, gekroond met eer.
Dien de wereld smaadde
en met vloek belaadde,
heerscht als aller Heer.
(da Costa)

O HEERE! David, instrument van de Heilige Geest, mag ons iets vertellen van de blijdschap van de Koning der koningen en de Heere der heren. Deze heerlijke Koning is de WORTEL van David, en daarom ook de WORTEL van deze psalm.

O HEERE!!! Uitroep van verwondering en eerbiedige verheuging!

Verwondering ... de dag der benauwdheid is voorbijgegaan.

Verwondering ... Die dood was, is weer levend geworden.

Verwondering ... Die verzonk in grondeloze diepten, is opgewekt in grote kracht en heerlijkheid.

Verwondering ... Die nederdaalde gaat naar huis. Voor het eerst!

MEI 1988 (NR 196)

Het Woord dat vlees werd, keert, voor het eerst, nu als vleesgeworden Woord, het Vaderlijk huis binnen.

Hij keert niet ledig weer! Het heeft gedaan al wat God behaagt!

O HEERE! Uitroep van eerbiedige verheuging.

David verheugt zich omdat de Koning Zich verheugt!

Verheuging ... De onderste steen is bovengekomen! Het gezonken ijzer komt uit donkere wateren boven.

O HEERE! Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, en verzocht in krankheid; en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor Hem; Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht. Als wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben

O HEERE! Het ongelofelijke blijkt WAAR te zijn! Gij zijt, die Gij zijt.

In waarheid heeft de arme Knecht gezegd: IK BEN.

O HEERE! Lang geleden hebt U gezegd: IK BEN DE HEERE, UW GOD

Nu is Uw waarheid gebleken in de Knecht! Hij IS!

O HEERE! onze Heere! hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde! Gij, die Uw majesteit gesteld hebt boven de hemelen.

Wat is de mens? U gedenkt hem! Gij hebt alles onder zijn voeten gezet.

Een modern dichter uit Joegoslavië schreef een gedicht, waar ik een gedeelte van weergeef (in vertaling). Lees het op Christelijke wijze!

Hij is in leven

Hij leeft

Laat ze in kerkers en op straten fluisteren

Hij is in leven

Laat ze tot de zeelui en de stenen dorpen zeggen

Hij is in leven

Laat ze aan rappe paarden en snelle vogels melden

Hij is in leven

Laat het stralen door de zon en flonkeren door de sterren

Hij is in leven

Laat de kinderen het weten en de kruiden en de wolven in de bergen

Hij is in leven

Tot die doodgravers die uit schedels drinken moet het gezegd worden

Hij is in leven

Hij leeft.

(Jure Kastelan)

DE KONING IS VERBLIJD OM UW STERKTE!

Hij lag gekneld in banden van de dood. Angsten der hel hadden Hem getroffen. Hij vond benauwdheid en droefenis: Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten??

Maar de gans ontblote heeft geroepen: VOLBRACHT!

MEI 1988 (NR 196)

Deze schreeuw was niet de laatste van een martelaar! Deze schreeuw is als het licht van de eerste dag. Zeker en vast dringt dat Woord de hemel binnen.

Het valt recht in het hart van de Vader!

O HEERE! Toen heeft de Koning het hoofd gebogen en de geest gegeven. Toen bent U opgetreden als BEWAKER van Uw lieve Kind!

Hij, die op Uw bescherming wachtte, werd door U beveiligd in de duister nacht ... beschaduwd uit Uw woning. Gij liet Uw Heilige geen verderving zien. Zijn vlees rustte op Uw trouw. Geen satan kon de geest van de Koning roven. Geen worm vermocht Hem te knagen. Geen schennende mensenhand kon zich aan Hem vergrijpen.

O HEERE! De Koning is verblijd door Uw sterkte! Goddelijke kracht is om Hem heen. Satan, waar is uw recht? Mens, waar is uw onrecht? De Leeuw uit de stam van Juda heeft overwonnen! Ziet! Vaders kracht wekt Hem op. In volle glans staat daar de Nieuwe Schepping, de Wortel van David.

Zie de blijdschap groeien op Zijn aangezicht! God ziet alles, wat Hij gemaakt heeft, en ziet: Het is zeer goed! Beter dan ooit tevoren. Hier staat de Zoon van het welbehagen, de eerstgeborene uit de doden ... de ene Rechthebbende.

O HEERE! juicht Zijn ziel, Ik ben verblijd over Uw sterkte en Ik verheug Mij over Uw heil. Alles is voor de Middelaar. Hem is de zege beschoren. In dit licht schrompelt wereldgeschiedenis weg. Alles staat in het licht van de Overwinnaar. Hem is alle macht, in hemel en op aarde.

In dit licht ligt de kerk aan scherven ... een uitgediende en doodgewerkte kerk, die geen gewicht in de schaal legt.

De lichte rooksluizen en de zwarte rookdampen, van welke altaren dan ook, verwaaien in de wind. God heeft Zich gewend tot het gebed van de gans ontblote en Hem niet versmaad. hij heeft niet veracht, noch verfoeid de verdrukking des verdrukten, noch Zijn aangezicht voor Hem verborgen; maar Hij heeft gehoord als Die tot Hem riep.

Ziet! Zijn voeten staan reeds op de olijfborg.

Een laatste groet ... een zegenbede ... méér dan een zegenbede ... en dan? Opgenomen in heerlijkheid. Rustgevend rust Zijn blik op de door Hem vergaderde scherven. O, eerbiedwaardige gebeurtenis! Het enige ... het laatste ... het alles overtreffende: ZEGEN! De Priesterkoning zegent, en vervloekt niet!

O HEERE! Hoezeer is Hij verheugd over Uw heil!

De Koning ziet overal doorheen. In Zijn handen ligt het geopende boek.

Dwars door jammer en ellende ... oorlog en vrede ... honger en pest, ziet Hij heen. De onderste steen is bovengekomen, en rolt en rolt, en maalt en maalt. Alles wordt opgerold, maar aan de heerschappij van deze Koning komt geen einde. Onweersaanbaar rukt het Koninkrijk op. Het boze beest uit de zee zal de overwinning niet behalen. Babylon zal zinken in de zee, en niet meer bovenkomen. Hallelujah!

O HEERE! de Koning is verblijd over Uw sterkte; en hoezeer is Hij verheugd over Uw heil! Alles hebt Gij onder Zijn voeten gelegd. Hoe heerlijk is Zijn Naam op de ganse aarde!

De Koning is blij! Hij maakt ons óók blij! Door angst en tranen heen doet Hij de blijdschap groeien.

God weet, dat er onder de lezers lamgeslagen ... verbitterde ... opstandige ... bedroefde mensen zijn.

MEI 1988 (NR 196)

Ik heb moed om je iets te vragen: Ben je al blij geworden met Psalm 21? De Psalm van de triomferende Koning?

Lees ook het slot van deze Psalm, in kinderlijke vreze: Uw hand zal al Uw vijanden vinden Van Adam aan, zit de angst ons diep in het bloed! Waar moet ik het zoeken? Is Hij onrechtvaardig als Hij toorn over ons brengt? Maar de Liefde stijgt boven de vrees uit!

O, dat we Zijn liefde mogen bewonderen. Waar Zijn stem weerklinkt: Vrede zij ulieden! zien we bogen en wolken breken.

De hitte van Gods gramschap is geblust!

Ach, wij kunnen elkaar niet helpen en helpen elkaar van de wal in de sloot. Gelukkig ... de ten hemel gevaren Koning heeft het vergaderen, beschermen en beschutten op Zich genomen.

Daarom stamelen we, tot de laatste dag: Die Koning verhore ons ten dage onzes roepens. Bij Hem is raad. Bij Hem alleen! Hij IS RAAD. Wonderbare Raadsman!

Hartelijk gegroet, lezer! De Koning immers zeide: Weest gegroet! Verheugt u!

En keer Ik tot mijn Vader weer
en laat u in dit leven,
Ik ben uw God, Ik ben uw Heer'
Ik zal Mijn geest u geven,
de Geest die u zal troosten en
u openbaren wie Ik ben,
u in de waarheid leiden.

Wat Ik gedaan heb en geleerd,
zult gij ook doen en leren,
opdat Mijn Vader wordt geëerd,
Zijn rijk zal triomferen;
En loop niet 's werelds wijsheid na,
dat niet uw schat verloren ga,
laat u door Mij gezeggen.
(Luther)

Ds. D. Ch. Overduin