

Negende preek over Johannes 17 vers 3

Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt.

Voor enige maanden mijn beurt zijnde om in deze plaats te prediken, hebben wij ter overweging van de duisternis der Christenen, die belijden, dat in de kennis Gods het eeuwige leven is, gesproken van de kennis Gods, uit Hebr. 8: 12. Nu weer gelegenheid vindende, om op deze plaats te prediken, dacht het mij niet ongevoegelijk over het gewicht van deze kennis te spreken. De mond der waarheid verklaart ons, dat het is de hemel, de gelukzaligheid: *'t Is het eeuwige leven, dat zij U kennen.* Immers de Heere Jezus wist dit recht wel; want Hij was daarom op aarde gekomen om dit heil te verkondigen, en om het te verdienen. Daarom zei Hij in 't vorige vers, dat Hij daartoe was gezonden; *dat is Mijn werk. Wat toch Heere Jezus?*

Niet anders dan dat Gij Mijn Vader mag kennen als de enige waarachtige God, dat is het eeuwige leven.

In onze tekst doen zich deze twee delen op:

- I. Wat Jezus verstaat door het eeuwige leven.
- II. Waarin dat eeuwige leven bestaat.

I. Wat het eeuwige leven is.

't Is het heil en de gelukzaligheid; daarvan leest men, Dan. 12: 2: *Sommigen zullen tot eeuwige smaadheid opstaan, maar anderen tot het eeuwige leven.* Jezus legt het zo uit, Joh. 6: 49: *Dit is de wil van degene die Mij gezonden heeft, dat een ieder die de Zoon aanschouwt, en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe.* Joh. 3: 16 en 36: *Die in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven.* Dat is het heil dat Jezus komt toebrengen, verkondigt en verdient, en dat Hij Zijn kinderen geeft, in welke Hij hun zet in dit leven, en het volvoert als Hij hen overbrengt in de gelukzaligheid. Een eeuwig leven genoemd, omdat het is een onverwelkelijke erfenis, 1 Petrus 4: 3, een onvergankelijk zaad. Het wordt *leven* genoemd:

- (1) Omdat het is het gehele leven des mensen, want al wat Hij heeft, dat geeft Hij om zijn leven, Job 1 en 2.
- (2) Omdat dit leven is een wijze van doen, waardoor hij op een andere manier leeft als tevoren, daarom wordt het een nieuw schepsel genoemd. 't Is niet anders dan dat de mens aan zichzelf sterft en voor God leeft. Rom. 6: 10: *Houdt het dan daarvoor, dat gij wel der zonden dood bent, maar Gode levende in Christus.* 2 Kor. 5: 15: *Opdat degenen die leven, niet meer zichzelf zouden leven, maar Dengegenen, die voor hen gestorven en opgewekt is.* Daarom staat er van Timotheüs, dat hij een mens Gods geworden was. *Zodat, indien wij leven, wij leven de Heere, en indien wij sterven, wij zijn des Heeren,* Rom. 14: 8. Immers die niet voor de Heere leeft, die is levend gestorven; gelijk een mens, die niet voor het algemeen leeft maar hij doet zijn eigen zaken, hij leeft niet voor de Soeverein; en dus is die mens als burgerlijk dood.

Dit leven wordt in de mens gewerkt door de genade van de Heilige Geest, het wordt vermeerderd door 't Woord en de Geest, en het zal zich uitspreiden en uitstrekken tot in der eeuwigheid. Die van dit water drinkt, die zal nimmermeer dorsten, het voedsel van dit leven is de oefening ervan.

II. Waarin dit leven bestaat.

Zo let op:

1. 't Voorwerp van deze kennis.
2. Wat het voor een kennis is.
3. Hoe het eeuwige leven daarin bestaat.

1. Het voorwerp van deze kennis is God, en Jezus Christus. 't Woord *God* moet men hier nemen wezenlijk en niet Persoonlijk; want hij stelt God tegen degene die van God gezonden wordt; en dan van dezelve als Middelaar, Die God gezonden heeft. Wil men het evenwel Persoonlijk nemen, zo volgt daar niet uit 't geen de Socinianiën zeggen, dat de Vader alleen is de eeuwige en waarachtige God, in tegenstelling van de andere personen, maar in tegenstelling van een valse God, gelijk het zo genomen wordt, 1 Kor. 8: 6. *En Jezus Christus die Gij gezonden hebt.* Want anders is God een verterend vuur, maar door Jezus hebben wij een vrijmoedigheid en toegang tot God. Daarom zocht Paulus niets te weten dan Jezus Christus, en Die gekruist. Maar wij moeten Hem kennen als één Jezus, en als één Christus.

2. Laat ons zien wat voor een kennis hier verstaan wordt, te weten niet zulk een letterkennis, die men maar haalt uit de boeken alleen; want men hoort soms met verbaasdheid dat goddeloze mensen de Schrift op hun duim kennen; maar dat is de zaak niet, zolang wij geen hart hebben om Gode behaaglijk te zijn. 't Is waar, men moet zich naarstig oefenen in het Woord; maar dat men daar dan op vertrouwen zou, en daarin zijn heil stellen, dan laat God ten laatste zien de mens wel zo heengaan in zijn weg.

Maar dat is een kennis die God uit de hemel geeft, het is voor de verstandigen verborgen, maar de Heere openbaart het aan de kinderkens, Matth. 11: 25. Het moet van de hemel komen, en van de Vader gehoord worden, Joh. 6: 45. Daarom staat er, Jes. 54: 13: *Zij zullen allen van de Heere geleerd zijn, en de vrede van uw kinderen zal groot zijn.*

- (1) Deze kennis komt door een licht van boven; tot dat licht kan geen mens iets doen als zodanig; want het is het opgaan van de zon. Zodat het niet is van degene die wil, noch van degene die loopt, maar des ontfermende Gods, Rom. 9: 16. Die vrije God geeft het die, die het Hem belijft en behaagt.
- (2) Deze kennis bestaat in een gezegende bevinding van de eigenschappen Gods, te proeven en te smaken dat God goed is, Ps. 34: 9. 't Is een gewaarwording van de Goddelijke glans, Majesteit en waardigheid Gods; dat ondervindt hij in zijn ziel, gelijk het voedsel van de spijs gevoeld wordt, zo deelt de Heere Zichzelf mee, en doet gevoelen wat Hij is.
- (3) Dan wordt de mens geschikt naar die wetenschappen, al zijn genegenheden worden daarnaar geregeld, zijn gehele natuur wordt veranderd, al zijn daden zijn er naar gericht; want het licht dat in de ziel is, is God zelf: *In uw licht, Heere, zien wij het licht*, Ps. 36: 10. Daarom zegt de Zaligmaker: *Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij zo gij dezelve doet*, Joh. 13: 17.

3. In deze kennis wordt gezegd, *het eeuwige leven te bestaan*, wanneer men:

- (1) Gode leeft; want dat is het kennen in zichzelf, en dan is ons verstand al voor de Heere; dan neemt God ons in, ja, met dat licht dat Hij zelf is.
- (2) Het wil zeggen, dat die kennis een oorzaak is van 't eeuwig leven, daaruit volgt noodzakelijk dat men Gode leeft. Wijst mij een mens die God kent, ik zal er u een wijzen die alles voor de Heere heeft, en is, en doet, of indien hij zo niet is, ik zal zeggen: hij zegt dat hij God kent, maar hij liegt.
- (3) Omdat welke ophef de mens ook maakt van Gode te leven, en hij heeft deze kennis niet van God, het is allemaal niemendal: want zijn werken zijn dan niet in God gedaan, Joh. 3: 21, en al wat gij doet, met woorden of werken, doet het alles ter ere Gods, 1 Kor. 10: 31.

De eeuwige gelukzaligheid, 't eeuwige leven bestaat daarin, en komt daarop uit, dat wij met een geheiligde hemelse kennis God kennen; dat blijkt uit de tekst, en de mond der Waarheid zegt het zelf, Ef. 4: 18. De heidenen zijn verduisterd in het verstand, en daarom vervreemd van het leven Gods. Daarom handelde Israël zot, omdat zij de weg des Heeren, het recht huns Gods, niet wisten,

Jer. 5: 4. Daarover klaagt de Heere, Jer. 9: 3. Zij gaan voort van boosheid tot boosheid, maar Mij kennen zij niet, spreekt de Heere. Hos. 4: 1. De Heere heeft een twist met Zijn volk, omdat er geen kennis Gods in het land is.

Er waren nochtans Rabbi's, zulke geleerden, die het woord als opgegeten hadden, van welke de Zaligmaker zegt: dat het stikduistere mensen waren, blinde leidlieden der blinden. Daarom werd de verlossing uit deze ellende bijna niet anders dan een *verlichting* genoemd.

Jes. 49: 6: *Ik heb u gegeven tot een licht der Heidenen, om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde.* Matth. 4: 16: *Het volk dat in de duisternis zat, heeft een groot licht gezien, en degenen die zaten in het land der schaduw des doods, dezelve is een licht opgegaan.* De Zaligmaker wordt daarom genoemd, *het Licht der wereld.* Joh. 1: 4. En het licht schijnt in de duisternis, vs. 5. Dit verlicht een ieder mens, komende in de wereld, vs. 9. Dit licht zal ons wederom de Jehovah tonen. *Niemand heeft ooit God gezien, de eniggeboren, Zoon, die in de schoot des Vaders is, die heeft Hem ons verklaard.* Joh. 1: 18. *Niemand kent de Vader dan de Zoon, en die het de Zoon wil openbaren,* Matth. 11: 27, en Jes. 19: 21: *En de Heere zal de Egyptenaren bekend worden, en de Egyptenaren zullen de Heere kennen te dien dage.* Daarvan komt het dat in de dagen des Nieuwe Testaments doorgaans gesproken wordt van verlichting. Ef. 1: 18: *Verlichte ogen des verstands.* Kol. 3: 10: *Dat gij aangedaan hebt de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld van degene die hem geschapen heeft.* 2 Kor. 4: 6. *Want God die gezegd heeft dat het licht in de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten heeft geschinen, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid God in het aangezicht van Jezus Christus.*

1. Reden. Omdat de kennis van God, brengt dan in haar werkt een geheiligde natuur; want die maakt dat het verstand voor God is, en wordt dan door dat hoogste Goed beheerst; en uit de kennis van God komt noodzakelijk het leven voor God. Ja, zo noodzakelijk als het licht van de zon; *want anders was 't een dood geloof,* zei Jakobus. Het andere is geen kennis, zij zeggen 't wel, dat zij God kennen, maar verloochenen Hem met hun werken, en zo bedriegen zij zichzelf, want die uit God geboren is, zondigt niet. Door de kennis wordt men de Zaligmaker Christus ingelijfd, en Hem gelijkvormig.

2. Reden. Omdat God te kennen is, Hem te hebben; want hebben wij een andere hand dan het geloof? En wat is het geloof, anders dan een verlicht verstand, door Gods Geest, en dat is dan, God in ons wonende. En die God is:

- a. De Fontein des levens. Ps. 36: 10 en 't waarachtige Licht, en 't Leven Zelf, Die in eeuwigheid leeft.
- b. Zo heeft hij al de eigenschappen God; daarvan komen al die woorden: *Gij zijt mijn Borg en mijn hoog Vertrek; God is mijn Deel.* Daaruit volgt dat al de eigenschappen Gods voor hem zijn. De *goedheid* Gods is hem eigen, de *wijsheid*, de *algenoegzaamheid*, de *rechtvaardigheid* Gods is hem eigen. Wel dan is hij wel ellendig, die niet gerechtvaardigd is, en geen gemeenschap met God heeft. Maar dan is daar ook *Jezus*, die Hem de Heere dan toont. Daar komt dan dat grote werk der verlossing, zodat hij zegt. *De Jehovah is mijn Gerechtigheid.* Jer. 23: 6. *De wil* Gods is hem eigen. En wat een gerustheid is dat voor hem; want niets maakt ons rampzalig, dan ons eigen wil, maar deze krijgt altijd zijn wil, want des Heeren wil zal bestaan.
- c. Aan dezelve is God, al wat Hij is, te weten: Heere, Koning, Gebieder. Zij liggen maar wachtende op de geboden van hun Koning, en zo is dan het gehele Koninkrijk voor hen.

Dit dient tot onze onderwijzing.

1. Laat het ons daarvoor houden, dat als gebrek daar vandaan komt, dat wij God niet kennen; maar hebt gij God gezien, dan hebt gij het eeuwige leven.

Maar vreest gij God nu wel? Is Gods Majesteit altijd bij u? Is 't zo niet, ziet gij wel dat gij dan God niet kent? Spreekt gij wel veel van Gods grootheid? Vraagt gij wel veel naar God uw Maker, die de Psalmen geeft in de nacht? Zingt gij Gode wel lofzangen? Opent gij uw mond wel aan allen die u voorkomen? Wel waar komt het vandaan dat u zo stom bent? Is 't niet omdat gij God niet kent, hoe komt het dat u iets anders zoekt dan de Heere? Dat zou immers uw zaligheid zijn, dat God verheerlijkt werd. Laat ons maar zien dat het ons daar hapert. Zeker daarvan ben ik overtuigd, als ik God kende, wat zou er een schone gestalte komen! Hoe verloochend zou ik zijn! Hoe lief zou ik de Heere hebben! Dan vreesde ik voor niet.

O, weet toch, deze kennis komt niet van de geleerdheid, de Heere verbergt het veelszins voor de wijzen, en het wordt de kinderkens geopenbaard. Maar hoe, predikant, zult gij zeggen dat wij God niet kennen, daar wij Hem belijden met onze mond? Ja toch, zo moet ik zeggen, zo lang ik niet zie dat gij Gode leeft. Daarom ziet of er leven komt, of gij al in de hemel wandelt; anders is 't maar een verrotte kennis, dat is geen kennis gelijk men behoort te kennen.

2. Niemand van de onkundigste, die zelfs niet lezen kunnen, die moeten zich daarover verschonen, het bestaat in de geleerdheid niet. De geleerden twisten om de hemel, maar de kleinen gaan er mee door; *'voor de verstandigen wordt het verborgen, en de kinderkens geopenbaard; ja Vader alzo was het welbehagen voor U.'* Daarom ziet uw roeping, broeders, dat gij niet zijt vele wijzen naar het vlees. Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, om het wijze te beschamen, 1 Kor. 1: 26, 27. Dat de gesneden dan niet zegt: *ik ben een dorre boom.* Geeft de moed niet verloren, maar werpt u nederig voor de Heere om door zijn zielzaligende genade bestraald te worden. 't Is een licht, dat alleen van de hemel komt. 't Is het opgaan van de Zon der gerechtigheid. 't Is een wind, die blaast waar heen Hij wil.

Onderzoeking.

Ziet nu eens hoe het staat: Is er wel kennis Gods in het land? Waar zijn ze die het eeuwige leven begeren? Zij zeggen het wel, maar de mens beeldt zich wat anders in. Waar is het leven voor de Heere? Leeft niet een ieder voor zichzelf? Moest niet de mens geheel omgekeerd en omgezet worden? Moest hij niet verstaan dat zijn heil daarin ligt, dat hij verloochend is?

Maar is hij nu die voor God spreekt? Wie vertelt aan zijn naaste wat de Heere aan hem gedaan heeft en geopenbaard? Wie gedenkt doorgaans des Heeren Naam? Dat gij dit niet doet, is immers een bewijs dat u God weinig kent. Wat is de mens bezig om de schepselen te beminnen! of de vrolijkheid en vermakelijkheid! of de kostelijkheid versiering, en lekkere spijs en drank! Want zij zijn des Heeren niet, en leven als de heidenen zonder God in de wereld.

Waar is de vrees Gods in het land? De mensen zijn Atheïsten, zij zien de Onzienlijke niet. Dat kan immers niet ontkend worden. Welke eerbiedigheid ziet men in de mensen, als zij bij elkaar komen om godsdienstoefening te houden? men gaat wandelen als het Woord van God gelezen wordt in de kerk; men praat met elkaar, de een groet de ander, zelfs onder het zingen; daar men door de zang sprekende tot God is. Merkt gij uit deze en dergelijke dingen niet, dat de Heere niet wordt gekend.

Opwekking.

Laat ons toch trachten naar deze geestelijke kennis. O, dit is het eeuwige leven! Gij was graag zalig. Wel, wat denkt u toch van de hemel; wat meent gij toch wat het is? Denkt gij dat u in de hemel zo maar u eigen dingen zult doen, en zo gemakkelijk leven? 't Is waar, gij vloekt niet, en gij doet niemand kwaad, maar als men bij elkaar is, en bij de vrienden, dan moet men mee doen als anderen. Maar evenwel hoe komt men hierna in de hemel? Hier op aarde moest men al in de hemel

zijn. Allen die daar zeugen: Wijkt van ons, want aan de kennis van Uw wegen hebben wij geen lust, Job 21: 14, deze mensen willen immers de gelukzaligheid niet.

Vraag. *Ja maar hoe raakt men aan deze kennis, zij is in een diepe kuil en voor ons verborgen.*

Antwoord. Maar er zijn middelen, die de Heere wil, dat wij vlijtig zullen gebruiken.

1. Doet weg al wat u verhindert, en bijzonder dat ontwerp van zaligheid; dat het eerst en meest staat in een goed aan ons te beloven, dat wij nog niet hebben. Leert nu eens verstaan, dat men God moet liever hebben dan zichzelf; gelijk een goedaardige vrouw, die alles uitstaat om het welzijn en eer van haar man; zo heeft zij ook haar goed, want dat stelt ze in het goed van haar man.
2. Beeld u niet in, dat u God kent, wanneer gij een historisch geloof hebt; want dat is maar de letter, en die doodt. Die dwaling heeft zijn tien duizenden verslagen. Daarom is 't dat de Zaligmaker zegt: *O, dat gij blind waart! maar zegt gij, wij zien, en daarom blijft gij in uw zonden.* Joh. 9. Er is niet heilzamer, dan dat wij eens verloochende die wijze en manier van kennis ten deze opzichte.
3. Wij hebben onze ogen te sluiten voor al de dingen die in de wereld zijn, voor de begeerlijkheden.
Wij merken niet aan, de dingen die men ziet, maar op dat zienlijke, daarom werd zij bedrogen.

- (1) Maar zendt uw hart doorgaans naar boven, poogt aan het onzienlijke met uw hart vast te kleven, en zegt: Ik hef mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp komen moet. Ps. 121: 1: *Ik hef mijn ogen op naar de hemel, tot u, o Heere!* Ps. 128:1: *Zoekt de dingen die boven zijn,* Kol. 8: 1.
- (2) Vraagt de Heere. De Schrift zegt immers doorgaans: zoekt de Heere. Jes. 55: 6: *Zoekt de Heere terwijl Hij te vinden is, roept Hem aan, terwijl Hij nabij is;* en Zef. 2: 3: *Zoekt de Heere, gij zachtmoedigen des lands;* en Ps. 69: 33: *Het hart dergenen, die de Heere zoeken, zal leven.* Maar waar is hij nu, die zegt: *Waar is God mijn Maker, die de psalmen geeft in de nacht?* Job 35: 10. Spreekt gij wel veel van de Heere? Vraagt gij wel naar God uw Maker, en naar dat grote Goed?
- (3) Wees toch niet nijdig over degenen, die wat ontvangen hebben, maar voegt u liever bij hen. Hoe? Zou de Geest lust hebben tot nijdigheid? Een recht Christen verblijdt zich, wanneer hij ziet dat hier of daar wat opgaat, 't zij dan in wien het ook mocht wezen, o daar verblijden zij zich in, gelijk Paulus zegt, dat de gemeente deed, Gal. 1: 14: *Zij verheerlijkten God in mij.* Indien gij het van de Heere niet ontvangen hebt, veracht of benijdt het toch niet in anderen.
- (4) Wacht op de Heere, want het is een Licht dat in 't Oosten opgaat. Hoort eens wat de eeuwige wijsheid zegt, Spr. 8: 34: *Welgelukzalig is de mens, die naar Mij hoort, dagelijks wakende aan mijn poort, waarnemende de posten van mijn deuren, want die Mij vindt, die vindt het leven, en trekt een welgevallen van de Heere.* Zit altijd met het aangezicht gewend naar dat Oosten, het is niet te zeggen, wat de Heere doen zal, die op Hem wacht, Jes. 64: 4.

De kennis van Jezus Christus

Maar Christenen, niet alleen moet *de Vader* gekend worden, maar ook *Jezus Christus*, die van God in de wereld gezonden is; want Hij is 't enige Middel, dat nodig is. Niet dat de kennis van Jezus, als Gezondene, de zaligheid is, maar het noodzakelijke middel om tot *God* gebracht te worden, 1 Petrus 3: 18. Derhalve moet men dat ter hand houden, zo lang men hier op aarde is.

- Hij wordt *Jezus* genoemd, omdat Hij daartoe verordineerd is, omdat licht wederom te herstellen, waaruit de mens gevallen is. *Er is onder de hemel geen andere Naam gegeven, waardoor wij kunnen zalig*

worden, dan alleen door de Naam van Jezus. Hand. 4: 12, en 1 Kor. 3: 11: Niemand kan een ander fundament leggen, dan hetgeen gelegd is, namelijk Jezus Christus.

- Hij wordt Christus genoemd, om aan te wijzen, in welke betrekking wij Hem moeten bevatten; te weten, het is die Mens die van God gesteld is tot een Gezalfde.
 1. Om te zijn een *Profeet*, Die de weg des Heeren zou leren. Nooit heeft een mens also gesproken als deze, zeiden de Joden, Joh. 7: 46. *Want Hij leerde als machthebbende, en niet als de Farizeeën en Schriftgeleerden.*
 2. Om te zijn een *Priester*, Die ons met God verzoenen zou, en de middelmuur der afzondering zou wegnemen.
 3. Om ook te zijn onze *Koning*, Die werkelijk dat licht zou scheppen in de ziel, en komen wonen in de mens, om daar te regeren, en ons geheel te stellen tot zijn dienst en om hen tot God te brengen.

De kennis van Hem

Die Zoon te kennen is het eeuwige leven; niet alleen met een letterkennis, die men krijgt uit het horen en lezen van Gods Woord, en dat maar bevat met zijn natuurlijk verstand. O, daar bedriegen de mensen zich mee, en zij blijven die ze waren; want daardoor wordt het hart niet veranderd.

Deze kennis, waarvan hier wordt gesproken, is *een zekere werking van Gods Geest, die Hij werkt in en door het Woord.* Daarom genoemd: *de Geest des Geloofs.* De Zaligmaker zegt: *Die het van de Vader gehoord heeft, die kome tot Mij.* Wij kunnen de Heere Jezus niet recht kennen, zonder dat licht dat God is. Dat is die zon die opgaat in 't Oosten, en verlicht degenen die het Gode behaagt. *'t Is niet van degene die wil, of desgenen die loopt, maar des ontferming Gods,* Rom. 9:16.

Vraag. Maar hoe zegt Jezus hier: *dit is het eeuwige leven dat ze Mij als de Christus kennen, die Gij gezonden hebt, daar het eeuwige leven bestaat in de kennis Gods?*

Tot antwoord dient:

Dan spreekt Jezus hier op zulk een manier, als de Heilige Schrift wel gewoon is, sprekende van de oorzaak, alsof het de zaak was, omdat de oorzaak zeker zulk een uitwerking voortbrengt. Jezus Christus te kennen, dat is het eeuwige leven, daardoor. komt men tot de gelukzaligheid. 't Blijkt uit de tekst en uit al de plaatsen waar de verkondiging van het Evangelie de mens wordt voorgesteld, tot het leven.

Daarom wenste Paulus niet anders te kennen, dan Jezus Christus, en die gekruisigd; *want die in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven,* Joh. 3: 36.

1. Omdat in Jezus wordt gekend de verzoening met God; want Hij heeft Zichzelf gegeven tot een verzoening, of rantsoengeld voor velen, Matth. 20: 28. *Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door 't geloof, in zijn bloed, tot betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden,* Rom. 3: 25. *Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede met God,* Rom. 5: 1. *En door Zijn striemen is ons genezing geworden,* Jes. 53: 5. Hieruit komt zeker het leven Gods voort. Want dat wij onszelf leefden, kwam daaruit, dat wij verstonden dat God onze vijand was; maar nu wordt ons verkondigd, dat Christus Zich een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken, Titus 2: 14. Nu ons hart verwijderd is, moeten wij de weg van Gods geboden lopen, Ps. 119: 32. Ons geweten is gereinigt van de dode werken, om de levende God te dienen. Hebr. 9: 14. Dan wordt verkondigd de wegneming van de wet; want de wet werkt toorn; die zal nu niet meer zijn bij manier van een verbond, maar Ik zal die wet inschrijven in hun harten, Jer. 31 en Ezech. 36. *Ik zal u in Mijn wegen doen wandelen, en zal maken dat gij Mijn rechten en inzettingen zult waarnemen.*

2. Omdat in Jezus wordt gezien de gehele reden van de heerlijkheid Gods; daarin wordt ons getoond de Vader. *Die Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien*, zegt onze Zaligmaker, Joh. 14: 9. Nu ziet men de heerlijkheid Gods in Christus' aangezicht, als in een helderen spiegel, 2 Kor. 3: 18. Want de bijzonderste eigenschappen Gods worden gezien in Christus. Daar ziet gij de onbedenkelijke goedheid Gods, zijn algenoegzaamheid en bijzondere wijsheid; want in de gemeente wordt verkondigd de veelvuldige wijsheid Gods. *En Hij is ons van God geschonken tot wijsheid, rechtvaardigmaking, heiligmaking, en volkomen verlossing.*

3. Omdat als wij Jezus kennen, zo kennen wij een levende wet, daar is dat volmaakt voorbeeld van heiligheid. Leest eens het leven des Zaligmakers in het Woord. Dan wordt men naar dat beeld veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid als van des Heeren Geest.

4. Omdat in Jezus wordt gezien dat God Koning is; daarom heeft de Heere Hem de troon van zijn Vader David gegeven; en daarom wordt tot Sion gezegd: *ziet uw Koning komt*, te weten, Jezus als Onderkoning, om de zijn te brengen tot hun Soeverein. Indien u dit zag, zo zou het u brengen tot de dienst Gods.

5. Omdat dit geloof en gezicht van zulk een kracht is, dat Jezus zelf in de ziel inbrengt. Door het geloof woont Christus in 't hart, Ef. 8:17. Deze kennis brengt de vereniging mee. Daarom wordt Hij genoemd: *de Spijs van onze ziel*, Joh. 6: 48: *Ik ben het Brood des levens, en Mijn vlees is waarlijk spijs*. Hij is een levendmakende Geest, 1 Kor. 15: 45. *Want hoewel Hij is gekruisigd door zwakheid, zo leeft Hij door de kracht Gods*, 2 Kor. 13: 4. *Indien de Geest des Heeren, die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij ook uw sterfelijke lichamen levend maken*, Rom. 8: 11. *De Heere nu is de Geest, en waar de Geest des Heeren is, daar is vrijheid*, 2 Kor. 3: 17.

Dit is geen ijdele beschouwing; terecht zegt de Catechismus: *Het is onmogelijk, zo wie Jezus door een oprecht geloof is ingelijfd, dat die niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid*. Laat u nooit vervoeren door bespiegelingen omtrent God, zonder Christus, dat moet niet wezen. Paulus wenste niets te weten: dan Jezus Christus en die gekruisigd. Evenwel moeten wij Hem aanmerken als de Middelaar, en als een Knecht des Heeren, om ons te brengen tot dat licht, en als die waarheid waardoor wij altijd tot God moeten komen.

Bestrafing aan de tegenwoordige wereld, waarin Jezus zo gepredikt wordt, en dat Jezus niet meer gekend wordt. Hij komt soms nog wel in het verstand, maar hoe weinig in 't hart. Men kent Zijn persoon, gestalte en werking niet. Hoe is het dat Jezus niet diep in ons hart gezonken is? En heeft God ons het Woord der waarheid niet laten opgaan, en laten verkondigen, op zo velerlei wijze? Ik vrees, wij blijven al te veel hangen aan de letterlijke kennis.

Opmerking voor degenen, die zeggen, dat ze navolgers van Christus zijn.

Leert toch Jezus kennen; er is niet heerlijker dan dat; maar dat gij Hem kent als één plant met Hem geworden zijnde. Gewis al had u grote geleerdheid, en wist al wat in de wereld te weten zo is 't niemendal, als u Jezus niet recht kent; maar dan zult u zijn tot lof van Zijn heerlijke genade; deze heeft God gesteld om ons te openbaren dat heerlijk doelwit van God omtrent het redelijk schepsel.

Middelen.

1. Leert naarstig Gods Woord, en door andere middelen de kennis van Jezus, en bijzonder hoe Hij het leven is van onze ziel.
2. Merkt onder de Christenen, wie zich aanstellen naar het leven van Christus en voegt u bij hen, spreekt met hen, en wees niet nijdig over degenen die gij ziet dat meer ontvangen hebben dan gij.

3. De deur moet opengaan, en 't hart moet geopend worden; daarom moeten wij zuchten, en klagen, en wachten, totdat de deur opengaat. En vergenoegt u niet met de uiterlijke kennis, maar legt u hier aan de deur der genade, en speent u van al de dingen van de wereld; wacht op God, en Hij die te komen staat, zal zeker komen. 't Is niet te zeggen wat de Heere doen zal, die op Hem wacht. Blijft daar maar liggen, en wilt alleen maar zoeken de Heere Jezus. Duurt het lang, denkt hoe lang gij Hem wel hebt laten wachten, - met de bruid, - om de Heere open te doen! Hij is immers waardig, dat u op Hem wacht. *En gewis, Hij die te komen staat, zal zeker komen, en niet achterblijven. Amen*