



Het evangelie zonder kleine lettertjes | dr. G.A.(Gert) van den Brink

 geloofstoerusting
22K abonnees [Abonneren](#)

 Vind ik leuk   Delen  Opslaan 

82K weergaven 1 jaar geleden Dordt zoals je Dordt niet kende
[#genade](#) [#evangelie](#) [#prediking](#)

DJK commentaar: Onder de toelating Gods kruipt het Arminiaans gewormte wederom terug via de achterdeuren en zelfs voordeuren van onze kerken onder het oordeel. In deze tijden van de grote kerkelijke afval waarin velen hun waangeloof zullen verliezen of daarmee voor eeuwig zullen omkomen, moet men met lede ogen toezien hoe kerken waarin voorheen onder de prediking van het Woord grote wonderen waren geschiedt meer en meer leeg geraken, terwijl moderne leraren als Gert Van der Brink met zijn goddeloze uitvindingen nog vele duizenden tot zich weet te trekken, met name onder vele zoekende jongelingen die het in onze kerken niet meer kunnen vinden. Bovenstaande bedrieglijke lezing: Het evangelie zonder kleine lettertjes, is inmiddels al 82.000 keer beluisterd. De leugen verkoopt beter dan de waarheid. De duivel heeft middels het roomse pausdom of via het Arminianisme altijd uitmuntende wetenschappers, voornamelijk theologen, de grootste beeldhouwers, en meest beroemde schilders, bekende dichters, boeiende schrijvers en musici tot zich weten te trekken, om over haar kerkvolk valselyk te misleiden te kunnen blijven heersen. Evenzo met deze geleerde doch onbekeerde knappe kop uit onze gereformeerde gezindte, die de Bijbelse Waarheid verdraait tot zijn eigen en andermans verderf. Via welk kerkelijk jasje maakt de duivel niet zoveel uit, zolang de Waarheid maar wordt verkracht en vervalst. In het betreffende interview over zijn boek Hyperdordt maakt Van der Brink zichzelf openbaar, door aan te geven niets van geestelijke afsnijding en inlijving te kennen, en derhalve ook niets van zijn diepe verlorenheid af te weten. Die in de nood uw Redder is geweest....werd voor hem hierom slechts een halve waarheid, omdat hij niet weet van en uit welke nood en dood Zijn Redder hem uit vrije genade heeft willen verlossen. Hij heeft wel de bevrijdende kracht van het evangelie ervaren, maar weet niet uit welke gevangenis en uit welke boeien God hem in Christus Jezus heeft willen verlossen. Ja, hoe is het toch mogelijk, en hoe bruin wilt u ze gebakken hebben? Het maakt de duivel niet uit op welke wijze hij het verlossingswerk van de Heere Jezus Christus, getrokken door de Vader, en gewerkt door de Heilige Geest, kan bespotten. Zolang het maar een weg is buiten kruisdood en opstanding, want in deze weg is op Golgotha's kruisheuvel zijn eigen vuile harige kop er afgeslagen en moest hij het onderspit delven. Van der Brink heeft namelijk iets anders ontdekt..., namelijk een weg van geloof waar geen afsnijding en geen veroordelingen der wet ten dode aan vooraf gaat. Je mag volgens hem wel spreken over de bedekkende bediening van de Zuiderwind des Geestes ten leve, maar liever niet over de ontdekkende bediening van de Noorderwind des Geestes ten dode. Luister niet naar de leugens van deze duivelse bedrieger, waarschuw uw kinderen en kleinkinderen voor deze valse leraar, en smeed God of Hij u genadiglijk bij de Waarheid van Zijn Woord en de uitleg van de getrouwe hervormers en oudvaders wil bewaren.

D.J. Kleen



Ralph Erskine over schijn en zijn

Ralph Erskine over een waangeloof

Er is een tijdgeloof, dat gewerkt wordt door de gemene werkingen van de Geest Gods. Het wordt niet alleen ingenomen met de waarheid van het Evangelie, maar het smaakt ook iets van de goedheid en zoetheid daarvan. Daarom wordt er van de hoorders van de steenachtige grond gezegd dat zij het Woord terstond met vreugde ontvangen, Matt. 13:20. Nochtans heeft dit geloof geen wortel of blijvend beginsel; het is niet het geloof in de belofte, hetwelk in de kinderen der belofte plaatsheeft. Hier ligt een subtiel bedrog in het voorwerp of in de stof van het geloof. Sommige mensen kunnen, als het ware, een greep naar Christus doen, ontvangende enige sappen en vruchten van Hem, tot hun verkwikking, die nochtans nooit in Hem komen. Zij zijn gelijk de klimop die tegen de boom opklimt, zich daar omheen slingert, daarvan zijn sap ontvangt, maar dat echter op zijn eigen wortel groeit en nooit waarlijk met de boom verenigd wordt. Zo gaat het ook met vele belijders. Zij kunnen Christus in de belofte aannemen door het tijdgeloof, zij zijn rondom Hem als besloten en zij trekken ook enig sap en enige kracht uit Hem. Maar zij zijn nooit waarlijk in Christus geworteld en zij blijven geworteld in de oude Adam en in het Oude Verbond [de Wet]. [Zij zijn nooit afgesneden van de oude wortel](#) en in Christus ingeënt, maar zij trekken alleen kracht uit Hem, om hun eigen verbondsvrucht [wettische eigengerechtigheid] verder aan te kweken.

Ralph Erskine over een waar geloof

“De ziel nu, zoals ik gezegd heb, ontwaakt, gewond, vernederd en tot wanhoop van verlossing in zichzelf gebracht zijnde, en bevindende dat alle haar vorige toevluchten der leugenen haar begeben, ontfermt Zich de Heere over haar in hare nederigheid en openbaart Zijn Zoon in haar;.... de Geest des Heeren openbaart het Fundament en geeft de heerlijkheid daarvan in Gods licht te zien, werkt op hetzelfde ogenblik dat geloof, waardoor de ziel, een welbehagen hebbende in deze heerlijke vinding van oneindige wijsheid aangaande Christus, gelovig toe te stemmen en daarmee in te stemmen en te verzegelen dat God waarachtig is. Ze grijpt met een persoonlijke toepassing Christus aan tot haar voordeel. Dit is de dag der bruiloft en der kracht, Psalm110:3, 2Kor.6:9. Het is door het geloof dat wij God in Christus Jezus zien, de wereld met Zichzelf verzoenende. Wie deze genade, heerlijkheid en schoonheid van Hem ziet, kan niet uitdrukken wat zij aanschouwt; woorden kunnen deze heerlijkheid of zoetheid niet uitdrukken. Van deze dag af zijn zij kinderen der genade, die al de genadige eigenschappen van de Gezegende hebben; daarom begint de zegen werkelijk vanaf deze dag af. Van deze dag af aan zijn zij arm van geest, geestelijk treurende, hongerigen en dorstenden enz, en worden zalig gesproken...van die dag af is de vloek weg genomen.” (Uit preek over Haggai 2:20)

uit een van de brieven van Theodorus Van der Groe

zijn. Dat is dat wij door een zaligmakende overtuiging van de Geest eerst geheel moeten sterven aan onszelf. Wat niet eerst bevindelijk komt in deze geestelijke dood der overtuiging, dat komt ook nooit meer in het geestelijk leven van het ware geloof. Deze verborgenheid wil ons de Zaligmaker leren in Johannes 5:25 en verder.

2. De mens moet zijn eigen leven alleen verliezen door een Goddelijke overtuiging in zijn binnenste gemoed, dat ook zijn begeerlijkheid zelfs geheel zondig is, gelijk wij boven zagen van Paulus. Indien het licht der overtuiging zo ver en zo diep niet komt te schijnen, dat wij de volstreckte verdorvenheid en verdoemelijkheid van onze gehele ziel en natuur in Adam, met al haar krachten, vermogens en werkzaamheden, niet waarlijk komen te zien en te gevoelen, dan zal het voor ons nooit werkelijkheid worden: 'Ik ben door de wet der wet gestorven.' Dan blijft de mens, hoezeer hij anders ook mag overtuigd zijn, onder dat alles voor en na nog altijd leven en werken in zichzelf, door pogen, begeren, verlangen enzovoort, en hij ziet niet dat hij met al zijn zielsbewegingen en werkzaamheid in de geestelijke dood van de zonde en onder de toorn en de vloek van God ligt. Daarom moet het geestelijk licht van Gods heiligheid hier eerst nog dieper schijnen in het gemoed, opdat de mens in dat Goddelijk licht van de Geest duidelijk overtuigd mag worden, dat ook zelfs 'het bedenken van zijn vlees' (het eerste grondvermogen van al zijn andere zielswerkzaamheden) enkel doemwaardige zonde, en 'vijandschap tegen God' is. En waar dit de mens geestelijk ontdekt wordt, dat hij het met volkomen overreding waarlijk van zichzelf ziet, gevoelt en gelooft, daar geeft hij het werk dan pas op, valt terneer, en sterft nu geheel aan zichzelf; en komt alzo in de bevindelijke kennis van zijn geheel verloren staat in Adam.

Bij het licht van deze voorgestelde zaken, ontdekt zich nu wel spoedig aan een geestelijk gemoed wat de dingen van Gods Geest kan onderscheiden, waar het subtielste bedrog van de satan voor-namelijk ligt in veel mensen van onze tijd, die wel nabij Christus, maar nooit in Christus gekomen zijn. Zij hebben een zekere mate

en trap van algemene overtuiging bekomen, waardoor zij bekommerd, verlegen en werkzaam geworden zijn om naar een weg van zaligheid te zoeken. Toen hun overtuiging op het hoogste geklommen was, bleven zij echter staan in hun eigen begeerten, pogingen, zoeken en werkzaamheden, tot zolang dat zij enig opgehelderd licht en inzicht ontvingen in de beloften van het Evangelie. Toen gingen zij zelfs voort in hun eigen kracht en beweging, geholpen door hun algemene overtuigingen, hartstochtelijke aandoeningen en evangelische begrippen; en zij namen zo Christus aan, en gaven zichzelf aan Hem over met al zulke werkzaamheden, als een ieder daarvan weet te verhalen. En omdat zij dit hielden voor het ware werk van Gods Geest, en voor het rechte zaligmakende geloof, zo verheugden zij zich zeer, en maakten hun aandeel aan Christus en de genade hieruit vast.

Anderen, die het in die vorm zover niet konden brengen, moeten zich enkel met hun begeren, hongeren en dorsten, zoeken en bekommernissen enzovoort tevreden laten stellen, op een grond, dat deze de eigenschappen, vruchten en werkzaamheden van een klein en zwak doch oprecht geloof zijn; en zij moeten maar aanhouden en voortgaan totdat zij, op zijn tijd, meerdere genade bekomen zullen enzovoort. Zij horen dat de Heere immers soeverein is in het bedelen van Zijn genade in een mindere of meerdere mate; waaraan men dan ook onderworpen moet zijn; en dat men ook een goed en waar geloof kan hebben zonder verzekering enzovoort.

De Heere weet, hoeveel duizend arme bedrogen zielen er in deze tijd jammerlijk in deze droevige strikken van de satan gevangen zitten, die wel de naam hebben dat zij leven, maar nog waarlijk dood en buiten Christus zijn. Want op deze wijze kunnen de mensen zeer gemakkelijk bekeerde christenen worden zonder door de enge poort, die Christus Zelf is, in te gaan. Zij hebben het leven gevonden zonder ooit het leven verloren te hebben; want van die Goddelijke verborgenheid verstaan zij niets. Als men hen op dit stuk nauwkeurig onderzoekt, waar of hoe zij aan het einde gekomen zijn van hun eigen natuurlijk bestaan, en voor God gestaan

Thomas Boston over de twaalfde bijlsag

Nu is de tijd gekomen wanneer de mens slingerend tussen hoop en wanhoop, zich voorneemt om TOT CHRISTUS TE GAAN ZOALS HIJ IS; en darhalve, gelijk een stervend mens zich uitstrekt juist voor zijn adem uitgaat, zo vergadert hij al de gebroken krachten van zijn ziel bijeen, beproeft om te geloven en in zekere mate grijpt hij Jezus Christus aan. En nu hangt de rank daar aan de oude stam, bij een enkele tak van een natuurlijk geloof, voortgebracht door de natuurlijke sterkte van iemands eigen geest, onder een allerdrukkendste noodzakelijkheid Ps. 78:34, 35; Als Hij ze doodde, zo vraagden zij naar Hem, en keerden weder, en zochten God vroeg. En zij gedachten dat God hun rotssteen was en God de Allerhoogste hun Verlosser; Hosea 8 vers 2: Dan zullen zij tot Mij roepen: mij God! Wij, Israël kennen U! Maar de Heere, voorhebbende Zijn werk te voltooien, brengt dan nog een andere slag toe, waardoor de rank geheel afvalt. De Geest van God ontdekt overtuigend aan de zondaar zijn uiterste onvermogen om enig ding te doen dat goed is; en dus sterft hij, Rom.7:9. Die stem slaat krachtdadig alles overstemmend en verbrijzelend door zijn ziel: Hoe kunt gij geloven? Joh.5:44. Gij kunt niet meer geloven, dan dat gij uw hand tot den hemel zou strekken en Christus vandaar neder brengen! En dus ziet hij ten laatste dat hij zichzelf in eeuwigheid niet kan helpen, door werken noch door geloven; en niets meer hebbende om te blijven hangen aan de oude stam. valt hij daarom af. En terwijl hij dus in de uiterste verlegenheid is, ziende zichzelf waarschijnlijk weggevaagd te zullen worden door de vloed van Gods toorn; en nochtans onmachtig om zo veel als zijn hand uit te steken om een tak aan te grijpen van de Boom des levens, groeiende aan de zijde der rivier, DAAR WORDT HIJ OPGENOMEN EN INGEENT IN DEN WAREN WIJNSTOK, DE HEERE JEZUS CHRISTUS, DIE HEM GEEFT DE GEEST DES GELOOFS.