



Thomas Watson

Over de waarheid Gods

De volgende eigenschap is de waarheid Gods. "God is waarheid en is geen onrecht; rechtvaardig en recht is Hij", Deuteronomium 32:4. "Want Uw goedertierenheid is groot tot aan de hemelen, en Uw waarheid tot aan de bovenste wolken", Psalm 57:11. "Groot van goedertierenheid en waarheid", Psalm 86: 15.

1. God is de Waarheid Zelf. Hij is wáár van nature; wáár in Zijn Wezen: Hij heeft een waarachtig bestaan, en geeft anderen het aanzijn. Hij is waarachtig in zedelijk opzicht; Hij is waar, sine errore, zonder gebrek et sine fallacia, en zonder bedrog. God is Prima Veritas, het Voorbeeld en de Oorsprong der waarheid. Er is niets waarachtig, dan wat in God is en wat uit God voortkomt.
2. Gods waarheid, zoals die afgeleid wordt uit Zijn waarheidsliefde, waardoor Hij Zijn beloften waar maakt. "Niet een enig woord is er gevallen van al Zijn goede woorden", 1 Koningen 8:56. De belofte is hetgeen waarmee God Zich verbindt, Gods waarheid is het zegel dat op Zijn verbintenis gezet is.

We dienen twee zaken in acht te nemen in Gods beloften, zullen ze ons tot troost zijn.

(1) De macht van God, waardoor Hij in staat is de belofte te vervullen. God heeft beloofd onze verdorvenheden te onderwerpen. "Hij zal onze ongerechtigheden dempen", Micha 7:19. O, zegt een gelovige, *mijn verdorvenheden zijn zo sterk, dat ik zeker weet die nooit te kunnen overwinnen*. Abraham zag op Gods macht. "En ten volle verzekerd zijnde, dat hetgeen beloofd was, Hij ook machtig was te doen", Romeinen 4:21. Hij geloofde, dat God Die de wereld heeft kunnen scheppen, ook ervoor kon zorgen dat droge borsten melk konden geven. Het is een ondersteuning voor het geloof dat er voor God niets te moeilijk is. Hij Die water uit de rots heeft kunnen voortbrengen, is in staat Zijn beloften te vervullen.

(2) De waarheid Gods in de beloften zelf. Gods waarheid is het zegel dat op de belofte gezet is. "In de hope des eeuwigen levens, welke God, Die niet liegen kan, beloofd heeft", Titus 1:2. "Eeuwig leven", daarin ligt de heerlijkheid van de belofte; "God, Die niet liegen kan", daarin ligt de zekerheid. Genade brengt de belofte voort, de waarheid vervult ze. Gods voorzienigheid is voor ons onzeker, maar Zijn beloften zijn de "gewisse weldadigheden Davids", Handelingen 13:34. "Hij is geen mens, dat Hem iets berouwen zou", 1 Samuël 15: 29. Op het woord van een vorst kan men niet altijd aan, maar Gods belofte is onschendbaar. Gods waarheid is één van de kostbaarste kroonjuwelen en Hij heeft deze in een belofte verpand. "Hoewel mijn huis alzo niet is bij God, nochtans heeft Hij mij een eeuwig verbond gesteld, dat in alles wel geordineerd en bewaard is", 2 Samuël 23:5. Hoewel mijn huis niet is zoals het moest zijn, dat is: hoewel er veel ontbreekt aan die volmaakte zuiverheid die God eist, toch heeft Hij met mij een eeuwig

verbond gemaakt, zodat Hij mij wil vergeven, aannemen en in heerlijkheid opnemen; en dit verbond is in alles wel geordineerd en vast. De elementen zullen door de geweldige hitte smelten, maar dit verbond blijft vast en onverbroken, daar het verzegeld is met de waarheid Gods.

Ja, God heeft bij Zijn woord *Zijn eed* gevoegd, waarin Hij Zich met Zijn Wezen, Zijn leven en Zijn gerechtigheid Borg stelt om Zijn belofte waar te maken, Hebrëeën 6:17. Als de Heere zo vaak Zijn belofte aan ons zou verbreken als wij onze geloften aan Hem verbreken, zou het er slecht uit zien; maar Zijn waarheid is verbonden aan Zijn belofte, daarom is zij als een wet van Meden en Perzen, die niet veranderd kan worden.

"Wij moeten niet zozeer onze gevoelens geloven, maar veelmeer de beloften", zegt Chrysostomus. Onze gevoelens kunnen ons bedriegen, maar de belofte niet, omdat deze op de waarheid Gods rust. God zal Zijn volk met hun geloof niet bedrogen doen uitkomen, neen geenszins. "God Die niet liegen kan, heeft het beloofd". Hij kan net zomin van Zijn Godheid afstand doen als van Zijn waarheid.

Van God staat geschreven, dat Hij groot van waarheid is (overvloedig in waarheid; Eng. vert.) Exodus 34:6. Wat wil dat zeggen? Als God een belofte van genade aan Zijn volk heeft gedaan, is het er zover vandaan dat Hij Zijn Woord niet zal nakomen, dat Hij zelfs meer doet dan Hij beloofd heeft. Hij doet dikwijls meer dan Hij toegezegd heeft, nooit minder! Hij is "overvloedig in waarheid."

a. *Soms kan de Heere de vervulling van een belofte uitstellen, maar Hij zal de vervulling niet nalaten.* Hij kan een belofte uitstellen. Gods belofte kan, evenals het zaad, een hele poos in de grond liggen, maar uiteindelijk zal ze toch als gewas uitspruiten. Hij had beloofd Israël te verlossen uit de ijzeroven, maar deze belofte was meer dan vierhonderd jaar zwanger voor zij baarde. Simeon had een belofte ontvangen dat hij niet van hier zou heengaan, tot "hij den Christus des Heeren zou hebben gezien", Lukas 2:26, maar het duurde wel heel lang, zelfs tot kort voor zijn dood tot hij werkelijk de Christus zag. Maar Hoewel God de belofte uitstelt, Hij zal niet nalaten die te vervullen. Aangezien Hij Zijn schuldbekentenis heeft afgegeven, zal op de bestemde tijd het geld betaald worden.

b. *De Heere kan Zijn belofte wijzigen, maar Hij zal ze niet verbreken.* Soms verandert God een tijdelijke belofte in een geestelijke. "De HEERE zal het goede geven", Psalm 85:13, hetgeen misschien niet in tijdelijk opzicht vervuld wordt, maar in geestelijk opzicht. God kan een christen in tijdelijke zaken kort houden, maar dan maakt Hij het goed in geestelijk opzicht. Als Hij hem niet zegent "in zijn korf en baktrog", geeft Hij hem vermeerdering van geloof en inwendige vrede. Hier verandert Hij Zijn belofte maar verbreekt ze niet, Hij geeft hetgeen nog beter is. Als iemand mij belooft in penningen uit te betalen en hij geeft mij betere geldstukken, bijvoorbeeld gouden munten, dan verbreekt hij zijn belofte niet. "Ik zal in Mijn getrouwheid niet feilen", Psalm 89:34. In het Hebreeuws staat er: "niet liegen."

Maar hoe is het te rijmen met de waarheid Gods, dat Hij wil dat allen zalig worden en dat er toch verloren gaan? 1 Timótheüs 2:4.

Antwoord. Augustinus verstaat dit niet van elk individueel persoon, maar dat er allerlei soorten mensen zullen zalig worden. Net als in de ark toen God alle levende schepselen heeft behouden; niet elke vogel of vis werd behouden, want vele zijn in de vloed omgekomen, maar allerlei, enkele van elke soort werden behouden. Zo wil Hij dat allen zalig worden, dat is enkelen uit alle naties.

Vraag. Er staat ook: Christus is voor allen gestorven, 2 Korinthe 5:15. "Hij is het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt", Johannes 1:29. Hoe is dat te rijmen met Gods waarheid, terwijl er ook vaten des toorns zijn?, Romeinen 9:22.

1. Wij moeten de term *wereld* nader omschrijven. De wereld wordt óf in engere zin genomen, voor de wereld der uitverkorenen, óf in ruimere zin voor zowel verkorenen als verworpenen. Christus neemt de zonde der wereld weg, d.i. van de wereld der uitverkorenen.
2. Wij moeten ook nader omschrijven wat het betekent *dat Christus voor de wereld gestorven is*. Christus' dood was genoegzaam voor allen, maar Zijn dood was niet voor allen heilzaam. Men kan onderscheid maken tussen de waarde van Christus' bloed en de kracht ervan. Christus' bloed is genoegzaam om de hele wereld te verzoenen, maar de kracht ervan wordt alleen toegepast aan hen die geloven. Christus' bloed heeft een algenoegzame verdienste, maar wordt niet aan allen toegepast. Allen worden niet behouden, omdat er zijn die het heil verwerpen zoals in Handelingen 13:46, en Christus' bloed versmaden en het onrein achten, Hebreeën 10:29.

Eerste gebruik.

De waarheid Gods is een grote steunpilaar voor ons geloof. Als Hij niet de God der waarheid zou zijn, hoe konden wij dan in Hem geloven? Ons geloof zou dan verbeelding zijn; maar Hij is de waarheid Zelf, en niet één woord dat Hij gesproken heeft, zal op de aarde vallen. "De waarheid is het voorwerp van vertrouwen." De waarheid Gods is een onbewegelijke rots, waarop wij gerust onze zaligheid kunnen wagen. In Jesaja 59:15 staat: "De waarheid ontbreekt" ("faalt", Eng. vert.): dat geldt wel voor de waarheid op aarde, maar niet voor de waarheid in de hemel. God kan evenmin ophouden God te zijn als ophouden waarachtig te zijn. Heeft God gezegd dat Hij "goed is voor de ziel die Hem zoekt?", Klaagliederen 3:25 en dat Hij "de vermoeiden rust zal geven?", Matthéüs 11:28. Dan is hier een veilige ankergrond, Hij zal wat uit Zijn lippen is gegaan niet veranderen. Het openbaar maken van de trouw des hemels is een garantie voor de gelovigen.

Kunnen wij sterker zekerheid hebben? De hele aarde hangt aan het machtwoord van God en zal dan ons geloof niet hangen aan het woord van Gods waarheid? Waar kunnen wij anders ons geloof op gronden dan op Gods getrouwheid? wij kunnen in niets anders geloven dan in de waarheid Gods.

Als wij op onszelf vertrouwen, bouwen wij op drijfzand. Maar de waarheid Gods is een gouden steunpilaar om het geloof op te doen rusten.

God kan Zichzelf niet verloochenen. "Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw; Hij kan Zichzelf niet verloochenen", 2 Timótheüs 2:13.

Als wij niet geloven dat God waarachtig is, beledigen wij Hem. "Die God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt", 1 Johannes 5:10. Een achtenswaardig persoon kan niet meer beledigd of geërgerd worden dan wanneer wij hem niet geloven. Wie Gods waarheid niet gelooft, beschouwt de belofte als bedrog en kan God groter belediging worden aangedaan?

Tweede gebruik.

Aangezien God een God van waarheid is, is Hij ook waar in Zijn bedreigingen. De bedreigingen zijn als een vliegende rol die uitgaat tegen zondaren. God heeft bedreigd dat Hij "de harige schedel desgenen die in zijn schulden wandelt zal verslaan", Psalm 68:22. Hij heeft bedreigd overspelers te zullen oordelen, Hebreeën 13:4. Hij zal Zich wreken op de goddelozen. "Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geve", en "Hij zal op de goddelozen regenen strikken, vuur en zwavel", Psalm 10:14, Psalm 11:6.

God maakt zowel Zijn bedreigingen als Zijn beloften waar. Om Zijn waarheid te doen blijken heeft Hij Zijn bedreigingen uitgevoerd en laat Hij nog de donderslagen van Zijn oordelen op

zondaren vallen in dit leven. Hij sloeg Herodes in zijn hoogmoed. Hij heeft godslasteraars gestraft. Olympius, een Ariaanse bisschop, beschimpde en lasterde de Drie-eenheid en onmiddellijk viel de bliksem uit de hemel op hem neer en verteerde hem. Laten wij Zijn bedreigingen vrezen opdat wij ze niet gewaar worden.

Derde gebruik.

Is God de God der waarheid? Laten wij dan op Hem gelijken in waarheid.

(1) Wij moeten waar zijn in onze woorden. Toen men Pythagoras vroeg wat de mens op God deed gelijken, antwoordde hij: "Als zij de waarheid spreken." Dat is het kenmerk van de mens die naar de hemel gaat: "Die met zijn hart de waarheid spreekt", Psalm 15:2. Waar zijn in woorden staat tegenover liegen. "Legt af de leugen, en spreekt de waarheid, een iegelijk met zijn naaste", Efeze 4:25. Liegen is iets voor waar uitspreken waarvan men weet dat het verkeerd is. Een leugenaar is iemand die het verst van de God der waarheid afstaat.

Er zijn twee soorten leugens, volgens Augustinus.

- Een diplomatieke leugen, als iemand een leugen vertelt om er beter van te worden. Als bijvoorbeeld een koopman zegt dat zijn handelswaar zoveel kost, terwijl ze misschien niet half zoveel heeft gekost. Wie in zijn handel liegt, zal straks in de hel liggen.
- Er is ook een liegen om de lachlust op te wekken. Als iemand voor de grap een leugen vertelt om anderen aan het lachen te maken - zo gaat men soms lachend naar de hel. Wie een leugen vertelt maakt zich de duivel gelijk. "De duivel is een leugenaar en een vader derzelve leugen", Johannes 8:44. Hij heeft onze eerste ouders verleid door een leugen.

Sommigen zijn zo goddeloos dat ze niet alleen onwaarheid spreken, maar er zelfs een eed op doen; zij wensen dat een vloek over hen komt als die leugen geen waarheid is. Ik heb van een vrouw gelezen, ene Anne Avarie, die in 1575 in een winkel stond en zei dat zij wel in elkaar wilde zakken, als zij de goederen die zij gepakt had niet zou hebben betaald; en zij viel terstond stom neer en stierf. Een leugenaar is niet geschikt om in een gemeenschap te leven.

Liegen neemt alle goede omgang en vertrouwen onder de mensen weg. Hoe kan men nu in vertrouwen met iemand omgaan, als men niet kan geloven wat hij zegt? Liegen sluit mensen buiten de hemel. "Buiten zullen zijn de honden, ... en een iegelijk, die de leugen liefheeft en doet", Openbaring 22:15. Als het al zo'n grote zonde is een leugen te vertellen, dan is het nog groter zonde de leugen te leren. "De profeet die valsheid leert", Jesaja 9:14. Wie dwalingen uitbroedt, verkondigt leugens; hij helpt deze plaag verspreiden; hij brengt niet alleen het eeuwige oordeel over zichzelf, maar ook over anderen.

Waar zijn in woorden staat ook tegenover huichelarij. Het hart en de tong moeten zo precies op elkaar afgestemd zijn, als de zonnewijzer met de zon. Als men in iemands gezicht mooi spreekt en niet meent wat men zegt, is dat niets minder dan liegen. "Zijn mond is gladder dan boter, maar zijn hart is krijg", Psalm 55:22.

Sommigen hebben de gewoonte om te vleien en te haten. Hiëronymus zegt als hij het over de Arianen heeft: "Zij wendden vriendschap voor, zij kusten mijn handen, maar zij smeedden kwaad tegen mij."

"Een man, die zijn naaste vleit, spreidt een net uit voor deszelfs gangen", Spreuken 29:5. Dodelijk vergif kan in zoete honing verborgen worden. Onoprechtheid in vriendschap is leugen. Vriendschap voorwenden is erger dan geld vervalsen.

(2) Wij moeten waar zijn in de belijdenis van onze godsdienst. Laat de praktijk en de belijdenis samengaan. "In ware rechtvaardigheid en heiligheid", Efeze 4:21. Huichelarij in de godsdienst is liegen. De hypocriet is net als een gezicht achter een spiegel, het is een beeld van een gezicht, maar geen echt gezicht. Hij maakt een vertoning van heiligheid, maar er is geen waarheid bij.

Efraïm deed zich voor zoals hij niet werkelijk was en wat zegt God van hem? "Die van Efraïm hebben Mij omsingeld met leugen", Hoséa 12:1. Door bedrog in onze woorden liegen wij de waarheid; door onoprecht te zijn in onze belijdenis onteren wij de waarheid. Als wij voor God niet zijn wat wij belijden, liegen we; en de Schrift acht het niet beter dan godslastering. "Ik weet de lastering dergenen die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet", Openbaring 2:9.

O, ik smEEK u, stel alles in het werk om op God te gelijken. Hij is de God der waarheid. Hij kan evenmin afstand doen van Zijn Godheid als van Zijn waarheid. Wees als God: wáár in uw woorden en oprecht in uw belijdenis. Gods kinderen zijn kinderen die niet liegen zullen, Jesaja 63:8. Als God "waarheid ziet in het binnenste", en "lippen waarop geen bedrog is", ziet Hij Zijn eigen beeld, hetgeen Zijn hart tot ons doet uitgaan. Deze gelijkenis brengt liefde voort.