

Predicatie,  
uitgesproken door **ds. J.J. Roodsant**,  
op 6 juli 2006  
te Lekkerkerk

Zingen: Psalm 25 : 2

Lezen: Zacharia 12

Gebed

Zingen: Psalm 65 : 2, 3

Geliefden, met de hulp des Heeren en onder inwachting van de Heilige Geest, willen we uw aandacht bepalen bij Zacharia 12, het gedeelte dat we samen gelezen hebben, en daarvan nader het 10<sup>e</sup> vers, en we lezen daar Gods Woord en onze tekst als volgt:

**“Doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik uitstorten den Geest der genade en der gebeden, en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben; en zij zullen over Hem rouwklagen als met de rouwklage over een enigen zoon; en zij zullen over Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene.”**

En als aandachtspunten noem ik u:

1. De belofte van de uitstorting van de Heilige Geest
2. De werkelijkheid van de uitstorting van de Heilige Geest
3. De vruchtgevolgen van de uitstorting van de Heilige Geest

Geliefden, de profeet Zacharia, wiens naam betekent “de Heere gedenkt”, is een van God geroepen en uitgestoten prediker. En hij laat het Woord des Heeren klinken in de tijd waarin de Joden zijn teruggekeerd uit de Babylonische ballingschap. Maar geliefden, die tijd van Zacharia is een uitermate bange en donkere tijd, want de inwoners van Jeruzalem en van Juda trachten met man en macht om Jeruzalem te herbouwen en om de tempel te doen herrijzen uit het puin, maar zij worden daarbij op een verschrikkelijke wijze gedwarsboomd door de

volkeren rondom hen. De prediking van Zacharia is daardoor duidelijk tweeledig, geliefden, die spitst zich allereerst toe op de verdelging van de vijanden van Israël, terwijl er vervolgens wordt gesproken over de troost van en de sterkte voor Gods waarachtig en van eeuwigheid uitverkoren volk. Ja, bij de prediking maakt Zacharia heel duidelijk onderscheid tussen de wereld die in het boze ligt - en die slechts op weg is naar het ondergaan in de gruwelijke smarten van de hel - en de levende Kerk des Heeren, die door God de Vader naar Zijn vrije, soevereine verkiezing onder het zegel der verkiezing is gelegd en die door God de Zoon zal worden vrijgekocht met de prijs van Zijn dierbaar bloed, om een kostelijke toekomst tegemoet te gaan in de eeuwige en volmaakte verheerlijking van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ja geliefden, het werk Gods, om dat volk een plaats in de zaligheid te geven, is zó onnavolgbaar groot dat de psalmist in Psalm 31:20 uitroept: “O, hoe groot is uw goed, dat Gij weggelegd hebt voor degenen die U vrezen”. O, dan zegt de Heere in vers 9 van ons teksthofdstuk: “Ik zal zoeken te verdelgen alle heidenen die tegen Jeruzalem aankomen.” Maar dan zegt de Heere vervolgens in vers 10 en dus in onze tekst: “Doch...., doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik uitstorten den Geest der genade en der gebeden”. En dus geliefden, dus klinkt daar in de oren van dit volk, met ons eerste aandachtspunt, **de belofte van de uitstorting van de Heilige Geest**. Nu moeten we ons niet vergissen, geliefden, want die belofte wordt alleen gegeven aan het huis Dávids en aan de inwoners van Jerúzalem. En, ik ben hier vanavond om u eerlijk te behandelen, en wij mensen, u, jij en ik, wij behoren van nature niet bij dat huis Davids en niet bij die inwoners van Jeruzalem; want wij behoren van nature bij de heidenen, bij de goddelozen, bij de wereld, over wie Gods oordeel is uitgesproken en voor wie het eenmaal waar zal worden dat de Heere hen verdelgen zal en hen zal wegwerpen in de eeuwige smarten van de hel. Immers, wij, u, jij en ik, hebben in Adam, ons bondshoofd, de Heere moed- en vrijwillig de rug en de nek toegekeerd; wij hebben het verbond met de Heere verbroken en ons voorgenomen om de Heere nooit meer te dienen, te eren en groot te maken. Ja geliefden, wij zijn de satan toegevallen, wij zijn van de top van eer in de gruwelijke verwoesting neergestort; wij hebben een drievoudige dood over ons heengehaald, en we zijn van nature nergens anders naar op weg dan naar het ogenblik waarop de Heere ons zal zoeken om ons te verdelgen, zo zegt ons teksthofdstuk; en om ons een plaats te geven te midden van de nimmer dovende vlammen van Gods toorn. O geliefden, dan kunnen we wel keurige kerkmensen zijn, dan kunnen we rechtzinnig en ernstig zijn, en dan kunnen we, zoveel als mogelijk is, onder de waarheid verkeren, nochtans zijn wij mensenkinderen die van nature niets met de Heere ophebben en die wandelen op de brede weg ten eeuwigen verderve. We hebben dus geen recht om de

belofte van de uitstorting van de Heilige Geest naar ons toe te halen. Ja geliefden, al kunnen wij gewag maken van ontvangen teksten, van te binnengesloten versjes; al zijn we eens aangegrepen door de angsten van de hel, en al hebben we gevluht van kamer in kamer, roepende: “Heere, help me, Heere, red me, Heere, verlos me”, die belofte van de uitstorting van de Heilige Geest is niet voor ons als we niet meer hebben meegemaakt dan dit. Want die belofte is alleen voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem, zo zegt onze tekst, en dus is zij slechts voor hen die door het wederbarende werk van de Heilige Geest tot kinderen Gods zijn herschapen. Geliefden, ziet het dan toch na in uw leven hoe het met u is gesteld. Want als ge nog een vreemdeling zijt van dat waarachtige, wederbarende werk des Geestes, dan kent ge geen staatsverandering, dan gaat ge nog voor eigen rekening over de wereld, dan zijt ge nooit opgelost geworden in Christus, en dus zijt ge nog zoals ge geboren zijt. “En”, zo zegt een der Puriteinen, dan hangt ge aan een verrotte draad boven de mond van de hel.” En dan kunt ge elk ogenblik in de hel neerstorten, om eeuwige smarten te gaan beleven. O geliefden, dat uw ogen toch geopend zouden worden voor uw gruwelijke omstandigheden. Dat de schrik des Heeren u toch zou bewegen tot het geloof, en dat ge toch op uw knieën zoudt vallen, uzelf verfoeiende in stof en as, smekende, ja, roepende en kermende om het wederbarende werk van de Geest der genade en der gebeden in uw ziel, zodat ge in waarheid tot het huis Davids en de inwoners van Jeruzalem zult gaan behoren.

Nu zegt er misschien iemand onder ons: “Ja, maar met mij is het best wel in orde, want ik ben gedoopt en ik heb openbare belijdenis afgelegd; ik leef in alle ernst en in alle zorgvuldigheid, zo goed mogelijk naar Gods Woord en eeuwigblijvend Getuigenis; en ik heb te maken gekregen met het verdoemende recht van de Rechter van hemel en aarde. Ik ben heus wel op de goede plaats terechtgekomen, zodat de belofte van de uitstorting van de Heilige Geest ook voor mij is. Ach geliefden, weest toch voorzichtig, want die waarachtige inwoners van Jeruzalem en die bewoners van het huis Davids hebben niet alleen te maken gekregen met het verdoemende recht Gods, maar die hebben ook te maken gekregen met het verzóenende recht Gods in, door en uit Christus, nadat zij het hoofd op het blok hadden gelegd, nadat zij met zichzelf zijn omgekomen en nadat zij van achter het recht de Heere Jezus geschonken hebben gekregen van Israels God, om uit Hem en door Hem de drie-enige God groot te maken. O, het is zeker groot, als u weet wat het verdoemende recht Gods is, waardoor u tot een doemeling en tot een helleling bent geworden, tot een doodschuldige en een doemwaardige; maar geliefden, dat is niet genoeg voor de zaligheid. Dat is niet voldoende tot uw eeuwig behoud.

Ach en dan weet ik wel, dat men in onze donkere tijd een mens met het minste of geringste bij Gods volk zet, hem de handen oplegt en inzegt. Maar geliefden, och, dat ware Woord des

Heeren behandelt u eerlijk, en het is mijn begeerte niet anders te doen. Want ge zult in Christus gevonden moeten worden, ge zult door Christus' bloed gereinigd moeten zijn geworden, en ge zult moeten zijn bekleed met de gerechtigheid, de heiligheid en de heerlijkheid van Christus om in het huis Davids een plaats te ontvangen en om eeuwig te behoren bij de inwoners van dat geestelijke Jeruzalem, die eeuwig zullen zingen van Gods goedertierenheên. Ja, ge zult uzelf in het dodelijkst tijdsgewricht van de vierschaar Gods kwijtgeraakt moeten zijn aan die allerliefste en allerdierbaarste Heiland, om die stad met zijn gouden straten en zijn paarden poorten in waarheid te mogen betreden. Ach geliefden, onderzoekt het toch eens ernstig hoe het er met u voorstaat, want weet u, de duivel heeft al zoveel mensen zogenaamd bekeerd. Hij stopt ze wat in de handen, hij frommelt ze wat in hun zakken, hij doet ze, als een engel des lichts, iets bijzonders meemaken, en hij maakt ze wijs dat ze daarmee voor God kunnen verschijnen. Och en dan gaan dezulken, rijk en verrijkt en geens dings gebrek hebbend, menende voor altijd gelukkig te zijn, op weg naar de eeuwigheid. Maar o geliefden, ze zullen aan de overzijde van de doodsrivier hun ogen opslaan in de pijniging en ze zullen eeuwig gebukt gaan onder een nimmer verminderende schuld. Want buiten de Heere Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf; ja geliefden, de Heere Jezus te missen, is alles te missen. En dan wordt het tevens zo duidelijk dat het niet genoeg is als ge Christus hebt gezien in Zijn lieflijkheid, Zijn dierbaarheid, Zijn beminnelijkheid en Zijn aanbiddelijkheid. Want ge zult Hem in waarheid en in de dadelijkheid geschonken moeten hebben gekregen van Israels God van achter het recht, en dus nadat u voor de geopende poorten van de hel bent gelegd, nadat u het recht Gods hebt moeten billijken, toevallen en omhelzen, en nadat u het met de Rechter van hemel en aarde eens geworden bent, ook al zou Hij u wegwerpen in de hel. Met minder kan het niet, geliefden.

En nu weet ik best wel, dat wij mensen daar grote vijanden van zijn, en dat wij briesen en brullen tegen het recht Gods, en zeker, omdat er in onze tijd vanaf vele kansels een veel gemakkelijker, een veel eenvoudiger en een veel aangenamer weg tot de zaligheid wordt verkondigd. Maar geliefden, de Heere is Dezelfde van eeuwigheid tot eeuwigheid, en Hij bekeert Zijn volk nog steeds op dezelfde wijze als vroeger. En dus heb ik u deze ware, levende en verse weg aan te wijzen en aan te prijzen tot uw zaligheid, en u tevens te waarschuwen voor al die andere leugenwegen die heden ten dage vele mensen in het huis Davids schijnen te brengen en tot inwoners van Jeruzalem schijnen te maken. Och geliefden, ik heb u niet over voor de hel en daarom waarschuw ik u vanuit de liefde van mijn hart, en verkondig ik u dat er in het huis Davids geen andere mensen gevonden worden dan aan zichzelf ontdekte zondaren, verbrijzelde verbondsbrekers, verloren zonen en verloren

dochteren, onrechtvaardigen en onheiligen, helwaardigen en doodschuldigen, die in de afhandeling van de Rechter van hemel en aarde verloren moesten gaan, maar die ook mochten meemaken dat de Heere Jezus tussentrad en dat de Heere Jezus waarmaakte: “Ik voor u, daar gij anders den eeuwigen dood hadt moeten sterven.” Ja zij, zij kennen het dat ze daar uit Christus bekleed werden nadat ze door Zijn dierbaar bloed gereinigd zijn van alle vuile zonden. En zij weten wat het is om het wonder niet uitgewonderd te krijgen dat de Heere kwam óm te zien naar zo’n dode hond, zo’n monster van goddeloosheid en zo’n hellewicht. Ach geliefden, weet ú daar dan ook al in waarheid van? En mag u, op goede gronden, op weg zijn naar de glazen zee, om het daar uit te jubelen: “De zaligheid zij onzen God, Die op den troon zit, en het Lam”? O, kunt u er al verslag van doen dat u uit Gods eigen mond hebt gehoord: “Verlos hem, dat hij in het verderf niet nederdale, Ik heb verzoening gevonden”? En hebt u het al beleefd dat de Heilige Geest, als Griffier van de hemelse rechtbank, de vrijspraak Gods aan uw ziel kwam te verzegelen?

Och geliefden, zet u toch niet in dat huis Davids met een tekstje en een versje en een misschientje, en waan uzelf toch niet tot de inwoners van Jeruzalem te behoren omdat uw leven zo veranderd is, want ge zult ín Christus gevonden moeten worden en ge zult achter Christus moeten kunnen wegschuilen als ge voor Gods rechterstoel verschijnt, want buiten Christus is de Rechter van hemel en aarde een verterend Vuur en een eeuwige Gloed bij Wie niemand wonen kan. O geliefden, laat u door de Heere toch eerlijk maken en laat u door de Heere toch onderzoeken of ge niet in het huis Davids zit zonder bruiloftskleed, of ge niet over de muur van het hemelse Jeruzalem zijt geklommen, want dan zal de Koning der koningen Zijn dienaren eenmaal gebieden u te grijpen en u te werpen in de buitenste duisternis, waar het geweest is en het geknars der tanden. O, dat ge uw aardse genadetijd toch zoudt leren uitkopen.

Aan dat ware huis Davids en aan die waarachtige inwoners van Jeruzalem wordt dus de belofte van de uitstorting van de Heilige Geest gegeven; ja, aan al degenen die gekocht zijn met de dure prijs van Christus’ bloed wordt beloofd dat de Heilige Geest hun leven zal komen te vernieuwen en vervullen. En daar hoeven ze nu nooit aan te twifelen, want dan moet u maar eens horen Wie dat zegt; dan moet u maar eens op zoek gaan naar Wie die Ik in onze tekst is. Dan zult u erachter komen dat dit niemand minder is dan de almachtige en eeuwige God, dan de HEERE der heirscharen. Ja, die Ik is de God des eeds en des verbonds; en die Ik is “geen man, dat Hij liegen zou, noch eens mensankind, dat het hem berouwen zou wat hij gesproken heeft; o, zou Hij het zeggen en niet doen, of spreken en niet bestendig maken?” Geliefden, “de HEERE is zo getrouw als sterk; en Hij zal Zijn werk volenden” voor dat huis

Davids en voor die inwoners van Jeruzalem; Hij zal de belofte van de uitstorting van de Heilige Geest waarmaken. Daar hoeft u nooit een vraagteken achter te zetten, want ons tweede aandachtspunt, **de werkelijkheid van de uitstorting van de Heilige Geest**, wordt waar omdat de Heere Zijn woord waarmaakt en Zijn belofte vervult. Maar geliefden, dan moet ik u tevens onder de aandacht brengen dat de Heere ook dat andere woord van Hem waarmaakt, dat we lezen in Genesis 2:17. Want daar zegt de Heere tegen de mens, wijzend naar de boom der kennis des goeds en des kwaads: “Daarvan zult gij niet eten; want ten dage als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven.” Dat woord maakt de Heere ook waar, want of het nu geloofd wordt of niet, als de mens daar zondigt en van de top van eer valt in een gruwelijke verwoesting neer, dan ligt hij daar in een drievoudige dood: in een geestelijke dood, een tijdelijke dood en een eeuwige dood, om naar Gods recht veroordeeld te worden tot de eeuwige smarten in de hel. O geliefden, de Heere maakt ook dát woord waar; en de doodsklokken en rouwstoeten melden dus dag aan dag de betrouwbaarheid van Gods woord. Mensen rond een sterfbed maken dus duidelijk dat de Heere geen woord dat uit Zijn mond uitgaat ter aarde laat vallen. En rouwadvertenties in kranten en tijdschriften verkondigen dat het Woord des Heeren betrouwbaar is en dat Hij een Waarmaker van Zijn woord is. Och geliefden, dan kunnen wij wel trachten de dood zover mogelijk van ons weg te duwen en dan kunnen we proberen om optimistisch in het leven te gaan staan en onszelf wijsmaken dat we nog wel tijd genoeg hebben om bekeerd te worden. Dan kunnen we menen dat we door onze godsdienstigheid, ernstigheid en rechtzinnigheid toch wel iets bij de Heere kunnen neerleggen en laten opschrijven tot onze zaligheid en tot ons behoud, maar dan komt Gods Woord ons vanavond te verkondigen, dat ons leven een damp is en dat de dood ieder uur wenkt. Dan komt Gods Woord u vanavond te zeggen dat uw hoop is als een huis der spinnenkop die zal worden weggevaagd. Want wie niet door de kracht van de Heilige Geest wederom geboren is, wie niet met zichzelf is omgekomen onder en door het verdoemende en wraakoefende recht Gods; wie niet in Christus is opgelost en wie niet door de Rechter van hemel en aarde – op grond van de verdiensten van Christus – is vrijgesproken, zal nimmer één voetstap zetten in dat huis Davids en in dat Jeruzalem, “want daar zal niet inkomen iets dat ontreinigt”. O, ziet dan toch geliefden, dat wij mensen van nature als een vuurbrand in het hellevuur liggen. En smeekt de Heere toch om dat waarachtige wederbarende werk des Geestes in uw leven te komen uitvoeren, opdat ge op dat plekje komt waar ge moet uitroepen: “Verloren, verloren, voor eeuwig verloren!” maar waar ge ook moogt wegsmelten in de armen van de hemelse Bruidegom Die blank en rood is, en Die de banier draagt boven tienduizend, om uit Hem en

door Hem als een reine maagd voor God gesteld te worden, en om niets liever meer te willen dan God groot te maken.

Nu komt onze tekst ons zo duidelijk te verkondigen dat als de werkelijkheid van de uitstorting van de Heilige Geest in vervulling gaat, een mens niet alleen te maken krijgt met de kracht Gods, en dat de Heilige Geest niet slechts een gezindheid onder de uitverkorenen Gods brengt, waardoor zij nog slechts de Heere willen dienen en grootmaken, maar dat een mens dan te maken krijgt met God Zélf. Want de Heilige Geest is God Zélf; de Heilige Geest is de derde Persoon in het eeuwig en drie-enig Opperwezen; de Heilige Geest gaat uit van de Vader en de Zoon; en de Heilige Geest is van gelijke eeuwigheid en barmhartigheid en mogendheid als de Vader en de Zoon. Zoals de Heere Jezus de tweede Persoon is in het Goddelijke Wezen, zo is de Heilige Geest de derde Persoon in het Goddelijke Wezen. En zoals de Heere Jezus Mens geworden is en op aarde gekomen is om het verdienende werk te volbrengen, zo komt de Heilige Geest op aarde op een geestelijke wijze, om Gods volk te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, ja, om Gods volk in een weg van récht te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel; om hen te ontdekken aan zichzelf, te ontkleden en te ontgronden, en om dat volk uitgeschud op het plaatsje te brengen waar het de Heere Jezus leert benodigen als Borg en Zaligmaker. Ja, de Heilige Geest daalt neder op aarde om dat volk in de vierschaar Gods te brengen en om dat volk verloren te doen gaan met zichzelf, om dat volk in de armen van die allerliefste hemelse Brudegom te doen wegzinken en het in waarheid te doen zeggen: “Ik ben krank van liefde”, o, om tot Hem te fluisteren: “Mijn Liefste, mijn Liefste; mijn Liefste is mijne”.

Maar geliefden, hebt u dan al in waarheid met de Persoon van de Heilige Geest te maken gekregen? En weet u al wat de werkzaamheden van de Heilige Geest zijn, omdat die bevindelijk in uw leven hebben plaatsgevonden? Ach geliefden, dan ontmoet ik soms mensen die de werkzaamheden van de Heilige Geest keurig op een rij kunnen zetten, die met hun verstand zo helder hebben Wie de Heilige Geest is en wat Hij doet, maar ze komen niet verder dan verstandsgeloof en dus historisch geloof. En ze hebben nog nooit het zwaard des Geestes een ongeneeslijke wond in hun ziel voelen slaan; hun zielsogen werden nog nooit door de Heilige Geest geopend voor zichzelf, zodat ze tot een doodschuldige en een doemwaardige werden; en ze hebben het recht Gods nog nooit moeten omhelzen in de verlorenheid van zichzelf; en ze kwamen nooit, nooit aan een einde met zichzelf. En geliefden, als dat alles gemist wordt, heeft een mens nog nooit in waarheid te maken gekregen met de Heilige Geest, want dát komt de Heilige Geest altijd uit te werken. Och, laat het dan eens nakijken, geliefden, hoe het met u is gesteld. Toe, smeekt er de Heere eens om. En dan moet ik u

verkondigen dat als de werkelijkheid van de uitstorting van de Heilige Geest plaatsvindt, de Heilige Geest onwederstandelijk werkt. En dat komt zo kostelijk openbaar op de eerste pinksterdag, waar de Heilige Geest op aarde komt in wind en vuur en vreemde talen. O geliefden, dan komt de Heilige Geest onwederstandelijk de honderdtwintig discipelen des Heeren te vervullen en dan wordt het gehele huis van hun leven, van hun bestaan, vervuld. En dan komt de Heilige Geest alles weg te stormen wat niet kan bestaan voor de heilige en rechtvaardige God. Maar de Heilige Geest is ook de Geest der uitbranding; kijkt u maar naar die vurige tongen. En de Heilige Geest komt alles uit te branden uit het leven van Gods keurlingen dat niet is naar Gods wil. Ja, Hij geeft onwederstandelijk degenen van wie de namen geschreven staan in het boek des levens des Lams, een nieuwe taal te spreken, namelijk de tale Kanaäns. O geliefden, de Heilige Geest komt dezulken onwederstandelijk vrij te maken van alle helse banden, machten en krachten, en Hij komt hen vrij te maken tot het waarachtige kinschap Gods, om de Heere te roemen voor Zijn vrije gunst en genade. O, al verheffen zich alle duivelse machten tegen de komst van de Persoon van de Heilige Geest, en al ontbrandt daar alle vijandschap tegen de werkzaamheden van de Heilige Geest, níets zal Hem kunnen tegenhouden. Ja, al briest en brult het menselijke vlees tegen de komst van de Persoon en het werk van de Heilige Geest, Hij overwint al degenen wier namen gegraveerd staan in de beide handpalmen Gods, en Hij gaat hen vervullen. Ja, de Heilige Geest wint de strijd met zo'n keurling Gods en Hij krijgt hen op het plekje waar ze als een goddeloze, als een onwaardige en een rechteloze moeten schreien om genade bij de Heere vandaan. Ach geliefden, dan moet die mens zeggen voor God melaats te zijn van de voetzool af tot de hoofdschedel toe, en geen andere toekomst te hebben dan het eeuwige hellevuur.

Och, als de komst van de Heilige Geest te wederstaan was, zoals het remonstrantse gebroed tot in onze tijd uitkraamt, omdat een mens zelf voor de Heere Jezus moet kiezen, dan zou er geen mens zalig worden. En als een mens, na ontvangen genade, die genade zou kunnen verzondigen, zoals de remonstranten steeds opnieuw beweren, o geliefden, dan zou er geen mens in het huis Davids gevonden worden en in dat geestelijke Jeruzalem vertoeven, want een mens moet niets van genade en niets van het werk des Heiligen Geestes hebben, hij zoekt alleen maar zichzelf te dienen, zichzelf op te bouwen en zichzelf te ontplooien. Maar o, als de Heilige Geest wordt uitgestort, dan werkt Hij onwederstandelijk. En daarom zullen al degenen die van eeuwigheid door God de Vader aan God de Zoon gegeven zijn, zalig worden omdat Gód het wil. Ja, daarom zijn Gods kinderen "als de berg Sion, die niet wankelt", en daarom zullen de poorten der hel de gemeente Gods nimmer overweldigen. O, de Heilige Geest grijpt een mensenkind in het hart en Hij gaat zoen leiden op die afgaande weg naar Christus, naar



die zoete, eeuwige, onbegrijpelijke, lieve, hemelse Bruidegom, om Hem van achter het recht geschonken te krijgen van Israëls God en om zich aan Hem kwijt te mogen raken.

Ach geliefden, hebt ú dan de Heilige Geest al leren kennen in Zijn Persoon en door Zijn onwederstandelijk werk? Hebt u die onoverwinnelijke kracht van de Heilige Geest al daadwerkelijk ervaren? En heeft de Heilige Geest u al, door het zwaard des Geestes, afgesneden van de wereld, maar ook afgesneden van de godsdienst en afgesneden van de wortel Adam, om u een nieuwe wortel te geven, namelijk Christus, zodat die Wortel u zal dragen? En hebt u het al meegemaakt dat u daardoor op wegen bent gekomen die u niet kende? Dat u daardoor woorden hebt gehoord die u nog nooit hebt vernomen en dat u daardoor onuitsprekelijke dingen hebt gezien, omdat de Heilige Geest u dit alles deed meemaken? Ach, vraagt het u af, geliefden, want dat kan niet gemist worden, wil het wel met u zijn op weg en reis naar de eeuwigheid.

Dan willen we nu met elkaar gaan zingen uit de 119<sup>e</sup> Psalm en daarvan het 17<sup>e</sup> zangvers:

Leer mij, o HEER', den weg, door U bepaald,  
Dan zal ik dien ten einde toe bewaren;  
Geef mij verstand, met Godd'lijk licht bestraald;  
Dan zal mijn oog op Uwe wetten staren;  
Dan houd ik die, hoe licht mijn ziel ook dwaalt;  
Dan zal zich 't hart met mijne daden paren.

En wanneer de werkelijkheid van de uitstorting van de Heilige Geest plaatsvindt, geliefden, dan krijgt zo'n mensenkind, met ons derde aandachtspunt, altijd te maken met **de vruchtgevolgen van de uitstorting van de Heilige Geest**. Ja, dan gaat de Heilige Geest duidelijk maken dat Hij óók de Geest der genade en der gebeden is, zo staat er in onze tekst. En dat betekent allereerst dat de Heilige Geest een mensenkind uit genáde wordt geschonken, want Hij is de Geest der genade. De Heilige Geest wordt een mens dus niet geschonken omdat hij béter zou zijn, vromer, ernstiger en rechtzinniger dan anderen. En de Heilige Geest wordt niet in het hart van een mensenkind uitgestort omdat het plichtsgetrouwer zou zijn en kerkelijk vele taken op zijn schouders heeft genomen. Want de Heilige Geest is de Geest der genade, en Hij wordt een mensenkind uit genade, en dus om niet, geschonken. O, dan doet van een mens helemaal niets mee. En wat is dat groot, geliefden, want dat betekent, dat elk mensenkind, hoe slecht ook, hoe goddeloos ook, hoe verdorven ook, hoe vastgelopen ook in

het leven, mag leren bedelen om die Geest der genade. Want de Heere zal nooit zeggen: “Jij bent te slecht, jij bent te goddeloos, jij bent te verdorven, jij hebt het te erg gemaakt in het leven”, want het gaat om de Geest der genade. O, wat zou het toch groot zijn, als u die Geest der genade hebt mogen ontvangen, of als u die Geest der genade zoudt gaan ontvangen. Ja, wat wordt er elke dag weer door Gods keurlingen naar uitgezien om bij vernieuwing vervuld te mogen worden door die Geest der genade. En dan weet ik best, dat wij mensen, stuk voor stuk, van nature niets van genade moeten hebben; o, daar briesen we tegen, daar walgen we van, want wij willen ons zelf zaligen, wij willen in de gebroken bakken van het werkverbond zelf de prijs verzamelen om de zaligheid te kopen. Maar geliefden, de Geest der genade wordt een mens geschonken om niet. En gelukkig stoort de Heere Zich dan ook geen kruimeltje aan een mens, want “het is niet desgenen die wil, noch desgenen die loopt, maar des ontfermenden Gods”, staat er in Romeinen 9:16, zodat de Heere Zijn Geest uitstort in wie Hij wil en wanneer Hij wil. O geliefden, de Heere zet een zondaar overal volkomen buiten, opdat niemand roemen zal in zichzelf.

En de Geest der genade is ook altijd de Eerste Die in het hart en het leven van een keurling Gods aan het werk gaat, geliefden. Want u moet thuis Romeinen 3:11 en 12 maar eens lezen; dan komt u erachter dat er niemand is die God zoekt, ook niet tot één toe. O, er is geen mens die belang bij God heeft, er is niemand die God nodig heeft. Ja, men wil wel naar de hemel, men wil wel voor eeuwig gelukkig zijn, men wil wel bevrijd worden van alle ziekten, zorgen, moeiten en verdrietigheden, maar het is dezulken nooit om GóD te doen; en dezulken verlangen nimmer naar de verheerlijking van Gods Naam en Gods deugden; want er is van nature niemand die naar God verlangt. O, de Geest der genade komt als Eerste in een mensenleven en Hij komt daarin vrijmachtig en almachtig, om in dat leven uit te werken wat Hem behaagt. En daarom gaat die Geest der genade zo’n mensenkind vervolgens kennis laten maken met het eerste werk van de Heilige Geest. En dat is niet zoals ze tegenwoordig beweren dat Hij een mens bij de Heere Jezus gaat brengen. O nee geliefden, dat staat niet in Gods Woord; want in Johannes 16:8 leest u, dat als de Heilige Geest in waarheid in een mensenleven begint, Hij zoenen gaat overtuigen van zonde, en van gerechtigheid en van oordeel. O, dan gaat Hij zo’n mensenkind de spiegel van de wet voorhouden, dan leert zoenen de gééstelijkheid van de wet kennen en dan krijgt hij te maken met het verdoemde recht Gods. Ja, dan krijgt zoenen ware zelfkennis in het licht van de ware Godskennis, want zoenen leert zich kennen in het licht van die rechtvaardige en heilige God, om zichzelf te zien in zijn walgelijkheid, verdorvenheid, verdoemdheid en helwaardigheid. O geliefden, dan gaat dat mensenkind op de knieën om uit te roepen: “Heere, ik líg verloren, Heere, ik ben

verdoemelijk voor U Heere; kan ik nog ooit zalig worden?” En dan durft zoen heel vaak zijn ogen niet meer dicht te doen, omdat als hij gaat slapen, hij bang is om ze op te zullen slaan in de hel. Ja, dan gaat zoen leren kermen om genade, want de Geest der genade leert zo’n mensenkind kermen om genade. Ach geliefden, luistert u dan maar naar de tollenaar achterin de tempel, die uitroept: “O God, zijt mij zondaar genadig”; en luistert u dan maar naar de stokbewaarder in Filippi; ja, kijkt u maar naar al die mensen die in waarheid met de Geest der genade te maken krijgen. O, die gaan zien dat ze alleen nog door de genade des Heeren gered en gezaligd kunnen worden. Och, wat bedelen ze keer op keer om genade. Och geliefden, wordt dit dan ook al bij ú gevonden? En weet u al wat het is om te vragen, te smeken, ja, te hunkeren naar dat ware genadewerk des Heeren? En bent u al in werkelijk, als een vogeltje uit Egypte, en als een duif uit het land van Assur, bevende aangekomen bij de genadevensteren des Heeren? Ja, weet u wat het is om te piepen als een zwaluw en te kirren als een duif, om genade bij God vandaan? En hebt u dan ook al leren smeken om die allerkostelijkste Genadegave, de Heere Jezus Christus? O, is Hij u al in waarheid lief en dierbaar geworden? En weet u al bevindelijk wat het is om uit te roepen: “Geef mij Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf.” O geliefden, dat komt de Geest der genade altijd uit te werken in het hart en leven van degenen die van God de Vader in de Raad des Vredes aan God de Zoon zijn gegeven. O, die komen niet met handen vol beloften en met schorten vol geloof zoals je tegenwoordig zo vaak kunt vernemen, maar die komen gans hulpeloos tot de Heere gevloeden; die zijn verslagen van hart, die komen met smeking en geweent en die kunnen, door het werk van de Geest der genade, om niets anders meer vragen dan genade. O geliefden, dan is genade zo dierbaar, en dan is genade het enige dat zo’n mensenkind in waarheid kan brengen op het plekje waar de Heere mag worden bemind en grootgemaakt.

Och, dan hoor ik mensen soms beweren dat ze voor eeuwig behouden zijn en dat ze in eigen kracht de Heere Jezus hebben aangenomen. En dan kun je soms iemand met enthousiasme horen vertellen dat hij bij het koninkrijk Gods behoort en dat koninkrijk zal beërven omdat hij zoveel heeft gezien van de heerlijkheid Gods. Ach geliefden, als dat ook in uw leven gevonden wordt, dan moet ik u toch ernstig waarschuwen, want dan bedriegt u zichzelf. Immers, de Heere Jezus wordt helemaal nooit door die ware keurlingen des Heeren in eigen kracht aangenomen, want Christus moet je geschónken worden van achter het recht van Israels God. En als de Geest der genade in waarheid in je leven gaat werken, dan krijg je niet eerst de heerlijkheid Gods te zien, o nee, daar begint de Heilige Geest nooit mee; maar dan krijg je te zien welk een donker, duister en duivels schepsel je bent, dan krijg je te zien dat je schuld

reikt van de aarde tot aan de hemel. En dan ga je in het binnenste des harten beleven dat je nergens anders terecht zult komen dan in de handen van de helse pijnigers, omdat je die hemelhoge schuld niet betalen kunt. Och geliefden, door het werk van de Geest der genade wordt zo'n mensenkind tot het meest ongelukkigste wezen, het meest arme, het meest ellendige, het meest goddeloze en het meest onrechtvaardige wezen, dat slechts schreien kan: "Ik, ik ben de grootste der zondaren." Ja geliefden, door het werk van die Geest der genade moet hij het recht Gods uiteindelijk gaan omhelzen en zó aan de zijde Gods vallen dat hij gaat zeggen: "Heere, bent U met mijn doem gediend, zoek Uw eer, ik heb het verdiend." O, dan kan God hem geen kwaad meer doen, geliefden, en dan wil zo'n mens alleen maar in een rechte weg, namelijk in de weg van Gods recht, behouden worden. Ach, ziet het dan toch eens na, want wij dragen zo'n bedrieglijk hart in ons om en wij laten ons zo gemakkelijk omvoeren en op een weg brengen die als twee druppels water lijkt op de ware weg ten eeuwigen leven, maar die het n t niet is. En dan komen we aan het einde van ons bestaan in het dal des zoons van Hinnom, om voor eeuwig verloren te gaan. O, dan kunnen mensen ons de handen hebben opgelegd, ons ingezegend en begraven hebben als een kind Gods, maar dan zullen we komen waar de Heere tegen ons zegt: "Ga weg van Mij, gij vervloekte, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is", om voor eeuwig in de hel te branden. O geliefden, ziet het toch na in uw leven; ge hebt al zo vaak onder de rechte bediening van Gods Woord gezeten, en nog onbekeerd, en het zal toch wat zijn, om onbekeerd te sterven.

Nu komt er in onze tekst nog een tweede benaming voor, aangaande de Geest des Heeren, en dat is: "de Geest der gebeden". De Heilige Geest is dus niet alleen de Geest der genade, maar ook de Geest der gebeden. Och geliefden, we moeten vanavond maar eerlijk zeggen dat wij door onze zondeval niet iets zijn kwijtgeraakt, maar  lles zijn kwijtgeraakt. Alles geliefden, want we kunnen zelfs niet meer bidden zoals het behoort. Och, dan heb je wel eens in de gaten dat er mensen zijn die onder bidden verstaan het aaneenrijgen van prachtige woorden tot mooie volzinnen. Maar geliefden, dan zijn ze alleen maar zichzelf aan het verheerlijken. En dan lijkt het alsof dezulken gebedsgaven hebben. En dat kan nog best zo zijn ook. Het gaat bij het werk des Heeren echter niet om gebedsg ven, maar om gebedsgen de. En gebedsgenade wordt alleen maar geschonken door die Geest der genade en der gebeden. Pas d n gaat een mens in waarheid bidden. Want geliefden, laten we het toch scherp zien: wanneer een mens in gebed gaat en prachtige woorden uitspreekt, terwijl de zaken van die woorden niet in het hart gevonden worden, o, dan komt zo'n mens voor God openbaar als een leugenaar en een huichelaar, want de Heere ziet naar waarheid in het binnenste. En wat gezegd wordt in het gebed, moet in waarheid in het hart worden gevonden. Ach, de discipelen

van de Heere Jezus hadden daar zo'n besef van gekregen en ze vragen aan de Heiland: "Heere, leer ons bidden." En geliefden, als de Heere je in waarheid door Zijn Geest op die gebedsweg brengt, dan worden je persoonlijke gebeden ook almaar korter. Als je beroofd wordt van je eigengerechtigheid, als je handen en je zakken steeds leger worden voor God, als je steeds meer zicht krijgt op je schuld voor de Heere, o, dan wordt het bidden steeds korter en steeds krachtiger, dan wordt het bidden, met de Kananése vrouw, een kermen: "Heere, help mij." O, als dezulken het wraakwaard des Heeren boven hun schuldige schedel zien glinsteren en zij verdiend verloren moeten gaan, dan kunnen ze vaak niet eens meer woorden uitspreken, en komen ze niet verder dan een hartelijk en onuitsprekelijk zuchten. O, dan is er in hun ziel alleen maar het zien op de Heere of Hij hen genadig wil zijn. Ja, dan moeten ze erachter komen dat ze niet bidden kunnen, dat ze niet kermen kunnen, dat ze niet zuchten kunnen. Ach, dan worden die oude woorden soms zo beleefd: "Och, kon ik nog eens innig klagen en mijn nood voor Jezus dragen; 't zou verlichten mijne pijn." Dan moeten ze bidden om een gebed, geliefden, en dan moeten ze zuchten om een ware zucht en kermen om een waar gekerm, want dan kunnen ze uit zichzelf helemaal niets meer. En die Geest der genade en der gebeden, och, Die leert dat. Weet u er daarom al van? Kent u dat plekje al? Hebt u dit al beleefd, geliefden? En als dat waar is, door het werk van de Heilige Geest, die Geest der genade en der gebeden uit onze tekst, dan hebt u ook het rouwklagen, dat in onze tekst genoemd wordt, geleerd. Want daarin wordt gesproken over het rouwklagen als over een enigen zoon. En ook dat is een vruchtgevolg van de uitstorting van de Heilige Geest. O geliefden, dan gaan dezulken zien, dat zij die eniggeboren Zone Gods aan het vloekhout hebben gebracht, door hun zonden, door hun schuld, door hun walgelijkheden en hun ongerechtigheden. O, dan zien ze in de geest die eniggeboren Zoon hangen aan het vloekhout van Golgotha, plaatsvervangend, schuldbetalend en schuldwegdragend. En dan krijgen dezulken de vinger op het eigen hart, omdat daarin te vinden is waarom Hij daar moest hangen. Ja, dan wordt beleefd, geliefden, dat het de Joden niet zijn die de Heere Jezus gekruisigd hebben en dat het die Romeinse soldaat niet is die de Heere Jezus heeft doorstoken, maar dan moet zoen uitwenen: "*Ik* ben het, Heere, *ik* ben het die dat heb gedaan." O, dan komt daar, met onze tekst, een bitterlijk kermen en een smartelijk rouwklagen. En geliefden, dat wordt persóónlijk gekend; want we hebben samen in ons teksthooftstuk gelezen, dat elke stam bijzónder dit gaat beleven en dat elk geslacht bijzonder dit gaat meemaken. En "bijzonder" betekent: persoonlijk. Mannen en vrouwen gaan het bijzonder, en dus persoonlijk, ervaren dat ze gaan rouwklagen vanwege de eniggeboren Zoon Die daar sterft, vanwege die lieve Heiland en Zaligmaker Die daar Zijn ogen sluit omdat het

volbracht is! O, u kunt niet zalig worden vanwege het rouwklagen van uw godzalige vader of moeder; u kunt niet behouden worden omdat er in uw voorgeslacht zoveel kinderen Gods werden gevonden, geliefden. Die zaken zullen persoonlijk gekend moeten worden, die zaken zullen bijzonder door u, door jou en door mij gekend moeten worden als vruchtgevolgen van de uitstorting van de Heilige Geest. Och, vraagt u zich eens af, of u al weet van dat persoonlijke rouwklagen. Geliefden, ik vraag u dat zo met ernst, want als u dat geestelijke rouwklagen hier op aarde niet hebt leren kennen, dan zijt ge nog een vreemdeling van de Geest der genade en der gebeden, en dan hebt ge Christus nog nooit aanschouwd als de Doorstokene. Toch zult u die doorstoken eniggeboren Zoon eenmaal ontmoeten, namelijk als Hij wederkomt op de wolken des hemels. Maar dan zal het voor u te laat zijn, en dan zal Hij u aan Zijn linkerhand zetten, om u te verwijzen naar de buitenste duisternis. Ach geliefden, ziet het toch na in uw leven, of ge dat rouwklagen vanwege die doorstoken Heiland en Zaligmaker al kent, en of ge al moest zeggen met de bekende woorden van Revius: "T'en sijn de Joden niet, Heer Jesu, die U cruysten, maar ik ben het, ik." O geliefden, onderzoekt uzelf toch nauw, opdat ge niet eenmaal voor Gods rechterstoel verschijnt zonder het werk van de Geest der genade en der gebeden in uw ziel, want dan is het eeuwig kwijt voor u.

O onbekeerden onder ons, wat leeft ge toch gevaarlijk; elk ogenblik kan uw levensdraad afgesneden worden, en dan zult ge naar Gods recht verdoemd en nooit meer zalig kunnen worden. O, smeekt de Heere toch om in uw ziel te komen werken door die Geest der genade en der gebeden.

En bekommerden onder ons, ach, wat zijt ge ontdekt aan uw staan buiten het huis Davids en buiten Jeruzalem, om te beseffen dat de buitenste duisternis uw toekomst zal zijn. Maar wat hebt ge ook mogen zien op die doorstoken Eniggeborene, Die Zijn leven aan het vloekhout gegeven heeft voor de meest goddeloze. En wat is er in uw ziel een roepen en een kermen gekomen om genade, en in het bijzonder om die allerkostelijkste Genadegave, de Heere Jezus Christus. Och bekommerden, blijft maar roepen, blijft maar smeken, of de Heere wil komen doortrekken in uw bestaan, opdat ge in een weg van recht zult omkomen met uzelf, en gevonden mag worden in die allerliefste Heiland en Zaligmaker, de Heere Jezus Christus.

En volk des Heeren, ach, ge weet van dat kostelijke werk van die Geest der genade en der gebeden. O, Hij heeft u gebracht in het dodelijkst tijdsgewricht, en ge meendet te moeten omkomen; maar o, wat heeft de Heere u toen die beminnelijke Zone Gods geschonken. Als de Heere u dat bij vernieuwing doet inleven, o, dan zijt ge uzelf een ogenblik kwijt. Maar volk, wat moet ge uzelf vaak schamen omdat ge alle ogenblikken tot hinken en zinken gereed zijt; wat moet ge belijden dat er in uw leven nog zoveel is dat voor God niet kan bestaan en

waardoor u zondigt tegen een liefhebbend God. Ach volk, de Geest der genade en der gebeden werkt onwederstandelijk, en Hij brengt u eenmaal daar waar ge nooit meer hoeft te zondigen, nooit meer hoeft afhoereren, nooit meer de Heere verdacht hoeft te houden, maar waar ge uw ontvangen overwinningskroon moogt werpen aan de voeten van het Lam en waar ge eeuwig moogt juichen tot de ere Gods. Ach volk, leeft daar dan maar uit en leeft daar maar door en laat dat ook maar zien en horen in het dagelijkse leven, door uw gewaad en gepraat, uw gelaat en uw daad, opdat ge misschien nog in dit ondermaanse wereldlingen en godsdienstigen jaloers zult maken.

Och, schenke de Heere ons dan wat Zijn Naam verhoogt en verheerlijkt, nu en tot in eeuwigheid.

Amen.

Zingen: Psalm 89 : 7

Hoe zalig is het volk dat naar Uw klanken hoort!

Zij wand'len, HEER', in 't licht van 't Godd'lijk aanschijn voort;

Zij zullen in Uw Naam zich al den dag verblijden;

Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in 't lijden;

Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,

Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen.