

"Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten".

Romeinen 3:21.

Mijn werken brachten mij geen baat,
hun grond was boos begeren;
mijn vrije wil was niets dan haat
tegen de wil des Heeren.
Zo raakte ik in angst en nood,
in wanhoop erger dan de dood,
ter helle moest ik varen.

Toen zag God in de eeuwigheid
mijn mateloze ellende
en haastte zich, te rechter tijd
mij arme, hulp te zenden.
Mijn Vader - want Hij wendde mij
zijn hart vol liefde toe, ja Hij
liet het zich 't liefste kosten.

Hij sprak tot mij: Zie, het is nu
de kentering der tijden,
Ik heb mijn leven veil voor u,
Ik zelf zal voor u strijden.
Want Ik ben d'uwe, gij zijt mijn,
en waar Ik ben, daar zult gij zijn,
geen vijand zal ons scheiden.

(Luther)

MAAR NU! Heilrijk NU! Nu is het de welaangename tijd! Nu is het de dag der zaligheid!
Is het vroeger anders geweest? Ach, vroeger was het verloren en nu is het verloren.

Maar NU..nu is de kentering der tijden gekomen! In de volheid van de tijd heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet... Het WOORD is VLEESGEWORDEN en heeft onder ons gewoond.

Al wat schaduw was, werd klaarheid en waarheid.

Ja, verneem het, heel gij aarde!

Wat der tijden volheid baarde;

mensenzonen: Komt en ziet!

't Is Gods woord, dat hier vervuld wordt!

't Is Gods raad, die hier onthuld wordt!

't Is Gods wil, wat hier geschiedt!

Midden in de dood komt het eeuwig blijvende Woord.

Hopenden en wanhopigen..vromen en goddelozen..handhavers van de wet en ontduikers van de wet..hoe het ook zij en wie we ook zijn..één ding staat vast: Wij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid van God.

Duidelijk is aan het licht getreden dat heidenen en Jood zich voor God niet kunnen rechtvaardigen. De mannen van Sodom én de mannen van Jeruzalem kunnen voor God niet bestaan.

Zelfs staat de mannen van Jeruzalem, vanwege hun aanmatiging en oordelen, zwaarder oordeel te wachten.

Het zal niet baten als de mannen van Juda hun "oude mens" de schuld geven van hun falen. 't Zal niet baten, als ze in de uitleving zich onberispelijk vertonen. Het zal niet baten, dat praten over de onbesnedenen, die de wet niet weten.

Maar ook de heidenen behoeven zich niet te verontschuldigen door zich op hun onkunde

te beroepen. God heeft ons goed gemaakt. Zelf hebben we de hemel verduisterd, en het donker verkozen boven het licht... Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een ieder naar zijn weg.

MAAR NU!! Hoewel onze gerechtigheden als een wegwerpelijk kleed zijn...hoewel onze heidense en christelijke misdaden ons wegvoeren als een wind..hoewel we niets dan wind hebben gebaard..NU! NU heeft God GEOPENBAARD. Wij hebben het niet gevonden of uitgevonden. Wij konden het niet bedenken. God heeft geopenbaard. Wij hebben geen handje geholpen bij het openbaren van gerechtigheid. Integendeel. We hebben alles op alles gezet om de gerechtigheid, die voor God geldt, ons van het lijf te houden. Wij wagen het liever op onze wedergeboorte ..bekering..geloof..hoop en liefde..onze kruip en sluipwegen, dan op wat God heeft GEOPENBAARD.

Meesters zijn we in het omzeilen van de eigenlijke vraag: Wie is God? Wie ben ik? Hoe ben ik rechtvaardig voor God?

Onze vragen zijn veel ernstiger: Ben ik wel ECHT bekeerd? Heb ik wel ECHT berouw? Is mijn zondekennis groot genoeg?

Boven al onze heidens en Joodse bewegingen staat het onveranderlijke besluit van God. Niets kan dat besluit ooit keren. Gode zij dank! 't Blijft van geslachte tot geslacht. Hij heeft GEOPENBAARD! Hij heeft de onmogelijke stap gedaan. HIJ IS GEKOMEN bij ellendige, verwaande zondaren. Vriend noch vijand konden Hem van de weg dringen. HIJ HEEFT ONDER ONS GEWOOND. Hij ging staan aan de zijde van de gevloekten. Hij wilde de slag opvangen..de wil van God doen..de straf dragen. De verborgenheid van de God-

zaligheid is groot: God, geopenbaard in het vlees.

Zo nu is de gerechtigheid van God geopenbaard geworden, ZONDER DE WET. Wat nu? Is de Heilige Wet van de HEERRE aan de kant gedrongen? Is die dierbare Wilsopenbaring van God weggeschoven? Ganselijk niet! WIJ zijn aan de kant geschoven..wij, die, hoe dan ook, een gerechtigheid wilden oprichten uit de werken der wet. Wij, die meenden God te kennen en Zijn wil te doen. Wij, die naar onze gevestigde orde hebben gezegd: Wij hebben een wet, en naar onze wet moet Jezus sterven. Zo werd de zonde bovenmate zondigende door het gebod. Zó kwam onze leugen radicaal aan het licht.. Hem hangende aan het hout..

MAAR NU. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekeijk zijn Zijn oordelen, en onnaspeurlijk Zijn wegen!

Want wie heeft de zin des HEEREN gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest? Of wie heeft Hem eerst gegeven, en het zal hem wedervergouden worden? Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Nu is gerechtigheid geopenbaard. Gerechtigheid die wij nodig hebben. Gerechtigheid ..niet uit onze wetswerken, waarin de kerk meer zondigde dan de heidenen. Daarin werd de overtreding vol..Jezus ter dood verwijzende. Neen. Nu is gerechtigheid geopenbaard door de VERVULLING VAN WET EN PROFETEN.

Op zulk een echte gerechtigheid doelen Wet en profeten. Zulk een gerechtigheid werd het deel van de gelovenden, ook in het verre verleden. Die gerechtigheid was wel

omhuld in schaduwen en symbolen. In de volheid des tijds heeft God deze gerechtigheid geopenbaard.

Wet en profeten getuigen van de totale mislukking van heidenen en Jood. Wet en profeten schreeuwen om de ene echte LOSSER.

Elke vorm van zelfverlossing leed en lijdt schipbreuk op onze vijandige dood en op Gods gerechtigheid.

MAAR NU heeft God ingegrepen door Zichzelf als HET wapen in de strijd te werpen.

Deze maand hebben we weer een overvloed aan diensten rond de Hervorming. Terwijl ik deze woorden opschrijf, overvalt me een gevoel van schaamte. Ach..er is al zoveel hervormd en zoveel ge-re-formeerd.

Als de Heere ons..Hervormd..Gereformeerd.. Oud-Gereformeerd..Christelijk-Gereformeerd.. Vrijgemaakt-Gereformeerd..Gereformeerde-Gemeente..Hervormd-Gereformeerde Gemeente, nu eens in een grote zak deed en in de zee wierp..wie zou er dan boven komen en het woord vragen?

Wat dan? Wedergeboorte tot de LEVENDE HOOP. Jezus Christus is de LEVENDE HOOP. Hij is OPGESTAAN. Hij is gerechtvaardigd in de Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, IS GELOOFD in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.

Alle andere hoop is nabij de verdwijning. En wij? Laten we maar ophouden..'t is toch al verloren.

Maar God heeft geopenbaard: Gerechtigheid. Dat kleed is reeds geweven door Jezus gehoorzaamheid tot in de dood. Door dat geloof in die gerechtigheid, zullen wij niet beschaamd worden met zulk een Zaligmaker.

O HEERE, gelijk Uw Naam is, also is Uw roem tot aan de einden der aarde; Uw rechterhand is vol van gerechtigheid.

Gij deed een oordeel horen uit de hemel; de aarde vreesde en werd stil. Heere, leer ons door Uw Woord en Geest dat wij verloren zijn. Leer het ons aan de voet van het kruis.

Ontneem ons de ruimte om verloren te GAAN. Wij hebben toch, lang geleden, de keus gemaakt! Maar U had Uw keus al gemaakt voor wij tegen U kozen! Maar Uw keus is groter en vaster dan onze keus. U hebt Uw geliefde Zoon gekozen tot een verzoening van onze zonden. Hij wilde verloren gaan onder Uw recht. Om onze schuld werd Hij verbrijzeld. U hebt Hem ook opgewekt tot onze rechtvaardigmaking.

Nu dan, Heere..wil ons overwinnen, opdat wij U de overwinning laten. Dat we, door geloof, U mogen worden ingeplant om in U te mogen blijven.

Kom, Heilige Geest! doorwaai de hof en laat de blijdschap groeien.

Wij vragen het U voor ons en onze kinderen ..voor Uw gemeente aan alle plaatsen en voor alle mensen die Uw Woord mogen horen. Vergeef ons onze schulden en laat Uw ontferming ons overkomen.

Om Jezus wil. AMEN.

D.C.O.