

"en weest dankbaar".

Kolossensen 3:15c.

De gebeurtenissen in deze wereld volgen elkaar snel op! In de tijd rond de dankdag werd de muur doorbroken. Die afschuwelijke muur, die een scheiding maakte tussen Oost en West Berlijn. Wat wij daarmee te maken hebben? Maar wij staan midden in deze wereld. Wij belijden: De HEERE regeert, dat de volken beyen; Hij zit tussen de cherubim; de aarde bewege zich. De HEERE regeert, de aarde verheuge zich; dat veel eilanden zich verblijden!

Na achtentwintig jaren werd de muur tussen Oost en West doorbroken. Zullen we de Heere daar voor danken? Wat zullen de gevolgen zijn voor de Westerse wereld? Ach, wie zijn wij, dat we de betekenis van deze ingrijpende gebeurtenissen zouden duiden?

Toch heb ik met groot genoeg kennis genomen van de instortende muur! Mag het ons niet een profetie zijn van alle hoge muren, die door de HEERE zullen worden geslecht? Babylon is gevallen en zal vallen! De HEERE zij gedankt!

Wij hebben nooit anders gedaan dan muren opgetrokken tussen God en ons. In het paradijs maakte onze zonde een scheiding ..en vandaag maken onze zonden een scheiding..tussen de Heere en ons! Vreselijke scheiding! Een stroom van ongerechtigheden!

Een muur van overtredingen. Wie zal God zien en leven? Wie zal bestaan voor Zijn gerechte toorn? Is Hij niet een verterend vuur, en een eeuwige gloed, bij welke niemand wonen kan? Weest dankbaar! Met mijn God spring ik over

een muur! Heeft onze God niet zelf heil beschikt? Hij gaf de belofte van het Zaad, dat de aarde zou bewonen! Hij is over de muur heen gekomen..de muur, die ons scheidde van Hem. Weest dankbaar!

Uit eeuwige liefde verkoos Hij Abraham en zijn zaad om de belofte verder te dragen. Zo wou Hij met geen volken handelen. Die moesten Zijn getuigenissen, en Zijn Verbondsgeheimen missen!

Hoog was de muur die scheiding maakte tussen Jood en heiden.

Weest dankbaar..God bleef regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Hij liet Zijn zon schijnen over bozen en goeden! Ja, Israël was het uitverkoren volk! Maar naar die verkiezing behoorde Israël een zegen te zijn voor de vele volken.

Gedreven zangers zongen van de heidenen en van Zijn volk. Zij verwachtten éénheid in be-lijden en beleven! Looft de HEERE, alle heidenen; Prijst Hem, alle natiën! Want Zijn goedertierenheid is geweldig over ons, en de waarheid des HEEREN is in der eeuwigheid.

Hallelujah!

Heeft Israël zich als een trouwe bruid van de HEERE gedragen?

Heeft dat volk in oprechte dankbaarheid voor God geleefd?

Heeft het de volken tot jaloersheid verwekt?

Op bijna iedere bladzijde van de Heilige Schrift vinden we de trouweloosheid en on-dankbaarheid van dat volk beschreven!

Je zou wel kunnen spreken van één grote mis-lukking! Of???

Weest dankbaar! In de volheid des tijds is God over de muur gekomen! Uit dat volk heeft God in Christus ons vlees en bloed aangenomen. Jezus Christus staat daar tussen de on-

dankbare mensen..juist dáár! God is in hun midden! Hij is in het midden van tollenaars en zondaren..in het midden van farizeën en schriftgeleerden...in het midden van priesters en ouderlingen!

Heb je een hekel aan de Joden? Waarom? Je moet een hekel aan jezelf hebben! Tegelijk mag je bedenken: Weest dankbaar! God is nedergedaald tussen zulke wolven! Als een wortel uit een dorre aarde..een rijsje uit een afgehouden tronk.

Wij staan hier voor het raadsel van Gods onuitsprekelijke barmhartigheid. Heidenen betoonden meer trouw aan hun goden dan bruid Israël aan haar Bruidegom.

Waren Filistijnen, Moabieten en andere volken zoveel slechter dan Israël? Weest dankbaar! Dit is de roem van Gods genade! Geen vlees zal kunnen roemen voor Hem! Machtige troost: Hij heeft de engelen niet aangenomen, maar het zaad Abrahams neemt Hij aan!

Hoe onnaspeurlijk zijn de wegen van de HEERE. **WEEST DANKBAAR!** Waarin bestond de dank van het volk? Waarin bestond de dank van de heiden? Laat Hem gekruisigd worden!

Weg van de aarde met deze Godslasteraar! Maar deze Zoon van David bleef dóór-danken.. Zelfs in de helse verlatenheid hangt Hij aan Zijn God..Vader..Rechter!

Dat heet gadeloze ontferming: Hij heeft de muur op Zijn gezegende schouders genomen. Aller ongerechtigheid liep op Hem aan. Het behaagde de Heere Hem te verbrijzelen. Weest dankbaar! Daar hing de dankende Zoon tussen mensen, waar beesten zich voor schamen! Zó heeft Hij de muur geslecht. Geen steen is op de andere gelaten! De Heere deed een afgesneden zaak op aarde! Wat schaduw was werd klaarheid. De wil van God IS gedaan!

Jood en heiden moesten zelfs daar aan meewerken..opdat de Schrift vervuld werd.  
Zie op Israël! en erkent wie je bent!  
Zie wederom op Israël! en prijs de genade van onze Heere Jezus Christus!

WEEST DANKBAAR! Je hoort wel eens zeggen: Ik kom niets te kort dan dankbaarheid.. Wat bedoel je daarmee? Ziende op onszelf komen we alles te kort! Heeft God onze wijsheid niet tot dwaasheid gemaakt? Waar willen wij onze dankdag halen? Hoe zit het met je geloof, hoop en liefde?

Maar ziende op Hem, die de muur heeft gebroken, ben ik de dankbaarste mens die op deze aarde rondloopt, met een geloof waar niets aan mankeert...een liefde die alles te boven gaat..en een hoop die niet beschaamt!

Maar ik dan? Er staat toch: WEEST DANKBAAR!

Ja! Wij zullen erkennen dat Vader deze dankbare Zoon in de wereld gezonden heeft!

Dat zal de dank zijn van een dankeloos mens:

Ik heb niets, maar U hebt alles! Uit Zijn genade ontvangen we genade voor genade!

De Heilige Geest gaat ons een lesje leren!

Hij leert ons stamelend danken voor die éne

dankbare Zoon. Juist de genade van onze

HEERE JEZUS CHRISTUS maakt het hart blij en

dankbaar! Midden in de veroordelingen valt

een druppel liefde, en..zij begonnen vrolijk

te zijn..een stem der dankzegging!

Hoe goed is het onze God te prijzen! Hoe goed

is het psalmen aan te heffen, die liefelijk

zijn en harten treffen.

O, eeuwig trouwe HEERE! Mensen lachten huil-

den toen de muur begon te vallen. Zij omhels-

den elkaar.

Laat ook ons lachen en huilen om de muur die

gebroken is.

Laat ons elkaar omhelzen in blijde verwondering om Uw eeuwige trouw jegens trouweloze zondaren. Geef dat onze ogen het goede aanschouwen en dat we ons mogen beroemen in Uw grote daden.

Wil ons verootmoedigen onder Uw weldadigheid en trouw. Laat Uw mensen, in OOST en WEST, voor U buigen! Gij alleen zijt toch waardig alle lof, eer en aanbidding. Stel toch Heil tot muren en voorschansen. Wil het laatste muurtje slechten, opdat wij U zonder beperking van het vlees, eeuwig loven en prijzen!

Wil ons tot U bekeren. Bekeer ons van ons weten en ons hebben, opdat wij alleen zullen rusten op Uw Naam.

Troost de troostelozen en redt de hopelozen! Trek de dwalenden op Uw rechte WEG en laat de murmureerders de lering aannemen!

Laat de liefhebbers van Uw heil gedurig zeggen: De HEERE zij groot gemaakt!

Ontneem ons de ruimte om in onszelf te geloven en geef ons de ware ruimte alleen in U te geloven. Om Jezus wil!

Wij moeten Gode zingen  
halleluja  
om alle goede dingen  
halleluja,  
al zijn wij vreemdelingen  
in schande en in scha,  
Gij zendt Uw zegeningen  
halleluja.

Hij schenkt de levensadem,  
Hij geeft de levensgeest,  
in schandé en in shade  
is Hij nabij geweest.

D.C.O.