

September 1988

**MIJN GENADE IS U GENOEG**

(2 Korinthe 12 : 9)

MIJN GENADE! Dat is de genade van onze Heere Jezus Christus. Het is Zijn liefde en ontferming ... Zijn offer ... Zijn gerechtigheid ... Zijn zwakheid ... Zijn kracht. Hij is het Zelf in Zijn eeuwigheid en in Zijn indalen als het Woord, dat vleesgeworden is.

GENOEG! GENOEG! Jezus Christus is GENOEG! HIJZELF!!

Daar is een man, door Jezus gekocht. Een man, die het eigendom is van de Getrouwe Zaligmaker. Een man, die heel hoog werd opgetrokken, tot in het Paradijs.

HOE het allemaal geweest is, kan deze man (Paulus) niet zeggen. Hij heeft GEHOORD onuitsprekelijke WOORDEN, die een mens niet mag uitspreken. GEHOORD heeft hij het Woord dat bij God is ... het WOORD dat God is. Onuitsprekelijke woorden van onbevattelijke heerlijkheid en zaligheid.

Onuitsprekelijke woorden, die een mens van de aarde niet mag uitspreken. WOORDEN van de ANDERE zijde ... van de OVERZIJDE.

Heerlijke openbaringen heeft deze mens in Christus mogen ontvangen. Het gaat het begrip van de apostel te boven ... let eens op de wonderlijke manier van spreken in dit schriftgedeelte: Ik ken een mens .....

Deze mens kwam weer terug in het verbijsterende leven van alle dag: Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezès doods?

Nu zou deze mens willen grijpen, boven zichzelf uit, naar de heerlijke openbaringen die hem ten deel vielen. Hij wil zich inleven in dat boven-menselijke, heerlijke daarboven ... tot de onuitsprekelijke woorden van zaligheid ... tot de fonteynen van levend water, die het paradijs bevochtigen, wil hij zich spoeden.

Maar ... als het arme hart zich tracht te verheffen, boven het gedruis der golven, tot de stranden der eeuwigheid, zijn daar de vuistslagen van de, door God gegeven, satansengel. Wat dat precies geweest is? Er is veel over nagedacht. Er wordt gedacht aan een ernstige ziekte: Epilepsie.

Wij weten dat aanvallen van epilepsie een zeer ernstig karakter dragen ... verscheurende en verwoestende werkingen. Misschien doelt de apostel daar in Galaten 4 op: En gij weet dat ik u door zwakheid des vlees het Evangelie de eerste maal verkondigd heb; En mijn verzoeking, die in mijn vlees geschiedde, hebt gij niet veracht noch verfoeid. Gij hebt mij niet uitgespuwd, maar aangenomen als een engel Gods .....

Ook wordt wel gedacht aan een ernstige oogziekte .....

Anderen denken bij de "vuistslagen" aan innerlijke aanvechtingen, in de vorm van de

## SEPTEMBER 1988 (NR 199)

verzoeking om toch te steunen op eigen gerechtigheid, ervaringen, wetenschap, enz. Zulks zou inderdaad een enorme spanning in het zieleleven kunnen betekenen.

Stel voor: Hij predikt de gerechtigheid door het geloof van Jezus Christus, en voelt de gedachte opkomen: Ik ben toch wel een bijzonder mens met bijzondere verdiensten .....

Ik laat deze dingen rusten, benevens andere, vaak onzinnige verklaringen, betreffende de doorn in het vlees.

Het gaat immers niet om de doorn, maar om: GENOEG IS U MIJN GENADE. Daar moet de doorn in het vlees aan meewerken ... om bij de genade te blijven.

Lieve lezer ... daar zitten we nu in het hart van het Evangelie: De genade van onze Heere Jezus Christus. GENOEG IS HIJ!!

O, ik ben blij! Openbaringen heb ik u niet te melden. Wel, al is het zeker niet zo erg als bij die lieve broeder Paulus, doornen, splinters, enz. Misschien mag ik het zo vergelijken: Bij de wrede Assyriërs bestond een straf, waarbij men de veroordeelde in een scherpe paal liet zakken. De arme stakker werd, levend, op een scherpe paal gespietst. De paal ging er bij de buik in, en langzaam zakte de ellendige, door z'n eigen gewicht, steeds dieper naar beneden ... tot de punt zowat de keel uitkwam.

Misschien mag ik daar de ernst van de doorn in de apostel Paulus mee vergelijken. Nou, bij dat vergeleken denk ik, voor wat mezelf betreft, aan een splintertje onder de nagel.

Hoofdgedachte is: GENOEG IS DE GENADE VOOR U.

Tegenover de hemelse ervaringen in het paradijs staat de doorn in het vlees, opdat genade genoeg zou zijn. Dat wil ik gaarne doorgeven!

De Heere Jezus heeft het gezegd tegen de apostel, nadat hij tot driemaal toe, riep tot Jezus om verlost te worden van een helse kwelling. De Heere Jezus zei het tegen de apostel Paulus, maar Hij zegt het OOK tegen andere gekwelden. Hij geeft deze woorden aan uit het paradijs verdrevenen, die doornen en distelen in het stof gewaarworden.

Jezus geeft de kracht en de blijdschap van GENOEG IS MIJN GENADE VOOR U! Dat is genoeg voor u, ellendige! Daar zult ge van en uit leven. Daarbij en nergens anders ... kerk onder het kruis. Ik heb tot driemaal gebeden in de hof, toen Mijn zweet tot grote druppelen bloeds werd, die op de aarde nederliepen.

Ik heb de beker genomen en gedronken, tot de laatste druppel.

Ik ben gehangen aan het hout. DAT is je behoudenis, lieve Paulus. DAT is GENOEG om getroost te leven en eenmaal zalig te sterven.

Nu ik gekomen ben bij het kruislijden van onze Zaligmaker, kan ik de doorn in Paulus' vlees niet meer vergelijken met de paal van de Assyriërs. Liever denken we aan de Vaderlijke tucht over het leven van Paulus. Uit liefde gaf de Heere aan Zijn kind zo'n hatende en hatelijke satansengel.

't Is goed voor mij, verdrukt te zijn geweest ... lieve Heere, U ontsteekt het licht in mijn geslagen en gescheurde leven. GENOEG IS UW GENADE voor mij, blindwordende, schuimbekkende of innerlijk verbijsterde zondaar. U wilt mij alleen uit GENADE zalig maken.

GENADE voor de grootste der zondaren.

**SEPTEMBER 1988 (NR 199)**

Voor één openbaring zal ik eeuwig U prijzen: Het heeft U behaagd, door Uw Woord en Geest, Uw Zoon in mij te openbaren. Uw Zoon aan het hout ... de tot zonde gemaakte. Méér hoeft niet. Zalig de armen van geest. UW GENADE IS GENOEG!

Bekering ... geloof ... wedergeboorte en alles waar we zo over kunnen praten, laten mij in de steek. U laat nooit in de steek. Uw genade zal het laatste woord hebben. Uw genade zal redden en richten.

Wat hoog is met zichzelf wordt van de troon gestoten, voor eeuwig. Golgotha!

Heere Jezus ... U hebt gezegd tegen Uw knecht: Genoeg is Mijn GENADE voor u. U, HEERE, bent nog dezelfde. U zegt het nóg! Laat ons Uw stem horen. Ga ons niet voorbij! Spreek Zelf in ons hart dat rechte Woord. Open onze oren en harten, want doornen en distelen verstikken de aarde van het hart. Breng ons bij Uw goede aarde, Uw gezegende akker ... GENOEG IS MIJN GENADE. Spreek Heere! Uw knecht hoort!

En Hij zegt: GENOEG IS MIJN GENADE VOOR U!

Niet meer en niet minder. En ... Ik haal u op Mijn tijd uit het doornenveld.

Een hartelijke groet aan de lezers. We mogen weer een nieuw seizoen ingaan ... De Heere zegene u!

Ook de dienaren van het Woord onder de lezers: GENOEG IS DE GENADE VAN ONZE HEERE JEZUS CHRISTUS. Weet, dat uw arbeid niet ijdel is IN DE HEERE.

Tot slot een enkel vers van de soms tot wanhoop toe depressieve William Cowper:

Soms groet een licht van vreugde  
de christen als hij zingt:  
de Heer is 't die met vleugels  
van liefde hem omringt.  
Loopt alles ons ook tegen,  
Hij zal ons 't goede doen,  
Hij geeft na donk're regen  
een mild en klaar seizoen.

Al zal geen wijnstok dragen,  
geen vijgeboom zijn vrucht,  
al ligt het veld te klagen  
onder een lege lucht,  
God doet Zijn hand toch open,  
Zijn lof krijgt stem in mij,  
Daar ik op Hem mag hopen,  
ben ik alleen maar blij.

Ds. D. Ch. Overduin