

"En het geschiedde, toen al het volk gedoopt werd en Jezus ook gedoopt was en bad, dat de hemel geopend werd...".

Lucas 3:21.

En het geschiedde..... Is dát geschiedenis? Dat mensen worden gedoopt en dat Jezus zich laat dopen?

Is er geen ander, groter nieuws van de dag? Hoe staan de zaken in Rome? Kan de rust worden gehandhaafd in het Romeinse Imperium? Nog nieuws uit Jeruzalem? Zijn er vorderingen te melden van het Theologisch front? Hebben de wetgeleerden nog iets toe kunnen voegen aan de "leringen".

Daar, bij het riviertje de Jordaan, staan mensen met gebogen hoofden te wachten. Wat betekent dat nu? Laat me liever de exercerende Romeinse legioenen zien. Die mannen schrijven geschiedenis.

Stil even...Wat hier bij de Jordaan gebeurd (geboren wordt), is geschiedenis van God, van Jezus Christus en van de Heilige Geest. En dáár gaat het om. Onze geschiedenis loopt uit in de dood. Onze geschiedenis is vol van gruwelen. Geschiedenis die God schrijft is het geschieden van het Woord. Woord, dat vlees-geworden is.

En het geschiedde...

Kijkt toch niet enkel met het oog dat al zo vaak een mens bedroog.
Alleen wie luistert telkens weer die ziet Gods Zoon, de lieve Heer.

Luther.

Lieve lezer, vergeet even jouw geschiedenis. Vergeet even je volk en je vaders huis. Laten we telkens luisteren naar het geschieden van het Woord.

Wat geschiedde? TOEN AL HET VOLK GEDOOPT WERD...

Wat is dat voor een volk? 't Is geen best volk, daar bij de Jordaan. Het echte volk is terug naar huis of is thuis gebleven. Sommigen kwamen wel kijken bij Johannes. Ze wilden, tot vergroting van hun status, nog wel een doopcertificaatje meenemen. Maar dat echte volk werd teruggewezen door het Woord van de Doper.

Wat blijft over? Een slecht volk...een niet-volk..tollenaren..zondaren..volk bij de weg. Je ziet ze staan, hun schuwe koppen een weinig gebogen, daar, bij het water van de Jordaan.

't Zit goed fout met dit volk. Wat de wet betreft: ze hebben er met hun pet naar ge-gooid. Vergeten hebben ze het Verbond.

Uit de preken van Johannes hebben ze wel begrepen dat het er slecht bijstaat met de goddelozen. Het oordeel nadert.

Ze zijn gaan luisteren omdat Johannes in de open lucht preekt. Voor de kerk zijn ze te slecht..in de kerk zitten nette mensen.

Wat zouden de mensen wel zeggen als je in de kerk kwam?

Gelukkig, die man bij de Jordaan schijnt voor iedereen een boodschap te hebben.

Hoor, daar zegt die echtbreker op zekere dag tegen z'n nietsvermoedende vrouw: Vandaag ga ik een poosje vissen in de Jordaan. Tot kijk!

En daar...die oplichter schuifelt ook richting Jordaan. Kijk! daar gaat Kain Ben Adam. Wat zou die hier zoeken?

Als donderslagen vallen de woorden over hen

heen. Allen in staat van beschuldiging. We hebben die Trouwe God niet geloofd! Wat een ellende. Zullen we maar naar huis gaan? 't Is toch afgedaan met ons. Wacht...wat hoor ik? "Tot u, o mannen! roep ik, en mijn stem is tot de mensenkinderen. Gij onverstandigen, verstaat kloekzinnigheid, en gij zotten, verstaat met het hart. Verlaat de slechtigheden en leeft; en treedt in de weg des verstands". Een tollenaar begint zachtjes te huilen. Het meisje van plezier schokschoudert. De echtbreker ziet opeens het oude gezicht van z'n nu zalige vader. Hij hoort hem zeggen: Waarom zoudt gij, mijn zoon, de schoot van een onbekende omvangen? Want eens iegelijks wegen zijn voor de ogen des HEEREN, en Hij weegt al je gangen... Weer is daar de stem van de Dooper: Wie is slecht? Hij kere zich herwaarts! Heden mogen jullie schuldbelijdenis doen. Laat je dopen. Er is vergeving! Het Lam dat de zonde der wereld draagt komt eraan. Komaan, mannen! Die gestolen heeft, stele niet meer. Ik doop jullie met water..maar die er aan komt zal jullie met de Heilige Geest en met vuur dopen. Hij zal jullie leren wandelen in het rechte spoor! Of voelen jullie je nog te goed om gedoopt te worden? Zijn jullie zoveel beter dan de heidenen? Daar komen ze naar voren..schuchter, met neergeslagen ogen..het meisje van plezier..de afperser. De dralende krijgt een por in de rug. Rabbi..zou ik gedoopt mogen worden? Ik heb zwaar gezondigd tegen de hemel en tegen de naaste. In het water, mannen! Ik doop jullie tot vergeving der zonden. En het geschiedde, toen al het volk gedoopt werd EN JEZUS OOK GEDOOPT WAS EN BAD. Jezus óók gedoopt? Stond Hij daar te wachten tussen de tollenaars en zondaren??

Stond Hij daar, midden in de wereld, op Zijn beurt te wachten? Jezus, de meerdere van Johannes, de mindere van de tollenaars?

Jezus, de heilige en onbesmette Zoon van de Vader?

Aanvankelijk wilde Johannes Jezus niet dopen. Hij zei: Ik moet door U gedoopt worden, en komt Gij tot mij?

Maar Jezus wil alle gerechtigheid vervullen. Jezus..Borg in eeuwigheid, wil Plaatsbekleder zijn in de tijd.

Jezus, de Man naar Gods hart, heeft gezegd: IK KOM. Hier IS Jezus. De allerarmste onder de mensenkinderen.

Want al het water wast niet af,
dat Hij nu ingaat in ons graf.

Zo is God bezig in Christus, de wereld met Zichzelf te verzoenen. Johannes kan er niet omheen. Dit is onbegrijpelijke gerechtigheid. De onschuldige wordt de schuldige. Bij deze doop hoeft Johannes niet te spreken van de vergeving der zonden. Vergeving is een zaak voor tollenaars en zondaren. Voor Jezus is de last..de arbeid..de zonde van dit gedoopte volk. Wat een prijs! Onuitsprekelijk! Dit is in geen mensenhart opgeklommen.

De HEERE vergeeft. Hij delgt uw overtreding uit en werpt ze achter Zijn rug. Hoor je dat, tollenaar? Hij delgt onze overtredingen uit! Maar dat betekent dat heden de wonderbare ruil wordt bevestigd. Heden heeft Jezus afstand gedaan van de glorie. Dat afstand doen van de glorie werd zichtbaar in Zijn komen in het vlees en in de kribbe. Toen was Hij echter een kind, dat moest opwassen in genade en kennis. Nu is Hij de Man van de zeer bewuste keuze. In openbaarheid zal Hij het ambt bekleden. Jezus heeft heden bewust gekozen. Hij

heeft, lezer, jouw doop voor Zijn rekening genomen. Dat betekent uitdelging..wegwerping achter de rug..verlating..hellevaart..tot zonde gemaakt. Alles zal het Hem kosten.

"Zalige zondvloed tot ons heil". Ziet, de mens. Hij rijst op uit het water, zeer zwaar beladen. Zó heft Hij de handen hemelwaarts. Hij roept tot Vader. Hij bidt: "Banden des doods hebben Mij omvangen, en beken belials verschrikken Mij. Banden der hel omringen Mij, strikken des doods bejegenen Mij. Mij is bang. Ik roep tot U, HEERE, Mijn God.

Hij hoorde Mijn stem uit Zijn paleis, en Mijn geroep voor Zijn aangezicht kwam in Zijn oren". Toen werd de hemel geopend, en de Heilige Geest daalde op Hem neer. En er geschiedde een stem uit de hemel, zeggende: Gij zijt Mijn Geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen! Is dát het welbehagen van de Vader? Ja! Het welbehagen van de Vader is in het zonedragende Lam.

O, dierbaar Lam, wij kunnen zulk een liefde niet dragen.

Naäman, nu niet meer onrein,
mag onder Uw beminden zijn!

Het geschiedde...Keizers en koningen vergingen en vergaan. Hun geschiedenis bracht ons geen heil. Maar het Woord dat geschiedde, houdt stand in eeuwigheid.

Zegt u: Daar moet toch plaats voor zijn? Weet u dan nog niet dat er voor Hem geen plaats in de herberg is? U hoeft niets meer te zeggen. God hoort de zondaars niet.

Jezus neemt plaats in de kribbe en aan het kruis. Hij begeeft Zich in de Jordaan. En ik? Ik zal door genade erkennen dat er bij mij niets te vinden is wat Godé kan behagen. De weg van de vrede heb ik niet gekend. Dat zal bekering

heten. Bekering van mijn waandenkbeelden dat ik nog iets daar zou kunnen stellen. Wij zijn zulke valse profeten, dat we elkaar wijs willen maken: Als je nu gaat bidden, en je houdt het vol tot morgenochtend, dan ben je bekeert. Wonderlijk. Tot je verbazing zie je dat zo'n geesteloze bonk opeens begint te huilen en te lachen. Hij kan het maar niet begrijpen dat die grote God tot hem zegt: Ik zie geen gebrek in je.

Hij kan het maar niet klein krijgen, dat de HEERE tegen hem, onvruchtbare, zegt: Zing vrolijk, vruchtbare! Je hebt meer kinderen dan je tellen kunt.

Zo roepen we: Eer wij U zoeken zijt Gij daar!

Jezus sprak: Weest gegroet!

D.C.O.

*

*

WAT VERHOORD WORDT

't Is niet de vloed der woorden,
Maar dat, wat men zoo innig meent;
Het zijn geen schoone akkoorden,
Maar liefde, die zichzelf speent;
Geen schreeuwen, hoe 't ook schettert, -
't Is 't hart, van smart verpletterd,
Waar God genadig 't oor aan leent!
