

"En als zij hoorden, werden zij verslagen in het hart".

Handelingen 2:37.

Pinksterfeest! Feest? O, zeg mij toch wat Pinksterfeest is! Kunnen de Pinksterbloemen het mij vertellen? Is het de dans om de meiboom? Nergens kan ik het feest vinden. Tussen de Pinksterbloemen zie ik het bloed van Abel en miljoenen anderen.

Aan de meiboom hangen de levenloze lichamen van mensen.

In de donkere aarde liggen de overblijfselen van vele volken.

Hoeveel Joodse mannen, vrouwen en kinderen werden vergast, verbrand, weggewist.

Feest? Waar moeten de noodzakelijke voorwaarden voor een Feest worden gezocht?

De aarde is vol van oorlogsgeweld..twijfelmoedigheid, verlorenheid, vijandschap.

Wie denkt niet aan het gezicht van de dorre beenderen?

De Heere voerde mij uit in de geest, en zette mij neder in het midden ener vallei; dezelve nu was vol beenderen. En Hij deed mij bij dezelve voorbijgaan geheel rondom; en ziet, er waren zeer velen op de grond der vallei; en ziet, zij waren zeer dor.....

Waar moet ik het zoeken? Zijn dorre beenderen wel in staat om te zoeken?

Tóch is het Pinksterfeest geworden! O, wonder van genade!

Toch Pinksterfeest. Het bloed van Abel bleef liggen tussen de Pinksterbloemen..Het bloed van

het Lam werd gedragen in het binnenste heiligdom. Jezus Christus is de grondlegger van het Pinksterfeest. Hij heeft de noodzakelijke kosten voor het feest betaald. Hij sprak: Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster zenden. Het Pinksterfeest komt uit de hemel. Van boven naar beneden. Het feest komt als een verrassende, overstelpende regen.

Nu heeft het Woord door de Geest bezit genomen van de apostelen. Een windvlaag wierp ramen en deuren open. Petrus en de elfen staan opeens buiten tussen de dorre beenderen. Ze stáán daar tussen de doornen en de distels..ze staan daar tussen het geronnen bloed van de doodgebloede en uitgebloeide Adam.

Woest en ledig is de aarde om hen heen. Nauwelijks zijn de opgewonden stemmen van de hatenden verstomd. Nu komt de Geest die levend maakt.

Petrus verheft zijn stem en houdt de Pinksterpreek. Misschien denken we: Man, houd je mond maar. 't Helpt toch niet.

Wat moet je beginnen op een kerkhof? Wat moet je met een volk dat oren heeft en niet hoort. Een volk dat ogen heeft en niet ziet. Zullen de doden horen? Zullen keiharde harten breken? Ja, zo spreekt de logica van het vlees. Maar wat stelt de logica van een dode voor?

Eén dode is weer levend geworden. Deze dode leeft tot in alle eeuwigheid. Hij draagt de sleutels van hel en dood.

Petrus verkondigt de gekruisigde en opgestane Heere. Deze verkondiging is getuigenis van de waarheid. De preek wijst Jezus Christus aan als de Man van God. Hoorders worden aangewezen als moorders van deze Man. Maar God heeft Zijn Man opgewekt en Hem door Zijn rechterhand verhoogd tot de hoogste heerlijkheid. Ja, deze Jezus is door God gemaakt tot een Heere en Christus. De gekruisigde is de Heere!

Petrus preek lijkt meer op een proclamatie dan op een communicatie. Zó spreekt de Heere! De Heere vindt geen aanknopingspunt bij de mensen. Mensen zijn dor en dood. God zoekt geen kenmerken. Het kenmerkende van Joden en heidenen is: Zeer dor..uitgeleefd..dood.

Dat is echter juist het kenmerkende van het FEEEST: De Heere maakt het feest, en de Heere zorgt voor de feestgangers.

Ik weet wel dat wij het liever anders aanpakken. We vinden die preek van Petrus wel een beetje voorwerpelijk.

Maar bedenk: Die preek is zó objectief, dat het subject verpletterd wordt. Dorre beenderen komen overeind..krijgen een mond en een hart.. oren en ogen.

Hebben wij dan geen oren? Jawel!

Oren ziet men aan ons hoofd,
maar wij horen er niet mee.

Wij, van ademtocht beroofd,
Zijn nog minder dan het vee.
Die tot ons om hulp genaakt,
worde ons gelijk gemaakt.

Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door de grote liefde waarmee Hij ons heeft liefgehad, heeft Pinksterfeest gemaakt.

Zo lezen we dan: En als zij hoorden, werden zij verslagen in het hart.

Tijdens de laatste oorlog werden, in één van de vele kampen, zo'n 25.000 mensen gedood door een injectie. De stakkers kregen een blinddoek voor. Dan stak de dokter hen een lange naald in het hart en spoot wat naar binnen. Half bewusteloos werden de ongelukkigen naar een andere kamer gebracht, waar ze binnen een halve minuut stierven. Dáár is de duivel goed in: doodmaken! Hij is de moordenaar van de beginne. Van ons heeft hij ook moordenaars gemaakt. Tot leven

brengen kan hij niet. Dat kunnen ook wij niet. Er is maar één "God des levens". Hij maakt de doden levend! Hij roept de dingen die niet zijn alsof ze waren. De Heere geeft een betere injectie. Hij maakt levend door Geest en Woord. Mensen die hoorden werden levend en zagen met grote verslagenheid zichzelf liggen in het dodendal.

Wat moet er gebeuren? Wat moeten we doen? BEKEREN! OMKEREN!

Weg met alle eigengerechtigheid en ingebeelde vroomheid. Weg met onze serieuze bedoelingen. Weg met de spottèrnij: Ze zijn vol zoete wijn. BEKEREN..niet naar je zelf toe! maar naar Hem, Jezus Christus. Bij Hem is vergeving van alle ongerechtigheid. Bij Hem zijn de goede werken! In Hem is de wet des Geestes des levens. In Hem is alles! Voorheen waren de dorre beenderen bekeerd..gerechtvaardigd..veranderd. Nu is dat alles voorbij.

Een nieuw begin: Laat u dopen!

Ja, lieve lezer..alles is zo heel anders dan wij dachten. Hebben wij al gehoord? Hebben we al gehoord dat de Vader alleen tevreden is met het werk van Zijn geliefde Zoon? Wat zegt u? Bent u ook zo'n dor been? Bent u familie van David? Hij zong: Laat mijn ziel leven, en zij zal U loven, en laat Uw rechten mij helpen.

Kom Schepper God, o Heilige Geest,
daal in de mensenharten neer,
zij zijn Uw schepselen geweest,
herschep hen in genade, Heer.

Uw Naam is Trooster. Gij geleidt,
O Goddelijk geschenk, ons voort,
O balsem die ons werd bereid,
O bron van vuur, o levend Woord.

Ontsteek een licht in ons verstand,
en maak tot liefde ons hart bereid,
geleid met milde vaste hand,
ons zwakke vlees in zekerheid.

Gij zijt door gaven zevenvoud
de vinger van Gods rechterhand,
die 's Vaders Woord ons toevertrouwt
zodat het klinkt in ieder land.

Weer van ons 's vijands list en nijd,
en geef ons vrede in plaats van haat,
opdat wij volgen waar Gij leidt
en mijden wat de zielen schaadt.

Maak ons geloof zo vol en schoon
dat het de Vader leert verstaan
en Jezus Christus, 's Vaders Zoon,
o Geest van beiden uitgegaan.

Lof zij de Vader, Lof de Heer
die uit de dood is opgestaan,
De Trooster ook zij lof en eer
en heerlijkheid van nu voortaan.

Luther.

Lezer..laten wij het verwachten van God alleen.
Hij doet wonderen. God is geopenbaard in het
vlees.

De Heere heeft geen "handvat" nodig. Hij profe-
teerd de dorre beenderen levend.

Hoe nodig hebben wij dit geloof in de levende
en werkzame Vader, Zoon en Heilige Geest! Ons
drijven en denken jaagt ons in moedeloosheid en
wanhoop of tot een genadeprediking die de gena-
de afhankelijk maakt van de mens.

Heere, U hebt gezegd: De doven zullen horen!
U hebt gezegd: De blinden zullen zien!
U hebt gezegd: De murmureerders zullen de le-
ring aannemen! en dwalenden van Geest zullen

tot verstand komen!

Eeuwig trouwe Heere..wij kunnen niet pleiten op iets dat in ons zou zijn. U hebt ons een pleit-rede gegeven in Uw grondeloze barmhartigheid. Laat ons horen en geloven de woorden van eeuwig leven. Doe het om Uws Naams wil. Want er is niemand die Uw Naam aanroept, die zich opmaakt, dat hij U aangrijpe; want Gij verbergt Uw aangezicht voor ons, en Gij doet ons smelten door middel van onze ongerechtigheden. Doch nu, HEERE! Gij zijt onze Vader; wij zijn leem, en Gij zijt onze pottenbakker, en wij allen zijn Uwer handen werk.

En als zij hoorden, werden zij verslagen in het hart...

Toen mochten de doden het Woord gaarne aannemen. Zij werden gedoopt in en op de Naam. Het feest gaat door, ook als de Pinksterbloemen verwelken en afvallen. Vaders huis zal vol worden.

Zeg, kunnen jullie begrijpen dat Vader zulke ellendigen eeuwig blij en gelukkig maakt? Ik kan het niet begrijpen.

God is groot! Wij begrijpen het niet. We zien het, maar doorgronden het niet!

Gezegende Pinksterdagen! Doden horen Zijn stem en leven.

Hartelijk gegroet!

Zult Gij aan doden wond'ren doen?

Zult G' overleed'nen doen verrijzen?

Om hier Uw grote Naam te prijzen?

Zal 't graf Uw wijze raad bevroen?

Zal daar Uw goedheid zich verspreiden?

Zal 't woest verderf Uw trouw verbreiden?

Die oren heeft om te horen, zegge: Ja, Amen ja!

D.C.O.

oo00oo