

"Ziet, Mijn Knecht zal verstandelijk handelen; Hij zal verhoogd en verheven, ja, zeer hoog worden. Gelijk als velen zich over U ontzet hebben, alzo verdorven was Zijn gelaat, meer dan van iemand, en Zijn gedaante, meer dan van andere mensenkinderen.

Alzo zal Hij vele heidenen besprengen.....

Jesaja 52:13-15a.

Ziet, Mijn Knecht zal verstandig handelen! De eeuwige Vader roept op om te zien. Wat is er dan te zien? Een wonder, dat alle wonderen te boven gaat! Een wonder dat wij niet kunnen bevatten.

Ziet, Mijn Knecht zal verstandig handelen! We kunnen ook lezen: Mijn Knecht zal voorspoedig handelen.

Dat is ongehoord! Zal de Knecht, die het brandpunt van toorn en ellende geworden is, voorspoedig zijn?

Zal Hij, die het voorwerp van ontzetting en afschuw geworden is, vrucht voortbrengen?

Is er uitkomst voor Hem, die nederdaalde ter helle?

Zou er winst zijn voor de verliezer?

Velen hebben zich ontzet vanwege de verdorvenheid van het gelaat van de Knecht. Zijn verschijning deed de mensen wegvlugten.

O, die arme Knecht! In Zijn ziel en lichaam werd de verwerping zichtbaar en hoorbaar. Het Kaïns-teken wordt Hem onthouden. Geen bescherming wordt Hem geboden. Hij staat daar op de bergen, bedekt met vrees en tranen. Hij ligt daar in het stof, als een worm, en geen man. Diepe droefheid, tot de dood, vervult Hem.

Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van Mij voorbijgaan. Het is niet mogelijk. Verbazing en angst doen Zijn bloed uitstromen. Zeer verdorven is Zijn gelaat, meer dan van iemand. Stof en vuil kleven Zijn klamme lichaam aan. Straks komt het speeksel, en de vuistslagen. Hoe verdorven was Zijn gelaat! Hij hangt aan het kruis..van God verlaten. De reine en heilige Knecht wordt tot zonde gemaakt. Hij wordt bejegend als aller afschrapsel. In Zijn met bloed doorlopen ogen tekent zich de diepste verlatening af. Gebroken gemeenschap. Hemel en aarde vloeken Hem. De hemeldeur valt onverbiddelijk in het nachtslot. Buiten is buiten. Buitenste duisternis. Hemel en aarde willen Hem langer niet zien..also verdorven is Zijn gelaat, méér dan van mensenkinderen. Verlaten. Van God verlaten. Reddeloos. Hij buigt het hoofd in het stof. Hij geeft de geest. In de ogen van mensen is het nu "afgelopen". Verloren is de slag, en de nacht is ingegaan. Wij hoopten..wij dachten..wij zeiden..wij vluchtten..wij hebben Hem niet geacht..wij keerden ons een iegelijk naar onze eigen weg. Zijn deel: Lijden..sterven..begraven worden. Zijn heerlijkheid is weggevlucht als een vogel - van de ontvangenis aan.

"Ziet", roept de Vader: Mijn Knecht zal verstandig handelen! Het dwaze Gods is wijzer dan de mensen. VCOERSPOEDIG zal deze Knecht zijn! Hij zal zaad zien! Hij, de verlatene, zal loon ontvangen! De vergeefse strijder? Hij wordt tot zegen gesteld!

De wereld gaf
Hem slechts een graf,
Zijn wonen was Hem zwerven;
al Zijn onschuld werd Hem straf
en Zijn leven sterven.

Maar de vernederde zal verhoogd en verheven worden, ja, zeer hoog worden. Het is Volbracht!

Hoe slaapt Gij nu,
die men zo ruw
aan 't kruishout heeft gehangen.
Starre rotsen houden U,
Rots des heils, gevangen.

't Is goed o Heer',
Gij hoeft de eer
van God niet meer te staven.
Leggen wij ons bij U neer,
in Uw dood begraven.

Hoe wonderlijk,
uitzonderlijk,
een sabbat is gekomen:
eens voor al heeft Hij het juk
van ons afgenomen.

ZIET MIJN KNECHT! Hier is de stem van de Vader tot de verduisterden, de vluchtenden, de leugenaars, de zondaren, de doden.

Ziet! Mijn Knecht wordt opgewekt!

Ziet! Mijn Knecht wordt verheerlijkt!

Ziet! Mijn Knecht krijgt de allerhoogste plaats!

Ziet! Mijn Knecht is gezeten aan de rechterhand van de majesteit Gods in de hoogste hemelen!

DAAR IS VERZOENING DOOR VOLDOENING!

Alzo zal Hij vele heidenen besprengen. Natiën zullen van verbazing opspringen.

Wanneer de rede van Uw mond
op 't wereldrond
hun klinkt in d' oren.

Heidenen zullen instemmen:

O Heiland, dus gefolterd voor mijn kwaad!

O Heilige, om mijn schande dus gesmaad!

Wat spruit er uit Uw graf een heerlijk zaad
van eeuwig leven!

Hoe veler ziel werd U van God gegeven
voor d' eeuwigheid,
om d' eeuwge eer te delen,
U, die U tot een offer gaaft voor velen,
bij Hem bereid!

't Verloste volk verheft tot U zijn hart,
Rechtvaardige, die zonde voor hen werd;
het zegent al Uw wonden, smaad en smart!
Gij hebt geleden
voor snoden; Gij voor vijanden gebeden;
Gij hebt gesmacht,
moest Gods nabijheid derven,
hun ziel ten troost, in leven en in sterven:
HET IS VOLBRACHT.

Wie heeft deze prediking geloofd? Aan wie is
deze gebroken arm des Heeren geopenbaard? De
prediking van de Knecht ligt immers niet in
het verlengde van ons denken! Ons denken over
het Koninkrijk van God beweegt zich in de kring
van het zichtbare... het grootse voor het vlees.
Hoe zullen wij dan komen en knielen voor Gods
Knecht?

Ondoordringbaar donker is de nacht van onze
geestelijke dood.

Er is niemand die zich opmaakt tot deze gerech-
tigheid.

Waar moeten we de mensen zoeken, die hun hart
openstellen voor de Knecht des Heeren? Zal de,
in eigen oog schuldige of onschuldige mens,
opspringen van vreugde bij de boodschap van de
verzoening? Zullen wij een plaats hebben onder
de besprengde heidenen? Hier lopen onze wegen
dood. O, wie zal Hem nederig te voet vallen om
van Hem Zijn wegen te leren? Wie heeft lust de
Heere te vrezen?

Hoog staan de muren van onmacht en onwil om ons

heen.

Eén hoop is er! Eén weg! Bij ons is de weg toegesloten, maar de Heere heeft de weg ontsloten in de Knecht! Het welbehagen zal door Zijn hand voorspoedig doorgaan. De weg van de Heere naar ons is ontsloten in het vleesgeworden Woord. Jezus Christus is achter onze muur gekomen. Achter die muur heeft Hij geroepen: Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten? In die staat der ellende heeft de Knecht vastgehouden de eer en de deugden van de Vader. Zó heeft Hij de weg ontsloten. En wij dan? Wij, die daar maar zitten en lopen en vluchten?

Ach, hoe droevig en ellendig het met ons ook moge zijn..toch bevinden we ons onder een geopende hemel. Uit de geopende hemel daalt een milde regen. Goede gaven zijn af en nederdalende van de Vader der lichten.

Het woeste veld vangt zelfs die druppelen,
zijn weide blijft niet droog!

Lieve lezer..leeft u onder het Evangelie van de vernederde en verhoogde Knecht? Onttrek u niet van deze met Zijn bloed doortrokken akker. De Heere heeft beloofd dat Hij vele heidenen zal besprengen. Hij is daar mee bezig. Hij is toch geen man, dat Hij liegen zou?

't Kan ook zijn, dat u de druppelen, die op u vielen, afwiste. Dat kan veroorzaakt worden door een prediking van voorwaarden en eisen.. U moet dit en u moet dat. Daarom miskent u, uit vreesachtigheid, de druppelen, die Hij op u laat vallen. U denkt dan: Mijn zondekennis is niet diep genoeg. Mijn berouw is niet echt. Ik moest meer weenen, maar ik kan geen traan uit m'n ogen krijgen. Ik vrees nog dat ik alles mis. En dat mijn werk geen waarheid is..

U hebt nodig de kostbare boodschap van het Evangelie..de prediking van de Knecht, die AL-

LES op Zich genomen heeft.

U hebt nodig te horen van dat Verbond, waarin God alles op Zich genomen heeft en waaruit u alles krijgt, om Jezus wil.

Uit de bediening van dat Verbond van Gods genade zult u zeker "lucht" krijgen. Uw ogen zullen meer en meer gericht worden op de Knecht. Gij zult ook meer en meer af leren zien van uzelf. Bij u is toch de onvruchtbaarheid? Hij, de Knecht, is de ware wijnstok! Zijn sappen hebben wij nodig. Bij de verkondiging van Zijn tranen kan het gebeuren dat er een traan uit uw koude ogen valt.

Durft u te zeggen dat uw werk ooit waarheid geweest is?

Nee toch? Stem dan maar toe dat u alles mist, en dat uw werk geen waarheid is. Het werk van de Knecht is waarheid! Beken maar voor Zijn aangezicht: Ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Hij zal u onderwijzen in de weg, door Zijn Heilige Geest. Hij zal zeggen: Kind, je kunt nooit te arm zijn..te ellendig..te dood..te verloren. Mijn bloed reinigt u van al uw zonden. Mijn leven bedekt uw verloren leven. "Kind", zijt met Mij verzoent want Ik ben met u verzoent.. Laat het aan Mij over u zalig te maken. Zieke of stervende vriend of vriendin: Leg uw moede hoofd maar neer. Onder u zijn eeuwige armen! Ach, hoe zouden we een woord van troost kunnen spreken, als we niet zelf als de meest dwaze zondaar door Hem werden en worden getroost? Vergeet toch nooit: Jezus Christus..Welbehagen.. Genade. Meer kunnen we niet verwerken..ja, ook dat kunnen we niet verwerken. Het Evangelie is een openbaring, voor het eerst en bij vernieuwing.

Om ons de verzoening te schenken, heeft het de Knecht alles gekost. Als het ons nog iets moet kosten om de verzoening te verkrijgen, is het

een verloren zaak.
Het is slikken of stikken. Maar die lieve Heilige Geest zal u wel een theelepeltje levend water tussen de lippen gieten!

Maar als nu iemand zegt: 't Zegt mij niets.. waarom zit ik nog in de kerk? Je zit in de kerk omdat de Heere je een plaats gaf onder Zijn Woord. De Heere wederbaart door het onvergankelijk zaad van Zijn Woord! Het geloof is uit het gehoor, en de doden zullen horen de stem van de Zoon van God! Je moet niet bij de dominee of de ouderlingen wezen om te zeggen dat het je niets zegt. Die stakkers kunnen jou niet helpen. Nee..zeg het tegen de Heere. Hij heeft Zich verantwoordelijk gesteld voor de zaligheid van zondaren. Maar je moet niet vreemd opkijken als je een draai om je oren krijgt, en dat de Heere tegen je zegt: Jakob heb Ik liefgehad en Ezau heb Ik gehaat. Je zult dan wel merken, als je vastgesteld hebt dat je zo'n ongeluk van een Ezau bent, dat er Heilanden op de berg Sions opkomen, om Ezau's gebergte te richten; en het koninkrijk zal des Heeren zijn. 't Zou nog meevallen voor zo'n Ezau.

De Heere is bezig met de besprenging. Vele heidenen zullen opspringen van vreugde en verwondering over het wonder der wonderen: De verloren Knecht heeft overwonnen. De zege is Hem beschooren.

Gaat uit, en aanschouwt, gij, dochteren van Sion! de koning Salomo, met de kroon, waarmede Hem Zijn moeder kroonde op de dag Zijner bruiloft, en op de dag der vreugde Zijns harten.

En wederom: Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon, en het purperen kleed. En Pilatus zeide tot hen: Ziet de mens! Is dat uw koning? Zalig die zeggen: Mijn Liefste is blank en rood!

-7-

Wat zoekt gij de Levende bij de doden? Hij is al opgestaan om de doden het leven te geven! En als zij heengingen, ziet, Jezus is haar ontmoet, zeggende: Weest gegroet!

D.C.O.