

Op verzoek van de kinderen vindt u hier de meditatie, uitgesproken voor de begrafenis van zr. Fransje de Joode-Meiderwijk, op woensdag 18 mei, 1983, in de aula van de algemene begraafplaats te Waddinxveen. Zr. de Joode-Meiderwijk ontsliep op de leeftijd van bijna 90 jaren.

Orgelspel: Psalm 16:6.

Gebed: Getrouwe Heere! Vriendelijk dank dat wij hier samen mogen zijn, en dat wij op zulk een wijze mogen samen zijn. Wij zijn hier samen, niet in de droefheid van deze wereld, die de dood werkt, maar in de stellige verwachting en in de gegronde hoop van de waarachtigheid van Uw Woord en Belofte. U hebt Uw eigen Kind opgewekt uit de doden. Hij is de Eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn. Op Hem is onze verwachting, zodat wij hier niet op een doodlopende weg wandelen, maar op de weg waarop de dwaas niet dwaalt, en die de verstandige naar boven leidt.

Getrouwe Heere! geef dat die troost het verdriete van scheiding en gemis, ver mag overtreffen. Geef dat kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen, haar, die hen lief en dierbaar is, zó ter aarde mogen zien dragen..getroost en gesterkt in het allerheiligst geloof.

Wij mogen nu ook samen zijn onder Uw Woord.

Heere, wilt U het zegenen. Het is toch een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft.

Wil ons onderwijzen ten eeuwige leven. Buiten dat is er alleen maar een doodlopende weg, zonder verwachting, zonder troost.

Wil ons allen leren Uw Zoon Jezus Christus te kennen. Help ons als wij Uw Woord overdenken, in spreken en luisteren, uit vrije goedheid, om Jezus wil alleen, Amen.

Zingen: Psalm 89: 1,7.

Schriftlezing: Johannes 2: 1-11
Openbaring 19: 1-10.

*„De HEERE heeft grote dingen bij ons gedaan,
daarom zijn wij verblijd.” Psalm 126:3.*

Zacht en kalm is heden in vrede ontslapen onze lieve zorgzame moeder en
oma

Fransje Meiderwijk

sinds 7 juli 1969 weduwe van Adrianus de Joode

Geboren 30 mei 1893

Waddinxveen

J. Vink - de Joode
N. Vink

A. Tromp - de Joode

Rhenen

C. P. de Joode
B. de Joode - Bloot

Buren Gld.

A. de Joode
H. de Joode - van Voorthuizen
Klein- en achterkleinkinderen

Waddinxveen, 13 mei 1983

„Huize Souburgh”, Pr. Bernhardlaan 2 - 10

Onze moeder en oma is opgebaard ten huize van N. Vink, Busken Huetlaan 108, waar
gelegenheid is tot condoleren op dinsdag 17 mei tussen 19.00 en 21.00 uur.

D.V. woensdag 18 mei zal er om 14.00 uur een rouwdienst worden gehouden, die geleid
zal worden door Ds. D. C. H. Overduin, in de aula van de alg. begraafplaats, Alberdingk
Thijmlaan 2, waarna de begrafenis zal plaatshebben.

Ook nog gelegenheid tot condoleren na afloop van de begrafenis in „Huize Souburgh”.

Meditatie: Openbaring 19:8a: "En haar is gegeven".

Geliefde kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, familiebetrekkingen en belangstellenden op deze begrafenis van zr. Fransje de Joode-Meiderwijk. Graag wil ik uw aandacht een ogenblik bepalen bij wat we hebben horen lezen. Het waren twee gedeelten uit het Woord van God. In beide gedeelten gaat het over een bruiloft. Heel opmerkelijk, dat de Heere Jezus Zijn ambtelijke werkzaamheden als Profeet, Priester en Koning, begint met te verschijnen op de bruiloft te Kana. Hij heeft die bruiloft vereerd met Zijn Gaven en Genadetekenen. Wat Jezus op deze bruiloft heeft gedaan wordt genoemd: Een BEGINSEL van de tekenen. Wij gaan dit verhaal van de bruiloft te Kana niet verder overdenken. Ik wil u er op wijzen dat de Heere Jezus Zijn ambtelijke werkzaamheden begon op een bruiloft. De Heilige Geest wil ons door Johannes erop wijzen, dat de arbeid van Jezus Christus staat in het teken en de bedoeling van de blijdschap en de vreugde. Hij heeft Zijn heerlijkheid verlaten. Hij heeft, vrijwillig, kruis, lijden en dood, op Zich genomen. Hij begint direkt al iets uit te delen van die genade.

Je kunt zeggen: Nu ja, dat was maar natuurlijk, die honderden liters wijn. Dat gaat alles voorbij...

Maar in wat wij "natuurlijke dingen" noemen, predikt de Heilige Geest het Evangelie aan de bruiloftsgangers en aan ons. Aan al de bruiloftsgangers te Kana in Galilea werd gegeven.. Zo lezen we ook in Openbaring 19 van de bruid: En haar werd gegeven..

Het eigenaardige op die bruiloft in Kana was: Het beste kwam het laatste. Het feest ging door. Maria meende, dat zij haar Zoon moest wijzen op het feit dat de wijn op was. Maar Jezus zei: Mijn ure is nog niet gekomen. Toen de ure kwam, gaf Hij mild en overvloedig. Kunnen ook de bruiloftskinderen treuren, zolang de Bruidegom

bij hen is?

In het Oude Testament lees je telkens dat de verhouding tussen de Heere en Zijn volk wordt voorgesteld als een Trouwverbond..een ondertrouw..een huwelijk. IK ZAL U MIJ ONDERTROUWEN. Het afwijken van de Heere wordt genoemd: Hoererij..overspel.

In de Openbaring aan Johannes lezen we weer van een bruiloft. Een bruiloft die wordt ingeleid door ontzettende gebeurtenissen. Hemel en aarde raken in beweging. Een boodschapper heeft de totale ondergang van Babylon gemeld. Als je leest "Babylon", moet je denken aan alle machten en krachten, die zich tot het einde toe hebben verzet tegen het Koninkrijk van de Heere Jezus. Babylon is aanduiding van de anti-Goddelijke en anti-Christelijke macht. Ook in de oudheid was Babel zo'n wereldbeheersende macht. Nu is de boodschap gekomen: Babel gaat eraan! Babel wordt in de zee geworpen! De kooplieden en alle mensen die belang bij Babel hebben, wringen de handen en bedrijven rouw. Het hele wereldbestel, handel en nijverheid..alles stort in elkaar. Het leek wel alsof God dood was. Alles ging maar door en de ongerechtigheid werd vermenigvuldigd. Nu is God opgestaan. De ure is gekomen. God wacht niet langer. In de hemel breekt een alles overstemmend gejuich uit. Babel is gevallen! God staat op! Het Lam staat op om te toornen tegen degenen die de aarde verderven. Midden in de oordelen begint de definitieve doorbraak. Hallelujah! Onze God gaat heersen als Koning. Hij is altijd Koning geweest, maar het leek of Zijn macht en majesteit schuilgingen achter de machten van deze wereld.

Door het geloof weten wij dat God alle dingen regeert..maar, wat zie je er van? Voor ons oog is het alsof de mensen regeren. De mensen zijn al heel teleurgesteld als ze, zoals dezer dagen gebeurde, een storm niet aan zien komen. Dat kan toch niet? Zo lijkt het dat de mensen alles regeren. Door het geloof belijden wij: God de Heere regeert! Nu God opstaat, breekt er in de

hemel een gezang los. Babel wordt als een steen in de zee geworpen. Hallelujah! God zij geprezen! Engelen en gezaligden roepen elkaar toe: Laat ons blijde zijn! Laat de blijdschap de overhand hebben.

Het breken van de wereldmachten luidt de bruiloft in. De bruiloft van het Lam! De kerk wordt voorgesteld als een vrouw die bereid is. In vers 8a lezen we: EN HAAR IS GEGEVEN. Daar is alles mee gezegd. Babylon is de hoer. Zij wordt voorgesteld als de zichzelf opmakende vrouw. Alles trok ze naar zich toe. In haar leven kwam niet dan afval, vijandschap en verraad openbaar. Van de vrouw van het Lam lezen we: HAAR IS GE-GEVEN.

Onze overleden zuster was ook een vrouw. De hele kerk is vrouwelijk. Aan onze zuster is óók gegeven. Zij heeft een bruiloft in Kana te Galilea gehad. Vele jaren leefde zij samen met haar man. Ook kinderen werden haar gegeven. Ja, ook moeite en verdriet heeft ze gekend. Toch heeft de Heere telkens water in wijn veranderd.

Zij heeft mij wel eens verteld van een tijd in haar leven, dat ze meende heel wat te hebben. Ze was een goede, vrome vrouw. Maar: HAAR WERD GEGEVEN. Zij ontdekte dat ze voor God niet kon bestaan..hoe keurig uitgedost en degelijk ze ook was. EN HAAR WERD GEGEVEN om te geloven in die Andere, Die van Israëls God gegevene. Jezus Christus! Hij werd voor haar de enige grond en hoop. Niets uit ons. Niet onze verhaaltjes. Niet onze bekering of wat je ook maar bij zou willen brengen. Jezus Christus, de enige grond onzer zaligheid.

Wat heb je dan veel gehad!! Zoveel water veranderd in wijn! Zoveel weeklacht en geschrei, veranderd in een blijde rei!

Zò'n beginsel der tekenen hier op aarde, met man en kinderen. Dan, bovenalles..want dit leven kan één aaneenschakeling zijn van tegen-spoed.. HAAR WERD GEGEVEN. ALLES!!

"Gegeven", dat betekent: Uit Genade! Zij heeft

er geen cent voor betaald. Ze heeft er niet voor gekropen. Ze hoefde er het behang niet voor van de muur te trekken. HAAR WERD GEGEVEN. God heeft gezegd: "Kind", dit is Mijn geliefde Zoon, hoort Hem! Steun op Hem. Vertrouw op Hem met uw ganse hart. Hij is het leven! Hij is de zaligheid! Hij is de gerechtigheid! In Mijn Zoon heb je genoeg in leven en sterven.

Wat rijk! Wat onuitsprekelijk rijk! Fam.Vink zei wel eens..en dat zullen de andere kinderen ook weleens gedacht hebben: Wat erg, dat moeder soms zo in de war is. Zelf heb ik dat ook gemerkt. Toen ik een paar dagen voor haar dood bij haar was, mompelde ze: Wat een mooie bloemen. Of ze me herkende weet ik niet. Maar, dan zei ik wel tegen de fam.Vink: Probeer dit maar los te laten. 't Heeft niets te betekenen. Jullie oude moeder en oma hoeft niets mee te brengen. Ze leeft en sterft geheel op kosten en voor rekening van de Bruidegom. Hij zorgt voor alles. Voor de hele uitzet..voor het feestgewaad!

HAAR WERD GEGEVEN. Op de bruiloft te Kana deed de Heere een "beginsel der tekenen". Dit beginsel staat niet los van de laatste bruiloft. Er is een lijn tussen het één en het ander, zoals er ook een vaste lijn is tussen Jezus eerste en tweede komst. Bruiloft zal het zijn. Engelen en gezaligden zijn blij: HAAR IS GEGEVEN dat zij bekleed worde.

Nog even, dan geldt dit woord volkomen.

HAAR IS GEGEVEN: Staat op, gij levenden en doden. Dan wordt haar gegeven een verheerlijkt lichaam. Geen kwalen..geen doofheid..geen gedachtenverlies. Alles voorbij.

HAAR WORDT GEGEVEN. Daar komt nu..vergeef me dat ik het zo zeg..die zwarte, gebrekkige, van zichzelf belijdende een slet te zijn..daar komt ze tevoorschijn. STRALEND van blijdschap. Zij staat, als de vrouw, bij de Bruidegom. Hoort de roep: LOF ZIJ HET LAM! DAT ONZE ZONDEN OP ZICH NAM! WIJ HEBBEN GEKREGEN. Dat is het grote feest..de bruiloft waar Kana op moet uitlopen. Van Kana naar Kanaän! Daarom mogen wij zeggen: Kinderen,

familieleden, vooral de kleine kinderen, die misschien ook nog oud moeten worden als de wereld nog even bestaat..jullie hoeven zo bedroefd niet te wezen als veel andere mensen, die zeggen: Afgelopen, rust zacht! Neen! Oma wordt begraven, maar je mag rustig kijken en zeggen: Dit is het einde niet. Jezus Christus is waar. Hij heeft gezegd: Die in Mij gelooft zal de dood niet zien in der eeuwigheid. Oma is wel gestorven. Een klein poosje heeft ze gerocheld. Maar die ellendige dood heeft haar niet weggesleept buiten God. De Heere heeft tegen de Satan gezegd: Blijf van Oma af! Ze is van mij. Ik stuur Mijn engelen om haar dicht bij Mij te dragen. Nu is Oma al het nare en akelige vergeten. Misschien zegt Oma nu: Heere Jezus, mogen de kleine kinderen ook alstubliëft hier komen als het tijd is? Mogen ze net zo gelukkig worden als ik nu ben?

Oma is nu gelukkig. Ze heeft alles gekregen. "Kinderen", diezelfde God hebben ook wij nodig. Dat die God, waar Oma genoeg aan had, ook voor jullie genoeg zij. Meer heb je niet nodig en met minder kan het niet. Dat we in de Heere Jezus Christus mogen geloven. Dat Hij alles voor ons is. HAAR WERD GEGEVEN..Dat zal dan ook voor ons gelden, als wij, bedelaars, binnen mogen komen. We zullen horen: Laat ons vrolijk zingen, want het eeuwige bruiloftsfeest is gekomen! Geliefden..Dat wij allen, door het geloof, deze Waarheid mogen kennen. Dan zijn we niet op zo'n akelige begrafenis waar je hoort: Rust zacht, Jan. We mogen nu blijde zeggen: Onze moeder, oma, zuster, vriendin, is van alle zorg ontslagen. Zij roemt nu die God, die haar in Christus Jezus blijdschap gaf en geeft. Amen.

Zingen wij nu de psalm, die oma zo gaarne zong: Psalm 68:10: Geloofd zij God met diepst ontzag...

Dankgebed.

Trouwe Heere! Vriendelijk dank dat wij samen mochten zijn rond deze overleden moeder en grootmoeder. Wij spreken van het "stoffelijk omhulsel".

maar dat is het eigenlijk niet. U hebt haar gekocht, naar ziel en lichaam.

Bovenal zeggen wij Uw Naam dank, dat wij samen mochten zijn rond Uw Woord. Wij weten geen raad met dit stoffelijk overblijfsel. Het kan niet thuis of in het rusthuis blijven. Wij vertrouwen haar aan de aarde toe. Maar bovenalles vertrouwen wij haar U toe. Uw doden zullen leven, ook haar dood lichaam. Het land zal de overledenen uitwerpen. Haar dauw zal zijn als een dauw der moeskruiden. U bent de Overwinnaar. Laat ons dan zo gesterkt, inzonderheid de kinderen en kindskinderen, deze zuster ter aarde bestellen. Laat ons in gedachtenis houden het woord van Uw knecht: Wij hebben dan altijd goede moed! En: Als stervenden, en ziet! wij leven. Als niets hebbenden, en nochtans alles bezittenden.

Uw Naam zij Lof, Eer en Prijs tot in alle eeuwigheid! Amen.

Orgelspel: Psalm 118:13

Gezegend zij de grote Koning...

D.C.O.

oo00oo

K E R K E S P R A A K

KERKDIENSTEN

's zondags : 9.45 uur en 16.30 uur.

BIJBELLEZINGEN

Hilversum : elke dinsdag om 19.45 uur in de benedenzaal van de kerk.

Waddinxveen: elke donderdag om 19.45 uur in het kerkgebouw van de Ren.Geref. Gemeente, Zuidkade 59.

De bijbellezingen te Hilversum worden D.V. 4 weken onderbroken. Het betreft de dinsdagavonden van 19 juli tot en met 9 augustus. Zo de Heere wil zal op dinsdag 16 augustus de volgende bijbellezing worden gehouden.