

"Ziet, Ik heb u gelouterd, doch niet als zilver, Ik heb u gekeurd in de smeltkroes der ellende.

Om Mijnentwil, om Mijnentwil zal Ik het doen".

Jesaja 48:10,11.

De profeet Jesaja heeft geprofeteerd over de ballingschap van Israël..Juda. Babel zal triumpferen over Jeruzalem. Toch zal Babels overwinning een schijnoverwinning zijn.

Vanwege Babels leedvermaak en hoogmoed zal het oordeel ook haar treffen. De stok, waar God Israël mee sloeg, zal gebroken worden. Ondanks de mateloze schuld van Israël en het Davidisch koningshuis, zal God aan Zijn Verbond gedenken. Zijn trouw kan niet vernietigd worden. Hij zal een andere stok ter hand nemen: Cores, de Pers. Met deze stok zal God Babel slaan en Israël een geopende deur naar Jeruzalem geven.

Tenslotte zal alles uitlopen op de Knecht des Heeren. Hij zal Koning zijn in eeuwigheid.

Door Hem zal God slaan: Duivel, dood, zonde, vlees en wereld. Jezus Christus, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt.

Hoe verging het Israël onder de roede? Hebben zij het ter harte genomen? Luisteren we nu naar de woorden van onze overdenking: Ziet..Merk op mijn ziel, wat antwoord God u geeft! Ziet, Ik heb u gelouterd, doch niet als zilver, Ik heb u gekeurd in de smeltkroes der ellende...

Louteren...dat is een zuiveringsproces. Een edelmetaal wordt in de smeltkroes gebracht. Door de grote hitte smelt het metaal. Het vuil drijft als een laag schuim op het vloeibaar metaal.

Nu kan de smelter het schuim en de slakken van het zilver wegnemen. Over blijft het schone, glanzende metaal. Van dat gezuiverde metaal kan iets gemaakt worden...een vat, een beker, een ring of enig ander sieraad.

Nu zegt de Heere: Ik heb u gelouterd, doch niet

als zilver.. Wat wil dit zeggen? Wil dat alleen zeggen dat mensen, niet zoals zilver, in een echte oven geworpen worden? Neen, dat is de betekenis niet.

"Niet als zilver" wil zeggen dat wij waardeloze stofwormen zijn. Uit een klomp gronderige erts kan bij verhitting in de smeltkroes nog een druppeltje goud of zilver tevoorschijn komen. Bij de mens komt niets waardevols voor de dag. In de smeltkroes van de ballingschap komt niets van waarde voor de dag. De smelter kan er geen eër aan behalen. Hij kan er het keurmerk van echtheid niet ingriffen. In de smeltkroes der ellende wordt de ellende steeds groter. Geen druppeltje goud, geen grammetje zilver..vlees en niets meer.

Mensenkind! het huis Israëls, als zij in hun land woonden, toen verontreinigden zij datzelve met hun weg en met hun handelingen; hun weg was voor Mijn aangezicht als de onreinheid ener afgezonderde. Daarom goot Ik mijn grimmigheid over hen uit, om des bloeds wil, dat zij in het land vergoten hadden, en om hun drekgoden, waarmee zij het verontreinigd hadden. En Ik verstrooide hen onder de heidenen, en zij werden verspreid in de landen; Ik oordeelde ze naar hun weg en naar hun handelingen. Als zij nu tot de heidenen kwamen, waarhenen zij getogen waren, ontheiligden zij Mijn heilige Naam, omdat men van hen zeide: Deze zijn het volk des Heeren, en zij zijn uit Zijn land uitgegaan. Maar Ik verschoonde hen om Mijn heilige Naam dien het huis Israëls ontheiligde onder de heidenen, waarhenen zij gekomen waren. Daarom zegttot het huis Israëls: Zo zegt de Heere HEERE: Ik doe het niet om uwentwil, gij huis Israëls! maar om Mijn Heilige Naam, dien gijlieden ontheiligd hebt onder de heidenen, waarhenen gij gekomen zijt. Want Ik zal Mijn grote Naam heiligen, die onder de heidenen ontheiligd is, die gij in het midden van hen ontheiligd hebt; en de heidenen zullen weten, dat Ik de HEERE ben, spreekt de Heere HEERE, als Ik aan u voor hun ogen zal ge-

heiligd zijn. Want Ik zal u uit de heidenen halen, en zal u uit al de landen vergaderen; en Ik zal u in uw land brengen. Dan zal Ik rein water op u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinheden en van al uw drekgoden zal Ik u reinigen. (Ezechiël 36)

NIET ALS ZILVER.. Wat is de mens? Wat is in hem te prijzen? Is er dan niet een weinig most in de druiven? Is onze afkering zò totaal? Beschamende waarheid! Ontluisterend voor alle vlees. God zocht alom, maar ach, Hij vond er geen. Daar is niemand die goed doet, ook niet één. Allen zijn zij afgeweken en stinkende geworden. Schuim! Is dan die smeltkroes der ellende voor niets? Ach, als u toch nog enige nuttigheid wilt zien in het verblijf in de smeltkroes der ellende, denk dan aan het woord: Ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. In de smeltkroes is onze hoogmoed en eigenwaarde geoordeeld. In de smeltkroes komt het hopeloze van onze dood aan het licht. In de smeltkroes wordt bewaarheid: Vlees en bloed zal het koninkrijk van God niet beërven. Bij deze Goddelijke keuring door God kan geen stempel van echtheid verwacht worden.. geen vat voor de smelter!

Wat dan? Is dan alles tevergeefs? Luister: Om Mijnentwil, om Mijnentwil zal Ik het doen. Ik zal Mijn eer aan geen ander geven.

Hier spreekt de eeuwig Trouwe in Christus Jezus. Bij ons is de grond en de reden van Gods ontferming niet. Uit Hem, door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hij is de in Zichzelf Bewogene. Hij heeft lust tot goedertierenheid. Hij zorgt voor de Partner in het Verbond. Dàt heet gadeloze ontferming. Dàt heet grondeloze barmhartigheid. Om Mijnentwil.. Dat betekent: Ik heb Mijzelf een Lam ten brandoffer voorzien. Het Lam komt in de smeltkroes. Het Lam komt in de wijnpersbak van Gods toorn.

Wie is deze, die van Gethsémané komt? met besprenkelde klederen van Golgotha? Waarom is Hij rood aan Zijn gewaad? en zijn Zijn klederen als

van een, die in de wijnpers treedt? Hij heeft de pers alleen getreden. Hij heeft Zijn lieve Zoon verbrijzeld.

O Jezus, gans alleen gelaten! U kwam in de smeltkroes der Vellende. U werd van God en mensen verlaten. Terwijl wij in ons winkeltje te Babel zaken deden, riep Gij uit de smeltkroes: Mijn God, Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten? Toen hebt Gij, Lam Gods, ons algemene, goddeloze spreken over God, verzoend.

Uit de smeltkroes klommen Uw woorden omhoog: Mijn God! Hallelujah! Daar kwam het vat voor de smelter!

HET IS VOLBRACHT! Een vat, gevuld met alles wat God welbehagelijk is. Hij heeft het bedorven vat weggedragen.

Op Hem het stempel! Op Hem het keurmerk van de echtheid!

DEZE IS MIJN GELIEFDE ZOON, IN HEM HEB IK MIJN WELBEHAGEN!

Vader geeft Zijn eer aan geen ander. Hij heeft Zijn Zoon opgewekt uit het graf. Een kroon van het fijnste goud op het hoofd van Davids grote Zoon. Hoe groot en schitterend is Zijn eer! Geloofd zij de Heere! Hij is een God van volkomen zaligheid. Bij Hem zijn uitkomsten in de dood... in Babel, in Nederland, of waar u zich ook mocht bevinden.

Satan, de geslepen pseudo-Christ, probeert ons wijs te maken dat er geen plaats bij God is.

Die aanklager praat klein van God en groot van de schuld. Hij wil ons wijs maken, dat in de smeltkroes gebleken is, dat er niets meer valt te verwachten voor ons.

De valse duivel zegt: Ik ben Jezus en Ik zal u aanklagen bij Mijn Vader. Ik zal u overleveren aan de pijnigers en ge zult uw tong kauwen en uw tanden knersen. Maar de echte Christus zegt: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen!

Ja, moordenaar, je hoort het goed: Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn!

Aangevochten broeder, zuster: Geloof de leugenaar niet! Hij wil ons vermoorden. Christus is gekomen om het verlorene te zoeken..zondaren zalig te maken. Hij verwacht geen druppeltje goud of zilver uit het stof. Hij is niet gekomen om te slachten, maar om geslacht te worden. De duivel is gekomen om te slachten.

Uit Jezus volheid mogen we nu ontvangen Genade voor genade. Nu is er nog wel een loutering: Opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, hetwelk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worde te zijn tot lof, en eer, en heerlijkheid, in de openbaring van Jezus Christus; Denwelken gij niet gezien hebt, en nochtans liefhebt, in Denwelken gij nu, hoewel Hem niet ziende, maar gelovende, u verheugd met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde; verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen.

Kom, lezer, waar u ook zit en hoe u zich ook bevindt: Dit Evangelie is een Evangelie voor zondaren.

Hoe ben ik een zondaar? Golgotha!

Hoe ben ik rechtvaardig voor God? Golgotha!

Hoe walg ik van mijzelf? Golgotha!

Hoe verlies ik mijn keurmerk? Golgotha!

Hoe krijg ik de witte keursteen? Golgotha!

Hoe komt God aan Zijn eer? Golgotha!

Hoe kom ik eenmaal thuis? Golgotha!

En...Hij is OPGESTAAN. Houdt in gedachtenis dat Jezus Christus van de doden is opgestaan en opgewekt. Dat is het keurmerk van Zijn echtheid! Immer voorwaarts! Droevig zijnde, doch altijd blijde!

Als niets hebbende, en nochtans alles bezittende.

Jezus zeide: WEEST GEGROET!

EN zij aanbaden Hem.

Ja, dit is onze zekerheid,
dat Christus deze stille tijd
bij 't luide kraaien van de haan
uit 't rijk des doods is opgestaan.

-5-

Zo is de macht des doods gestuit,
de haan roept luid het leven uit,
zo breekt de helse overmacht,
de dag is sterker dan de nacht.

D.C.O.