

"En nedervallende hebben zij Hetzelve aangebeden".

Mattheüs 2:11b

Ja, elk der vorsten zal zich buigen,
En vallen voor Hem neer;
Al 't heidendom Zijn lof getuigen,
Dienstvaardig tot Zijn eer.

Dat wilde ik graag boven deze meditatie schrijven. Waarom?

Om alles! Ook om het verhaal van de wijzen uit het Oosten.

Dank..Heilige Geest! U hebt het Mattheüs ingeblazen. En na zoveel eeuwen mogen wij er nog blij mee zijn.

Wat is God in Christus toch goed voor armzalige herrieschoppers.

Hij maakt alle dingen nieuw. Lof, eer en prijs zij God!

Wat zijn dat voor mensen die de lange reis ondernemen van het verre Oosten naar Jeruzalem?

De Bijbel noemt hen "wijzen". Oorspronkelijk: Magiërs, van Magos = lid van de priesterklasse bij de Perzen, welke kaste alle wetenschap als geheim bewaarde.

Bij Perzen, Meden en Babyloniërs waren het de voorspellers..wijzen..leraars..artsen..astrologen, enz.

Vreemde vogels uit een ver land. Mensen die in Jeruzalem niet thuishoren. Hoewel, van Israël sprak de profeet Jesaja: Zij zijn vervuld met goddeloosheid, meer dan het oosten, en zij zijn guichelaars gelijk de Filistijnen, en aan de kinderen der vreemden tonen zij hun behagen.. Israël verliet Mij en Mijn geboon.

Immers, zo luidde het Woord des Heeren: Onder u zal niet gevonden worden, die met waarzeggerijen omgaat, een guichelaar, of die op vogelgeschrei acht geeft, of tovenaars. De Heere uw God, heeft u zulks niet toegelaten.

Waren dat wijzen? Misschien denkt u: Daar ge-

loof ik niets van. Deze mensen zijn door God wijs gemaakt..

Ik houd het op het tegendeel. Deze mensen zijn door onderwijzing, hen die dwalen, tot dwazen geworden. Is het niet dwaas om ergens achteraf, in Bethlehem, voor een arm kindje te knielen? Hun wijsheid is vergaan in het optrekje bij het Kindeke en Maria en Jozef.

Deze "wijzen" zijn te Jeruzalem aangekomen. O, God aller genade! Bij U is ontferming en barmhartigheid. Gij leidt mensen van Babel naar Bethlehem. Van Babel naar Jeruzalem.

Waarom is dit zo verblijdend? O, uit het Oosten kwamen de vijanden. Lang geleden trokken hun legerscharen op naar Kanaan om Israël te benauwen. God liet de vijanden op Israël los. Het volk heeft immers twee boosheden gedaan? Ze hebben de Heere verlaten en elders hulp gezocht. Toen kwam de gesel uit het Oosten. De bloem van het volk werd weggevoerd. Denk aan Daniël en z'n vrienden.

Nog was dit het einde niet. De Babyloniërs kwamen terug om stad en tempel te verwoesten. Gods wederpartijders hebben in het midden van Zijn vergaderplaatsen gebruld. Een ieder werd er bekend als één, die de bijlen omhoog aanbrengt in de dichtheid van een geboomte. De graveerselen zijn met houwelen en beukhamers in stukken geslagen. Zij hebben Gods heiligdommen in het vuur gezet..

O dochter van Babel, die verwoest zult worden. Welgelukzalig zal hij zijn, die u uw misdaad vergelden zal, die gij aan ons misdaan hebt. Welgelukzalig zal hij zijn, die uw kinderkens grijpen, en aan de steenrots verpletteren zal (psalm 137).

WACHT even, beste zanger..WACHT even...vóór de bloedspatten van berstende **kinderhoofdjes** uw mantel der gerechtigheid bezoedelen. Er is nóg een steenrots. God is een **toevlucht** en Steenrots. Jezus Christus is de **Rotssteen**, Wiens werk volkomen is. De **Steenrots die volgde..**

Daar komen de wijzen te Jeruzalem, niet om te branden en te roven.. niet om zich te vermaken in de ondergang. Zij komen tot de Opgang uit de Hoogte.

Zij komen aan, door Goddelijk licht geleid, om de Steenrots te aanschouwen. Om neder te vallen en te aanbidden.

Ziedaar..de wijde hemel..het uitspansel boven onze hoofden!

Maar ik zal U loven onder de volken, o HEERE! en ik zal U psalmzingen onder de natiën. Want Uw goedertierenheid is groot tot BOVEN de hemelen, en Uw waarheid tot aan de bovenste wolken. Verhef U, o God! boven de hemelen, en Uw eer over de ganse aarde.

Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes, de grote eendagsvlieg, ziet, enige wijzen van het Oosten zijn te Jeruzalem aangekomen.

Wie had dat ooit kunnen denken?

Zing vrolijk, gij onvruchtbare! maak de plaats van uw tent wijd.

Zing vrolijk, al wat leeft, vanwege de hoges gangen van uw Vorst en Heere.

Zing vrolijk, al wat verloren in zichzelf de dood tegemoet reist.

Dwalenden van Geest zullen tot verstand komen.

Blinden zullen zien. Doven zullen horen.

Zing vrolijk! Hij is gekomen om het verlorene te zoeken.

Voor we het weten liggen de guichelaars en de huichelaars en de wijzen aan de voet van de Steenrots.

Welgelukzalig is Hij, Die de kinderen grijpt.

Geprezen is Hij, Die onze wijsheid verslindt.

Opdat geen vlees zou roemen bij God.

Zijn we nog zo bijzonder? Zijn we nog zo goed bekeerd? Zijn we nog het uitverkoren volk?

Geen vlees zal roemen voor God.

Dat is welbehagen.

Dat is wonderbare liefde.

Dat geeft de burger moed.

Wij leven in bewogen tijden. De wereld is vol

van wrevel en oorlogsgedruis. Dodelijke wapens staan reeds opgesteld.

Artikelen kun je lezen; artikelen vol spanning, gelatenheid, overmoed. Ieder draagt z'n steentje bij voor de bouw van het dodenhuis.

Maar de Heilige Geest is de Geest der blijdschap en der verheuging. Verheug u dan met beving vanwege het wonder: Jezus is geboren terwijl de verheven Augustus de wereld regeerde en Ezaü's zoon de lakens uitdeelde in Judea.

God deelt wat anders uit: Vreugdeolie voor treurigheid.

U leest van de vele gevaren die ons omringen: Het rode gevaar..het gele gevaar..het zwarte gevaar.

Heb je ook het blanke gevaar gezien? Nee? Misschien ligt dan bij u het Kind keurig op tafel, terwijl u zich druk maakt over het Oosten.

Misschien bent u op weg om een Jood of Jodengenoot te maken, terwijl de "wijzen" op weg zijn, naar het Kind.

Nu kunnen we niet verder gaan. 't Is zo overstelpend groot.

Een licht..een licht, zo groot, zo schoon. God heeft bij ons wat groots verricht. Hij is gekomen en Hij komt.

Wijzen komen aan te Jeruzalem. 't Is een lange reis geweest. 't Ging door bergen en dalen en woestijnen. Weken zijn ze onderweg geweest.

Nu zijn ze aangekomen. Maar ze zijn toch nog niet waar ze wezen moeten? Nee, maar deze onderbreking is nodig.

Hier, in Jeruzalem, wonen de mannen van het Woord.

't Valt niet mee, in Jeruzalem. Er zijn geen vlaggen en optochten vanwege de geboren Koning. Toch moeten ze in Jeruzalem zijn.

Door zeer oude woorden, lang begraven, is er een gedachte geweest in Babel, aangaande een Koning der Joden. Boven het graf van Daniël zweven nog enkele sliertjes van die oude woorden.

Toen kwam de ster.. dat wonderlijk verschijn-

sel aan de hemel.

De sliertjes van de oude woorden zweefden om hun ziel.

Geest? Ook buiten de kerk? Ja! Hij blaast waarheen Hij wil.

Daar gaan ze, gepakt en gezakt, met de herinnering aan de zeer oude woorden, gewekt door een ster.

Een ster? Nee, zegt iemand, dat bestaat niet. Zò gaat het niet. We gooien er nog een miljoen traktaatjes tegen aan.

Maar God zegt: Zult gij Mij bevel geven aangaande het werk Mijner handen? Zult ge Mij binden in uw hoekjes en boekjes?

Toch..met die ster alleen komen ze niet op de goede plaats.

Want 's Heeren Wet nochtans,
Verspreidt volmaakter glans.

Dáárom: even afstappen in Jeruzalem. Niet om er te blijven. Nee, de Koning kon er ook niet blijven. Wel om wegwijs te worden.

En: Hun tot een getuigenis.

Van Babel via Jeruzalem naar Bethlehem. Want het Woord Gods is levend, ook al zijn de die-
naars zo koud als een steen.

Lieve lezer, wijs of onwijs, ik ben van harte blij u enige goede berichten te mogen doorgeven. Ondertussen zijn we blijven "hangen" aan het begin van Mattheüs 2.

Dat was de bedoeling niet. Maar ik kon 't niet laten, te blijven staren op Gods wondervolle goedheid in Christus Jezus en op die bestofte wijzen uit het Oosten. Bij leven en welzijn komen we er nog eens op terug.

God is groot en zeer te prijzen!

Hij trekt kinderen, dwazen en wijzen..naar Bethlehem.

Om te aanbidden.

HEERE, neem ons ook mee. Door Woord en Geest en Ster en Boog en Woord.

De kleine stal is groter dan je denkt.

En het kleine Kind is sterker dan je denkt.

Oost en West liggen ver uit elkaar, maar boven ons verschijnt telkens de regenboog. Kijk eens omhoog naar die hemelboog: Ik zal op u niet meer toornen noch schelden in der eeuwigheid. Voor mij? Jezus Christus is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. Hij zorgt ervoor. Hij zet op de weg. Hij is de Weg. Hartelijk gegroet. De Heere weet ervan.

Lof, eer en macht en majesteit
zij God de Vader toegewijd,
en God de Zoon en God de Geest,
zoals het immer is geweest.

D.C.O.

oo00oo