

"Wij vonden wel de kerker met alle verzekerdheid toegesloten, en de wachters buiten staande voor de deuren; maar als wij die geopend hadden, vonden wij niemand daarbinnen".

Hand. 5:23

Er zijn gedeelten in het Woord van God die nopen tot een hartelijke lach. Thuis weten ze dat als ik Jona 4 moet lezen ik er niet uitkom. Menigmaal rolden de tranen over m'n gezicht van het lachen. Als je dat hoofdstuk leest zie je als in een lachspiegel je eigen nijdige kop tegenover de grote goedheid van God.

Dr. Kohlbrugge schrijft: "Zijn er bij ons ingewanden van barmhartigheid, zo zijn zij er in Christus Jezus...anders zijn er niet eens ingewanden bij ons voor de stomme dieren, voor het schepsel Gods, dat geen onsterfelijke ziel heeft, hoeveel minder voor die welke onsterfelijke zielen hebben. Het is uit met alle roem des vleses! Wie zich beroemt, die beroeme zich in de Heere alleen".

Het Schriftgedeelte waar de meditatie over gaat, is ook zo'n prachtig stuk.

Een medebroeder placht weleens te zeggen: Je kunt je lachen niet laten. Lees maar eens me vers 17: En de Hogepriester stond op, en allen, die met hem waren (welke was de sekte der Sadduceën), en werden vervuld met nijdigheid.

En sloegen hun handen aan de apostelen, en zetten hen in de gemene gevangenis.

Als onze Koning uit de hemel iets goeds doet op de aarde komt alles in beweging. Waarom moet die hogepriester nou zo nodig opstaan?

't Is nergens voor nodig. De ware Hogepriester is opgestaan, opgevaren ten hemel, staande voor het aangezicht van de Vader met Zijn offerande.

Daarom is deze man een pseudo-hogepriester, een anti-christ. Hij doet of er niets gebeurd

is. Nu de Heere uit vrije goedheid wat daar-
stelt, komt alles er tegen op.

Rechtzinnigen en vrijzinnigen, farizeën en
sadduceën sluiten de rijen.

Hun harten zijn vol nijdigheid. Waarom? Omdat
er meer en meer werden toegedaan die de Heere
geloofden, menigten beide van mannen en van
vrouwen. Zieke mensen worden beter enz.

Het Heilig Evangelie is de joden een ergernis
en de grieken een dwaasheid.

Veel denkers, in alle richtingen, trachten deze
droeve waarheid te verdoezelen. Maar het is
nòg zo, dat de grote denkers uit het jodendom,
het Evangelie van verzoening en voldoening,
beschouwen als een sta in de weg voor de voor-
uitgang van het mensdom. De leer der aposte-
len, vooral van Paulus, is hun een doorn in
het oog. Wat dat betreft zijn de heidenen in
de Kongo dichter bij het Koninkrijk Gods.

Je vraagt je af: Is de God van deze boze hoge-
priester dezelfde als de God en Vader van onze
Heere Jezus Christus? Geloofst deze hogepriester
in de God van Abraham, Izak en Jakob?

Moeten we onze hoed afnemen voor deze boze
Haman? Neen. Eer je het weet hang je aan de
galg. Het joodse denken is tot op deze dag
anti-christelijk. Alleen een joods-christelijk
messianisme weet de dialoog gaande te houden.
Liever geen zending.

Vandaag kun je de reizen naar Israël zien aan-
gekondigd onder het motto: "Het gaat om de
diepere betekenis". Welke diepere betekenis?
De Mammon? Juist om de diepere betekenis ben ik
nooit in een synagoge geweest. Dáárom ga ik
niet naar het heilige land. Onze Heere heeft
de synagoge een synagoge des satans genoemd,
en het heilige land Sodom en Gomorra, waar onze
Heere gekruisigd is.

Wat doet de Hoge Raad onder leiding van de
hogepriester?

Ze slaan de handen aan de apostelen en zetten
hen in de gevangenis.

Bij dat "de handen slaan aan" moet je denken

aan een roofdier dat een prooi bemachtigd.
Het roofdier slaat z'n scherpe klauwen in het
vlees van het slachtoffer. Zo gaat het vandaag
nog in Jeruzalem, als je de enige Naam onder
de hemel verkondigt.

Maar de Heere in de hemel lacht om het woeden
van de valse kerk.

Hij stuurt een engel in de nacht, die maakt de
deuren van de gevangenis open. De Heere maakt
de gevangenis los.

Nog krijgen zij opdracht om het volk al de
woorden des levens te spreken. Tot het volk.
De hoge raad verwerpt de raad van de Aller-
hoogste.

's Morgens vroeg staan de apostelen weer in de
tempel en leren het volk.

Terwijl de raadsleden slapen gaat God gewoon
door. God en Zijn engelen hebben geen slaap
nodig. God lacht om hun snode plannen.

In de vroege morgen komt de raad bijeen.

Het wordt een komplette synodevergadering met
al de oudsten van Israël. Voor deze uitgelezen
mannen zullen de ~~be~~klaagden terecht staan.

Enkele dienaars begeven zich naar de gevangenis
om de apostelen te halen. Doch als de dienaars

daar komen, vinden zij hen in de gevangenis
niet, maar keren wederom, en boodschappen dit,

zeggende: Wij vonden wel de kerker met alle
verzekerdheid toegesloten, en de wachters

buiten staande voor de deuren; maar als wij die
geopend hadden, vonden wij niemand daarbinnen....

De gevangenis is leeg. De gevangenen afwezig.

Lachwekkend. De gevangenis is gevangen genomen.

God lacht. De engelen lachen. Het Woord is
niet gebonden. Het Woord wordt verkondigd op

het tempelplein. De dienaars lachen niet. De
raadsleden lachen ook niet.

Hun gezichten staan strak en ernstig. Waarom
zo ernstig? geacht curatorium? Waarom zo in de
godsdienstige plooi? Er is toch niets aan te
doen. Het is Pinksterfeest.

Mensen, wat groot! Alles en ieder tracht het
Woord te binden, te smoren. God zorgt dat het

Woord wordt verkondigd. De Hogepriester is aan de rechterhand der majesteit Gods. Zijn werk gaat door. Vriendelijk dank, Pinkstergeest. Muren en kerken kunnen U niet tegenhouden. Het Woord van het leven zal weerklinken.

Al wordt de wereld ook een hel
en 't leven niets dan lijden,
Wij vrezen niet, - Immanuël
zal stellig ons bevrijden.
Hoe Satan ook woedt
en wat hij ook doet,
't is machtloos geweld, -
zijn vonnis is geveld.
Eén woord, en hij moet vallen.

Gods heilig woord alleen houdt stand,
Gods waarheid zal ons staven.
Hij leidt ons en met milde hand
schenkt Hij zijn geestesgaven.
Al rooft de tyran
ons wat hij maar kan,
ons goed en ons bloed, -
laat hem zijn overmoed!
Gods rijk blijft ons behouden.

Beste Luther...dan moet je zo'n bang mensje
zijn.
Woord van leven. Woord van Genade. Woord van
Verzoening en Voldoening. Woord van troost.
Woord van moed en hoop, midden in de dood.

En u, gekerkerde? U meent opgesloten te zijn
voor altijd. U denkt het zonlicht niet meer
te zien. Ge denkt voor eeuwig in de banden
van zonde, dood en duivel te bezwijken.
Toch gaan de deuren open, midden in de nacht.
De duivel heeft de slag verloren. De dienaars
van Mozes hebben het nakijken.
De gevangenis is leeg. Waar zijn de gevangenen?
Verlost. Voor eeuwig verlost.
God geve dat we in de ure van ons sterven de
dood recht aan mogen zien. Om dan te mogen
getuigen:

Dood, waar is uw prikkel; hel, waar is uw overwinning? Om dan met vrijmoedigheid te mogen opzien tot de grote Hogepriester, Wiens hart niet met nijdigheid is vervuld.

Om dan in dat allerhoogste rechtsgeding bekleed te mogen zijn met Zijn gerechtigheid en heiligheid.

Dood en duivel komen tevergeefs aankloppen. De gevangenis is leeg. De gevangenen zijn vrij. Eeuwig vrij.

De Heere heeft ons een lachen gemaakt. Hij schenkt de gevangenen vrijheid. Hij denkt aan hun ellende.

Lieve vrienden, weest vrolijk in de Heere. Hij heeft de gevangenis gevankelijk gevoerd. Ik dank God, door Jezus Christus. Hij draagt u en uw kruis.

Sion mijn vaderland
land aan de overkant
vol melk en honing
stad in het gouden licht
glanzende opgericht,
stad van mijn Koning.

Daar zal geen pijn meer zijn,
alles ten einde zijn
waarom zij wenen.
Hij is hun metgezel,
Herder van Israël,
troost om ons henen.

Moog' aan ons allen de
Heer' in de vallende
schaduw verschijnen.
Dan staan wij zingende
in het omringende
licht met de Zijnen.

O, mijn Heere en mijn God. U zult geprezen zijn van al Uw werken. Dat zal ons toch een eeuwig wonder zijn: De gevangenis leeg en verlaten. Uit de gevangenis in het paradijs.

Een hartelijke groet aan al de lezers. Als je met vakantie gaat: een prettige vakantie. En dat je nog maar een luchtje mag scheppen op de buitenplaats.

God heeft bij ons wat groots verricht;
Hij zelf heeft onze druk verlicht;
Hij heeft door wond'ren ons bevrijd;
Dies juichen wij en zijn verblijd.
Breng, Heer, al Uw gevang'nen weder;
Zie verder op Uw erfvolk neder;
Verkwik het, als de watervloed,
Die 't Zuiderland herleven doet.

D.C.O.

*