

OM 'S HEEREN HUIS NR. 107 april 1980

"Waak op, waak op, trek uw sterkte aan, o Sion!
trek uw sierlijke klederen aan, o Jeruzalem,
gij heilige stad, want in u zal voortaan geen
onbesnedene noch onreine meer komen.
Schud u uit het stof, maak u op, zit neder, o
Jeruzalem! maak u los van de banden van uw hals,
gij gevangene dochter van Sion!"

Jesaja 52:1 en 2

Vruchten van Jezus dood en opstanding.

Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit,
open uw dode oren;
kom uit het graf dat u omsluit,
kom uit en word geboren!

Toen heeft zich in het vroegste licht
de nieuwe Adam opgericht
ons allen lang tevoren.

Waak op..ballingen in Babel. De Heere deed geen
onrecht toen Hij jullie overgaf in de macht van
Babel. In het Verbond zijn jullie niet staande
gebleven. Als Adam hebben jullie het verbroken.
De Heere doet geen onrecht als Hij ook ons over-
geeft aan de anti-christelijke machten.
Zo vinden we ons terug in ons eigen uitgehouwen
graf.

En toch...God heeft meer achter de hand dan wij
ooit kunnen vermoeden:

Omdat de Koning komt en stoot
de deuren open van de dood,
bevrijdend uit de lange nacht,
het volk dat in het duister wacht.

In de oude bedeling hebben wij de Schaduw der
hemelse dingen aangegrepen als de werkelijkheid.
Van de offerande Godes hebben wij onze offerande
gemaakt.

Bijna zou je zeggen: In de oude bedeling lijkt
het erop, dat de mens ruimte heeft om partner
van God te zijn.

We hebben echter het Heilspoor verlaten.

Wij en onze vaders.
 Liever "Werkspoor" dan Heilspoor.
 Dáárom heeft de Heere overgegeven in de macht
 van de vijand.
 Dáárom heeft Hij hen niet geacht.
 Rechtvaardig is de Heere. Bij Hem wordt het on-
 recht niet gevonden.
 Zo zit daar een volk in Babel..onmachtig..dood..
 gevangen..versmaad..verburgerlijkt.
 Daar zitten ze in hun nerinkjes.
 Daar fluiten ze de deuntjes van Babel mee.
 Daar gewinnen ze zonen en dochteren.
 Sommigen zijn bedroefd bij de gedachte aan Sion.
 Anderen zijn blij in het nieuwe land.
 Het door God gebouwde wordt door God afgebroken.
 Het door God geplante wordt door God uitgerukt.
 Is God onrechtvaardig als Hij toorn over ons
 brengt? Dat zij verre, anderszins hoe zal God
 de wereld oordelen?
 Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard
 geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van
 de wet en de profeten.
 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het ge-
 loof van Jezus Christus, tot allen en over al-
 len, die geloven; want er is geen onderscheid.
 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de
 heerlijkheid Gods; en worden om niet gerecht-
 vaardigd uit Zijn genade, door de verlossing,
 die in Christus Jezus is;
 Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening,
 door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning
 van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving
 der zonde, die tevoren geschied zijn onder de
 verdraagzaamheid Gods. Tot een betoning van
 Zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige
 tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en recht-
 vaardigende dengene, die uit het geloof van
 Jezus is...
 De Wet wees heen naar het Lam, maar kon niet
 zeggen: Hier is het Lam. Wij maakten van de
 gelegenheid gebruik en zeiden: Ik ben het.
 In de nieuwe bedeling klinkt de boodschap: Ik
 ben het Lam. Ik ben de goede Herder. Ik ben de
 deur der schapen. God verhoede dat we blijven

doordrammen: En ik dan??

Gelukkig laat zich God niet tegenhouden door onze dood, onmacht en onwil. Hij laat Zich niet afdringen van de troon van Zijn genade.

Het bloed is gebracht bij de troon, in het binnenste heiligdom. Dáár moest het wezen. Op aarde is bloed genoeg.

Bloed van mensen en beesten. Stromen bloed. Maar dat bloed is afgekeurd. In dat bloed heerst de dood..

Het is de bloedmacht waar wij aan bezwijken.

Dat éne bloed is gebracht bij de hoogste Majesteit in de hoogste hemelen. Dat bloed is aanvaard.

Dáárom alleen: Waak op, waak op! Sta op uit de dood.

Waar zijn m'n kleren? Vodden en lompen kunnen mij niet dekken. Ik ben naakt. Vertreden in het bloed.

Sta op..in uw bloed. Maar mijn sierlijke klederen zijn als een wegwerpelijk kleed.

Is de slaap niet te diep? Heere, hij riekt al; 't is reeds de derde dag. Hoe zal een onmachtige opstaan?

Merk toch hoe sterk: Maar nu, alzo zegt de HEERE, uw SCHEPPER, o Jakob, en uw FORMEERDER, o Israël! vrees niet, want Ik heb u verlost; Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn.. SCHEPPER en FORMEERDER, dat is Hij.

O, daar zijn de liefelijke voeten op de bergen, de voeten van Hem, Die het goede boodschapt, Die de vrede doet horen, Die heil doet horen; Die tot Sion zegt: Uw God is Koning.

Ten tweede male: Waak op!

Ik kan niet. Zó niet. Ik zie er uit als een schooier..als één die in een vergelegen land alles heeft doorgebracht.

Waak op! Kom tot uzelf. Wie ben ik zelf? Een dode, een verlorene. Trek uw sterkte aan, o Sion! Sterkte? Waar is de sterkte?

Wat moet ik toch doen? Aan mijn hals zijn banden en ketenen. Mijn voeten zitten in de stok.

Zijn Naam is: STERKE GOD. Dát is uw sterkte.

Ik? Neen: HIJ. Hij overwon. Hij is de sterke held. Geen graf hield Davids Zoon omkneld. HEERE, SCHEPPER, FORMEERDER, help mij. M'n geloof ziet er uit als ongeloof. Kom m'n ongeloofigheid te hulp.

Christus aandoen, de nieuwe mens, die naar God geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid.

Gewis - bij de HEERE zijn uitkomsten in de dood.

O, Jeruzalem..heilige stad..puinhoop. De Heere zal u niet meer overgeven in het geweld van Babel. De poorten der hel zullen de gemeente niet overweldigen. Trek uw sierlijke klederen aan!

Ik heb niets in de kast...een ketelpak..een versleten jurk..de motten hebben gegeten.

Uw sierlijke klederen? Ja, maar het zijn de klederen van de Bruidegom. Het zijn de klederen van Heil en Gerechtigheid. Het zijn de klederen van verzoening en vergeving.

Jozua nu was bekleed met vuile klederen, als hij voor het aangezicht van de engel stond.

Maar de HEERE is een groot God.

De HEERE scheldt de satan. De Heere zegt: Doe deze vuile klederen van hem weg. Ziet, Ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en Ik zal u wisselklederen aandoen. Zie het Lam, dragende uw ongerechtigheden.

Wie is zij, die daar opklimt uit de woestijn? Zij leunt op de arm van haar Liefste. Hij zegt: Gij zijt schoon, Mijn vriendin. Hoe schoon zijn uw gansen in uw schoenen, o prinsendochter.

Kom, Ik sla de mantel om uw leden. Ik zal u aan Mijn Vader voorstellen. Kan dat? Is dat mogelijk? Ach, ik heb het wel eens geloofd en mijn ziel is gered geweest. Maar nu zit ik bij de pakken neer.

Ik heb niets voorhanden dan vlees en wereld. Vroeger voelde ik me soms een "ander" mens, tegenwoordig loop ik als een onheilige tussen de heiligen. Knopen kan ik niet ontbinden. Het stof kan ik niet van me afslaan. Ik ben vleeselijk.

Schud u uit het stof, maak u op, zit neder, o Jeruzalem, maak u los van de banden van uw hals, gij gevangene dochter van Sion!

Doe uzelf geen kwaad. Jezus is er.

Keer weder, keer weder o Sulammith! Keer weder, keer weder, dat wij u mogen aanzien. Wat ziet gijlieden de Sulammith aan? Zij is als een rei van twee heiren.

Ik ellendig mens. Ik dank God door Jezus Christus.

O, dat dit goede Evangelie de treurigen vertrooste, de gebogenen oprichte, de doden levend make. God zal het doen. Hij staat er achter. Hij zal het doen naar Zijn welbehagen. Hij zal het doen aan sterfbedden in het ziekenhuis en thuis.

Hij zal het doen aan zwakzinnigen en krankzinnigen.

Hij zal het doen aan verloren zonen en dochteren.

Hij zal het doen aan scherven en stukken.

Hij zal het doen aan dorre doodsbeenderen.

Hem zijn de banden gebroken. Mij beginnen ze te breken.

Ja, de ontelbare schare zal er zijn. Het stof zal worden afgeschud. Geen zonde zal meer zijn.

Overleven, door de dood heen. Wie had dat nu

kunnen denken? Dat heet gadeloze ontferming!

Zo is het dan niet desgene die wil, noch desgene die loopt, maar des ontfermende Gods.

Gelukkig maar. Wie zou anders zalig worden?

In het water leven bovenzweemers, onderzweemers en grondvissen.

Die grondvissen zijn nare vissen om te vangen.

Als je zo'n grondel vangt, gooi je hem weg.

Dat doet de grote Visser niet. Daarom hoop ik dat juist die grondels moed mogen scheppen uit Hem, die onze vrede is.

Dag, beste mensen...de zangtijd genaakt...de

bloemen worden gezien in het veld. Lente, zomer.

Een wolkenloze hemel.

Ach, werden wij derwaarts weergeleid. Ik kan niet.

Maar Hij kan het wel. Zou voor de HEERE iets te wonderlijk zijn?

Hij is de SCHEPPER. Hij is de FORMEERDER. Amen.

Houd, Heere, uw kruis hoog voor mijn brekend
oog,

licht in het duister, wijs de weg omhoog.

Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.

In dood en leven, Heere wees Gij nabij.

D.C.O.