

Pinksterzegen

nr 316 mei 1973

De Heere Jezus is wedergekeerd naar Zijn Vader en is gezeten aan de rechterhand der majesteit Gods in de hoogste hemelen. Hij is heengegaan, niet met

10

het bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende."Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, hetwelk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelve, om nu te verschijnen voor het aangezicht Gods voor ons."(Hebr.9)

Jezus zoekt de welstand van Zijn volk voor het aangezicht van de Vader. Het levend bewijs van Verzoening en Voldoening is nu in de hemel aanwezig. Van ogenblik tot ogenblik aanschouwt de Vader de biddende en dankende Hogepriester. Altijd treedt Jezus op als Voorspraak bij de Vader. Voor Gods uitverkoren Sion is het in de hemel in orde. Zij kunnen zich geen betere vertegenwoordiger in de hemel denken dan deze gezegende Middelaar Gods en der mensen.

Hoe staat het nu hier op aarde? Wie maakt het nu in de harten van Gods kinderen in orde? Wie leert hen hoe het er bij staat in het hemelse hof? De kerk kan niet door de grauwe wolken heen zien. Dagelijks ervaren zij de totale onmogelijkheid tot enig geestelijk goed. Het hart klaagt aan, dat ze tegen alle geboden Gods zwaarlijk gezondigd hebben en nog zondigen. De Satan houdt hen voor dat de wraak van de rechtvaardige Rechter hen zal verdelen en verdoemen. Al deze dingen zijn zo dichtbij, en de hemel is zo hoog. Ach, wie maakt het hier in orde? Wie maakt het telkens weer in orde?

Welnu, Jezus heeft een krachtig gebed gedaan om de zending van de Heilige Geest. Dat gebed is om Jezus wil verhoord. De Vader heeft Zijn Geest gegeven en Jezus heeft Hem naar Zijn kerk gezonden. Deze Geest zal nu Gods zaak op aarde waar gaan nemen. Hij zal met, in en door het Woord de kerk onderwijzen. Een betere Leermeester is ondenkbaar. Deze Geest is overal bij geweest. Hij getuigt wat Hij gehoord en gezien heeft. Hij neemt het uit Christus en geeft het aan ellendigen. Zo verheerlijkt deze Heilige Geest het werk en de persoon van Christus. Buiten de werking van deze Geest

blijven wij in de dood. Dóór de werking van deze Geest gaan wij leven.

Looft Hem voor zo menig blijk,
Van Zijn heerlijk Koninkrijk
Voor Zijn troon ...en hier beneden.