

"Hij is opgestaan..."

Markus 16:16c

Dat was niet naar de zin en de wil van de duivel. De duivel gunt Jezus de overwinning niet.

Het was ook niet naar de zin en de wil van de ouderlingen en overpriesters. Zij hadden het graf verzegeld en er een wacht bij gezet.

Het was ook niet naar de verwachting van de discipelen. Hun hoop was vergaan.

En toch moet de steen van het graf worden afgewenteld.

Toch moet de Heilige uit het graf verrijzen.

Het zal toch eeuwig waar blijken te zijn, dat de Vader geheel tevreden is met het werk van Zijn Zoon.

's Zondagsmorgens heel vroeg gaan enkele bedrukte en bedroefde vrouwen de stad uit. Ze gaan naar Jezus' graf om Zijn dode lichaam te zalven.

Liefde en onkunde gaan hier hand in hand. De Heere Zelf zal hun glasvensteren wel kristallijnen maken.

Met schrik en teleurstelling denken ze opeens aan de zeer grote steen die de mond van het graf bedekt.

Wie zal ons de steen van het graf afwentelen?

Arme vrouwen, dat gaat jullie krachten te boven.

Misschien ziet u in die vrouwen uzelf.

U vraagt zich af: Wie zal mijn graf ontsluiten?

Wie zal mij uit mijn zonde en dood verlossen?

Wie zal mij verlossen van mijzelf en van al mijn gruwelijk ongeloof? Wie zal mij het vriendelijk licht van Gods Aangezicht doen zien? Wie geeft mij de vreugde van Zijn heil weer? Wie verlost mij van de boze en van alle boosheid?

Uw hoop herleve naar Zijn gebod...

Het is het gebod van de Vader om de Volbrenger het eeuwige leven te schenken, naar ziel en lichaam.

Als de vrouwen opzien uit hun neergebogen stand, zien ze tot hun verbazing dat de steen van het graf afgewenteld is. Met haast treden ze in het graf. Daar

zien ze een engel in de gedaante van een jongeling.

Het is een gediensstige geest die hun het heil moet verkondigen. Ze worden zeer bevreesd.

De engel weet echter wel waar het hun om te doen is.

Hij zegt: "Gij zoekt Jezus, die gekruisigd was, Hij

is opgestaan".

Wat een hemels wonder. De Vader wekte Zijn Zoon om Zijn Goddelijke kracht aan te nemen en op te staan uit de doden.

De doodschaduwten zijn nu geweken.

De volle dag is aangebroken: HIJ IS OPGESTAAN.

Tot eer van de Vader.

Tot hulp en verlossing van verloren zondaren.

Tot een betoning van des Vaders rechtvaardigheid.

Opgestaan, om door de macht van Zijn genade de stenen van onze graven af te wentelen.

Opgestaan, om de doden te doen horen: Ik leef, en gij zult leven.

Opgestaan, om Zijn volk te redden van alle nood en dood.

Opgestaan, als onze grote Profeet, om ons te leren.

Opgestaan, als de medelijdende Hogepriester, naar de ordening van Melchizedek.

Opgestaan, als de eeuwige Koning, om ons te regeren.

Opgestaan...

Aan alle beslotenen en bedrukten,
aan alle krachtelozen die de steen niet weg kunnen krijgen,

aan allen die geen weg meer zien,

aan u allen wordt verkondigd: HIJ IS OPGESTAAN.

Houdt in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan.

Hij laat Zijn volk niet eeuwig in de kuil.

Het welbehagen des Heeren zal door Zijn hand gelukkig voortgaan.

Dat we nog moed mochten scheppen uit Zijn behoudenis, Zijn opstanding, Zijn leven.

De eerste Adam is geworden tot een levende ziel,

de tweede Adam tot een levendmakende Geest.

Hij heeft o God, van U begeerd
het onvergankelijk leven.

Gij hebt het hem gegeven.

Zo zijn de dagen hem vermeerderd.

Zo leeft de Vorst altoos.

Zo leeft hij eindeloos.

(Psalm 21:4)

-oOo-

D.G.O.