

"De rechtvaardige zal  
groeien als  
een palmboom."

Psalm 92: 13a



Hoofdredactie:  
Ds. G. Gerritsen  
Ds. A. Kort

Verschijnt maandelijks.

## Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland



DE WARE VRIJHEID

*"Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen."*

*Galaten 5:1*

Geliefde lezer, God heeft de Zijnen door een sterke hand bevrijd van alle slaafse banden. Hij bracht ze tot een gezegende vrijheid, die alleen in Christus Jezus is. Voorheen waren ze in de macht des satans, dienstbaar aan alle zonden. De dood voerde heerschappij over hen en in hen. Vrees en angst voor de dood bezet een ieders hart. De hel lacht ons toe en verlustigt zich in haar toekomstige buit. Maar zie, God trad op in Zijn mogendheid en greep u als een brandhout uit het vuur. Hij zette u over in het Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde. Hij waste u in het bloed van Zijn lieve Zoon, dat Hij om uw zonden aan het kruis had uitgestort. Hij eigende u Zichzelf toe, als een vrijgekochte des Heeren. Hij werd ook uw genadige God en Vader. De Heilige Geest getuigde ervan in uw hart: Gij bent een kind Gods. God is uw Vader, in Christus Jezus, in Welke gij geloofd hebt. Hij sprak u vrij in Wie Hij uw zonden gestraft heeft. God is met u tevreden omwille van het voldoende werk van Christus. U bent waarlijk vrij. God rekent uw zonden u niet toe. Ze zijn vergeven in het bloedoffer van Christus. Ten overvloede fluistert de Heilige Geest u in: Abba, Vader. Hij doet het u roepen: Abba, Vader. In verwondering zinkt u weg. U hebt een Vader en u bent Zijn kind. U bent vrij, geheel vrij. Geen knecht, maar een kind. O, eeuwig wonder toch. Er is echter nog meer. Niet meer dan God, maar meer in God. Het gelovig kind Gods heeft ook een moeder. Een moeder? Ja, een moeder. Die moeder is de Kerk, het hemelse Jeruzalem. Ze heeft haar oorsprong uit de hemel. Het hemelse Jeruzalem. Het is de gemeente

Gods, waarvan het aardse, tijdelijke en het voorbijgaande Jeruzalem een afbeelding was. De ware gelovigen zijn haar kinderen, die niet uit het vlees en bloed, maar uit God geboren zijn. Dit deed de kracht van de Heilige Geest uit hoofde van Zijn eeuwige liefde voor haar. Hij had hen als een bruid voor Christus verkoren en Hem ook gegeven.

Deze gelovigen zijn de burgers van deze hemelse Godsstad. Zij zijn de wettige onderdanen van Koning Jezus tot Wie de Vader gezegd heeft: Zit op Mijn troon in eeuwigheid. Gods volk wordt een koninklijk priesterschap geacht. Gods Kerk brengt haar geestelijke kinderen voort, dat zijn de ware Christusgelovigen. Deze moeder koestert deze gelovige kinderen in haar schoot en voedt ze met melk en honig. Er is spijs in overvloed voor hen die naar God hongeren en dorsten. Ja, het lichaam van Christus is waarlijk spijs en Zijn bloed is waarlijk drank. De Vader werkte in hen, door de Zoon. De Heilige Geest maakte hen tot een nieuw schepsel in Christus Jezus, door een nieuwe geboorte. Christus is hun God en Koning.

Wat zegt nu de apostel tot deze gelovigen, die in de vrijheid der kinderen Gods staan? Hij vermaant hen die vrijheid niet te verliezen. Ze moeten in die vrijheid blijven staan, waarmee Christus hen vrijgemaakt heeft. U moet u niet door andere mensen, leraars of door uzelf tot dienstbaarheid laten brengen. Uw heerlijk geluk van de zaligheid, die Jezus Christus u aanbracht, moet u niet prijsgeven, door het doen van gebod op gebod, raak niet, smaak niet en roer niet aan. U moet u niet tot het doen van menselijke inzettingen laten verleiden, waarbij u onverstandig ijvert. Val niet terug in de wet. Pas

op dat u hierdoor niet de grote en heerlijke genade en werken van uw lieve Zaligmaker vergeet. U weet toch nog wel hoe Hij onder de wet kwam, geworden uit een vrouw, om u van de vloek te verlossen. Hij werd gebonden, opdat Hij u zou ontbinden. Hij werd van God verlaten, opdat God u voor eeuwig zou terugkrijgen en u nimmermeer van Hem verlaten zou worden. Hij stierf, opdat u leven zou. O, eeuwig wonder van Gods vrijmachtige genade; Christus stortte Zijn bloed, opdat Hij u vergeving van al uw zonden zou aanbrengen. O, eeuwige barmhartigheid; Hij droeg Gods brandende toorn, opdat God nimmer op u toornen en op u schelden zou. O, eeuwige liefde van God; Hij droeg de straf, opdat u vrede zou vinden bij de Heere. Hij werd verwond, opdat Hij u zou genezen. Hij werd verscheurd door smart, opdat Hij uw verwonde ziel, uw benauwd gemoed en uw gekwelde geweten zou helen. Zie, zulk een is uw Liefste, o volk. Hij is u een dierbare Vriend. Verlustig u in Zijn verzoenend werk. Verblijd u in Zijn zaligheid. Verwonder u over uw vrijheid. Geef die nimmer prijs. Verheerlijk uw Koning.

Vandaar dat de apostel zegt: Sta dan in deze uw vrijheid met welke Christus u vrijmaakte. Leef in deze vrijheid. Haal diep adem en zie vrij om u heen. Neem geen oorzaak in uw vrijheid om te zondigen. Wees niet wetteloos, maar wandel in de liefde tot God en uw naaste. U mag uw vrijheid niet misbruiken. Wees niet hardvochtig, noch humeurig, maar zachtmoedig en nederig. Nee, we zijn daarmee geen mensenbehagers, maar we dienen zo God in de geest. We worden geroepen in Christus Jezus te roemen en niet op het vlees te betrouwen. We willen anderen opwekken de Heere te vrezen en te geloven in de naam des Zoons van God. We hebben er vermaak in om met God te wandelen, Zijn dienst waar te nemen en Christus, het Lam, te volgen, overal waar het Hem belijft.

Wat betekent dit staan in de vrijheid met welke Christus ons vrijgemaakt heeft? Het betekent dat u een vrij gebruik mag maken van het hemelse wetboek. Dat is dat lieve Woord van God dat we de Bijbel noemen. Daaruit krijgen we het hemelse, geestelijke onderricht en veel vertroosting. U krijgt van God het recht om onbeperkt gebruik te maken van al de beloften Gods. Ze zijn u in Christus ja en amen. Ze geven u veel steun in al uw strijd en zielsverdriet. Deze vrijheid maakt u een welkome gast aan de tafel des Heeren. De Meester is daar en Hij roept u tot de gemeenschap Zijner liefde. Hij geeft u al de vrijheid om, op welk uur en tijd dan ook, aan de troon der genade te komen. Werp daar al uw bekommernis op de Heere, want Hij zorgt voor u. Geen van uw verzoeken zal Hij weren en geen bede zal Hij u afwijzen. Hij doet alles wat voor u nuttig is. Wees er zeker van dat gij uw hart bij Hem volkomen mag luchten. Neem dan de vrijheid om uw noden de Heere bekend te maken. Zoek uw zonden van Hem vergeven te zien om Christus' wil. Pleit op Zijn beloften. Vraag van Hem Zijn zegen. Krijg kracht in de beproeving en sterkte in de verdrukking. U mag komen in de donkerste nacht van uw ellende. U krijgt gehoor in uw uiterste smart. U vindt troost in de hevigste moeilijkheden. U wordt gelaafd in uw heftigste dorst. U vindt schaduw in de brandende hitte van de woestijn van deze wereld. Maak gebruik van deze vrijheid, want u verkreeg het recht der kinderen. U bent een erfgenaam van God, door Jezus Christus. Wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing is u in Christus geworden. God maakte u vrij, in Zichzelf en uit louter genade. Hij gaf u de vrijheid om vrij te zijn in Hem. Hij schonk u Zijn Geest. "En waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid." Sta dan in deze uw vrijheid.