

Gewis, hoe hoog de nood mag gaan,  
God zal Zijns vijands kop verslaan;  
Dien haar'gen schedel vellen,  
Die trots, wat heilig is, onteert,  
En, daar hij schuld met schuld vermeert,  
Zich tegen Hen durft stellen.  
De Heer' heeft Zelf ons toegeleid:  
"k Zal u, door macht en wijs beleid,

Uit Basan weêr doen komen;  
U zullen, als op Mozes' beê,  
Wanneer uw pad loopt door de zee,  
Geen golven overstromen."

Ps. 68:11

Rouveen, ds. H.H. Romkes

## DE KINDERDOOP

### Is de kinderdoop wel of niet naar Gods Woord? (1)

#### Geest der dwaling

Al diverse malen is mij gevraagd om iets te schrijven over de kinderdoop. Ambtsdragers, gemeenteleden of families kunnen te maken krijgen met de loochening en miskenning van de kinderdoop. Daar deze standpunten weer gepropageerd worden en men ons eenvoudige kerkvolk zoekt te beïnvloeden en soms tot dit dwalen overhaalt, zal ik wat artikelen hierover gaan schrijven. Daarbij kwam in mij op wat onze Bijbel zegt: "Wie zal Achab overreden, dat hij optreke en valle te Ramoth in Gilead?", 1 Kon. 22:20a. Een geest uit de boze, gevallen engelen was daartoe bereid; een geest van leugen.

We leven in een tijd dat de Heere de geest der dwalingen uitzendt, als straf op onze zonden en onze ongehoorzaamheid aan God en de Heilige Schrift. We lezen dit ook bij Paulus: "En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven", 2 Thess. 2:11. Johannes toont het onderscheid aan: "Wij zijn uit God. Die God kent, hoort ons; die uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit kennen wij den geest der waarheid en den geest der dwaling." We beperken ons tot de dwaling van de loochening van de kinderdoop en vragen u: wees toch op uw hoede. Ik zei kortgeleden al in een preek: De duivel is op alle terreinen een zwaar offensief begonnen. Hij wil alle sporen van de Reformatie uitwissen. Bid de Heere dat u staande mag blijven. De eerste reactie op de berichten die ons ter ore kwamen over de miskenning van de kinderdoop, was een grote droefheid. De hemel is hierover bedroefd, omdat Gods inzetting in het geding is. Mensen met verkeerde

opvattingen willen die veranderen. De duivel lacht omdat het hem altijd weer lukt om zelfs Gods kinderen op een zijspoor te leiden. De bozen hebben schik als ze zien dat zij met succes meer onderlinge verdeeldheid gezaaid hebben.

#### Twijfel

Nu gaan we over de juistheid van de kinderdoop geen dogmatische verhandeling schrijven, maar een dialoog of samenspraak. Ik wil acht geven op uw vragen en worsteling over de inzetting van de Heilige Doop. U twijfelt misschien over de doop van uw kinderen. U gevoelt u onbekeerd. Kunt u nu eigenlijk wel ja zeggen op de daarbij gestelde vragen. Natuurlijk liet u uw kind dopen, maar u hebt er geen goed gevoel bij. U las dit eens of dat eens, maar u komt er niet goed uit. Praten deed u er niet over. Dat durfde u niet goed. Stel je voor dat u het mis hebt. Zo gaan de jaren voorbij. U leest veel, maar praat weinig. Zijdelings hebt u het erover, maar u houdt u gedekt. Gewoon dopen natuurlijk, dat is toch altijd al zo geweest? U begint te twijfelen. U neemt de boeken ter hand. Ja, onze vaders schrijven er toch duidelijk over. Niets tegen in te brengen. Hun preken zijn goed, bijzonder zelfs. Dat is tegenwoordig wel anders. Die van de laatste tijd zijn zo oppervlakkig, zo leeg. Daar zit geen pit of merg in. Het brengt u aan het peinzen. Volgens u zijn de kerken ver afgeweken. De zuivere leer van de Heilige Schrift is ver zoekgeraakt. U gaat weer in uw boeken lezen en daar komt u ook nog een boekje over de kinderdoop tegen. Hé, die predikant is er tegen. Het wakert uw twijfel weer aan. Die kerken, die doop, mijn hart, daar kunnen we

toch niet op vertrouwen? Hier staat het. Dit boekje is duidelijk. Het is alles mensenwerk in de kerk en de kinderdoop is een menselijke instelling. Dat kan dus nooit goed zijn. Nog eens verder zoeken. O ja, wat hier staat, dat heb ik altijd al duidelijk gevoeld. U kon het geen naam geven. Wezenlijk is er heel wat mis.

U ziet het, de eerste stappen zijn gezet. De twijfel is gezaaid. Gods Woord wordt aan de hand van menselijke voorbeelden ter discussie gesteld. Onze mening gaat ook meedoen. En waar gaat het heen? Dat hopen we een volgende keer te bezien.

Krimpen aan den IJssel, ds. A. Kort

## NIEUWS VAN DEPUTATEN

### Belijden; Nut en noodzaak van een goede belijdenis

Via het Kerkelijk Bureau is nog steeds het boek *Belijden; Nut en noodzaak van een goede belijdenis* verkrijgbaar. Hiervoor is een selectie gemaakt uit teksten van vroegere schrijvers, o.a. ds. Th. van der Groe, ds. A. Hellenbroek, ds. B. Smytegelt. Het boek heeft een eigentijdse vormgeving en een frisse lay-out. Geprobeerd is om door het plaatsen van tussenkopjes en het maken van kortere zinnen de leesbaarheid te vergroten. Dit draagt bij aan een betere verstaanbaarheid van de oude teksten. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een kader, waarin informatie is opgenomen over de betreffende auteur. Het boek is bedoeld voor jong en oud, maar met name geschikt als belijdenisgeschenk aan uw catechisanten. De prijs bedraagt € 14,95. Vanaf vijf exemplaren betaalt u geen verzendkosten. U kunt het boek bestellen bij het Kerkelijk Bureau, tel. 0342 - 42 16 96 of via de mail [info@kbogg.nl](mailto:info@kbogg.nl) Van harte aanbevolen!

Deputaten voor het Kerkelijk Bureau

### Verantwoording Emerituskas

Hierbij treft u de verantwoording aan van de in het jaar 2018 ontvangen bijdragen. Na de Heere zeggen we eenieder van harte dank voor zijn of haar bijdrage.

**DJK:** Vergun mij een korte reactie op hetgeen dominee Kort in het kerkblad van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland (OGG in Ned) schrijft over hen die alleen de geloofsdoop aanhangen, en daarmee de verbondsmatige kinderdoop op grond van Gods Woord verwerpen. Hoewel dominee Kort ook de geloofsdoop ook aanhangt, maar dan eigenlijk meer als een bijzaak voor hen die niet op het erf der kerk en onder het bijbehorend verbond zijn geboren. Hoewel de geloofsdoop in Gods Woord alleen ter sprake komt, komt deze doop bij de Kort evenwel slechts zelden voor. Dat de kinderdoop de Bijbelse geloofsdoop ondermijnd deert hem niet. Het gaat bij hem voornamelijk om de kinderdoop op grond van een verondersteld geplant zaad des geloofs dat in het latere leven van de dopeling tot bloei gaat komen. Dat dit ten diepste weinig verschilt van de bloemboltheologie van ds. A. Moerkerken die ds. A. Kort onlangs zelf in de achterliggende jaren op persoonlijke titel te vuur en te zwaard heeft bestreden, deert hem zeer weinig. Hoe verblind kan iemand zijn wanneer hij de traditie der kerk hoger acht dan Gods Woord Zelf. En dat zijn rechtzinnige leer faliekant indruist tegen de kinderdooppraktijk die hij praktiseert, maakt hem ook geen verschil. Er moeten én zullen kinderen met rooms wijwater besprenkeld blijven worden, waarna deze kinderen rondom de huwbare leeftijd vervolgens belijdenis (commune) mogen doen van hun veronderstelde ingeplante geloof.

Calvijn: “....de kinderen worden gedoopt tot de toekomstige bekering en het toekomstige geloof; want ofschoon die nog niet in hen gevormd zijn, ligt toch het zaad van beide door de verborgen werking des Geestes reeds in de kinderen besloten. (Institutie, boek 4, hfst. 16, par. 20)”

<http://www.dewoesteweg.nl/wp-content/uploads/2010/04/Joh.-Calvijn-over-de-kinderdoop-Enkele-paragrafen-uit-de-Institutie-boek-4-hfst.-16.pdf>

Waarna de God des Verbonds middels een formulier rooms dankgebed na bediening van de kinderdoop plechtig wordt gedankt inzake de vergeving der zonden van deze kinderen:

‘Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven U, dat Gij ons en onze kinderen, door het bloed van uw lieven Zoon Jezus Christus, al onze zonden vergeven, en ons door uw Heiligen Geest tot lidmaten van uw eniggeboren Zoon, en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt, en ons dit met den Heiligen Doop bezegelt en bekrachtigt. Wij bidden U ook, door Hem uw lieven Zoon, dat Gij deze gedoopte kinderen met uw Heiligen Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijke en godzalig opgevoed worden, en in den Heere Jezus Christus wassen en toenemen; opdat zij uw Vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die Gij hun en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen, en in alle gerechtigheid, onder onzen enigen Leraar, Koning en Hogepriester, Jezus Christus, leven, en vromelijk tegen de zonde, den duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om U, en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders den Heiligen Geest, den enigen en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen’

De ouders van de dopelingen worden vervolgens middels een gemoedelijk dooptoespraakje en een rechtzinnige Bijbelse prediking uiteraard nog wel gewezen op de benodigde toepassing van al deze kostelijke zaken, door middel van een weg van geestelijke kruisdood en opstanding. Want dominee, wees nu eens eerlijk! Bij hoeveel dopelingen van u zijn deze zaken ooit toegepast geworden? Als we over het graf rondom de kerk lopen zou je denken; bij allemaal. Maar waren dan al deze uitwendig geroepen dopelingen dan allen toch ook verkoren, hetgeen indruist tegen Gods Woord? Ik stel me zo in gedachte voor wanneer ds Kort bij een sterfbed van zo’n dopeling wordt geroepen. Zie daar deze dominee bij het sterfbed van zijn dopeling die vanuit dezelfde traditie der kerk ook zijn veronderstelde geloof voor in de gemeente beleed, maar bij wie het geestelijk nooit was toegepast. ‘Jongen of meisje hoe gaat het nu met je, hoe sta je voor de eeuwigheid?’ vraagt de dominee. Ja dominee, niet zo goed denk ik. Ik kan me alleen nog maar beroepen op m’n uitwendige doop en belijdenis. ‘Ja maar kind’, zegt de dominee, ‘ik heb je toch altijd gewaarschuwd en voorgehouden dat de inhoud van je doop nog wel toegepast moest worden.’ Het kind dat bijna niets meer durft te zeggen legt wenend z’n hoofd in zijn kussen en zegt tenslotte: ‘dominee, waarom heeft u God dan destijds bij m’n doop alvast gedankt inzake m’n vergeven zonden die uiteindelijk nooit vergeven zijn geworden?!’ En daar stond de dominee met een mond vol tanden en een paar kromme tenen.



Och wat vreselijk toch, en het gaat maar door en houdt maar niet op. De kerk uit de heidenen heeft immers de plaats van Israël ingenomen. Wat een gruwelijke misvatting toch! In plaats dat deze dienaar van het Goddelijke Woord (VDM) zich alleen beroept op Gods gezaghebbend Woord alleen, steekt hij in zijn betoog inzake de verdediging van de kinderdoop van wal met een aanval op de personen die alleen de geloofsdoop leren en aanhangen, en verlaagd zichzelf tot het niveau van de Judaïsten, die de valse leringen onder de betoverde Galaten verkondigden door wet en evangelie te vermengen, die de Bijbelse rechtvaardigingsleer van de apostel Paulus niet konden weerleggen. Deze lieden maakten de apostel Paulus uit voor de 13<sup>e</sup> apostel, en ds. Kort matigt zich de eer aan om de geloofsdopers met iemand als een verstokte goddeloze koning Achab te vergelijken. Deze verontwaardigde dominee Kort kreeg plots een invallende gedachte ofwel deze voorkomende waarheid: "Wie zal Achab overreden, dat hij optrekke en valle te Ramoth in Gilead?" Een geest uit de boze, gevallen engelen was daartoe bereid, een geest van leugen.... Waar deze inblazing zomaar ineens vandaan kwam deerde hem weinig, ...hij vond dit al schrijvend en overdenkend wel van toepassing op hen die hem tegenstaan inzake de kinderdoop en derhalve geen kniebuiging wensden te maken voor de verbondsmatige roomse vervangingsleer. Als je niks meer weet te zeggen, ga je dit soort dingen verzinnen. Dat hij met deze 'ingeving' godzalige baptisten zoals: John Bunyan, William Gadsby, John Kershaw, Warburton, Philpot, Spurgeon, John Norcott, en vele anderen, ook wegzet als mensen die bevangen waren met duivelse leerwalingen deert hem kennelijk ook weinig. Het doel van zijn verontwaardigd schrijven heiligt in deze kennelijk ook de middelen en uitspraken die hij hiervoor zoekt te gebruiken. Dat deze gifpijlen op kand. R.J. Jansen en sommige van zijn vrienden zijn gericht moge overduidelijk zijn. Geachte dominee Kort en broeder in onze dierbare Heiland, het mocht u eens tot schuld worden en in berouw brengen voor God. Dan zij het u van harte vergeven. Ik was beslist niet van plan terug te gaan schelden. Ik hoop daar voor bewaard te blijven. Ik wens me alleen te beperken tot de betekende zaak van de geestelijke en daarop volgende uitwendige doop. Toch meende ik u omwille van deze zaak op grond van Gods Woord en uit broederlijke liefde te moeten bestraffen en vermanen om toch in deze ook terug te keren ALLEEN tot Gods Woord, en de traditie der kerk te laten varen. Een publieke bestraffing is immers beter dan een verborgen liefde.

### **Mijn antwoord op reactie van een goede vriend die het standpunt van Calvin aanhangt**

Lieve vriend, je schreef zo het volgende: De doop is gegrond op de beloften Gods, niet op het geloof! Hierin heb je de kern van ons meningsverschil inzake de kinderdoop kort en bondig samengevat. Maar laten we inderdaad naar het Woord blijven luisteren. Je kent de geschiedenis van Petrus die ontboden werd bij het huis van Cornelius. Beide kanten mochten het weten dat het in de weg des Heeren was, en God kwam erin mee. Tijdens de prediking van Petrus valt de Geest Gods (in Zijn werking van kruisdood en opstanding) op alle hoorders in dat huisje van Cornelius die deze woorden van de apostel hoorden. Hun geschonken geloof was dus door het gehoor, door het gepredikte Woord Gods. Toen antwoordde de apostel Petrus: Kan ook iemand het water weren, dat dezen niet gedoopt zouden worden, welke den Heiligen Geest ontvangen hebben, gelijk als ook wij? En hij beval, dat zij zouden gedoopt worden in den Naam des Heeren. Toen baden zij hem, dat hij enige dagen bij hen wilde blijven. (Hand. 10 vs 47-48) Bij de Pinksterlingen ging dit wezenlijk net zo, en wat zegt Filippus de diaken tot de Moorman uit Candacé toen hij aangaf gedoopt te willen worden? Tenzij gij van ganser harte geloofd, zo is het geoorloofd. Andersom is ook waar, dan is de doop dus ongeoorloofd! Waarop die Moorman zijn geschonken geloof in Jezus Christus de Zone Gods van harte beleed. In alle voornoemde voorvallen was de volgorde: Prediking van het Woord – Schenking van geloof in wet en evangelie door de Heilige Geest – Heilige Doop – Breking des broods – Volharding in de leer der apostelen. Bij het huis van Lydia en de stokbewaarder staat de weg tot hun doop niet vermeld, hoewel bij het huis van de stokbewaarder wel staat vermeld dat hij en zijn huis aan God gelovig waren geworden, Hand. 16:34. Hierbij moeten we ook niet vergeten dat er in deze bloeitijd van de vroegchristelijke kerk uit de heidenen vaak tientallen, honderden en duizenden zielen tegelijk tot waarachtige bekering kwamen. Maar vanuit het voorgaande waar ik je op wees is het toch zeer aannemelijk dat het bij het huis van Lydia, het huis van de stokbewaarder, en het huisgezin van Stefanus evenzo is geschiedt. Of denk jij misschien dat de apostelen in opdracht van de uitgestorte Geest Gods inzake de doop met twee maten gemeten hebben, om het ene huis op het geschonken geloof te dopen en het andere huis op de beloften Gods? Nee toch? Hoe kan je hier toch aan vast blijven houden? Keer toch

weder tot het Woord en gooi dat harnas van de kinderdoop van je af. Ik wil je nogmaals in liefde wijzen op hetgeen God uit Zijn milde goedheid en genade mij gaf te zien, over het waarom de doop niet in plaats van de besnijdenis is gekomen.

De doop is niet gekomen in plaats van de besnijdenis. De rechten der wet –doe dat en gij zult leven– werden bewaard in de voorhuid, Rom. 2:26. Deze rechten had de mens verloren door zijn val in Adam. Hiervan betuigt de apostel: Het gebod, dat ten leven was, hetzelfde is mij ten dood bevonden. Middels de besnijdenis werd daarom een stenen mes der gerechtigheid in het vlees van de man gezet, met name daar waar vanuit hij vrucht kon voort brengen. De afgesneden voorhuid werd in de grond begraven. Uit de eerste Adam geen vrucht meer in der eeuwigheid, uw vrucht worde uit Mij gevonden, zei de Heere Jezus Christus. De vrouw in Israël werd niet besneden omdat zij alleen uit haar man vrucht kon dragen. Omdat het geestelijk verkoren Israël de bruid van Jezus Christus is, en derhalve uit mannen en vrouwen bestaat, kan ook zij alleen door geloofsgemeenschap vrucht dragen uit haar Tweede Man, Rom. 7:4b. Toen Christus het Heil voor Zijn bruidskerk verwierf ging bij Hem het zwaard van Gods gerechtigheid door Zijn onschuldige vlees, opdat al de overtredingen van Zijn Bruidskerk veroordeeld zouden worden in Zijn aangenomen vlees. Opdat het recht der wet geestelijk vervuld en verheerlijkt zou worden in Zijn verkoren Bruidskerk, Rom. 8:3-4. Christus Jezus en Dien gekruist is een Middelaar van verwerving, maar ook een Middelaar van toepassing. Bij de toepassing en schenking van dit verworven Heil door God den Heilige Geest wordt de bruid van Christus geestelijk besneden (Kol. 2:11-13), dit is het hartverscheurende berouw vanuit een onhoudbare nood voor God over de bedreven zonden jegens Wet en Evangelie, zijnde met Hem begraven in de dood door de doop, Rom. 6:3-6. De ondergang in het doopwater is derhalve een teken van de geestelijke afsnijding en doding van de heerschappij van Adam onder een verbroken werkverbond, nooit geen gerechtigheid en heiligheid meer uit de werken van het vlees, en de opgang uit het doopwater is een teken van de geestelijke inlijving in de Tweede Adam onder een vervulde wet, toegepast en verheerlijkt door de Geest der Belofenis. Om deze reden ontving de Heere Jezus ook Zijn drievoudig ambt van Zijn hemelse Vader zijnde het Voorwerp des geloofs met de Heilige Geest Die Zich aan Zijn ontvangen ambt paarde waardoor Hij met vrucht Zijn ambten kon vervullen nadat Hij gedoopt was in de Jordaan door Johannes de dooper. Bij de onderwerpen des geloofs die in Hem geloven en met Hem verenigd zijn geschiedt dit wezenlijk niet anders, ook zij ontvangen het ambt aller gelovigen van hun hemelse Vader in het uur der minne bij hun geestelijke besnijdenis waarop zij de verworven Geest van hun oudste Broeder ontvingen waardoor zij in Zijn opstandingskracht uit hun doodstaat en graf der zonden op mochten staan tot een nieuw godzalig leven, en dus ook hierom werden alleen de mannen in Israël besneden in hun vlees dat vrucht voort kon brengen, en werden alle gelovige mannen en vrouwen gedoopt in water. Derhalve mocht ook geen onbesnedenene eten van het vlees van het onschuldig plaatsvervangende geslachte paaslam tot vereniging, Ex. 12:44,48, Joh. 6:53-57, waarna Israël uittoog richting de Rode Zee. Het bloed van het geslachte paaslam en het water in de wolkkolom hebben Israël uitgeleidt in vrijheid, vergelijk Efeze 1:13. Door de rode zee (= beeld van de doop) werd Israël onder leiding van de wolkkolom in de woestijn geleidt, waar zij gejuicht en Gode lofzangen gezongen hebben vanwege hun blijdschap en vreugde over hun verlossing, dagelijks gegeten van het hemelse manna, gedronken van het water uit de steenrots, Gods heilige wet in vrijheid ontvangen die in de ark des verbonds werd gelegd (beeld van vervulde wet in Jezus Christus), en nader onderwezen werden in hun verlossing uit het diensthuis middels de dienst der tabernakel. Evenzo was het gestorte bloed bij het koperen brandofferaltair en het water in koperen wasvat de toegang tot de gouden tafel der toonbroden en de gouden kandelaar (menora) in het Heilige. Het gouden wierookaltair ziet op de geestelijke vrucht van aanbidding in het hart tot God door Woordbediening en Sacramentsbediening (HA). De gelovige Kerk van Christus wordt geestelijk gedoopt in Zijn vervloekte kruisdood (Rom. 6:3) tot vernietiging en begraving van zonden, tot één Lichaam (= gemeente van Christus) gedoopt waarvan Christus het Hoofd is (Gal. 3:27) waardoor ze één van zin en eensgevoelend zijn, en tot één Geest gedrenkt (1 Kor.12:13, Rom.8:9-11, 1 Petr.3:8, Phil.2:2) tot heiliging en vernieuwing des levens. Hiervan is de uitwendige doop een beeld en afschijnsel. Dit was het teken van Jona den profeet!



# DE KINDERDOOP

## Is de kinderdoop wel of niet naar Gods Woord? (2)

### Doopbevel

Nu hebben wij de vorige keer met elkaar kennis gemaakt, waarbij u mij uw zorgen en strijd hebt willen vertellen. Ik wil daar graag met u over in gesprek gaan. Misvattingen over Gods waarheid waren er altijd, maar de miskennis of verloochening van de kinderdoop geeft heel veel verdriet. Die arme kinderen worden van hen geheel buiten het heil van God gesloten. Och, ik houd nu juist zo veel van mijn kinderen, ik heb ze zo lief en als ik die mensen zo koud en onverschillig over de doop van kinderen hoor spreken, wordt het mij erg benauwd om het hart. Gelukkig dat de Heere Jezus er anders over denkt. Gods Woord geeft er duidelijk getuigenis van. Laten we dan ook in ons gesprek maar steeds met Gods Woord beginnen. Hoe mag ik u noemen? Jan? Oké Jan, laten we onze Bijbel eens open slaan bij Matthéüs 28:19. Dat is een sleuteltekst. Daar kunnen we niet omheen als we over het dopen (van onze kinderen) spreken. Daar heeft de Heere het dopen bevolen. We lezen: "Gaaf dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopen in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb." Zie ook Markus 16:15 en Johannes 15:16. Ursinus schrijft hierover dat volgens dit bevel allen die tot de gemeente en het verbond Gods behoren, behoren gedoopt te worden. De kleine kinderen van de christenen behoren evengoed tot het verbond en Gods gemeente als de volwassenen. Dat allen die tot het verbond en de gemeente behoren, gedoopt moeten zijn, wordt hieruit bewezen.

### Kanttekeningen

Jan zegt: O, deze tekst staat ook in dat boekje dat ik onlangs gekregen heb. Boekje? Ja, een boekje van de weleerwaarde heer ds. John Norcott uit Engeland (overleden 1676). Hij schijnt een godzalig man geweest te zijn, weliswaar een baptist, maar dat geeft toch niet, dat waren Bunyan, Spurgeon en Philpot toch ook? Ik zeg: Ik ken het niet, maar dit schijnt

een naam te zijn die steeds opduikt in onze kringen. Iemand mailde me dat dit boekje telkens naar voren komt in deze discussie over de kinderdoop. Hij zei me dat er destijds op het boekje van Norcott een reactie geschreven is door John Elliot. Hij leefde in dezelfde tijd. Het is onlangs vertaald uit het Engels. Goed, ik wil er zo nog wel naar kijken, maar laten we eerst eens naar de kanttekeningen zien. Dat is wel het veiligste. De schrijvers van de kanttekeningen hadden zoveel meer licht van God dan menig ander. Die kanttekeningen zijn zo schoon, zo mooi, zo ongeëvenaard. De duivel weet dat ook. Ze hebben al veel afbreuk gedaan aan zijn rijk, omdat de kanttekeningen zo rijk van God gezegend zijn en worden. We gaan die kanttekeningen dan eerst maar eens even bekijken.

### Discipelen maken

U weet waarschijnlijk dat de Heere Jezus tot Zijn discipelen gezegd heeft, dat zij in hun onderwijs Hem discipelen moeten maken onder alle volken. Dit woord van de Heere hebben zij ook volbracht, gelijk we lezen in Handelingen 14:21. Daar staat: "En als zij derzelve stad het Evangelie verkondigd, en vele discipelen gemaakt hadden, keerden zij weder naar Lystre en Ikónium en Antiochië."

Ja, dat is duidelijk, maar wat houdt dat maken van discipelen nu eigenlijk in? Dat is, zoals onze kanttekeningen zeggen bij Matthéüs 28:19, opdat zij alsoo uit Gods bevel mogen geheiligd worden tot kinderen en bondgenoten van de enige en ware God, van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest, en dienvolgens tot Zijn dienst en gehoorzaamheid verplicht. Zie ook 1 Korinthe 1:15 en 16, waarin we ook een van de huisteksten tegenkomen. Lees maar, want Paulus zegt daar: "Opdat niet iemand zegge dat ik in mijn naam gedoopt heb. Doch ik heb ook het huisgezin van Stéfanos gedoopt; voorts weet ik niet of ik iemand anders gedoopt heb." Ursinus schrijft dat het hier gaat om het gehele huisgezin, inclusief de kinderen. "Want

de kleine kinderen konden heel goed met de ouders gedoopt worden, hoewel niet zij, maar hun ouders en de volwassenen het Woord Gods hoorden en de apostelen dienden. Want hun jonkheid kon ze wel van het gehoor der leer en van de dienst der apostelen buitensluiten, maar kon ze niet van de doopgnade weren."

### Huisteksten

Jan zegt: U sprak zojuist over huisteksten? Wat zijn dat?

Ik zeg: Dit zijn Bijbelteksten waarin heel nadrukkelijk het gehele huisgezin in het dienen van God betrokken wordt. Die huisteksten hangen misschien wel bij u aan de wand. Ik kwam weleens op bezoek bij mensen en zag daar een bord of tegel of borduurwerk hangen. Daar stond op: "(...) maar aangaande mij en mijn huis, wij zullen den HEERE dienen, Jozua 24:15." Jozua zegt dit tegen de Israëlieten, nadat hij hen voor de keuze heeft gesteld of zij God of andere goden willen dienen. De tekst moet niet als een slogan gebruikt worden, maar dient meer voor een soort lijfspreuk. In ieder geval valt er voor Jozua, in naam van allen, ook de onmondige kinderen en zuigelingen, niet te kiezen. Het staat voor hem vast: zij dienen God. Het is toch vanzelfsprekend dat zij allen de Heere dienen! Waren ze dan allen bekeerd? De Heere weet wie dat in waarheid zijn.

De reikwijdte van deze woorden vinden we bijvoorbeeld terug in Psalm 118. In de eerste verzen lezen we een dankzegging op een verkregen verlossing. Hij (David) zegt of jubelt: "Looft den HEERE, want Hij is goed; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid." Nu volgen de huisteksten: "Dat Israël nu zegge, dat Zijn goedertierenheid in der eeuwigheid is. Het huis Aärons zegge nu, dat Zijn goedertierenheid in der eeuwigheid is. Dat degenen die den HEERE vrezen, nu zeggen dat Zijn goedertierenheid in der eeuwigheid is."

David vermaant alle mensen tot lof en prijs des Heeren met deze reden: want Hij is goed. De woorden van dit vers staan ook in Psalm 106:1, 107:1, en bij ieder vers van de 136e Psalm (kantt. 1). Hij wekt daartoe niet alleen het aardse Israël op, maar ook het Israël Gods (Gal. 6:16), dat is, alle gelovigen, die waarachtiglijk Gods volk zijn, zij zijn dan Joden of heidenen (kantt. 2). Ook de priesters van het huis van Aäron afkomstig, wor-



den er in betrokken (kantt. 3). In vers 3 wordt er nog naar Psalm 115 gewezen. In vers 12-14 van die Psalm lezen we zo schoon: "De HEERE is onzer gedachtig geweest; Hij zal zegenen, Hij zal het huis Israëls zegenen, Hij zal het huis Aärons zegenen. Hij zal zegenen die den HEERE vrezen, de kleinen met de groten. De HEERE zal den zegen over ulieden vermeerderen, over ulieden en over uw kinderen." Ziet u wel hoe de Heere over de kinderen van het ganse huis Israëls spreekt? Welke belofte van zegeningen doet Hij? Jaren, staat of kwaliteit, maakt Hem geen verschil. Dit vinden we ook

terug in het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld in Openbaring 11:18 enz. En nu zijn deze bewijsvoeringen voor een dwaalziek gemoed nog niet genoeg. Ze willen en kunnen niet geloven dat van het huisgezin van Lydia, van de stokbewaarder, van Crispus (Hand. 18:8) en van al de anderen die uit het heidendom overkwamen, de kinderen gedoopt werden. Hoeveel mensen zijn door deze troosteloze leer op een verkeerd spoor gezet? Laten we het bij de zuivere leer en de oude waarheid houden, Jan.

*Krimpen aan den IJssel, ds. A. Kort*

## NIEUWS VAN DEPUTATEN

### Verantwoording giften Algemene Kas (2)

#### Noodhulp Sulawesi

#### Gemeenten

Monster € 750,-; Rhenen € 850,-; Oosterland € 2.528,10; Alphen aan de Rijn € 1.100,-; Leersum € 500,-; Sliedrecht € 150,-; Oostburg € 2.000,-; Ermelo € 1.901,30; Sint Maartensdijk € 1.200,-; Gouderak € 250,-; Rouveen € 4.298,70; Rijssen € 1.879,50; Puttershoek € 1.235,-; Barneveld € 5.176,61; Sint Philipsland € 2.000,-; Ede € 1.826,60; Klundert € 590,-; Kampen € 1.025,35; 's-Gravenpolder € 7.484,71; Waddinxveen € 1.029,35; Bergambacht € 3.129,35; Capelle aan den IJssel € 1.468,72; Wekerom € 3.095,90; Echtern-Ochten € 1.243,50; Oldebroek € 629,40; Zoetermeer € 670,-; Krimpen aan den IJssel € 2.500,-; Grafhorst € 2.126,70; Elspeet € 1.246,-; Utrecht € 3.000,-; Doorn € 1.441,60; Elst € 556,-; 's-Gravendeel € 2.100,93; Stavenisse € 2.352,15; Lisse € 2.248,75; Woudenberg € 966,10 + € 150,-; Amersfoort € 336,20; Nieuw-Beijerland € 1.591,40; Geldermalsen € 4.187,15; Achterberg € 3.276,35; Zierikzee € 400,-; Dordrecht € 2.500,-; Scheveningen € 1.582,40; Bunschoten € 200,-; Langbroek € 1.754,60; Kinderdijk € 7.918,05; Lienden € 1.403,15; Giessendam € 3.956,05; Benthuizen € 345,50; Papendrecht € 250,-.

#### Particulieren

CvG € 100,-; HvD € 500,-; DDB € 10,-; MMvdE € 10,-; WB € 50,-; CWP € 50,-; MB € 30,-; WR € 200,-; JvdH € 100,-;

WZ € 25,-; HvL € 50,-; JV € 100,-; HS € 100,-; JvV € 500,-; PHM € 200,-; DvdA € 100,-; CP € 500,-; BCvdW € 100,-; HBV € 1.000,-; NHF € 50,-; TJB € 50,-; JvdG € 40,-; LjvE € 20,-; FS € 100,-; K € 50,-; EPS € 250,-; JMB € 300,-; HM € 1.000,-; WD € 25,-; JSV € 200,-; JL € 100,-; GV € 90,-; KV € 100,-; GH € 30,-; MB € 100,-; MAV € 1.000,-; JGJK € 50,-; AB € 100,-; LJG € 20,-; LPB € 250,-; KJvdP € 200,-; VdB € 100,-; GvW € 200,-; PdV € 25,-; NN € 1.500,-; HG € 50,-; MJA € 100,-; JV € 50,-; AEvdB € 100,-; JB € 30,-; JV € 100,-; GV € 50,-; AvV € 25,-; LvD € 100,-; JCvM € 20,-; V € 100,-; NN € 100,-; WlvH € 50,-; AH € 100,-; NN € 250,-; HB € 810,-; DPE € 50,-; MvW € 100,-; HI € 25,-; S € 500,-; BvdW € 75,-; HM € 750,-; HGS € 200,-; JS € 40,-; HG € 500,-; WAvG € 25,-; JB € 25,-; JjvtL € 50,-; JM € 50,-; JPS € 250,-; SV € 100,-; GvW € 100,-; MJ € 50,-; JAK € 100,-; HD € 50,-; CI € 200,-; NN € 1.000,-; tK € 72,50; NN € 2.000,-.

#### Algemene pot

#### Gemeenten

Bergambacht € 1.000,-; Sint Maartensdijk € 1.200,-; Capelle aan den IJssel € 500,-; Zierikzee € 100,-; Zoetermeer € 100,-; Gouderak € 500,-; Woudenberg € 200,-; Ermelo € 500,-; Ede € 250,-; Dordrecht € 1.000,-; Bunschoten € 100,-; 's-Gravenpolder € 2.250,-; Rouveen € 500,-; Oud-Beijerland € 400,-; Sint Philipsland € 1.000,-; Salford € 1.054,04; Barneveld € 1.880,75; Benthuizen € 181,60; Waddinxveen € 250,-; Stavenisse € 500,-; Woudenberg € 350,-; Nieuw-Beijerland € 519,13.

#### Particulieren

WR € 525,-; DvdA € 150,-; HM € 250,-; TJB € 50,-; JCvB € 50,-; SF € 500,-.

Voor de ontvangen giften zeggen deputaten alle gevers -na de Heerehartelijk dank.

*Deputaten Algemene Kas Bijzondere Noden*

## KERKNIEUWS

### Beroepingswerk

Beroepen te Achterberg ds. P. van Veen te Benthuizen, en te Dordrecht ds. A. Kort te Krimpen aan den IJssel. Beroepen te Grand Rapids (VS) ds. G. Gerritsen te Giessendam, die dit beroep heeft aangenomen.

### Gezondheid ds. H. Molendijk

Ds. H. Molendijk moest begin deze maand in het ziekenhuis worden opgenomen vanwege een longontsteking en een ernstige delier. Inmiddels mocht hij terugkeren naar Huize ds. W.H. Blaak te Geldermalsen. Lichamelijk mocht enig herstel optreden, echter nemen zijn mentale vermogens verder af. De dominee kreeg recent een plaats toegewezen in verpleeghuis Salem te Ridderkerk. Binnenkort hoopt hij hiernaartoe te gaan. De Heere gedenke hem in alle wederwaardigheden. Hij zende Zijn hulp uit het heiligdom, ondersteune hem uit Sion, en doe Zijn vertroostende nabijheid ervaren.

21 maart 2019, J.M. Verwijs

### begrafenisverzorging Den Hollander

- Alleen begravenissen
- Opbaarmogelijkheden in een door u gewenst rouwcentrum of thuis met koeling
- Dag en nacht bereikbaar

📍 Mozartlaan 13  
3131ES Vlaardingen  
☎ 010 - 460 05 09  
✉ info@denhollander.nl  
🌐 www.begravenisverzorgingdenhollander.nl

Wilt u hier adverteren?  
kerkblad@kbogg.nl



## DJK – commentaar op kinderdoopvisie ds. A. Kort (deel 2 + 3)

1. Dominee Kort wil aan het begin van zijn betoog in deel 2 zijn kerkvolk doen laten geloven dat hij meer om zijn kinderen en kindskinderen geeft dan de geloofsdopers om hun kinderen geven. Het is zeker waar, van hetgeen er staat geschreven: Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en vele die daar verre zijn, en zovelen als onze God toeroepen zal. Maar moeten wij onze kinderen dan alvast gaan dopen voordat God ze tot de geloofsgemeenschap met Jezus Christus heeft geroepen op grond van een verondersteld ingeplant zaad des geloofs? De roomse traditie der kerk leert dit wel, maar Gods Woord leert ons anders.
2. Zacharias Ursinus schrijft over Markus 16:15, Joh. 15:16, Matth. 28:19, dat volgens dit bevel allen die tot de gemeente en het verbond Gods behoren, gedoopt behoren te worden...etc. Inderdaad, indien zij van ganser harte geloven, zo is het geoorloofd. Zonder waar geloof is de bediening van de heilige doop dus ongeoorloofd. Dit is de boodschap van alleen Gods Woord en hiernaar hebben de apostelen derhalve ook gehandeld. De hervormers zijn inzake de kinderdoop helaas half-rooms gebleven door Gods Woord en de traditie der kerk met elkaar te blijven vermengen. Ze hebben in deze de traditie der kerk zelfs boven het Woord geplaatst.
3. Laat we de verbondsvisie van de hervormers en kanttekenaren vooral niet boven Gods Woord zelf gaan plaatsen. Hoe dierbaar ze mij inzake de rechtvaardigingsleer der apostelen ook zijn.
4. Op de vraag van Jan dat John Bunyan, C.H. Spurgeon en J.C. Philpot toch ook godzalige mannen zijn geweest, geeft dominee Kort in deze samenspraak helaas geen antwoord.
5. Over de huisteksten heb ik in het eerste gedeelte van mijn commentaar alreeds antwoord gegeven. De apostelen hebben inzake het recht Bijbels gebruik en toepassing van de doop nooit met twee maten gemeten. Kan men ook het water van de doop weren aan hen die de Heilige Geest ontvangen hebben, gelijk als ook wij? De Bijbelse volgorde is, eerst de prediking van Wet en Evangelie, die dan middels een waar geloof in Jezus Christus geloofden werden gedoopt, en deze gelovigen braken vervolgens het brood met elkaar, en waren volhardende in de leer der apostelen. Nergens leert Gods Woord dat de doop in plaats van de besnijdenis is gekomen. Dit is een leerstelling die voortvloeit vanuit de gedachte dat de kerk uit de heidenen de plaats van Israël had ingenomen, de zogenoemde vervangingstheologie. Wanneer de bedenkers van deze vervangingsleer heden ten dage hadden geleefd, hadden zij dit niet meer zo luidkeels durven stellen en roepen.
6. In deel 3 zegt Jan dat de kanttekeningen van de Nederlandse Statenvertalers heel wat duidelijker zijn dan de Bijbelse inhoud van het boekje van John Norcott. Ik raad Jan aan dit boekje met Gods Woord ernaast nogmaals te lezen en te bestuderen.
7. Dominee Kort wilde niet teveel van zijn kostbare tijd aan dit kostbare boekje met Bijbelse waarheden spenderen. Best begrijpelijk, want hij zou er spoedig mee in de problemen komen.
8. Ik wilde eigenlijk verder ook niet teveel tijd meer spenderen aan al deze onzinnige en niets zeggende on-Bijbelse epistels van de hand van ds. A. Kort. Hoe zeer ik hem ook heb geprezen vanwege zijn prachtige boekjes over de wedergeboorte en het rechtvaardigend geloof, hoe onverstandig en traag van hart hij nu is en blijft inzake zijn praktijk en handhaving van de kinderdoop die faliekant indruist tegen de prediking van kruisdood en opstanding die hij wekelijks getrouw mag uitdragen. Het is werkelijk de dwaasheid gekroond, en ten diepste wezenlijk onbegrijpelijk hoedanig zulk een voornaam prediker inzake de kinderdoop zelfs tegen zijn eigen zielsbevindingen in kan gaan door de kleine kinderen van zijn gemeente op grond van een verondersteld ingeplant zaad des geloofs te durven dopen.
9. Lezer, doe alleen gelijk de Bereeërs. Zij onderzochten dagelijks alleen de Heilige Schriften of het wel also was hetgeen de apostel hen vanuit dit Goddelijke Woord verkondigde. Doe dit ook inzake het Bijbels gebruik van de heilige doop.

gekomen, maar zij merken het niet eens. Dan is hij toch wel ver weg, dan gaat hij zijn oude gang weer. Hij heeft nog een uithangbord dat hij bekeerd is, en hij wordt er nog voor gehouden ook. Maar het is allemaal vlees wat de klok slaat. Hij is zo ver weg, dat hij het niet eens merkt. Wij spreken weleens over bekering, maar een bekeerd mens moet óók bekeerd worden. Als God een ziel zaligmakend gaat bearbeiten, dat weet hij op dat ogenblik niet dat het

zaligmakend is. Velen zijn daarmee klaar, maar zo is het niet. Hij zal in de doorleiding moeten verstaan wat dat is, en dat het van God is, als hij de eeuwige, zoete liefde Gods voor zijn ziel ervaart in de verzoenende kracht van Jezus' dierbaar bloed!."

Ommeren, J.M. Verwijs

Noot:

1. Vermeulen, J.M. (red.). *Gehoord onder vele getuigen, deel 2*, 2006 (pp. 185-186).

## DE KINDERDOOP

### Is de kinderdoop wel of niet naar Gods Woord? (3)

Een lichte bekentenis van schuld Jan zegt: Dominee, ik vind het erg mooi dat u de kanttekeningen zo aanhaalde. Ik geloof nu dat die heel wat duidelijker zijn dan dat ik las in het boekje van John Norcott. Ik had er wel naar gekeken, maar ik was zo bevangen door die opmerkingen over de kinderdoop en die akelige twijfel in mijn hart, dat ik veel van de uitleg van onze Dordtse vaders over het hoofd zag. Maar nu u dit mij voor de aandacht bracht, wil ik u vragen: Zou u iets meer van het verschil tussen hen en die bestrijders van de kinderdoop willen uitleggen?

Ik zeg: Nu ja, ik acht het mijn kostbare tijd niet waard om al die boeken van die lichte broeders met hun dwaze uitleg te lezen. Maar voor u wil ik het wel doen. Hebt u dat boekje van Norcott bij u? Mag ik het even hebben? Staat er ook iets in van Mattheüs 28? Ja, zegt u. O ja, ik lees het al. De opdracht, voorwoord, inleiding, de doop van Christus, ja, ik zie het: *De grote opdracht voor de doop der gelovigen*. Nu, die titel heeft direct al mijn bedenkingen, maar dat komt omdat u mij zei dat hij tegen de kinderdoop was. Dan moet hij hier natuurlijk al laten merken dat er geen heidenen maar gelovigen worden gedoopt. Maar ja, de Heere stuurde ze naar de heidenen, dus heidenen werden gedoopt.

U zegt: Maar Hij bedoelt toch de heidenen die tot geloof gekomen waren, dus gelovigen?

Juist, en nu gaat Norcott ervan uit dat dit bij zuigelingen niet kan, dus worden die niet gedoopt. Hij ziet niet dat ook Johannes de Doper, wedergeboren in de baarmoeder van Elizabeth, Mozes in zijn biezen kistje tijdens zijn waterdoop in de Nijl, Jakob en David, door God al van de baarmoeder afgezonderd waren, en dat zij en al die andere arme, lieve kinderen er nu buiten vallen, volgens zijn betoog.

Werkwijze van ontkenner van de kinderdoop

We lezen verder in het boekje van Norcott. Hij knipt de tekst in stukjes. Een beetje herhalen van wat er al staat. Een beetje vaag allemaal. Welke kant wil hij nu op? Wat bedoelt hij? Nee, het pakt me niet. Er komt niets in mee. Die verwijsteksten, waar slaan ze op? Als het uitkomt, wordt er ineens een tekst uit het Oude Testament gebruikt om de kinderdoop te ontkennen. Verwarrend. Sommige teksten uit Gods Woord moet hij erkennen, maar met moeite. Norcott durft ze niet tegen te spreken, maar hij zou het liever anders gezegd hebben. Hoewel hij praktisch gezien met de mening van Heere Jezus verschilt, geeft hij enigszins toe. Erg, hé Jan. Je moet dus eerst een discipel gemaakt zijn, eer we gedoopt worden. Dat moet de lezers duidelijk zijn. Arme zielen, die wel laten dopen, maar niet Zijn discipelen zijn, volgens Norcott.

Norcott zegt: "Er moet onderwijs

voorafgaan aan de Doop, anders zullen de mensen Hem nooit aanbidden in geest en waarheid. 'Gaat heen, onderwijst en doopt.' Ik erken dat veel mensen zeggen dat het woord 'onderwijzen' in het Grieks is: 'Maakt discipelen.' Ik durf dat niet tegen te spreken, want ik lees dat het de praktijk van Jezus Christus Zelf was. Hij maakte eerst discipelen en dan doopte Hij hen. 'Jezus maakte en doopte meer discipelen dan Johannes' (Joh. 4:1)."

Voel je? Daar komt de tegenspraak van Christus' gebod aan het licht. De gehoorzaamheid aan Christus' bevel krijgt een kanttekening. Er moet aan een voorwaarde voldaan worden. Op voorwaarde gedoopt. Dit maakt de weg vrij naar een volgende redenering. Ja maar, u zegt: Dat staat er toch! Eerst onderwijs en dan dopen. Ja, dat is juist, maar ik zei toch al: Voel je waar de man heen wil? Naar een exclusieve doop. En met dit badwater zetten ze de kinderen ook maar overboord; een verschrikkelijke gedachte, die Christus hier in Mattheüs 28 niet leert. Doop, zegt Christus, maak Mij discipelen.

John Elliot schrijft hier als reactie op: "Onderwijzen komt eerst, dat is waar, en de kinderen worden onderwezen en tot discipelen gemaakt doordat hun ouders dit worden. God houdt hen voor gelovigen zoals hun ouders zijn, en daarom heeft God ingezet dat zij evengoed als hun ouders gedoopt moeten worden." Norcott zegt: "Zij worden tot discipelen gemaakt, niet als discipelen geboren." Elliot reageert hierop: "Zo was het met de eerste gelovigen, maar hun kinderen hadden het voorrecht om geboren discipelen te zijn."

We hebben allen hetzelfde nodig O, dominee, wat ben ik toch van mijn plek. Eerst was ik verdrietig, omdat ik de godsvreze zo mis in de kerk. Later begon ik me meer af te zetten tegen de kerk en de kerkmensen. Hun leer en leven deugden niet. Nu zie ik, dat ze hetzelfde nodig hebben als ik. Al of niet gedoopt, we zijn verloren als God ons niet van onze zonden en dit verderf verlost. Zowel hun belijdenis als de mijne brengt niets toe aan onze zaligheid. Zowel hun volwassendoop als mijn kinderdoop zal buiten het zaligmakende werk van Gods Geest mij met God niet verzoenen.



Juist Jan, alleen Gods genade brengt ons in een goede betrekking met God, zodat we gemeenschap met Hem krijgen door Jezus Christus.

O dominee, daar worstel ik zo mee, en door die mensen dacht ik dat ik ook nog wat moest doen. Hun visie leek mij zo aannemelijk, want het heeft mij al vele jaren bezet.

Maak geen verkeerde conclusies. Zeker Jan, bij God moeten we wezen. Bij mensen vindt u nimmer heil. We maken zo vaak verkeerde conclusies. Als we ons tegen het ene afzetten, vallen we weer in een andere strik. Voor een goed oordeel moet u niet zozeer op andere mensen letten, maar op wat Gods Woord tot ons of de gemeente zegt. Die gemeente betreft kleinen en groten. Niet alleen in de genade van God, maar ook letterlijk: jongens en meisjes, mannen en vrouwen, baby's en kinderen. De laatstgenoemden betreft de Heere er helemaal bij. Hun verstandelijke vermogens doen daaraan niet af of toe. God richt Zich in Woord en sacrament tot allen. Gods Evangelie met haar zegels is tot de gehele gemeente gekomen. Lees daarvoor maar eens bij de profeet Joël.

In belang van ons onderwerp kunnen wij daar best eens naar kijken. Daar gebiedt de Heere de profeet om het volk van Juda te zeggen: "Verzamelt het volk, heiligt de gemeente, vergadert de oudsten, verzamelt de kinderkens en die de borsten zuigen; de bruidegom ga uit zijn binnenkamer, en de bruid uit haar slaapkamer", Joël 2:16. We kunnen over de samenroeping, waarin het volk de Heere geheiligd of afgezonderd wordt voor God, ook lezen in Éxodus 19:10. De ouderen behoren daarin de jonge mensen met hun goed voorbeeld voor te gaan. Doen ze dit anders, dan worden zij de oorzaak van een algemeen verderf. Onder die kinderen zijn ook al zuigelingen uit wie de Heere Zijn sterkte grondvest (zie Ps. 8:3). Zij zogen nog wel de borsten van hun moeders, maar horen er helemaal bij. Het aanschouwen van hun jonge kinderen (die dus ook leden der gemeente en Gods bondgenoten waren) dient ertoe om de ouders te krachtiger van hun schuld te overtuigen en tot deernis en boetvaardigheid te bewegen. Waarom? Omdat de onmondige kinderkens in deze algemene landplaag, door de zware zonden

van de ouders veroorzaakt, mede moesten lijden, zelfs ook de beesten, (Joël 1:18). Insgelijks wilde God de algemene nood en ellende van de jongen en ouden en alle leden van Zijn volk laten zien, opdat zij met boetvaardige bewegingen voor Zijn ogen in Zijn huis zouden verschijnen.

Zie je wel Jan, dat Gods Woord ons geheel anders leert dan die opvattingen over de doop zoals we dat bij de wederdopers, baptisten en andere

groeperingen vinden! Hun visie op de doop is niet de leer van de Bijbel en de Kerk van God. De Heere spreekt in Mattheüs 28 over volken, die niet voor een deel, maar in het geheel tot Zijn discipelen gemaakt moeten worden. Ze zullen het nooit opgeven, Jan, maar dit kunnen we dus gerust op grond van de Schrift vaststellen. God Zelf weet wel wie werkelijk in Hem geloven.

*Krimpen aan den IJssel, ds. A. Kort*

## NIEUWS VAN DEPUTATEN

### Noodhulp Mozambique e.o.

Zoals bekend, raasde vorige maand een tropische storm, de cycloon Idai, over Mozambique en zijn Afrikaanse buurlanden Malawi, Zimbabwe en Madagaskar. Door zware overstromingen en hevige regenval zijn hele dorpen ondergelopen en enorme woestingen aangericht. Honderden dodelijke slachtoffers zijn te betreuren. Naar schatting verkeren tienduizenden in levensgevaar. Een groot aantal mensen is dakloos geworden. Er is grote bezorgdheid voor het ontstaan van besmettelijke ziektes. Dringend is er behoefte aan voedsel, schoon drinkwater en onderdak.

De deputaatschappen voor bijzondere noden van de Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en onze Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland hebben weer onderling overlegd om gezamenlijk noodhulp ter hand te nemen. Het streven is om deze actie op te zetten in samenwerking met Dorcas (die met name in Mozambique actief is), Stéphanos en Timotheos, en eventueel andere partijen die later in zicht komen.

Deputaten Algemene Kas Bijzondere

Noden bevelen het hulpbetoon in de voorbede en milddadigheid van de lezers aan. Giften kunnen worden overgemaakt op NL84 RABO 0300 7608 17 ten name van Algemene Kas Bijzondere Noden te Barneveld. Graag onder vermelding van 'Noodhulp Mozambique/Malawi e.o. 2019'

*Deputaten Algemene Kas Bijzondere Noden*

### Woonzorgcentrum De Mauritsshof

Woonzorgcentrum De Mauritsshof te Dordrecht heeft op dit moment twee tweekamerwoningen te huur. Dit zijn woningen voor mensen die nog enigszins zelfstandig kunnen wonen. Indien nodig kan er 24-uurszorg geleverd worden. Tevens is er in de zorgunit van woonzorgcentrum Scheldeoord te Stavenisse een drietal zit/slaapkamers voor zorgbehoevenden beschikbaar.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr. F. Mulder, secretaris van Stichting Ouderenzorg, tel. 033 - 296 18 63 of 06 - 52 52 70 80.

*Deputaten Ouderenzorg*

## KERKNIEUWS

### Beroepingswerk

Beroepen te Oosterland, ds. Th.L. Zwartbol te Urk, te Ede, ds. H.H. Romkes te Rouveen, te Salford, ds.

R. Bakker te Kinderdijk. Bedankt voor Lienden, ds. P. van Veen te Benthuizen.

## DJK – commentaar op kinderdoopvisie ds. A. Kort (deel 4)

Beste dominee Kort, bedenk toch en vergeet nooit, dat de doop geschiedt door het badwater der wedergeboorte waarin een veroordeeld verloren zondaar in boetvaardigheid zijn bestaan verliest en geheel aflegt voor God en door een waar geschonken geloof in Jezus Christus een nieuw leven ontvangt door een waar geschonken verenigend geloof in Hem, eerst geestelijk en dan uitwendig gedoopt, ondergaan **in** het water en opkomen uit het water, en NIET dopen **met** water. Het ziet op het geheiligd graf van mijn dierbare Heiland. Zoals de Heere Jezus stierf onder de vloek der wet en de schuld en last van de zonde, ja, de dood stierf aan de wet en de zonde, door de dood bevrijd zijnde van de vloek der wet en de straf der zonde, alzo sterft de gelovige onder de vloek van de wet en de last van schuld en zonde in zijn geweten, schreef eens een oudvader op zeer schone wijze. De Heere Jezus wordt alleen gevonden en gelovig omhelsd in een weg van hartverscheurend berouw over de zonden en waar geschonken geloof in Hem. En ook in deze weg wordt Zijn verworven Geest ontvangen. Kan ook iemand het water weren, dat dezen niet gedoopt zouden worden, welke den Heiligen Geest ontvangen hebben, gelijk als ook wij? (Hand. 10:47-48) Maar nee, dominee Kort zwijgt over deze zaken tot zijn grote schande in alle talen. Hij weet het zelfs een beetje beter dan Gods Woord! Want zoals hij hier op heel gemoedelijke wijze zijn kerkvolk de doop voorstelt en verklaard is wezenlijk niks anders dan een bespottig van de kruisdood en opstanding van de Heere Jezus Christus. Dus ook de kruisdood en opstanding van zijn dierbare Zaligmaker waarin ook hijzelf geestelijk gedoopt is geworden. Het antwoord ligt verklaard in de Romeinenbrief, maar daar horen we dominee Kort in dit geval geheel niet over. Dat komt hem nu even niet uit, want hij zou geheel vast lopen. Normaliter wel in zijn rechtvaardigingsleer, maar niet in de leer der dopen. Dan houdt hij liever krampachtig vast aan de traditie der kerk. Dus nu even niet Sola Scriptura! Hij laat Jan, die hij in zijn waanidee heel parmantig heeft misleid, zeer nederig bij zichzelf in de schuld komen, en klaar is kees. Hoe graag hoort iemand zichzelf spreken, zou je haast gaan denken. Misschien beter gezegd, dat zo'n gereformeerd leraar op dergelijke wijze van zich laat spreken en zichzelf tot een bespottig maakt. Het feit dat het misbruik van de kinderdoop de Bijbelse geloofsdoop in onze kerken ondermijnd, maakt hem ook zeer weinig.

Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding; Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. (Rom. 6:3-7)

En alzo zij over weg reisden, kwamen zij aan een zeker water; en de kamerling zeide: Zie daar water; wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. (Hand. 8:36-37)

Want ook wij allen zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen in een Geest gedrenkt. (1 Kor. 12:13)

Zijnde met Hem begraven in den doop, in welken gij ook met Hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft. (Kol. 2:12-14)

Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend. (2 Kor. 3:6-9)

Het oude is voorbij gegaan, ziet het is alles nieuw geworden. (2 Kor. 5:17)

Die wel gedood is in het vlees, maar levend gemaakt door den Geest. (1 Petrus 3:18-21)



Dit is een getrouw woord, want indien wij met Hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met Hem leven. (2 Tim. 2:11)

Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelf voor mij overgegeven heeft. Ik doe de genade Gods niet te niet; want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus tevergeefs gestorven. (Gal. 2:19-21)



**Zwart van zonden en berouw ging ik ten onder, en blank en rein kwam ik boven door het geloof in Hem krachtens Zijn heiligheid en gerechtigheid die mij uit vrije genade om niet werd toegerekend**





onze vuilheid, dan worden we gewezen op onze zonden, die machtig veel zijn. Dan wijst het ons op een heilig en rechtvaardig God, Die de zonden moet straffen krachtens Zijn heilige en reine natuur. Dan wijst het ons op wat er staat: "De bezoldiging der zonde is de dood." Maar over de andere kant, als er dan over afwassen of reinigen gesproken wordt, worden we ook gewezen op wat er staat: "Maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere." We worden gewezen op het enige, echte Wasmiddel. We worden gewezen op het bloed van de Heere Jezus Christus. "Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden."

Daarom, als er gesproken wordt over afwassen, dan moeten we tot onszelf inkeren hoe het met ons staat op weg en reis naar de eeuwigheid. Of wij persoonlijk deel hebben aan het Wasmiddel. Of het water en het bloed, dat uit de zijde van Christus stroomde, ook voor ons persoonlijk betekenis gekregen heeft. Want er is toch een volk op aarde voor wie het betekenis gaat krijgen, en dat niet alleen bij aanvang, maar ook bij de voortdurende voortgang. Als God een mens bekeert –waar we allen veel om moeten vragen– zien we in de dadelijkheid onze vuilheid en onze walgelijkheid in het licht van de Heilige Geest. Ach, dan krijgt de betekenis van het woord afwassen of reinigen waarde in ons leven. En dat omdat de Heere iets van Zijn heiligheid en majesteit en alwetendheid afdrukt in de ziel.

Dan gaan we ons afwassen en reinigen in uitwendige zin, maar ook in innerlijke zin. Dan gaan we proberen te leven overeenkomstig Gods Woord en Zijn geboden. Zulke zielen gaan vragen: wat moet ik doen om zalig te worden? Het gevolg daarvan is: steeds groter zondaar worden in de inleving, door de ontdekkende werkingen van Gods Geest, en steeds minder zonde doen. Zulke zielen gaan het verstaan wat er staat in Jesaja 1: "Wast u, reinigt u, doet de boosheid uwer handelingen van voor Mijn ogen weg, laat af van kwaad te doen. Leert goed doen, zoekt het recht, helpt den verdrukte, doet den wees recht, handelt de twistzaak der weduwe." Ach, uitwendige afwassing of bekering zit onlosmakelijk verbonden aan de innerlijke afwassing of bekering.

Maar nog groter wonder is het, als we ervan overtuigd worden –en dat door de Heilige Geest– dat de bron van dat alles verkeerd is. "Uit u worde geen vrucht meer in der eeuwigheid". We lezen in Jesaja 64:6 "Doch wij allen zijn als een onreine, en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpe-lijk kleed; en wij allen vallen af als een blad, en onze misdaden voeren ons henen weg als een wind." Bij zulke zielen die daarvan overtuigd raken, daar wordt dan ook de noodzaak geboren om buiten zichzelf om te zien naar het enige Wasmiddel, de Heere Jezus Christus. En dat Wasmiddel, de Heere Jezus Christus, roept nu ook nog in deze tijd: "Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen wit worden als witte wol." "Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven". Dat roept Hij tot een ziel die smeekt aan de genadetroon: "Zie ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Zie, Gij hebt lust tot waarheid in het binnenste, en in het verborgene maakt Gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hysop, en ik zal rein zijn; was mij, en ik zal witter zijn dan sneeuw."

Zulk een roeper zal de Heere dan ook niet laten staan, want: "De offeranden Gods zijn een gebroken geest; een gebroken en verslagen hart zult Gij, o God, niet verachten." Die zullen ervaren de kracht van het bloed tot rechtvaardigmaking, en het water tot heiligmaking. De- zulken worden inwendig gereinigd en gaan dat uitwendig in vruchten der bekering voortbrengen. Want wie "in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, zie, het is alles nieuw geworden." Dat alles vindt plaats "door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes", door de Heere Jezus Christus, de Zaligmaker van arme zondaren. "Wie zijn zij, en vanwaar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem: Heer, gij weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des Lams."

Geliefde medereizigers, welke betekenis heeft het woordje afwassen voor ons?

Rouveen, ds. H.H. Romkes

## DE KINDERDOOP

### Is de kinderdoop wel of niet naar Gods Woord? (4)

De stille tijd

Dag Jan, hoe gaat het? Het is alweer een poosje geleden dat we elkaar gesproken hebben.

Ja, dominee, ik heb veel over ons gesprek nagedacht. Ik begrijp nog niet hoe ik ertoe kon komen om zo heftig tegen Gods Woord in te gaan. Dat ik de stem van mijn eigen hart meer geloofde dan de stem van het Woord. Dat ik me liet leiden door een aantal kritische geesten, die mij aan het dwalen brachten, door me aan te sporen om de oude waarheid te verlaten. O dominee, ik ben ertoe gekomen om de goede leraars aan de kant te zetten en lelijke dingen van hen te denken, te zeggen, te schrijven.

Ja, Jan, ik ben blij dat u daar achter kwam. We moeten bij ons zelf beginnen. De hele Bijbel spoort ons

voortdurend aan tot zelfonderzoek. Dat moeten we doen als de eerste storm van onze opstand geluwd is. Wanneer we tot nadenken gebracht zijn, als we stil onze knieën voor God buigen, als we onderzocht hebben of het bij onszelf wel in orde is, hebben we de eerste stap gezet om de zaken recht te zien. Dat kan niet zonder de hulp van Gods Geest.

Oppassen

Maar Jan, waar waren we ook alweer gebleven?

We waren bezig de tekst uit Mattheüs 28 na te kijken uit dat boekje van de baptistprediker John Norcott. O ja, nu weet ik het weer. Ik wil graag aannemen dat die man een kind van God is, maar dat boekje valt me erg tegen. Het is ondanks het noemen



van waarheden erg vlak, leeg en nietszeggend. De inhoud verheldert deze materie beslist niet. Ja, ik begrijp wel dat een aantal mensen er een handvat aan hebben om hun dwaalpunten stevig vast te houden. Ze vinden veel steun in die man om hun visie op de doop te verdedigen, maar het vindt geen enkele grond om dit vol te houden.

#### Aanpak

Jan, laten we bij ons oogmerk blijven. We willen toch ontdekken wat er verkeerd gaat bij deze baptisten. Nu wordt het interessant. Hij specificeert zich op de volwassendoop, door middel van onderdompeling.

Jan: Waarom interessant? Alles is toch belangrijk? Het gaat in het Woord toch om het geheel?

Ja Jan, dat is het nu juist. Je kent het spreekwoord toch wel: elke ketter heeft zijn letter. Elke leraar die bepaalde standpunten wil verdedigen, hetzij goed of kwaad, heeft zijn teksten of tekstdelen op voorraad. Daar komen ze mee aandragen en zeggen: zie je wel, het staat in Gods Woord. De een legt nadruk op de wedergeboorte, de ander op het geloof, weer een ander op de rechtvaardigmaking en nog een ander op de doop, zoals we hier nu bespreken. Veelal rukken die mensen, die op een bepaalde manier hun standpunt door willen drijven, hele Schriftgedeelten uit hun verband. Ze beroepen er zich op dat ze het van God hebben. Ze zijn vaak met een vreemdsoortige verlichting bezig geweest en vergaderen talloos vele citaten van leraars die, zo het schijnt, hetzelfde zeggen. Zo zijn er bijvoorbeeld mensen die alleen die preken overnemen waar er over het aanbod van Gods genade gesproken wordt. De andere leringen van die betreffende oudvader of puritein komen dan niet aan bod. Op die manier treedt er veel vervalsing op.

#### Het Woord te onpas gemaakt

Waarom dient nu deze manier van redeneren? Norcott maakt op deze manier Gods Woord dienstbaar voor zijn visie over de doop. Weet u wat deze man buiten beschouwing laat? Nee dominee, zegt Jan.

Ik zeg: de kinderen. Al die Schriftaanhalingen uit Johannes 4:1, Handelingen 2:41, 8:12 en 8:35-39 zijn een valse voorstelling van zaken. Onder het voorwendsel van het houden van het gebod van Christus worden

de mensen bedrogen. Ze worden zo juist van Zijn gebod en instelling afgewend en dat onder de schijn van liefde. Daarbij voegt hij nog eens de oproep tot bekering. Daarmee bedoelt hij een bekering naar zijn dooppraktijk. Het is te erg om te noemen. O, als ik denk hoevelen er al in die val gelopen zijn, begin ik te wenen. Dat zal bij deze man wel niet de bedoeling zijn, daar men zegt dat hij God echt vreesde, maar daarom is hij des te gevaarlijker. Je hebt het niet door. Je vertrouwt erop dat hij het bij het rechte einde heeft.

Jan zegt: Gods kind kan toch niet dwalen?

Ik antwoord: David wist beter. In Psalm 119:176 zegt hij: "Ik heb gedwaald als een verloren schaap; zoek Uw knecht, want Uw geboden heb

ik niet vergeten." Daar bedoelde hij niet mee dat hij dwaalde in de leer en waarheid van God, maar hij sprak over het feit dat hij een tijdlang niet geweten heeft waarheen hij zich zou keren of wenden. Nu, dat is ook bij ons het geval. Wat moet je met die mensen, die niet alleen de schapen van Christus (de gelovigen) bedroeven, maar ook nog eens de lammeren (hun kinderen) vervolgen. We mochten ons gelijk David wel tot de enige Herder wenden, Die zowel het dwalende schaap (Gods afgedwaalde kind) en het verloren lam (ons lieve kind) zoekt en terechtbrengt, en Hem bidden: breng ons in de rechte schaapsstal en geef ons rust, opdat wij U in vrede en in stilheid mogen dienen.

*Krimpen aan den IJssel, ds. A. Kort*

## KERKNIEUWS

### Beroepingswerk

Bedankt voor Ede, ds. H.H. Romkes te Rouveen, en voor Salford, ds. R. Bakker te Kinderdijk.

### In memoriam ouderling J. Bouman, Nieuw-Beijerland

Na een periode van afnemende krachten en liefdevolle verzorging door zijn vrouw en kinderen, is op 25 april jl. ouderling J. Bouman in de leeftijd van 88 jaar uit ons midden weggenomen. Hij heeft 55 jaar als ambtsdrager de gemeente mogen dienen. Vanaf 1964 als diaken en vanaf 1969 als ouderling. Onvermoeibaar was zijn arbeid in de gemeente, en ook vele andere taken heeft hij mogen verrichten, als lid van de Commissie van Onderzoek, in meerdere deputaatschappen, en in de GBS. Door ziekte was hij de laatste vier jaar niet meer in staat openbare taken te verrichten, maar bijna alle kerkdiensten was hij aanwezig. Tot aan het einde van zijn leven heeft hij de zorgen en noden van zijn gezin, de gemeente, de kerkenraad en het landelijk verband opgedragen in zijn gebeden. Ook voor hem geldt nu: "De gebeden van David, den zoon van Isai, hebben een einde." Hij weet nu op het volmaaktst wat de inhoud

van de woorden is: "Hij zal den armen en den klenen genadig zijn en goed. Dingen die schreien en wenen werdt Hij vriend'lijk en zoet." De rouwdienst werd gehouden op 2 mei door ds. R. Bakker. Hij sprak uit 2 Tim. 4:7-8. Ouderling J. van Wetten heeft namens de gemeente nog een hartelijk woord gesproken. Ook op het graf heeft de predikant de familie en gemeente liefdevol en waarschuwend toegesproken. Gezongen werd psalm 89 vers 7, waarna de twee zoons van de overledene nog enkele woorden van herinnering en dank spraken. De bedroefde weduwe en haar gezin moeten een biddende vader missen. Maar die grote Voorbidder Die aan de rechterhand des Vaders is, mocht nog op hen en de gemeente neerzien in ontferming.

*Kerkenraad Nieuw-Beijerland*

### Gezondheid predikanten

Ds. H. Molendijk, die in verpleeghuis Salem te Ridderkerk verblijft, is erg zwak, maar zijn situatie is wel stabiel. Ds. A.F.R. van de Veen is langzaam hersteltend, maar moet zich nog steeds in acht nemen. Afhankelijk van zijn gezondheidstoestand gaat hij zo nu en dan tijdens een weekdienst voor. Hiervoor



zullen komen door roeping en wedergeboorte, om door Hem een vrije toegang tot God de Eerste Persoon te mogen ontvangen. Christus zal Zijn arbeidsloon zien komen; er zal niemand achterblijven. Nee, want God Drie-enig heeft hen allen vanuit de eeuwigheid liefgehad en zij zullen allen komen in de weg van smeking en gewezen. Gods Woord zegt ons: "Zie, Ik zal hen aanbrengen uit het land van het noorden en zal hen vergaderen van de zijden der aarde; onder hen zullen zijn blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen; met een grote gemeente zullen zij herwaarts wederkomen", Jer. 31:8. Zij zullen wederkomen uit de zondeval in Adam, om aan Zijn voeten te horen: Is uw zondestraf

rechtvaardig? O, Ik zeg u, gij zult in en door Mij rechtvaardig gerekend worden bij God. Ja, Ik leid u door deze huilende wildernis om u straks te doen ervaren: En alzo zullen zij *altijd* met den Heere wezen.

En zo zegt Christus in Mattheüs 18:10 omtrent Jeremia 31:8 "Ziet toe dat gij niet een van deze kleinen veracht; want Ik zeg ulieden, dat hun engelen in de hemelen *altijd* zien het aangezicht Mijns Vaders, Die in de hemelen is."

Geliefde medereizigers naar de eeuwigheid, tracht toch *altijd* te smeken om de Geest der genade en der gebeden. Het is nu nog tijd. Nog genadetijd!

Giessendam, ds. G. Gerritsen

gelijk in het Oude Verbond of Testament door de besnijdenis geschied is, voor dewelke in het Nieuwe Verbond de Doop ingezet is."

Jan, als je de verwijzingen leest, dan zie je dat elk woordje van deze belijdenis geheel gegrond is op Gods Woord. Dat is dan ook de kracht van onze belijdenis door al de eeuwen heen. Gods Woord is onweersprekelijk. Wil men nu toch een nieuwe leerstelling doordrijven, dan laat men de inhoud van Vraag 74 als eerste los. Ze wordt afgedaan als een menselijk geschrift en van secundaire betekenis. Daarna voeren ze hun eigen dwalingen in, die volgens hen dan wel Gods Woord zijn. Maar het is leugen, Jan. Het is een listige omleiding van de duivel, die heel geraffineerd te werk gaat.

Ursinus citeert in *Het Schatboek* Bastingius. Deze zegt het volgende: "Vooral inzake de kinderdoop was het niet nodig om een nieuw en speciaal bevel te geven, aangezien het Oude Verbond in waarde bleef, dat God aan al Zijn volk, ouderen en jongeren, niemand uitgezonderd, bevolen had verzegeld te worden. En aangezien het duidelijk was, dat ook de kinderen der gelovigen tot het Verbond behoorden –temeer, omdat Christus met woord en daad verklaard had, in welk aanzien en genade de kinderen bij Hem stonden– is het niet nodig om bij de inzetten van de Heilige Doop de kinderen opnieuw te noemen."

Eigenlijk zou ik nu wel graag de hele verklaring van Ursinus willen vermelden, want die is zo helder als glas. Heel anders dan wat ons nu van die verloochenaars van de kinderdoop voorgeschoteld wordt. Onze belijdenisgeschriften zijn zo zeker en overtuigend als het maar kan, maar het is net als altijd: de leugen wordt geloofd en de waarheid verworpen. Toch zal de waarheid zegenvieren. Maar als je toch wat wilt lezen, neem dan *Het Schatboek* van Ursinus –werkelijk, het is een Schatboek– en ga aan al die andere lege woorden van die eigenzinnige mensen maar voorbij. Maar ik snap het wel hoor, Jan, bij hun leer kun je zelf ook nog iets doen, voelen en geloven. Dat is weer die adder die onder het gras zit. Hoed je voor de listen van satan en ons eigen bedrieglijke hart.

Krimpen aan den IJssel, ds. A. Kort

## DE KINDERDOOP

### Is de kinderdoop wel of niet naar Gods Woord? (5)

#### Het dwaalzieke hart

Waar hadden we het ook al weer over, Jan? O ja, over het dwalen. Ja dominee, ik heb dit goed door. Ook ik ging mijn eigen weg. Bij geval kwam ik met een andere visie op de kinderdoop in aanraking. Via het internet. Mijn blik werd wereldwijd. Ik hoorde de preken van andere dominees. Onder hen waren ook baptisten. Dat sprak mij wel aan. Ik volgde de discussies en trok voor hen partij. Ik vond die oude leer der waarheid te traditioneel. Dit was nieuw voor mij. Er kwam aversie tegen het bestaande kerkelijke leven in ons land. Die preken van nu stonden me niet meer aan. Gelukkig ben ik ervoor bewaard om helemaal in die pinkstergroepen mee te gaan, maar die kerken van de strict baptisten leken mij wel goed. Gadsby en Philpot hoorden daar toch ook bij? En ik lees graag in *The Gospel Standard*. Zo langzamerhand nam ik ook hun visie van de doop over. O, dominee, nu zie ik dat het helemaal mis is. Zou de Heere mij dat nog willen vergeven?

#### Een vertroostend woord

Ja, Jan, ik geloof dat de Heere al onze zonden wil vergeven. Maar dan ook alleen door het bloed en offer van Jezus Christus, het Lam Gods Dat de zonden der wereld wegneemt. Tot op

de dag van vandaag heeft Zijn werk een gezegende uitwerking op zondaarsharten, die Hij door genade in Zijn Koninkrijk toevoegt. Hij bouwt nog steeds Zijn Kerk. Hij volvoert al Zijn welbehagen. Het gaat door Zijn hand gelukkig voort.

Onze goede belijdenisgeschriften  
Dominee, ik ben blij dat u dit zegt. Toch zit ik nog met een paar dingen. Mag ik dat nog vragen?

Natuurlijk, Jan, maar ik wil eigenlijk toch eerst die verhandeling over Mattheüs 28:19 afsluiten. We hebben naar de uitspraken van John Norcott geluisterd. Laten we nu zien wat Ursinus en Olevianus ervan zeggen.

In onze dierbare Heidelbergse Catechismus, dat toch een kostelijk geschrift is, lezen we in Vraag 74: "Zal men ook de jonge kinderen dopen? Antwoord: Ja het; want mitsdien zij alzowel als de volwassenen in het Verbond Gods en in Zijn gemeente begrepen zijn, en dat hun door Christus' bloed de verlossing van de zonden en de Heilige Geest, Die het geloof werkt, niet minder dan den volwassenen toegezegd wordt, zo moeten zij ook door den Doop, als door het teken des Verbonds, de Christelijke Kerk ingelijfd en van de kinderen der ongelovigen onderscheiden worden,



## DJK – commentaar op kinderdoopvisie ds. A. Kort (deel 5 + 6)

**DJK** : ....die arme Jan wordt door ds. Kort een steeds grotere schuld aangepraat en krijgt ook steeds meer leesopdrachten mee naar huis, dit keer wordt hij gewezen op het Schatboek van Zacharias Ursinus. Dominee Kort moet ernstig oppassen en waken om niet in geestdrijverij te gaan vervallen. Beste Jan, laat je niks wijs maken hoor! Gods Woord alleen is het einde van alle tegenspraak. En als je na het lezen in Zacharias Ursinus nog lust hebt, vergeet dan ook niet te lezen hetgeen Johannes Calvijn zijn volgelingen inzake de kinderdoop heeft nagelaten. Lees bijv. hier enkele korte citaten uit zijn boek de Christelijke Institutie (hfdst. 16). Hoewel het alleen op verondersteld ingeplant geloof is gefundeerd, vind het geen enkele grond in de Heilige Schriften en zijn deze stellingen vanuit Gods Woord derhalve niet te verdedigen, is het evenwel toch geschreven door een befaamd groot hervormer. Het geeft duidelijk aan hoe rooms zelfs de grootste hervormers inzake de heilige doop zijn gebleven:

“Daarom moeten zij, die de belofte aangaande het uitbreiden van Gods barmhartigheid over hun kinderen omhelzen, bedenken, dat het hun plicht is hen aan de kerk aan te bieden om hen te laten tekenen met het teken der barmhartigheid, en daardoor zichzelf te bemoedigen tot een vaster vertrouwen, omdat ze voor hun ogen zien, dat het verbond des Heeren in de lichamen hunner kinderen wordt ingegraveerd. Aan de andere kant ontvangen ook de kinderen enig voordeel uit hun doop, omdat ze, doordat ze in het lichaam der kerk ingelijfd zijn, de andere leden vrij wat meer aanbevolen zijn.” (par.9)

“Laat het dus buiten geschil zijn, dat God de zijnen zo goed en milddadig is, dat Hij ook om hunnentwil de kinderen, die zij hebben voortgebracht, tot zijn volk gerekend wil hebben.” (par.15)

“Kortom, deze tegenwerping kan zonder moeite weerlegd worden hierdoor, dat de kinderen gedoopt worden tot de toekomstige bekering en het toekomstige geloof; want ofschoon die nog niet in hen gevormd zijn, ligt toch het zaad van beide door de verborgen werking des Geestes reeds in de kinderen besloten.” (par.20)

“De kleine kinderen worden met de vergeving der zonden begiftigd: dus mogen ze niet van het teken beroofd worden. Zij brengen ook tevoorschijn de woorden uit de brief aan de Efeziërs (Ef. 5:26), dat de kerk door de Heere gereinigt is met het bad des waters in het Woord des levens.” (par.22)

“Want indien wij de aard en de eigenaardigheid van de Doop nagaan, dan is hij ongetwijfeld een zekere ingang en als het ware inwijding, waardoor wij tot Gods volk worden toegevoegd, een teken van onze geestelijke wedergeboorte, waardoor wij tot de kinderen Gods wedergeboren worden.”(30)

“Hij werpt tegen, dat de sacramenten van Christus ingesteld zijn tot gedachtenis, opdat ieder zich zou herinneren, dat hij met Christus begraven is. Ik antwoord, dat hetgeen hij uit zijn hoofd verzonnen heeft, geen weerlegging nodig heeft; ja de woorden van Paulus tonen aan, dat hetgeen Servet op de doop betreft, behoort tot het Heilig Avondmaal, namelijk dat een ieder zich onderzoeken. Over de doop staat nergens iets dergelijks. Daaruit maken wij op, dat naar behoren gedoopt worden degenen, die door hun leeftijd nog niet in staat zijn zichzelf te onderzoeken. Hetgeen hij in de derde plaats aanvoert, dat allen in de dood blijven, die niet in de Zoon Gods geloven, en dat Gods toorn op hen blijft, en dat daarom de kinderen, die niet geloven kunnen, in hun verdoemenis liggen: daarop antwoord ik, dat Christus daar niet spreekt over de algemene schuld, waarin alle nakomelingen van Adam gewikkeld zijn, maar alleen de verachters van het evangelie dreigt, die de hun aangeboden genade trots en hardnekkig versmaden. Maar dit heeft op de kinderen geen betrekking.” (par. 31)

“In de vierde plaats beweert hij, dat men, omdat hetgeen natuurlijk is voorgeat, de tijd moet afwachten, die geschikt is voor de doop, die geestelijk is. Ofschoon ik erken, dat alle nakomelingen van Adam uit het vlees geboren zijn en van de moederschoot af hun verdoemenis medebrengen, ontken ik toch, dat dit zou verhinderen, dat God terstond een geneesmiddel aanbrengt. Immers Servet zal niet aantonen, dat meer

jaren van Godswege voorgeschreven zijn, waarna de nieuwheid van het geestelijke leven zal beginnen. Ook al zijn zij, die geboren worden uit gelovige ouders, van nature verdorven, zo zijn ze toch, volgens getuigenis van Paulus (1 Kor. 7:14), heilig door boven-natuurlijke genade.” (par.31)

“In de zevende plaats voert hij aan, dat, daar geestelijke dingen passen bij geestelijke, de kinderen, die niet geestelijk zijn, ook niet geschikt zijn tot de doop. In de eerste plaats nu is volkomen duidelijk, hoe verkeerd hij de plaats van Paulus verdraait (1 Kor. 2:13). Het gaat daar over de leer; dewijl de Corinthiërs zichzelf in ijdele scherpzinnigheid meer dan passend was behaagden, toont Paulus hun laksheid aan, daar ze nog in de eerste beginselen der hemelse leer moesten onderwezen worden. Wie zal daaruit opmaken, dat de doop aan de kinderen geweigerd moet worden, welke God, hoewel ze uit vlees geboren zijn, door genadige aanneming zich tot kinderen heiligt? Wat hij aanvoert, dat ze gevoed moeten worden met geestelijke spijs, indien ze nieuwe mensen zijn, is gemakkelijk aldus te beantwoorden, dat ze door de doop toegelaten worden tot de kudde van Christus, en dat het teken van de aanneming voor hen voldoende is, totdat ze, opgewassen zijnde, in staat zijn vaste spijs te verdragen.”(par.31)

“Wederom werpt hij tegen, dat een goed huisbestuurder aan het huisgezin spijs geeft te zijner tijd. En ofschoon ik dit gaarne erken: met welk recht zal hij ons de tijd van de doop bepalen, om te bewijzen, dat die niet op de juiste tijd aan de kinderen geschonken wordt?” (par.31)

“Paulus leert daar, dat God deze gewone wijze van roeping heeft, dat Hij zijn uitverkorenen tot het geloof brengt, doordat Hij hun trouwe leraars verwekt, door wier dienst en arbeid Hij hun zijn hand toereikt. Wie zou Hem op grond daarvan de wet durven opleggen, dat Hij de kinderen niet op een andere verborgen wijze zou mogen inplanten in Christus? Wanneer hij verder tegenwerpt, dat Cornelius gedoopt is, nadat hij de Heilige Geest ontvangen had, dan blijkt uit het voorbeeld van de kamerling en de Samaritanen, hoe verkeerdelijk hij uit één voorbeeld een algemene regel afleidt, want bij hen heeft God een andere orde gehouden, zodat de doop aan de gaven des Geestes voorafging.” (par.31)

“Wederom werpt hij tegen, dat de kinderen niet voor nieuwe mensen kunnen gehouden worden, omdat ze niet geboren worden door het woord. Maar ik herhaal ook nu, wat ik reeds meermalen gezegd heb, dat de leer een onverderfelijk zaad is om ons te wederbaren, wanneer wij in staat zijn om haar te begrijpen; maar wanneer wij vanwege onze leeftijd nog niet in staat zijn om te leren, dat God dan zijn trappen heeft om de zijnen te wederbaren.” (par.31)

“Want hoe liefelijk is het voor vrome harten om niet alleen door het woord, maar ook door het aanschouwen hunner ogen er van verzekerd te worden, dat ze zoveel genade bij de hemelse Vader verkrijgen, dat hun nakomelingschap een voorwerp zijner zorg is?” (par.32)

“Immers wij worden door deze prikkel er niet weinig toe opgewekt om hen in de ernstige vreze Gods en in de onderhouding der wet op te voeden, wanneer wij overdenken, dat ze terstond van hun geboorte af door Hem als zijn kinderen beschouwd en erkend worden. Laat ons daarom, wanneer we niet boosaardig Gods weldadigheid willen verduisteren, Hem onze kinderen aanbieden, aan wie Hij een plaats toegekend heeft onder zijn vrienden en huisgenoten, dat is onder de leden der kerk.” (32)

<http://www.dewoesteweg.nl/wp-content/uploads/2010/04/Joh.-Calvijn-over-de-kinderdoop-Enkele-paragrafen-uit-de-Institutie-boek-4-hfst.-16.pdf>

alle mond gestopt worde en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde.”

Geliefde lezer of lezeres, wat zien we hier reeds een scherpe tegenstelling. Wie zijn schuld zou dat zijn? Kunnen we daar de HEERE God de schuld van geven? Ganselijk niet. We slaan Genesis 1 open, en daar lezen wij: “En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed!” Merk op welke nadruk Mozes hierbij voegt om des te beter uit te drukken de grootheid en treffelijkheid van Gods werk, alsook het uitnemende welgevallen Gods, hetwelk Hij gehad heeft in al Zijn werk, en inzonderheid in de schepping der mensen. O, hoe roept dan de dichter alles wat adem heeft op om de HEERE te loven. Met inbegrip van de redeloze dieren, hoewel zij God niet kunnen loven met het verstand en verstaanbare klanken, maar zij doen het tot een voorbeeld van Gods scheppende en onderhoudende almacht. In die zin zegt Job: “Waarlijk, vraag toch den beesten, en elkeen van die zal het u leren; en het gevogelte des hemels, dat zal het u te kennen geven. Of spreek tot de aarde, en zij zal het u leren; ook zullen het u de vissen der zee vertellen. Wie weet niet uit al deze, dat de hand des HEEREN dit doet?” En in die zin worden ook de zon, maan, sterren, bergen en dalen opgewekt om de Heere te loven.

In de hemel looft eenieder met onafgebroken Hallelujahs de Heere; de engelen en de zielen der verheerlijkte rechtvaardigen vanwege de gelukzaligheid die zij in Gods nabijheid mogen genieten. Hier is dat nog ten dele, hoeveel te meer volkomen wanneer straks de ziel weer met het lichaam, maar dan volmaakt, eindeloos en storeloos, God in alles mag grootmaken. Als Gods kinderen daar dan met zo'n jaloerse blik naar uit mogen zien, wanneer dat mag worden beleefd, wordt toch ook wel bij tijden en ogenblikken ingeleefd, welke gunst God bewees: vergeving der zonden, vervulling met de vreugde des heils, een welgegrond vooruitzicht op een volle en nimmer eindigende gelukzaligheid en met hart en mond de dichter nastamelen: “Loof den HEERE, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, Zijn heiligen Naam. Loof den HEERE, mijn ziel, en ver-

geet geen van Zijn weldaden.” Daar komt niets van een mens bij, want God zorgt voor Zijn eigen eer.

En daarom zien wij ten slotte, om niet meer te noemen: “Alles is uwe. Hetzij Paulus, hetzij Apollos, hetzij Céfás, hetzij de wereld, hetzij leven, hetzij dood, hetzij tegenwoordige, hetzij toekomstige dingen, zij zijn alle uwe; doch gij zijt van Christus, en Christus is Gods.” Geliefde lezer of lezeres, zie dat deel te mogen ontvangen; niet in alle veranderingen, maar in één en in alles eens Anderen te mogen zijn, met lichaam en ziel, in leven en sterven. Dan mag u ook met Paulus instemmen tot uw gegronden troost: “Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het Die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechterhand Gods is, Die ook voor ons bidt.

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? (Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij den gansen dag gedood; wij zijn geacht als schapen der slachting.) Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem Die ons liefgehad heeft. Want ik ben verzekerd dat noch dood noch leven, noch engelen noch overheden noch machten, noch tegenwoordige noch toekomstige dingen, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.”

*Wie, ver van U, de weelde zoekt,  
Vergaat eerlang, en wordt vervloekt;  
Gij roeit hen uit die afhoereren,  
En U den trotsen nek toekeren;  
Maar 't is mij goed, mijn zaligst lot,  
Nabij te wezen bij mijn God;  
'k Vertrouw op Hem, geheel en al,  
Den HEER, Wiens werk ik roemen zal.*

Psalm 73 vers 14

Kinderdijk, ds. R. Bakker

## DE KINDERDOOP

### Is de kinderdoop wel of niet naar Gods Woord? (6)

Wat is nu je vraag, Jan? Dominee, we hadden in onze gemeente weer de bediening van de heilige doop. Ik moest er zo aan denken dat er steeds weer kinderen geboren worden. Over het algemeen worden er toch nog veel kinderen gedoopt. Dat is opmerkelijk in een tijd als deze. In veel landen en onder veel volkeren komt dit maar weinig voor. Daar is nauwelijks sprake van het christendom, terwijl de christenheid in de gekerstende landen sterk vermindert. Volgens mij kun je dan ook zien, dat de Heere met het dopen van de kinderen ook de kerk nog in stand houdt. Ja, Jan, ware dat niet zo, zou het onderscheid ook geheel weg zijn. Wij en onze kinderen dragen nog het merk- en veldteken des Heeren.

De zeedoop

Ja, dominee, daar dacht ik ook aan.

Ik moest ook aan de Rode Zee denken. Dominee, daar moest toch het hele volk doorheen trekken? Dat zag toch op de Heilige Doop? Ja, Jan, Paulus schrijft daarvan in 1 Korinthe 10:2. Hij zegt daar: “En allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee.” Dat betekent volgens de kanttekeningen dat zij allen door Mozes, of door de dienst van Mozes, gedoopt zijn. Het kan ook op de leer van Mozes slaan, gelijk in Handelingen 19:3 gezegd wordt. Daar staat dat sommigen gedoopt zijn in de doop van Johannes, dat is, in de leer van Johannes, die door zijn doop werd bevestigd. Duidelijk, vind je niet, Jan? Ja, dominee, ik heb er Guido de Bres op nagelezen, een prachtig werk trouwens. Hij weerlegt de wederdopers, die de kinderdoop bespottelijk aan hun laars lappen, op een kostelijke wijze. Onder andere maakt hij



duidelijk dat we in Éxodus, waarin dit wonder van de Heilige Doop van God plaatsvindt, kunnen lezen dat de Heere hun enige tijd na de doortocht in de Rode Zee (het beeld van aller doop) Zijn wet en geboden gaf.

#### De volgorde bij het dopen

Jan, in die volgorde leert God ons op meerdere plaatsen over de doop. Dus eerst de doop en daarna het onderwijs, de leer. Ja, dominee, dat viel mij ook al op, want toen ik mijn Bijbel erop nalas, leek mij dit gelijk aan wat Christus leerde in Mattheüs 28 (we hadden het daar al eerder over). Daar zei Christus: maak Mij discipelen door middel van de doop. Kunt u mij dat wat nader uitleggen?

Jan, in de prediking van het Woord worden we opgeroepen tot de bekering en het geloof in het Evangelie. In Handelingen 2 lezen we dat degenen die het Woord gaarne aannamen, gedoopt werden (Hand. 2:41). Daarna kregen zij onderwijs. Ook hun kinderen kwam de belofte toe, en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere, hun God, toe roepen zal (vers 39). In het Griekse grondwoord staat *mathēteusate* (μαθητεύσατε) wat hetzelfde betekent als wanneer de Heere zei: *discipelt*, of: *maakt discipelen*. Hij zegt niet: *onderwijst en doopt*, maar: *discipelt*, of: *maakt discipelen*, dezelve dopende en lerende. De Heere beveelt de apostelen door het dopen discipelen tot Hem bijeen te brengen. De manier van het dopen geschiedt in den Naam des Vaders en des Zoon en des Heiligen Geestes. Daarna worden zij geleerd, want Hij zegt: "Lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb."

Jan: O, net als onze kinderen op de catechisaties. Dat geschiedt na hun doop. En bij het volwassen zijn doen ze belijdenis van hun geloof; gelijk de volwassenen bij hun doop. Juist, Jan. Dominee, ik begrijp het. Ik snap niet dat loochenaars van de kinderdoop dit niet zien. Dat willen ze niet zien, Jan. Zij zijn al zo verstrikt in hun gedachtegang, dat ze het nooit opgeven. Het is ook een grote afgang voor hen om dit te doen. Dat willen ze niet of er moet een wonder gebeuren.

#### Het teken en de betekende zaak

Eerst dus het teken en dan de betekende zaak, Jan. Dat lezen we ook in de uitspraak van Johannes de Doper: "Zo antwoordde Johannes aan allen, zeggende: Ik doop u wel met water;

maar Hij komt Die sterker is dan ik, Wien ik niet waardig ben den riem van Zijn schoenen te ontbinden: Deze zal u dopen met den Heiligen Geest en met vuur", Luk. 3:16. Het dopen is dan iets wat een beginsel aan Christus geeft. We worden tot Hem afgezonderd; of aan Zijn rijk verbonden. Dit teken wordt aan verschillende mensen gegeven voordat ze de Heilige Geest ontvangen. Dit komt overeen met wat Christus aan Zijn discipelen zei, voordat Hij ten hemel opvoer. Immers zei Hij: "Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met den Heiligen Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen", Hand. 1:5. Volgens het Grieks kan *met* ook *in* den Heiligen Geest gedoopt worden, betekenen. Dat is de Geest Die Christus op de pinksterdag als water over Zijn discipelen heeft uitgestort. Dat voorzegde ook Johannes de Doper (Matth. 3:11).

Jan, in Samaria werden veel mensen door Filippus gedoopt, alvorens ze de Heilige Geest ontvingen. Eerst: "Maar toen zij Filippus geloofden, die het Evangelie van het Koninkrijk Gods en van den Naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, beide mannen en vrouwen", Hand. 8:12. Vervolgens: "Dewelke afgekomen zijnde, baden voor hen, dat zij den Heiligen Geest ontvangen mochten", Hand. 8:15. De Heilige Geest kwam dus op een zichtbare en wonderbare wijze, gelijk in de eerste kerk dikmaals geschiedde (Hand. 10:45, 19:6; 1 Kor. 14:27). Want anderszins hadden zij de Heilige Geest al ontvangen, want niemand kan in Christus geloven zonder de Heiligen Geest (Rom. 8:9; 1 Kor. 12:3). Het water ging dus aan de betekende zaak vooraf (zie ook Hand. 19:6).

#### Een heilige orde

Ook Christus, of liever juist Christus, leerde zo. Tegen Nicodémus zei Hij: "Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan", Joh. 3:5. Jan, we staan buiten het rijk van God als we door de kracht des Heiligen Geestes niet gereinigd worden van de zonde. Het afwassen van de uiterlijke onreinheden met water is slechts een teken of beeld. De Heilige Geest moet erin meekomen, of ook daarna er bijgevoegd worden, zullen wij deelhebben aan Christus en Zijn rijk. Het water, bij het toedienen van de doop, wordt dus door Christus voor de Geest geplaatst. Jan, zo zijn er voorbeelden genoeg om aan te tonen dat er heilige orde is in de woorden der Schrift. Dit maakt duidelijk dat we Zijn bevel moeten gehoorzamen en de Heere vrijlaten in Zijn werk. Hij kan de betekende zaak ons leren wanneer Hij wil, maar ook nalaten. De wijze waarin dit werk geschiedt, is onnaspeurlijk. Onze kinderen behoren gedoopt te zijn, waarbij zij later hun doop leren verstaan. Met het geloof, dat de Heilige Geest hun schenkt, leren zij de rijke betekenis van hun doop verstaan. En indien ze de vrijmoedigheid krijgen, doen ze daarvan belijdenis. Ze werden eerst opgenomen in de kerk, en indien het God belieft later ook door de Heilige Geest Christus ingelijfd. Het is dus niet vanzelfsprekend dat iemand die gedoopt is en belijdenis doet, het ware geloof heeft. Dit geldt ook voor de doop van de volwassenen. Lees daarvoor nog eens Mattheüs 3:5-12. Daar staan zeer ernstige zaken opgetekend, Jan! Laten we hiermee tot onszelf inkeren.

*Krimpen aan den IJssel, ds. A. Kort*

## KERKNIEUWS

### Beroepingswerk

Aangenomen naar Wekerom ds. A.F.R. van de Veen te Utrecht.

### Ambtsjubileum ouderling

T. Noordermeer, 's-Gravendeel

Op maandag 10 juni jl. stond onze gemeente stil bij het 40-jarig ambtsju-

bileum van ouderling Noordermeer. Vanaf 28 februari 1979 heeft hij mogen dienen als diaken, en vanaf 1995 als ouderling. Na de kerkdienst werd hij toegesproken door ouderling C. Snijders. We mogen terugzien op een harmonieuze samenwerking en een positieve onderlinge betrokkenheid. Veel, zeer veel kerkelijk werk is er in al die jaren verricht. Ook de



gelijk gemaakt, wat bij mensen en engelen onmogelijk was. Daarom waren de engelen van overlang begerig in te zien in het heerlijke verlossingswerk. Och, als er nog een ziel is die begerig is om te zien en die met alles aan een eind is gebracht, schep moed uit wat Jesaja door het geloof heeft mogen aanschouwen: "Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vrededorst", Jes. 9:5. Dat woord mag nog onder ons verkondigd worden; het is het Woord des levens. Hij is de enige Weg tot de zaligheid. "Die door Hem gelooft in God, Welke Hem opgewekt heeft uit de doden, en Hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou", 1 Petr. 1:21. Het is dan ook daarom dat de apostel Petrus oproept: "Zo legt dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen; en als nieuwgeboren kinderkens, zijt zeer begerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen", 1 Petr. 2:1 en 2. En dat niet om enige waardigheid of verdienste in onszelf te vinden, maar om God zulk een dankbaarheid toe te brengen voor de verlossing teweeggebracht. De grond van de zaligheid ligt in de

Heere Jezus Christus. "Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdel wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam", 1 Petr. 1:18 en 19. Aangezien te worden in Hem, dat is het eeuwige leven. Hier op aarde mogen de voorproefjes daarvan gesmaakt worden, maar wat zal het zijn als de Kerk straks het lichaam der zonde en des doods mag afleggen, dat is eeuwig vreugde bedrijven. "En de vrijgekochten des HEEREN zullen wederkeren en tot Sion komen met gejuich, en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen; vrolijkheid en blijdschap zullen zij verkrijgen, maar droefenis en zuchting zullen wegvlieden", Jes. 35:10. O, wat zal het wezen als straks ziel en lichaam weer verenigd mogen worden. Dan zullen ze eeuwig naar ziel en lichaam God mogen grootmaken. Ach geliefden, welk lichaam zullen wij straks afleggen? Een lichaam dat straks tot eeuwige afgrijzing zal zijn? Of een lichaam dat straks tot verheerlijking zal zijn? Ons aller gebed mag wel wezen wat we lezen in psalm 89 vers 19 (berijmd): "Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur" etc.

*Rouveen, ds. H.H. Romkes*

zijn getrokken. Van de wolk zeggen zij dat die wolk zich tussen het leger der Egyptenaren en der Israëlieten zette en dat die wolk de Israëlieten bedauwde en beschermde, wanneer zij door de Rode Zee trokken (Ex. 14:19, enz. Ps. 105:39). Paulus betuigt hier dat dit een tegenbeeld geweest is van onze doop, gelijk Petrus spreekt van de verlossing van Noach in de ark uit het midden van de zondvloed (1 Petr. 3:21). Wat het gedoopt zijn in Mozes wil zeggen, is dat zij door Mozes, of door Mozes' dienst gedoopt zijn. Of: in de leer van Mozes, gelijk in Handelingen 19:3 gezegd wordt dat sommigen gedoopt zijn in de doop van Johannes, dat is, in de leer van Johannes, die door zijn doop werd bevestigd.

#### Nadere uitleg over onze doop

Wat zijn die kanttekeningen toch helder, hé Jan. Wat zouden er toch veel misverstanden voorkomen kunnen worden, als de leraars en de gemeente voor hun uitleg aan de Heilige Schrift zich daaraan hielden.

Ja, dominee, al gaat Gods Woord alles oneindig ver te boven, zijn ze van onschatbare waarde. Dominee, volgens mij tekent Paulus hier de uitermate bevoorrechte positie van Israël.

Ja Jan, de Heere had hun, net als ons, overvloedig genade bewezen. Hij had hen vrijgemaakt van alle dienstbaarheid onder Farao en door Zijn sterke hand uit het land van Egypte uitgeleid. En nu moet je er eens op letten, Jan, met welke bewoordingen de apostel de Korinthiërs duidelijk maakt, dat zij zich in die vaderen kunnen herkennen.

Dominee, ik begrijp waar u op doelt. We dragen het merk- en veldteken van de Zaligmaker, door de doop; de Heilige Doop. Wij en onze kinderen zijn afgezonderd tot een hoger doel. Bestemd voor God en Zijn dienst. Daardoor verkeren we verbondsmatig op het arbeidsveld van God de Heilige Geest.

Ja Jan, dat heb je goed gezien.

#### De vaders in de woestijn

Luister, die vaders uit de nu gekozen tekst, zijn ook de vaders van de Korinthiërs.

Dominee, dat kan toch niet? De Korinthiërs waren uit de heidenvolken en Israël was Gods lieve bondsvolk.

In Abraham, Jan. Zoals Abraham de vader van alle gelovigen was, is hij ook de vader van de gelovige heidenen, ook al zijn ze niet besneden (Rom.

## DE KINDERDOOP

### Is de kinderdoop wel of niet naar Gods Woord? (7)

Dominee, ik vond het zo mooi wat u van Paulus uit de eerste brief van de Korinthe zei.

Dat is goed, Jan. Ik heb er nog eens over nagedacht. Ons gesprek heeft voor die verwerpers van de kinderdoop niet zoveel nut als we hen niet de mond snoeren met het Woord Gods. Maar we zien wel in die onderlinge discussies over dit onderwerp, dat zij op geen enkele wijze te overtuigen zijn dat de kinderdoop Bijbels is. Eigenlijk is er geen gesprek met hen mogelijk, want alleen zij hebben gelijk. Maar goed, laten we daarom eens grondig zien naar wat Paulus in dat tiende hoofdstuk schrijft en bedoelt. Het betreft een waarschuwing aan

het adres van Israël.

#### De tekst

"En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt dat onze vaders allen onder de wolk waren, en allen door de zee doorgedaan zijn, en allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee", 1 Kor. 10:1 en 2.

#### De kanttekeningen

Voor het eerste vers verwijzen zij naar Éxodus 13:21, Numeri 9:18, Deuteronomium 1:33, Nehémia 9:12 en 19, Psalm 78:14 en 105:39, en vervolgens naar Éxodus 14:22, Jozua 4:23 en Psalm 78:13. Met vaders bedoelen zij de mannen die met Mozes uit Egypte



4:11 en 16). Die vaders die toen onder Mozes in de woestijn verkeerden, zijn het beeld van allen die God onder het juk van de duivel bevrijdde; dus ook de gelovige Korinthiër. De vader staat aan het begin en is de eerste in het geloven en de zoon volgt. Zij beiden worden uit Egypte geleid.

Dominee, wat mooi. Ik begrijp waar u heen wil. Dat kind volgt de vader in de doop.

Wacht even, Jan, ik ben nog niet zover. De zoon heeft deel aan wat de vader overkwam, toen de Heere hen uit deze hete oven geleid heeft. Dat geschiedde nadat het bloed van het lam werd uitgestort en aan de posten der deur gestreken was. De zoon werd tegelijk met de vader van de Heere geroepen. Voor het kind gold hetzelfde als de vader. Het was één met de vader. Het hoorde er helemaal bij.

Verbazend, dominee, wat is Gods Woord toch rijk.

Jan, aan de zoon kunnen we de vader herkennen en in de vader vinden we de specifieke trekken van de zoon, die uit hem geboren is. Daarom noemt Paulus die vaders op goede gronden onze vaders.

Ik begrijp u, dominee. De Bijbel houdt ons voor kinderen Abrahams. Zelfs de rijke man in de hel wordt als *kind* aangesproken. En de Heere Jezus zei ook dat *de kinderen des Koninkrijks* verworpen zullen worden (Matth. 8:12). De Joden beroemden zich erop dat ze kinderen Abrahams waren en gaven daar

veel betekenis aan. De Heere sprak dat niet tegen. Wel zei Hij hun, dat ze de duivel tot een vader hadden, omdat ze Hem niet liefhadden en in Hem niet geloofden. Dus zijn er tweeërlei kinderen des verbonds. Zij die wel en zij die niet waarlijk in Christus geloven. Zij die aan Christus geloven, en zij die in Christus geloven. De kwade en de goede rank; de wijze en dwaze maagden en bouwers.

Ja Jan, dit is zeer ernstig wat je nu zegt. Je brengt vaart in ons gesprek. Ik wilde nog even verder met de verklaring van de tekst. Maar je hebt gelijk. Het maakt niet uit tot welke maatstaf van beschaving wij gekomen zijn, heidenen zijn we en blijven we, totdat we door een waar geloof in Christus overgaan. Als Christus Zich bekendmaakt als de Weg, de Waarheid en het Leven, worden we pas christenen, omdat we Christus volgen. Hijzelf zegt tot dat volk: "Volg Mij." En met het teken van de Heilige Doop zijn we nog niet wedergeboren, daar hadden we het de vorige keer al over. Maar Jan, laten we nu even stoppen. De tijd is voorbij, morgen is het zondag. Ik wil nu even alleen zijn. Deze kwesties zijn slopend. Mensen die Gods Woord willen tegenspreken, doen me veel verdriet. Volgens Gods Woord kunnen we ons beter met zulke mensen niet inlaten (2 Tim. 2:23), maar ja, later hopen we nog wel wat verder te praten.

*Krimpen aan den IJssel, ds. A. Kort*

zonde en ellende; het gemis waardoor de volheid van dit Koninkrijk nog vermeerderd wordt.

- In rust en zekerheid. Andere rijken hebben voortdurend invasies van buitenaf en verdeeldheid in eigen land te duchten. Sálomo's koninkrijk was een tijdlang in rust en vrede, maar ten slotte blies de vijand alarm (1 Kon. 11:14). Doch het Koninkrijk der hemelen is zo vast en onoverwinnelijk, dat het voor geen vijandelijke aanvallen of inbreuken vreest. Van de duivelen staat er geschreven dat ze met eeuwige banden onder de duisternis bewaard worden (Judas vers 6). De heiligen in de hemel zullen niet méér te vrezzen hebben, dan iemand voor het roven en stropen van een dief die in ketenen opgehangen werd. De poorten van dit hemelse Koninkrijk worden niet gesloten des daags (Openb. 21:25). Wij sluiten de stadspoorten in tijden van gevaar. Maar de poorten van dit Koninkrijk staan steeds open, om te bewijzen dat er voor het naderen van de vijand niet gevreesd wordt. Dit Koninkrijk heeft poorten tot heerlijkheid en sieraad. Maar de poorten worden niet gesloten, om zijn veiligheid uit te beelden.

- In standvastigheid. Andere koninkrijken hebben de ijdelheid op hun voorhoofd geschreven; ze zijn aan verandering en wisselvalligheden onderworpen. Al hebben ze een hoofd van goud, echter voeten van leem. "Ik zal het koninkrijk (...) doen ophouden." Hos. 1:4c. Koninkrijken hebben hun schrikkeljaar. Waar is de glorie van Athene? De pracht en praal van Troje? Wat is er geworden van de monarchie der Assyriërs, Grieken en Perzen? Deze koninkrijken zijn verwoest en in het stof gelegd. Maar het Koninkrijk der hemelen draagt de eeuwigheid als opschrift, het is een eeuwig Koninkrijk (2 Petr. 1:11). De apostel Paulus noemt het een onbeweeglijk Koninkrijk (Hebr. 12:28). Het is op een vast fundament, namelijk Gods almacht, gegrondvest, en loopt parallel met de eeuwigheid. "Zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid", Openb. 22:5b. De heiligen zullen dit Koninkrijk vast en zeker beërven.

*Ds. Th. Watson †*

Uit: *De zaligspreekingen* (1973). Dordrecht: J.P. van den Tol.

## DE ZALIGSPREKINGEN

### De armen van geest zijn erfgenamen van een Koninkrijk (5)

Het Koninkrijk der hemelen overtreft andere koninkrijken ten opzicht van zijn Bouwmeester en Maker. Het overtreft andere koninkrijken ook:

- In volmaaktheid. Andere rijken zijn gebrekkig. Die hebben niet alle nodige voorraden en levensbehoeften binnen hun grenzen. Alles wat zij nodig hebben, kunnen ze niet van hun eigen producten verwachten, maar ze zijn genoodzaakt om buitenslands te handelen teneinde hun tekort in eigen land te vervullen. Koning Sálomo zond schepen om

*"Want hunner is het Koninkrijk der hemelen."*

*Matthéüs 5:3b*

goud naar Ofir (2 Kron. 8:18). Maar in het Koninkrijk der hemelen bestaat geen gebrek. Daar zijn alle aangename en zeldzame dingen te vinden. "Die overwint, zal alles beërven", Openb. 21:7a. Daar is schoonheid, wijsheid, glorie en heerlijkheid. Daar staat de Boom des levens in het midden van dit paradijs. Alle dingen zijn daar te vinden, uitgezonderd



Vader om Zijn enige, geliefde Zoon te geven, opdat Hij geofferd zou worden voor de zonden Zijns volks. Hoe gewillig was Christus om het kruishout te dragen waarop Hij gebonden, ja, vastgehecht zou worden. Op Golgotha zou Christus komen onder de vlam van Gods toorn en vloek en dezelve wegdragen voor Zijn arme gebonden Sionieten.

Zij komen aan de plaats die God gezegd heeft, en Abraham bouwt aldaar een *altaar*. Een *altaar* betekent ook slachtplaats. O, hoe heeft God in de eeuwigheid al een volmaakte offerande in Zijn Zoon voorzien en gegeven tot lossing van schuldige zondaren. God de Heere gaf hier een schaduw van het wezen, zodat vader Abraham door het geloof zijn zoon gewillig ten offerande gaf en zijn zoon alles gewillig aanvaardde. Welk een dierbare heenwijzing naar Christus. Abraham bouwt een *altaar* en schikt het hout daarop om op Gods bevel Izak daarop te offeren. Hoe gewillig is Izak gelijk als Christus op het hout gaan liggen. Izak is hier ongeveer 25 jaar oud, en Christus was 33 jaar toen Hij de zonde Zijns volks bij God verzoende. O, wat een onuitsprekelijke liefde bewees Christus tot Zijn Kerk. Abraham weet niet dat God het slachten van zijn zoon zal verhinderen. Nee, Abraham neemt het mes en strekt zijn hand uit om zijn zoon inderdaad te slachten. Onuitsprekelijke geloofsgenade. In Hebrëen 11:18 lezen we van Abraham: "Overlegende dat God machtig was hem ook uit

de doden te verwekken."

"De Engel des HEEREN riep tot hem van den hemel en zeide: Abraham, Abraham. (...) Streck uw hand niet uit aan den jongen en doe hem niets; want nu weet Ik, dat gij godvrezende zijt, en uw zoon, uw enige, van Mij niet hebt onthouden." O lezers, God de Vader heeft Zijn Zoon ook niet onthouden.

Voor Izak was er na een zware beproeving ontkoming. Ja, dat is er ook voor de Kerk. God beschikte een ram in Izaks plaats. Maar als God het zwaard van Zijn straffende gerechtigheid op Christus moest doen komen, was er geen ander en geen ontkoming. O nee, want alleen Christus kon door Zijn volmaakt offerbloed zondaren verlossen en vrijkopen van schuld, doordat het Goddelijke vuur van Gods gramschap over de zonde op Christus aan het kruis is geblust. Hij stierf gewillig en gaf God de Vader lichaam en ziel om daarna weer te herrijzen. O, geloof het toch dat God een offer eist voor onze zonde. Wilt u het nog aanbrengen door uw verbeteringen? Och, de Heere geve u de beleving van het mes en van het vuur van Gods recht. Betaal! De Heere geve liefde tot Hem om u op te offeren aan het recht Gods. Voor Izak was er een ram, maar voor u, doodschuldige zondaar, is er verlossing aan het kruis. Zie, het Lam Gods, Dat de zonden van dezulken wegneemt en u met God verzoent. Amen.

Giessendam, ds. G. Gerritsen

aan de andere zijde van deze zee. De wolk was als een nevel boven hen.

In Éxodus 14 zien we dus de volwassen-, de kinder-, en de zuigelingendoop helder verklaard in Gods Woord. Allen verkeerden ze onder de wolk, allen gingen door de zee, allen in Mozes gedoopt, allen dezelfde geestelijke drank gedronken, wat op Christus duidde (vs. 17). Maar, niet allen kwamen in Kanaän aan. Dit legde ik de gemeente uit. Kinderen gedoopt; geen Geest, dan is het hart nog onbesneden. Zuigelingen gedoopt; geen Geest, dan nog onherboren. Wel hebben ze allen het teken, maar ze missen dan nog de betekende zaak. Wel deelden ze in het zichtbare Evangelie, maar ze misten nog de onzichtbare genade. Velen van die gedoopte volwassenen zijn nu in de rampzaligheid, gelijk de ongelovige Joden boven de twintig jaar die in de woestijn stierven. Velen van de gedoopte kinderen zijn nu in de hemel, gelijk toen de jongeren van onder de twintig het land Kanaän beërfd. Zo heb ik het ongeveer uitgelegd, Jan. Dominee, dat de Heere dit alles toch zo duidelijk geregeld heeft. En dat al aan het begin van de uittocht. Dat Hij door de doop iedereen en heel het volk aan Zich toegewijd heeft.

Ja, Jan, Hij wist tevoren al dat er veel mensen in kerken, sekten en stromingen zich tegen de kinder- en zuigelingendoop zouden keren. Daarom troost Hij ons met deze heerlijke verbondsweldaden.

De voorafbeelding van de kinderdoop in het Oude Testament

Dat is helder, dominee. Gelukkig dat Paulus het zegt, u geloven ze toch niet. Wat zullen ze hier nu weer op verzinnen! Guido de Brès zegt dat ze kunstenaar zijn in het verdraaien van Gods Woord. Dominee, zou u dit Schriftdeel nog eens wat willen onderbouwen? Die verloochenaars van de kinderdoop zijn er vast van overtuigd dat ze gelijk hebben. Ze willen niet erkennen dat kinderen behoren gedoopt te worden.

Goed, Jan, dat was ik al van plan, maar laten we verder gaan met de behandeling van 1 Korinthe 10:1 en 2. Dat het volk Israël in zijn geheel door de zee heenging, is typerend. Met die wolk wil de Heere aangeven dat Hij ze beschermt en met die zee toont Hij hun redding aan. Bij die wolk zal Paulus gedacht hebben aan Éxodus 13:21 en 14:19. Lees het thuis

## DE KINDERDOOP

### Is de kinderdoop wel of niet naar Gods Woord? (8)

Het zichtbare Evangelie in het Oude Testament

Dominee, ik hoorde dat u tijdens de doopdienst in de toespraak over de doop van het hele volk in de Rode Zee sprak.

Dat klopt, Jan. We legden de gemeente uit dat de weg van Gods volk door de diepte der zee loopt en door grote wateren (Ps. 68:23). Dat daar het beeld van de heilige en geestelijke doop in vermeld wordt. Er was geen weg voor dat volk; geen zijweg, geen weg terug. Toch was er een weg. Een

weg naar boven. En nog een weg, dat was de weg vooruit. De weg vooruit is Christus. Vandaar dat de Heere Mozes antwoordt met de woorden: "Zeg den kinderen Israëls dat zij voorttrekken", Ex. 14:15b. De zee werd gekleefd en zij gingen door het midden der zee (vs. 16). Ze trokken voort, de kleinen en de groten, de zuigelingen in de armen van de moeder, de kinderen gedragen door de vaders en de oudsten steunende op de armen van de sterke mannen. In hun doop gingen ze allemaal droogvoets



maar eens na. En bij de zee moet Hij wel aan Éxodus 14:21 en 22 gedacht hebben. Ook in andere teksten uit de Schrift worden wolk en zee als tekenen van Gods machtige bescherming en uitredding genoemd (Ps. 78:13 en 14; 105:39). Jan, luister. Het is de apostel om twee dingen te doen. In het eerste legt hij een sterk accent op het feit, dat alle uitgeleiden aan Gods redding en bescherming deel hadden. In het tweede legt hij er de nadruk op, dat hij in het *zijn onder de wolk* (ὕπο την νεφέλην) en in het *gaan door de zee* een voorafbeelding (vs. 6, in meervoudsvorm, τυποί) ziet van de bediening van de heilige doop. Zij lieten zich zonder uitzondering allen dopen, volgens Paulus. Hij legt Gods Woord hier typologisch uit en breidt dit uit met historische gegevens.

Opvallend is dat Paulus het accent op *de zee* laat vallen, terwijl Mozes dat op *het droge* doet. De vaderen zijn in hun doop met hun vrouwen en kinderen (en ook zuigelingen) aan alle kanten door water omgeven geweest. Zij lieten zich met de hunnen in dat water binnen leiden. Jan, daarvoor moeten ze de grondtekst kennen. Ik ga dit nu niet uitleggen. Dat is te moeilijk voor de gewone lezer. We kunnen ermee volstaan dat zij zich lieten onderdompelen met hun kinderen. Paulus gebruikt hier het woord βαπτισαντο, dat komt van βαπτίζω, dat dompelen, onderdompelen, wassen, baden, overweldigen, dopen betekent. Het bereiken van de overkant ziet op hun vrijheid, hun gered of verlost zijn, en dit terwijl de wolk hen overdekt. Dit ziet op de besprenging met het water. Het Griekse woord *nephelē* (wolk, nevel) is hiervan een prachtig beeld. De besprenging is gelijk aan de onderdompeling. Water opzij en van rondom en water boven hen. De verachters van de kinderdoop willen graag wat zien, voelen en tasten, maar zij missen de (geestelijke) betekenis; de feiten waar het om gaat. Daarom halen ze de zaken door elkaar of scheiden ze van elkaar.

Jan, is dit niet duidelijk? Het hoeft voor de Korinthiërs niet moeilijk te vallen om hun eigen behoud door het water van de doop te herkennen. Hun redding door de verlossing is erin afgebeeld. Ook zij werden van de slavernij door zonde, uit dit helse diensthuis gered. Vanaf dat ogenblik werden die vaders van Israël hun eigen vaders. Zo kregen ze deel aan hun geschiedenis en verlossing

uit het Egypte der zonde. Zo werden zij opgenomen in het volk van God; Gods bondsvolk. Net als Ruth ten tijde van haar overgang uit Moab in Israël, door haar geloof in de komende Christus, waarover Naómi met haar in haar heidense geboorteland gesproken had.

Verbazend, dominee. Dit had ik er niet in gezien. Vele malen heb ik ervan gehoord, toen de kleine kinderen gedoopt werden. Telkens las de dominee ervan en hoorde ik het in het gebed van het doopformulier, en toch ging de betekenis daarvan aan mij voorbij. Wat zijn we blind, doof en dwaas.

Ja, Jan, alleen Gods Geest kan ons verstand doen oplichten en ons de rijke betekenis van de kinderdoop doen verstaan.

Maar, dominee, ik heb nog een vraag. Ik lees daar in 1 Korinthe 10 dat de Israëlieten zich lieten dopen *in Mozes*. Wat betekent dat?

Jan, luister, de doop in de wolk en in de zee is een beeld (tuπος) van de christelijke doop. Onze vaders hebben dit niet voor niets gezegd. Zij zijn in tegenstelling tot die niets wettende mensen, niet alleen godvrezend, maar ook echte theologen. Ze zeggen niet zomaar dat de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is. Van daar dat de doop in de Rode Zee daar al een voorafbeelding van is. Daar de besnijdenis gangbaar is tot op Christus'

komst, bleef dit onderwijs voldoende. Na de dood van Christus werd dit sacrament onbloedig gemaakt. Maar het gaat om dezelfde zaak, behalve dat nadien de heidenen, zoals eerst de Korinthiërs waren, erin betrokken werden. Maar daar zullen we het later nog wel over hebben. Nu is voor ons belangrijk te weten dat Paulus opzettelijk de term *in Mozes* gebruikt. Deze uitspraak is analoog (gelijksoortig) met de krachtige term: *in Christus*. Jan, wat Christus voor de Korinthiërs is, was Mozes voor de vaderen.

Dominee, dat kan toch niet. De Joden zitten toch helemaal mis met hun geloof in Mozes!

Ja, Jan, maar ik bedoel dat Mozes een type is van Christus; hij trad als middelaar tussen God en de mensen op. Door hem realiseert God Zijn *heil* en *gericht*. Zoals die vaderen zich *in Mozes* lieten dopen, zo lieten de Korinthiërs zich *in Christus* dopen (Rom. 6:3; Gal. 3:27). Bij wijze van spreken zeiden zei tegen Mozes: Op uw woord gaan we de zee in. We verlaten ons geheel op u. Op uw verantwoording en goede leiding doen we dit. We vertrouwen volledig op u. Kijk, Jan, zo verliep het ook de Korinthiërs. Toen zij hun oude leven definitief vaarwel zeiden, zagen zij op naar Christus, om het nieuwe leven in te gaan. Laten we het hier maar bij houden, Jan.

*Krimpen aan den IJssel, ds. A. Kort*

## KERKNIEUWS

### Beroepingswerk

Beroepen te Stavenisse ds. R. Bakker te Kinderdijk.

### Wijziging adressengids

Grand Rapids (pag. 14):  
IBAN: DE58 7001 1110 6057 1702 29

### Verslag Synode 2019 (7)

#### Instructies

De classis West zond een viertal instructies door naar de synode. Drie instructies gingen over procedurele aspecten, één instructie over het opstellen van een handleiding voor de diaconie. De synode besloot tot het opstellen van een eenvoudige, summier leidraad als richtinggevend

kader voor het toetsen van diaconale aanvragen.

#### Voorgangers van buiten het kerkverband

Na het vaststellen van de benoemingen voor deputaatschappen en commissies en het aanbrennen van enkele kleine wijzigingen in het ANBI-beleidsplan, werd het voorstel van deputaten art. 48/49 DKO besproken om het voorgaan van predikanten van buiten het eigen kerkverband te begrenzen. Het voorstel werd gedaan uit grote bezorgdheid, in een tijd van diep geestelijk verval, bedoeld om uitwassen te voorkomen. De formele toelating van predikanten die in het kerkverband mogen voorgaan, is voorbehouden aan de



Hurs, die Mozes ondersteunden, hebben ook de ambtsdragers nodig. Bovenal de hulp en de genade des Heeren, zonder Wiens hulp zij niets kunnen doen.

Geliefde ambtsdragers onder ons, de Heere geve ons getrouwheid in onze gezamenlijke dienst, de verborgenheid des geloofs te behouden in een reïne consciëntie en goede voorgangers te zijn voor geheel het volk. Opdat wij een goede opgang mogen verkrijgen en veel vrijmoedigheid in het geloof hetwelk is in Christus Jezus, en hiernamaals ingaan in de vreugde des Heeren.

Geliefde gemeenten, ontvang de ambtsdragers als dienstknechten

van God; begeef u gewillig onder hun opzicht en regering. Zijt arm van geest en gedraag u in alle eerbied; murmureert niet. Volg Christus! (geen ambtsdragers) om de spijze der ziel, en niet om het brood. Dit doende, zult gij van de Heere ontvangen het loon der gerechtigheid.

*Als ik 't ambt ontvangen zal,  
Wil ik, volgens eed en plicht,  
Altoos recht doen in 't gericht.  
Land en volk was in verval;  
Maar zijn pijlers steld' ik vast,  
Tegen woed' en overlust.*

Ps. 75:2

*Kinderdijk, ds. R. Bakker*

uit het water getogen, dus ook als kind gedoopt.

Juist, Jan.

O, dominee, nu begrijp ik ineens wat u de vorige keer van 1 Korinthe 10:2 uitlegde. Al het volk, inclusief de zuielingen, werden in Mozes, als type van de Heere Jezus, gedoopt.

Ja, Jan, Mozes was als kind al op de achtste dag besneden, en daarna in de Nijl geworpen; gedoopt. Dit was voor hem zijn dood, maar hij is uit het water getogen. Mozes was wel beduidend schoon, maar in Adam verdoemelijk. Als zodanig werd hij, de toekomstige voorganger, uit het water getogen, gered en verlost. Christus, de Wetsvervuller, werd ook op de achtste dag besneden en later, bij Zijn ambtsaanvaarding, in de Jordaan gedoopt. Hier tekent de Heere de overgang van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament; en van het bloedige naar het onbloedige sacrament. Daarmee wordt ook bewezen dat de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is. O, dominee, dat ik daar nog nooit erg in had. Hoe kunnen al die bestrijders van de kinderdoop daar nu aan voorbij zijn gegaan?

Jan, je weet toch nog wel dat de Heere gezegd heeft, dat het voor de wijzen en de verstandigen verborgen is, en het de kinderkens is geopenbaard? Maar deze mensen zijn te eigen- of te waanwijs om dit te aanvaarden. Daarbij komt nog eens dat ze elkaar ook nog tegenspreken over de ontstaansgeschiedenis van de kinderdoop. De ene noemt die Paus en de andere weer een andere. Menno Simons, een groot man onder de wederdopers, moest daarentegen ook nog eens erkennen dat de kinderen in de tijd van de apostelen wel gedoopt werden. Maar hij gaf er weer een draai aan. Hij maakte ervan dat het de valse apostelen waren, die dat deden. Daaraan kun je zien, Jan, dat het niet van Gods Geest is; Die schept geen wanorde. Bij Hem is alles alleen maar harmonie en heiligheid. Laat je door die mensen niet van streek brengen, Jan. Blijf naar God en Zijn Woord luisteren.

De oude mythologische verhalen  
Het is mij volkomen duidelijk, dominee. O, wat heb ik eerder ook gedwaald. Gelukkig dat de Heere mijn ogen geopend heeft voor deze dwaling. Kunt u mij nog een bewijs leveren?

Ja, Jan, in de Edda.

## DE KINDERDOOP

### Is de kinderdoop wel of niet naar Gods Woord? (9)

De doop van mensen onder het Oude Testament

Blij dat we elkaar weer mogen ontmoeten, Jan.

Ja, dominee, ik ervaar deze gesprekken als zeer leerzaam en nuttig. Ik vond het toch zo'n prachtige verklaring van aller doop in de Rode Zee. Het spoorde mij ook aan tot verder onderzoek.

Zo las ik ook nog van voorbeelden van doop in het Oude Testament. In 2 Koningen 5 las ik de geschiedenis van de zieke Naäman de Syriër, die zich zevenmaal moest onderdompelen in de Jordaan. Ik las ook van de hogepriester, die voor het betreden van het heilige der heiligen, zich eerst moest onderdompelen en daarna schone witte kleren aantrekken. Maar, dominee, daar komen niet zozeer de kinderen ter sprake. Was dit nu wel het geval bij Noach? Waren er in de ark wel kinderen? Petrus schrijft over deze doop in zijn eerste brief aan de verstrooide kerk in Klein-Azië.

Jan, daar zullen we bij gelegenheid het nog wel over hebben. Weet je wat mij zo opvalt en wat veel mensen niet weten?

Wat bedoelt u, dominee?

De gangbare kinderdoop onder de heidenen

Ik bedoel, dat de specifieke kinder-

doop, zoals we die nu kennen, ook gangbaar was in het heidendom. Het blijkt dat deze vorm van doop in verschillende andere religies voorkomt. Er wordt ook bij de Egyptenaren en Babyloniërs gesproken over een soort doopritueel bij kinderen. En bij onze Germaanse voorvaders zien we dit terug.

Dominee, hoe kan dat?

Jan, de duivel is de grote nabootser van God. Op deze wijze stelt hij zijn alternatieven. Hij bedoelt er Gods volk mee van de Heere af te trekken. In dit geval toont het aan dat de kinderdoop als de gewoonste zaak werd beschouwd. De miskenning van de kinderdoop behoort dan ook tot de tactiek van de duivel. Op die wijze maakt hij tweedracht onder de christenen. Luister, Jan. Toen het christendom zich begon te verspreiden, kwamen de zendelingen in contact met de verschillende heidense praktijken, die niet gemakkelijk overboord werden gezet. Ook deze kinderdoop, die redelijk veel leek op de christelijke doop (wedergeboren), was een van deze praktijken die werd overgenomen.

De (kinder)doop van Mozes

Dominee, u noemde zo-even dat de kinderdoop heel vroeger ook in Egypte voorkwam. Nu schiet me iets te binnen. Ik denk aan Mozes. Die is



In de Edda? Dominee, wat is dat nu weer.

Jan, de Edda is een aanduiding voor een verzameling literaire en mythologische werken uit het middeleeuwse IJsland. Ze bevatten zowel delen van de oude mythologische verhalen van Noordelijk Europa, als richtlijnen omtrent de poëtische overdracht ervan.

O! En werden bij de heidenen uit onze streken kinderen gedoopt?

Ja, Jan, ik zal je er een passage van voorlezen: "Zij baarde een zoon, bruin van huid; zij doopten den knaap, noemden hem Knecht." Dit dopen was een vorm van besprenkelen, waarbij het kind ook een naam kreeg. Dat was belangrijk, want naamgeving betekende dat het nieuwe kind werd opgenomen in de familie. Zolang het kind geen naam had, maakte het geen deel uit van de familie of de stam en had het geen bestaansrecht. Was de familie zo arm dat ze het kind niet konden voeden, dan kon het zonder problemen te vondeling worden gelegd of gedood. Dit klinkt misschien wreed, maar het werd in die tijd niet als moord beschouwd, want zolang de baby geen naam had, had het geen ziel en bestond het nog niet. Na het ontvangen van de naam, kreeg het kind de ziel (vaak van een eerder gestorvene, vandaar dat in bovengenoemde passage sprake is van "noemden hem Knecht").<sup>1</sup>

Dominee, dit is verbazend. U zou er wel een preek over kunnen houden, waarin u duidelijk een geestelijke toepassing kan verstreken.

Ja, Jan, heel wonderlijk. Hoorde je hoe ze de kinderen besprengden?

Ja, dominee, wat zijn we toch ver weg. Ze blijven onze godzalige vaders daar maar brutaal over tegen spreken.

Goed, ik zal nog één passage uit de Edda citeren. Luister maar: "Dat ken ik ten dertiende, als ik dopen zal met water een kleinen knaap, hij zal niet sneven al komt hij in strijd, hij zinkt niet terneer door een zwaard." Zoals gesteld vernoemden zij hun kinderen naar hun voorouders, omdat men dacht ze hierin te herkennen. Wij zouden tegenwoordig zeggen dat dit een vorm van reïncarnatie is, een ouder iemand sterft en wordt weer wedergeboren in het nieuwe lid van de familie. Dit proces van de ziel van de voorouder die overgaat in het nieuwe lid van de familie, wordt in

het Oud-Noors 'aptrborinn' (wedergeboren) genoemd. Deze gewoonte van vernoemen komt ook tegenwoordig nog voor. Verder zien we in veel voor- en/of achternamen het achtervoegsel "afstammeling van" (-ing, -stra, -ga, -sma) of "zoon van" (-sz, -son, -zoon) terug.<sup>1</sup> Mooi hé, Jan? Hier wordt de doop ook in di-

rect verband met de wedergeboorte gebracht. Die heidenen toch! Maar goed, Jan, we gaan weer stoppen. Tot de volgende keer.

*Krimpen aan den IJssel, ds. A. Kort*

**Noot:**

1. Uit: Aantekeningen bij de Bijbel.

## DE ZALIGSPREKINGEN

### De armen van geest zijn erfgenamen van een Koninkrijk (7)

Ziehier de genade en goedertierenheid Gods, Die een Koninkrijk voor Zijn volk bereidde. Het is genade en gunst, dat wij, arme mensen, wormen en geen mensen (Ps. 22:7), het leven ontvangen hebben. Maar het feit dat wormen tot koningen gemaakt zullen worden, is een Goddelijke goedertierenheid. Het is goedertierenheid dat God onze zonden vergeeft, maar het is een rijkdom van goedertierenheid dat Hij ons kroont. Zie, welk een grote liefde is dit! Aardse vorsten en koningen kunnen grote gaven en geschenken aan hun onderdanen geven, maar zij behouden het koninkrijk voor zichzelf. Faraó mag Jozef tot eer verhogen en hem een ring aan zijn vinger geven, maar het koninkrijk houdt hij voor zichzelf: "Alleen dezen troon zal ik groter zijn dan gij", Gen. 41:40b. Maar God geeft Zijn volk een Koninkrijk en zet ze op de troon. Hoe verwondert zich David over Gods goedheid daarin, dat Hij hem een tijdelijk koninkrijk geschonken had! "Toen ging de koning David in en bleef voor het aangezicht des HEEREN, en hij zeide: Wie ben ik, Heere HEERE, en wat is mijn huis, dat Gij mij tot hiertoe gebracht hebt?", 2 Sam. 7:18: Hij was er verwonderd over, dat de Heere hem van de schaapskooi weggenomen, en hem op de troon gezet had; dat God zijn herdersstaf in een scepter veranderd had! O, hoe verwonderd mogen de heiligen dan wel niet staan over de rijkdom der genade, dat God hun een Koninkrijk zal schenken boven alle vorsten der aarde, ja, vér boven alle hemelen! Niets is er wat God te goed voor Zijn kinderen acht. Wij vinden het soms al te veel om aan

*"Want hunner is het Koninkrijk der hemelen."*

*Matthéüs 5:3b*

Hem een traan, een gebed of om Zijntwil een zonde op te offeren, maar Hij acht het niet (te) veel, ons een Koninkrijk te schenken. Hoe zullen toch de heiligen in de hemel de lessen van de vrije genade overlezen, en dan de lof van die God, Die hen met goedertierenheid kroonde, als met bazuinen uitschallen!

Dit bewijst ons, dat het christendom geen oneerlijke, maar een heerlijke en verheerlijkende staat is. De wijzen meten alles naar het doel af. En wat is nu het doel der godzaligheid? Een Koninkrijk, een troon der heerlijkheid! De zonde bezorgt een mens schande en schaamte: "Wat vrucht dan hadt gij toen van die dingen waarover gij u nu schaamt?", Rom. 6:21a; Spr. 13:5. Maar de dienst van God brengt ons tot eer (Spr. 4:8), verheft op de troon, schenkt een kroon en eindigt in heerlijkheid. Het is des zondaars dwaasheid een heilige te vloeken en te lasteren. Dat betekent hetzelfde alsof Simeï David gevloekt had, toen hij ging om koning gemaakt te worden. Het is de wijsheid van een heilige de vloek en scheldwoorden van de wereld te verachten, en om met David, toen deze voor de ark huppelde, te zeggen: "Ook zal ik mij nog geringer houden dan alzo", 2 Sam. 6:22a. Indien bidden, Gods Woord horen en mijn God te dienen betekent gering te zijn, dan zal ik mij nog geringer houden. Dit is mij een eer en heerlijkheid. Nu doe ik het-



voor de dag te komen? Hoeveel mensen zien we niet die zichzelf in de wintermaanden afbeulen om in de zomermaanden een goed figuur te hebben? Och, laat eenieder ermee tot zichzelf inkeren. Er is een gezegde: wie de schoen past, die trekke hem aan. Maar genoeg daarover.

Het woordje *afvallen* heeft ons direct of indirect veel meer te zeggen dan dat alleen. En als onze ogen ervoor geopend worden, dan zouden we geen rust meer hebben. Dan gaan tijdelijke belangen plaatsmaken voor eeuwigheidsbelangen, dan wordt bijzaak hoofdzaak en hoofdzaak wordt dan bijzaak. Want dan gaat het namelijk over onze arme, onsterfelijke ziel. Dan is het: "Mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God?" En dan gaat het woordje *afvallen* voor ons betekenis krijgen. Het betekent ook wel: viel af, of: is afgefallen. Het betekent ook wel: ontrouw of ongehoorzaamheid. We voelen wel aan waar we nu weer op gewezen worden, en dat is op onze diepe val in Adam en onze afval van God, onze Schepper en Formeerder, uit Wiens handen wij goed en recht zijn voortgebracht. We waren bekleed met het kleed van ware kennis, gerechtigheid en heiligheid, gekroond met een kroon van heerlijkheid. Och, als de schellen van onze ogen zouden afvallen voor die zaak, dan zouden we uitroepen: "Och, dat mijn hoofd water ware en mijn oog een springader van tranen!" De kroon der heerlijkheid gevoerd, maar door moedwillige ongehoorzaamheid en opstand tegen God zijn we gestort van een top van eer en terechtgekomen in een naamloze ellende. En afgevallen van God betekent in die zin de dood; de tijdelijke, de geestelijke, de eeuwige dood. Want God had gesproken: "Ten dage als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven." En dat betekent God is eeuwig, onveranderlijk in Zijn gesproken woord.

Ach, we zien toch dat het waar is wat God gesproken heeft, en met Hem Zijn dienaren: "En de heerlijkheid des HEEREN zal geopenbaard worden; en alle vlees tegelijk zal zien dat het de mond des HEEREN gesproken heeft. Een stem zegt: Roep. En hij zegt: Wat zal ik roepen? Alle vlees is gras en al zijn goedertierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af, als de Geest des HEEREN daar in blaast; voorwaar het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af;

maar het Woord onzes Gods bestaat in der eeuwigheid." Ach, we zien in deze tekstwoorden de vergankelijkheid van de mens getekend, en de waarheid van Zijn Woord: "De bezoldiging der zonde is de dood." En daar wordt God in verheerlijkt.

Maar we zien ook in deze woorden dat God verheerlijkt wordt in het zaligen van zondaren, en wel zo dat allen die bekeerd worden en geschreven staan in het boek des levens, nooit meer kunnen afvallen. Want we lezen: "En de heerlijkheid des HEEREN zal geopenbaard worden; en alle vlees tegelijk zal zien, dat het de mond des HEEREN gesproken heeft." "En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid." En omdat God Zijn beloften, gegeven aan de vaderen, vervuld heeft in de openbaring, in de komst van Christus in het vlees, en dat voor gevallen en afgevallen zondaren, zal niemand die Christus' verschijning heeft liefgehad, ooit meer afvallen. En wat zal het dan wezen, als we geen acht hebben gegeven op Zijn Woord. Want het woord *afvallen* heeft ons nog meer te zeggen, getuige de afval van de zuivere waarheid, en dat velen de kerk verlaten, en dat moed- en vrijwillig. We lezen in het Nieuwe Testament dat daar ook dikwijls van afval wordt gesproken. Het betekent wanneer iemand bewust de waarheid de rug toekeert, met zijn wil de zonde kiest, dan wordt die zelfbewuste daad een afval genoemd. Het betekent dat we dan wilens en wetens zondigen. We zouden kunnen zeggen dat hier de zonde tegen de Heilige Geest wordt bedoeld. En daarom, jonge mensen, en wie we

ook zijn, we zien hier in het woordje *afvallen* indirect een ernstige waarschuwing: "Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen." Maar we zien ook in het woordje *afvallen* verklaard, dat niet iedereen die meent bekeerd te zijn het Koninkrijk der hemelen zal beërven, en dat er veel kaf onder het koren is. "En die op de steenrots bezaaid worden, zijn dezen die, wanneer zij het gehoord hebben, het Woord met vreugde ontvangen; en dezen hebben geen wortel, die maar voor een tijd geloven, en in den tijd der verzoeking wijken zij af."

Ach, laat eenieder zichzelf onderzoeken. Welke betekenis heeft het woordje *afvallen* voor ons? Het heeft voor ons allen betekenis, dat is zeker, maar het grootste zal wezen als we dat mogen weten door genade, en daar moeten we om vragen: "Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij. En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken." Ach, die zaak wordt geleerd als we als een afgefallen en steeds weer afvallige doemschuldige, God mogen toevallen in Zijn rechtvaardig oordeel. Maar voor dezulken is er genade verworven door recht en gerechtigheid, en dat met behoud van Zijn heerlijke deugden.

*Gods verborgen omgang vinden  
Zielen waar Zijn vrees is woont;  
't Heilgeheim wordt aan Zijn vrienden,  
Naar Zijn vreeverbond, getoond.  
D' ogen houdt mijn stil gemoed  
Opwaarts, om op God te letten;  
Hij, Die trouw is, zal mijn voet  
Voeren uit der bozen netten.*

Psalm 25:7

Rouveen, ds. H.H. Romkes

## DE KINDERDOOP

### Is de kinderdoop wel of niet naar Gods Woord? (10)

Dominee, u heeft dingen uit de geschiedenis naar voren gebracht waar wij niets van weten. Dat is mooi, maar het belangrijkste gezag heeft de Heilige Schrift. Ik vrees dat zij niet alleen de historie over de kinderdoop verwerpen, maar ook de

Bijbelse argumenten. En er staat toch dat we daar niets van af en toe mogen doen (Openb. 21).

Ja, Jan, we kunnen dit doen uit onwetendheid, maar ook bewust. De laatste groepering zal dit nog veel zwaarder worden aangerekend.



Dominee, u leverde de bewijzen van de kinderdoop in de tijd van Mozes, de oudheid en het heidendom. U behandelde ook het doopbevel van de Heere Jezus, zo vlak voor Zijn opneming in de hemel. Weet u ook nog iets van het verloop van de kinderdoop bij de Joden in de tijd tussen het Oude en Nieuwe Testament?

### De kinderdoop tussen het Oude en Nieuwe Testament

Ja, Jan, in mijn studie van het Judaïsme heb ik er wel wat over gelezen. Judaïsme? Wat is dat, dominee?

Judaïsme komt van het Griekse woord Ioudaïsmos, en het kenmerkt zich in het feit dat het de volkomen verlossing van Christus ontkent. Nu, binnen het Jodendom voor en tijdens de overgangsfase naar het Nieuwe Testament kunnen we zien, dat de doop reeds bij sommige groeperingen plaatsvond. Het was dan een reinigingsritueel voor de zonden. Zo moest een heiden (of anders-gelovige) bij het toetreden tot het Jodendom een rite als de doop ondergaan. Als de meester van een huis tot het Jodendom overging, dan was het de gewoonte dat ook alle andere leden van het huis overgingen. Hierbij behoorden ook de kinderen. Echter, als men oud genoeg was, kon het (volwassen) individu hiertegen protesteren en bij zijn/haar oude geloof blijven zonder dat de Joodse rechtbank hier iets tegen mocht ondernemen (Babylonische Talmud, *Tractate Kethuboth*, Folio 11a).

Dominee, hier hebben we alweer een bewijs dat tijdens de doop van volwassenen, die het Evangelie der waarheid aannamen, de kinderen betrokken waren.

Ja, Jan, dat kan iedereen weten, maar sommigen willen er niet aan. Voor hun gelijk sluiten ze hun ogen stijf toe. Ze willen het gewoonweg niet geloven.

### De kinderdoop in de eerste christengemeente

Dominee, hoe ging dat dopen er dan in de eerste christengemeente aan toe? U bewees al dat de kinderen ook gedoopt werden. Ik neem aan dat u hier nog meer van zal zeggen, maar hoe ging dat er nu aan toe?

Goed, Jan, bij de eerste christenen zien we de doop terug als een sacrament tot toetreding van het christendom. Uit de vroege kerkgeschiedenis blijkt dat deze vorm van doop gedurende de eerste drie eeuwen van de kerk gehandhaafd werd. Een

goede beschrijving van de doopgewoonte en onder welke voorwaarden, zien we in Didache VII (1ste-2de n.C.): “U moet als volgt dopen: Nadat u al het bovenstaande hebt gezegd, doop in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest [Matth. 28:29] met stromend water. Indien u geen stromend water hebt, doop dan met ander water. Indien het niet mogelijk is met koud water, dan met warm. Indien u geen van beide ter beschikking hebt, giet dan driemaal water over het hoofd in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Laat hij die doopt en hij die gedoopt wordt en als het kan ook enkele anderen, vasten voorafgaand aan de doop. En bevel de dopeling voor één of twee dagen te vasten” (uit: *Aantekeningen van de Bijbel*).

### Besprenging of onderdompeling

Dominee, hoor ik het goed dat er in die eerste christengemeenten, bij het dopen ook water over het hoofd gegoten wordt? Is heel die discussie over het dopen met besprenging of onderdompeling nonsens?

Zo zou je het wel kunnen noemen, Jan. Maar laten we het ernstig houden. Het is al erg genoeg met die mensen. Jan, het gaat bij het dopen ook niet om de uiterlijke, maar om de innerlijke betekenis. Wat baat het ons als we ondergedompeld worden, en er is geen waar geloof. En wat het geloof betreft: is het wel het ware? Bovendien kunnen we het vandaag wel geloven, maar morgen weer niet. Het wordt niet van ons geloof, of geloven, afhankelijk gemaakt, maar het is van God afhankelijk. Die met ons een eenzijdig verbond (diathéka) opricht. Trouwens, de Bijbel leert ons ook de besprenging. In het Oude Testament werden de zonden van het volk afgewassen, doordat de priester het bloed van het lam sprenkelde op het verzoendeksel op grote verzoendag! Dat was een verwijzing naar de kruisdood van Christus, waar het bloed van het grote Offerlam gesprenkeld werd. De doop is daarvan een teken. Al in het Oude Testament werd dit voorbereid. In Ezechiël 36:25 lezen we namelijk: “Ik zal rein water op u sprengen en gij zult rein worden; van al uw onreinheden en van al uw drekgoden zal Ik u reinigen.” Maar er zijn ook plaatsen in het Nieuwe Testament waar letterlijk over besprenging wordt gesproken. In 1 Petrus 1:2 bijvoorbeeld. Petrus schrijft deze brief aan een heleboel mensen, die (zo noemt hij dat) door God den Vader voorbestemd

om, geheiligd door de Geest, gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en met Zijn bloed besprenkeld te worden. Jan, dat slaat ongetwijfeld op het ritueel van de doop door besprenging. Ook in Hebreëen 9 vanaf vers 13 en 12:24 lezen we over besprenging met het bloed van Christus (uit: *Bijbelse plaatsen*). Die besprenging met het bloed betekent dat daaronder de ongerechtigheden en de overtredingen van het volk bedekt en begraven zijn (Rom. 6:3 en 4). Dat bloed spreekt van betere dingen dan het bloed van Abel (Hebr. 12:24). Lees daarvoor de verhandelingen van onze reformatoren die als grootmeesters in de theologie bekendstaan.

### Levend water

Dominee, hebben Philpot en de strict baptisten het dan helemaal mis gehad?

Dat wil ik niet zeggen Jan. Onderdompelen is ook voldoende bewezen, met name in de warme landen, maar op het punt van de kinderdoop zitten ze geheel mis. Philpot, Bunyan, Spurgeon zijn allen respectabele mannen, maar niet zonder fouten. Kijk maar naar Luther, die in zijn avondmaalsleer en opvattingen over de Joden (die zelfs door de nazi's werden overgenomen) ook van de juiste opvattingen van de Heilige Schrift afweek. Hij was net zo goed fout als Salomo, die op zijn oude dag ook nog van Heere afdwaalde door het ingeven van zijn afgodische vrouwen (Nehémia verbergt het niet; Neh. 13:26). Fout is fout, bij wie dan ook. Bij mij of bij de puriteinen (van wie ik de geschriften zeer liefheb) maakt niet uit.

Tot slot wil ik u nog zeggen, Jan, dat het dopen in een bad niet de juiste manier van dopen is. De doop door besprenging moet niet met stilstaand, maar met levend water zijn; vandaar dat gieten. Ook de *Didache* (waar ik de vorige keer al van schreef), een geschrift met liturgische instructies uit het jaar 90, stelt voor te dopen in levend water of door drie keer water over het hoofd van de dopeling te gieten (ibidem).

We stoppen er maar weer mee, Jan. Dit geeft eindeloze discussies. En het levert niets op voor onze arme ziel. Gelukkig echter mogen onze kinderen, Gode zij dank, zonder gevaar van hun leven (door koude), door besprenging gedoopt worden. Tot horens of ziens, Jan.

*Krimpen aan den IJssel, ds. A. Kort*



# DE KINDERDOOP

## Is de kinderdoop wel of niet naar Gods Woord? (11)

Dominee, wat groot dat we weten kunnen hoe de dooppraktijk in de geschiedenis verlopen is. Wat heeft dat veel opheldering gegeven in mijn leven. Wat ben ik verkeerd ingelicht van al die mensen die mij van onze goede belijdenisgeschriften af wilden trekken. Ze deden mij geloven dat dit alles mensenwerk was en dat ik alleen de Bijbel moest lezen. Ik merkte in het laatst niet meer hoe vast de kerk gefundeerd was op het Woord Gods en hoe zuiver haar leden daarvan belijdenis deden. Ik zie nu weer dat die belijdenissen ertoe dienen om de leer der waarheid goed te verstaan en het verschil aan te tonen, zodat we in staat zijn al die dwaalingen te verwerpen.

Ja, Jan, dat is waar. Als ze die zuivere belijdenisgeschriften loslaten, kun je meteen weten dat er iets niet klopt. Meestal begint dat met de miskenning van de kinderdoop. Maar goed, laten we daar maar niet weer over beginnen.

Dominee, nu hoorde ik van die mensen dat paus Nicolaas de eerste bedenker was van de kinderdoop. Anderen zeiden dat het een zekere paus Eugenius was, maar ik weet niet welke, want daar zijn er wel vier van. Hoe komen ze nu aan die onzin?

**De loop van de leugen in de kerkgeschiedenis**

Jan, daar ga ik mij niet in verdiepen hoor! Elke ketter heeft zijn letter moet je maar denken. Nicolaas II, geboren als *Gerard van Bourgondië*<sup>1</sup> was paus van 1058 tot aan zijn dood in 1061, dat is dus nog lang geen duizend jaar geleden. Die vlieger gaat niet op. Deze paus moet dan volgens de gegevens zo ongeveer 700 jaar na onze bekende en zo geliefde kerkvader Augustinus van Hippo<sup>2</sup> de kinderdoop ingesteld hebben. En dat terwijl Augustinus, een grote in Gods Koninkrijk, schrijft dat de doop van kleine kinderen altijd in gebruik is geweest bij de gehele kerk. In zijn boek *Contra Donatistas, de baptismo* (Tegen de donatisten, over de doop) ontkent deze bisschop van Hippo dat de kinderdoop door mensen of enige concilies bevolen is, maar dat

zij uitging van de apostelen.<sup>3</sup> Dus die pausen leefden veel later, daarom is het niet zo moeilijk om dit bedrog te ontdekken.

**De vroegere opvattingen over de (kinder)doop**

Nu we het toch over de kerkgeschiedenis hebben, is het misschien wel in het belang van dit onderwerp op te merken, dat in de derde eeuw na Christus, na de bekering van de Romeinse keizer Constantijn de Grote, de (rooms-katholieke) kerk in eerste instantie tot besprekelen van volwassenen en kinderen overging. De oosters-orthodoxe en de meeste protestantse kerken uit de tijd van de Reformatie behielden de kinderdoop, waarbij een kind zo vroeg mogelijk gedoopt werd (al dan niet door onderdompeling).

Dominee, maar hoe dachten nu die mensen zelf over de kinderdoop? Waren zij daar dan ook twijfelachtig over, zoals sommige van die dwaalzieke mensen uit onze tijd?

Nee, Jan, de gelovigen uit die tijd geloofden dat door deze kinderdoop de heilzame of heilsnoodzakelijke werking van het doopsel nodig was. Zij wilden dit hun kinderen niet onthouden. Daarnaast speelt op de achtergrond ook de gedachte mee dat de doop in plaats van de besnijdenis gekomen is. Deze vorm van doop had niets te maken met de andere religies rondom het gevestigde christendom. Maar dominee, vanwaar komt dan die sterke weerstand tegen de kinderdoop?

Jan, in de afgelopen honderd jaar is er met name in de evangelische richting een opleving van de volwassendoop, waarbij zij zich baseren op de manier van dopen van Johannes de Doper en de eerste apostelen. Nu is het de duivel gelukt om het bolwerk van de Reformatie ook met die verkeerde opvatting over kinderdoop open te breken. Vandaar dat er onder de christenen een tweespalt is ontstaan als er wordt gesproken over de doop. Gelukkig houden we binnen de rechtzinnige of orthodoxe kerken nog stevig vast aan de aloude waarheid van de Schrift, waarin de kinderdoop de gewoon-

ste zaak is. De meer charismatische genootschappen lieten dit los en stonden de volwassendoop voor. De discussies die er toen kwamen, beperkten zich vaak op een voor of tegen.

*Krimpen aan den IJssel, ds. A. Kort*

Noten:

1. Château de Chevron, Mercury (Savoie), geboren ca. 990-995 – overleden te Florence, 27 juli 1061.
2. Geboren te Thagaste, 13 november 354 – overleden te Hippo, 28 augustus 430.
3. Zie Boek 4, hoofdstuk 23 en 24.

## KERKNIEUWS

### Wijzigingen adressengids

**Predikanten (pag. 4):**

Ds. G. Gerritsen  
541 Collindale Ave NW  
Grand Rapids  
MI 49504-4626  
USA  
Tel. 001 - 616-805-3678

**Grand Rapids (pag. 14):**

Kerkdiensten: 9.15 en 18.00 uur

## VAN DE ADMINISTRATIE

### Overbetalingen

Het afgelopen jaar mochten wij weer een groot aantal overbetalingen ontvangen. Omdat het opnemen van een volledige specificatie van alle overbetalingen te veel plaatsruimte in beslag neemt, wil de redactiecommissie langs deze weg alle gevers en geefsters hartelijk dankzeggen voor hun offervaardigheid.

### Abonnementsprijs

Hoewel de kosten steeds toenemen, zal, mede gezien de ontvangen overbetalingen en de grote gift van € 54.000,-, zoals vermeld in het vorige kerkblad, de abonnementsprijs voor het jaar 2020 niet worden verhoogd. Deze blijft dus € 15,75 per jaar en voor Canada en de Verenigde Staten \$ 49,- per jaar.

*Administratie Kerkblad*



recht voor de dood vrezende. Want die zal hen niet in een Koninkrijk, maar in een gevangenis brengen. De hel is de kerker, waar zij met ketenen der duisternis gekluisterd, voor eeuwig met de duivel en zijn engelen liggen moeten. Voor ieder mens die Christus niet kent, is de dood een koning der verschrikking. Maar de godzalige mag naar de dood verlangen, daar die hem tot een Koninkrijk bevorderen zal. Toen Scipio's vader hem van de heerlijkheid verteld had, waar de ziel in een staat van onsterfelijkheid zal verkeren, zei Scipio: Waarom vertoef ik dan zo lange tijd op aarde? Waarom haast ik me niet om te sterven? De gelovigen zijn niet volkomen zalig vóór de dood.

Toen Solen door Croesus de vraag gesteld was wie hij gelukkig achtte, noemde hij Tellus, een man die al overleden was. In de ure des doods zal een christen volkomen in zijn eer en heerlijkheid ingehuldigd worden. De zalfolie zal over hem uitgestort en de kroon op zijn hoofd gezet worden. De Thraciërs plachten bij hun begravenissen muziek te gebruiken. De heidenen hielden (zoals Theocritus opmerkt) hun lijkmaaltijden ter oorzaak van die gelukzaligheid, die, naar ze meenden, de overledenen nu deelachtig waren. De heiligen zijn nu erfgenamen van het Koninkrijk (Jak. 2:5). Verlangt de erfgenaam van de kroon niet naar zijn kroning? Gewis, er is genoeg om ons te spenen

en gewillig te maken om van hier te gaan. De heiligen eten het stof als brood, ze zijn hier in een staat van kruislijden. "Onze beenderen zijn verstrooid aan den mond des grafes, gelijk of iemand op de aarde iets gekloofd en verdeeld had", Ps. 141:7. Wanneer iemand een boom omhakt, dan vliegen de spaanders op en neer, hier en daar ligt een spaander; zo ook ligt hier een heilige verwond en ginds een heilige vermoord; onze beenderen vliegen als spaanders in het rond. "Om Uwentwil worden wij den ganzen dag gedood", Rom. 8:36a. Maar wij hebben een Koninkrijk in de hemel; wanneer het lichaam begraven is, is de ziel gekroond. Wie zal niet in een storm willen zeilen, indien hij ervan overtuigd is, dat hij gekroond zal worden, zodra hij aan land zal gekomen zijn? Hoe komt het toch dat de godzaligen zo vervaard en angstig zijn als ze aan de dood denken, alsof ze naar hun terechtstelling in plaats van naar hun kroning gingen? Ook al moeten wij bereid zijn om hier op aarde nog een tijdlang voor de dienst des Heeren te verblijven, toch moeten wij met de apostel Paulus begeerte hebben om ontbonden te worden en met Christus te zijn. De dag van eens christens ontbinding is de dag van zijn inhuldiging.

Ds. Th. Watson †

Uit: *De zaligsprekingen* (1973). Dordrecht: J.P. van den Tol.

de kerkvaders. Cyprianus "dat het niet moet worden tegengehouden".<sup>1</sup> Ook Origenes is niet negatief over de kinderdoop, omdat dit de gewoonte is sinds de apostelen<sup>2</sup>; net als Hippolytus, die het zelfs een must vindt.<sup>3</sup> Ook in *Corpus Inscriptionum Graecarum*<sup>4</sup>, dat al eerder dan de derde eeuw verscheen, wordt gesproken over de kinderdoop. Terwijl Irenaeus spreekt over gedoopte kinderen.<sup>5</sup> De enige die een tegenstander lijkt te zijn is Tertullianus, maar die is een voorstander dat niemand zomaar direct wordt gedoopt en in die context de kinderdoop noemt.<sup>6</sup> (Uit: *Aantekeningen bij de Bijbel*.)

Verwarring door vruchteloze discussies

Dominee, ook al is dit alles verwarrend, toch ben ik blij dit te vernemen. Ik hoop dat de mond der tegenstanders wat gestopt mag worden.

Ja, Jan, laten we hopen dat ze het ook leren inzien. Mogelijk zijn sommigen op een verkeerd spoor gezet en pakken ze de draad verkeerd op.

Hoezo, dominee?

Jan, pas in de twaalfde eeuw na Christus wordt door de kerk de methode van kinderdopen als standaard voorgeschreven. Daarvoor werden zowel volwassenen als kinderen gedoopt. Ze leidden dit laatste af uit het feit dat de doop van kinderen in meerdere gevallen in de Bijbel bekend is. Immers werd daar gesproken: "en zij lieten zich met hun gehele huis dopen", waarbij dan naast de bedienden en ander personeel ook de kinderen bedoeld werden. Sommigen willen daardoor graag horen dat de kinderdoop op een later tijdstip dan de Bijbel ons leert, ontstond. Laten we mild zijn voor hen, Jan, maar niet voor hun opvatting. Alle dwalingen moeten bestreden worden, dus ook hun dwaze doopleer. Zo leren ons de apostelen in hun brieven. Zo leert ons de Heilige Schrift. Zo leert ons de Geest Gods.

Jan, ik wil nu aan de afronding van dit onderwerp beginnen.

*Krimpen aan den IJssel, ds. A. Kort*

Noten:

1. Cyprian, *To Fidus, Epistle 58*.
2. *Homily on Luke, XIV; Homily on Romans, V:9; Homily on Leviticus, 8:3*.
3. *Apostolic Tradition, 21*.
4. 9727, 9801, 9817.
5. *Against Heresies, 2.22.4*.
6. Tertullian, *On Baptism, 18*.

## DE KINDERDOOP

### Is de kinderdoop wel of niet naar Gods Woord? (12)

In de vorige aflevering beëindigden we de vroegere opvattingen over de (kinder)doop met te stellen dat de meer charismatische genootschappen de kinderdoop loslieten en de volwassendoop voorstonden, en dat de discussies die er toen kwamen zich vaak beperkten tot een voor of tegen. Hieronder gaan we daar verder op in.

De discussie over voor en tegen de kinderdoop  
Discussies?

Ja, Jan, de volwassendoopers zeggen dat hun visie in de Bijbel staat en

verwijzen naar de voor hun geschikte teksten. De kinderdopers verwijzen meestal naar dezelfde teksten, en komen met het argument aan dat de kinderdoop in de plaats van de besnijdenis gekomen is. Zelden of nooit werd er gekeken naar de oorsprong van de doop en de betekenis van deze teksten. Nu, Jan, daar zijn we nu dan mee bezig en het is gemakkelijk, op grond van de Schrift, aan te tonen hoe fout ze zijn. Ze zien dit echter niet omdat ze, net als in andere gevallen, elkaar maar wat napraten. Dat de kinderdoop gangbaar was zien we ook bij de volgen-